

güney

AYLIK SANAT DERGİSİ

ETEM OLGUNİL
ATIF ÖZBİLEN
ÜMIT YAŞAR
TARIK DURSUN K.
RAUF AYBEY
ŞÜKRÜ ENİS REGÜ
A. HALİM UĞURLU
ORHON M. ARIBURNU
SELÂHATTİN HİLÂV
GABRIELLA KALMAN
HÜSNÜ MENGENLİ
NUR TÜRETKEN
SEDAT PINAR
METİN ELOĞLU
BEHİC DUYGULU
CAHİT İRGAT
Maurice Careme
HALİL KOCAÖZ
NEDİM ORTA
NİL METEOĞLU
İBRAHİM AKDOĞAN
OĞUZ TÜMBAŞ
CELÂL ARABACIOĞLU
SEFER ÖZTÜRK
MUAMMER HACIOĞLU
Walter De La Mare
VEDAT AÇIKALIN



VE
GÜLDESTE

— Şiir eki —

güney güney güney güney güney güney

SAYI: 34

TEMMUZ 1970

250 Kış.

KİTAPLAR *

Etem OLGUNİL

* DERGİLER

ANAHTARCI SALİH / Mehmet SEYDA/ Hikâyeler/ Yeditepe yayını, 1969.

Günümüzün en verimli yazarlarından SEYDA; şu 1,5 yıl içinde yayınlanan yapıtlarının toplamı 10'a yaklaşıyor. Bu verimliliğin, bir birkim sonucu olduğunu Rauf MUTLUAY, la «konuşma»ından öğrenmişlik ya, yine de, elden bikez daha geçirilmeleri gerçekten olağanüstü bir emek ürünü. Seyda, bu yıl kazanamadı SAIT FAİK ARMAGANI'nu «Anahtarci Salihle»; oysa, armağana en yaraşır aday oydu bizce; gerek konular açısından, gerekse işleyiş yöntemiyle. Zaten, sonuç alındıktan sonra, bir «protesto» niteliğinde, Sait Faik'in en yakınlarının mezarına bir hayflanma çelengi koymak gereksinmesi duymaları da bu konuda epey düşündürdü... Neyse! Bay SEYDA'nın şu son betiği, genel çizgisinde bir aşama olmasa da, son yillardaki öykü kışkırlığı olumlu bir yanıt. İki bölüme ayırmış sanatçı 6 öyküsünü: İlk 5'i kısaca, son «Anahtarci Salih» ise 60 sayfayı kapsıyor, yanı bir «nouvelle» türünde. Öyküler üzerinde tek tek durmak şuracığa siğmaz elbette; şunu yapmakla yetinelim: Gerçekçi, ama kişisel bilincaltındı kurcalayan bir sanatçı SEYDA. Bu yordamını özellikle «Satçının Ölmez»nde, «Babada», «Anahtarci Salih» de somutça görüyoruz. Bu arada şuna da değinelim; yalnızca, çok bizzet, çok devrimli, çok etkin bir anlatış yöntemi, becerikliliği var öykülein; hiç sıkmadan, baştan sona ilginizi tavaşatmıyan, duyulandıran, çoğu kez düşündüren bir anlatım gücü... Hemen hemen Sait Faik gibi sine!

SPARTAKÜS/ Arthur Koestler/ Roman/ Toplum Yayınevi/ Ank. 1969.

Bilinen öykü. Nedir xi, A. Koestler'in kaleminden çıkışınca, bir başka anlam, önem kazanıyor. Zühal AVCI'nın çevirisisi için de başarılı denebilir. 2.000 yıl öncesinin bu tarihsel, toplumsal ilginç olayı, daha doğrusu kişi; «filim»indeki tersine, bir «fsanevi» yaratık olarak değil de, dijitaliz insancıl açıdan yorumlanıyor. Bu başarıda, yazarın ba-

şından geçmiş «benzer» olayların, özellikle İspanya'daki çizgisinin, acısının etkisi elbette yadsınamaz. Koestler'in Franco yönümlüminde çektileriyle, Spartaküs'ün Roma arenalarında çektiği bir düzeye eşleşiyor. Bir «klasik» destan bu: Özgürlüğün, insancılığın, barışın övgüsünü yansitan.

NE BİCİM AMERİKA. NE BİCİM RUSYA/ Fikret Otay/ Gezi İzlenimleri/ OK Yayınları/ İstanbul, 1970.

Bu son betiğle GİDE GİDE dizisinin 11'inciğini sunuyor yazar. Sanatla ilk ilişkisini «resim» alanında kuran Otyam, gazeteciliğe atılışından öte, aksamasız, çok titiz çalışmaıyla bambaşka bir alanda karar kıldı: Sanatsal değerlendirmelere yatkın «röportajlar... Şimdide deşin sürdürdüğü bu uğraşın parlak ürünlerini II betiğinde de görüp tadiyoruz. Belgesel nitelikteki bu çalışmalar, sanatçı-yazarının çoğun ülkemizin sorunlarına düşünürce degenen, en acı gerçeklerimizi yansitan yapıtları. Bu kez, dışgezilerinden edindiği izlenimleri sözkonusu ediyor, özgün kişiliğince; bir «turist» gibi değil de, salt «inceleme görevlisi» gibisine. Söyle demiş bir yerde: «En çok neresi mi heşuma gitti? En çok - herşeye rağmen - vatannı, Türkiye... Ol nedenle, Türkiye ile ilgili kitaplarım 10; elinizdeki bu kitap dış dünyaya ile ilgili ilk kitabım.»

Eleför berisi bir tamitmla, «objektif yazarlığı» gerçekten asabiliyor. Otyam; gördüğünü, duyduğunu, sağlam bir acun görüşünün süzgeçinden geçiriyor o civil civil dil'i, ıslılıbulaya. Şu yönünü de anmak boyunca borc: Ressamlığını «fotoğraf» dalına aktarmış soy bir sanatçı veriminde; betiğine eklediği tüm fotoğrafları - kağıt, baskı nankörlüğüne karşın yer - olay - zaman üçlüsünü öylesine başarıyla yansıtıyor ki... Rusya ve Amerika üstüne paldır küldür yargılardan, yorumlardan usanınanların sevecekleri, yararlanacakları bu özgün ürünü candan salık veririz.

BİR ÇIFT ÖKÜZ Samim KOCAGOZ/ Roman/ Ararat Yayınları/ Ist. 1970.

S. Kocagöz'ün sanatçı kimliğini, kişiliğini yeniden tanım-

lamayı gereksiz bulmak doğal; ilk yapıtı TELLİKAVAK'tan bu yana, öz çizgisini alabildiğine geliştirmiş, salt ülkemizin anaç sorunlarına eğilerek başarısını, verim gücünü noksanızı sürdürmiş seyrek yazarlarından. Yapıtlarının dış ülkelerde de çok olumlu yanıklar uyandırması, Anadolu'nu süssüz, yalansu tanıtmıştı bu yargıya bir kanıt. Sunuda eklemek gerekir ki; KOCA-GÖZ, özellikle romanlarında düşsel abartmalara hiç mi hiç yanaşmıyor; bir itici kuruluşa düşmeksizin «belgesel» nitelikteki öykülemesini bütünlüyebildi. Kimi yazarlarımızın bu tür çalışmalarını amsayınca, onun tutumundaki kişisel başarı dahada alışılmazı oluveriyor elbet...

BAŞAKLAR GEBE/ Necati CUMALI/ Şiirler/ Bilgi Yayıncılık/ Ank. 1970.

Çağdaş şiirimizin günümüzde en tutarlı ozanlarından biri de CUMALI. Son yayınlanan bu betiğine, daha önce yıllarda, dönemlerdeki 3 yapıptan kendine en seçkin şiirlerini toplamış; en yenilerini de ekliyerek. Cumalı için sanat serüveni bakımından bir genellemeye yapılırsa, özetle şunlar söylenebilir: Yaşam sevinçinin, sevi anılarının yanısıra, ille de, yörenin dertlerini, çilesini, yalnızlığını, umarsızlığını yansıtılmak tutkusunu... Bu tutumuyla da eskimez, sönmeyen bir ozan olarak sürdürmüştür tâ KIZILÇULU YOLU (1943)ndan beriye gelişen sanatsal başarısını, seviler, aranılsın.

BAŞINI ALIP GİDEN DÜNYA/ J. Habib GEREZ/ Şiirler/ Ist. 1970.

Söyle tanımıyor kendini sanatçı: «Resim ve şiirle uğraşır. Sanat, yaşantısının bir parçasıdır. Bugüne dek 10 şiir kitabı yayınladı. Şiirlerinde; insan sevgisi, sürekli bir işlemi ve toplumsal dayanışma tutkuları var. GEREZ'in bu son betiği büyük, 330 sayfa. Onceki betiklerinden seçmeler yapmış; genel şiir beğenisine, acun, yaşam gürüşüne yatkın bir derleme yani.. Gerçekten, «çok iyi niyetli» bir şiir tutkununun değişik komurlarındaki ozanca yorumlarını, güzellemelerini, hele he-

le turkçeye sayısını, sevgisini tadıyorsunuz. Ayrıca, alıştırılmış başboşlukta bir tüleme değil bu; kâğıdından tutun da baskısına degen, çok titiz bir emek ürünü. ŞİİR'in onuruna yaraşır bir tutkunun şartnameyi, diyeim...

GOLGEDE GEZİNTİLER / Behic DUYGULU / Öyküler / YEDİTEPE yayını/ Ist. 1970.

Sanatçının üçüncü betiği bu; daha önceki «Ağlama Nö'lür» ve «Sırtlan Bayırı» adlarını taşıyordu. (1961 — 1963.) DUYGULU, öykü anlayışı, işleyişi bakımından, kimi eleştirmelerimiz «orta kuşak» dediği bülten; gerçi kişiliğile bu yakıştırmayı itleyebilir ama, yine de onu Oktagon'larla, Tarık Buğra'yla, Mehmet seyda'larla «sanatsal akran» tutarsak, kolay kolay «yoo!» denilemez gibimiz geliyor. Konularını çoğun gündes yâşamımızdan, bildik kişilerden seenen yazar, bunları öykülerine südürirken — diyelim Sait FAIK gibi — kendini katmıyorum öykünün gelişimine; İncir Çuvaları'nda, Park'da, Bekâr Odası'nda ve özellikle Gölgede Gezintiler'de yazarın sanatçı gücü tümüyle yansıyor; kimi kez baticı olabilen dil savrulduğunu bile hoşgörüyoruz.

ALACAKARANLIĞIN SESLERİ / Ülkü TAMER / Çeviri Şiirler / MERİÇELİ Yayınları / Ist. 1970.

TAMER, öncelikle güçlü bir ozan. Eh, eldili bildigine göre, bu alandaki çalışmaları da elbet ilginç, olumlu. Bu kez, bambaşka ülkelerin, bambaşka ozanlarından — ki sayıları 27 — bir derleme sunuyor. Lumumba'dan Liu Çia'ya, Pedro Salinas'a uzanan bir çizgi'nin yiğit ozanları... Nedir ki, hep o güleçliğini, o haşarcalığını yansıtıyor tüm çeviri — uygulama'ları ozanınızın. Burakta, betiğin tanıtımıyla yetinelim; okunması gereken çok özgün bir yapıt olduğuma degenerek....

HİSAR YAYINLARI :

- * **Alacakaranlık /** Gültekin Sâmanoğlu / Şiirler / 1970
- * **Ipsizler /** Sabahattin Engin / Oyun / 1970
- * **Tedirginler/Sabahattin Engin /** Oyun / 1970

BİR İYİ İNSAN

Atif ÖZBİLEN



Orhan Kemal; bir eski dost, bir iyi dost, üstün bir iyı insan. Haziran'ın ilk pazarı. Sıcak mı sıcak. Ver elini Boğaziçi, Adalar, Suadiye. Yoo... Bu kez Şişli'ye gideceksin. Şişli Camii'nin içini ve dışını dolduracaksın. Yakalarda Orhan Kemal'in resimleri. Başınızı nereye çevirseniz, O'nunla gözgözesiniz. «Yahu Orhan Kemal de buradas diyesiniz gelecek... Orhan Kemal de burada. İşte, bayrağa sarılı, musalla taşında..»

Yıl 1947. 23 yıl oldu mu? Oldu. Orda burda çırkan 16 öykümü bir kitapçıkta toplamışım. Adana'daydım o zaman. Ressam dostum Kemalettin kapak düzennimi ve iç desenlerini yapmış, Şükrü Enis Regü dostum da İstanbul'da bastırılmıştı. İmzalayıp verdigimde, Orhan Kemal: «Neden aceleye getirdin bu kitabı?» demişti. Oysa, tertemiz baskısile şıpşırın bir kitapçıktı. Orhan Kemal haklıydı. Nedeni: Kitaba grecik öyküler iyi seçmemiştüm, «acele» ye getirmiştüm.

Yıl 1950. **Güney Hareketleri'nı** çıkarıyorum. İlk sayısı için «bir hikaye» istiyorum hemen veriyor: **KAMYONDA**. Bir başka ressam dostumun, hadi, adını vermeyim; reklamını da koymuştum o sayıya. Dergi çıkışına alıp götürmüştüm atelyesine. Mutluydum. Gazete türünde bir dergi çıkaryordum. İlk sayısı elimdediydi. Sanatçılar, sanatseverler destekleyeceklər beni; Güney Hareketleri'nı Toroslardan aşırıp bütün yurda yayacaktım. Eh, iyimser olacaksın, böyle düşüneceksin. Ama ne ki, ilk tepki, bu sanatçı dosttan gelecek. **KAMYONDA VE ORHAN KEMAL** imzası. Üstelik kendi reklamı da içerisinde. Dergi elinden düşecek. Olacak iş mi bu. Olmayacak iş ne ki? Kolundan tutacaksınız, koltuğuna oturtacaksınız. Açacaksınız dergiyi, zorla okutacaksınız **KAMYONDA'yı**. Ne var **KAMYONDA**? Haa.. ne mi var? Ufak bir köylü kızı var. Adı Selvi. Kimsesiz bir köylü kızı. Bir anası var ama, kupkuru. Veremli. Ömrü bugünlük, yarınlık. Dazlak kafalı komisyondan evlilik alacak Selvi'yi. «Kamyon yeni bir yokuşa vurmuştu. Gıcırtılı, müthiş bir isyanla yokuşa tırmanırken, Selvi'nin küpelerindeki kırmızı taşlar sanki güllüyorlardı.» Öykü böyle bitiyordu. Eh, sonunda diyecğini demişti Orhan Kemal. Selvi'nin küpelerindeki kırmızı taşlar sanki gülü-

yordları. «Ver şu dergiyi» diyeceksin. Allah kahretsin...

Bir soruşturmadırvardı: Türk Dil Kurumu üzerine. Orhan Kemal'in yanıtını, 21'inci sayımızda (Haziran 1969) okumussunuzdur. O yanıtla bağlı bir de mektupcuğu vardı:

«Her şeyden önce Mehmet Akif'in hastalığına çok üzüldüğüm belirtmeliyim. Benim adıma açılış şifalar dilersin. Yazdığın şeyleri ben çoktan unuttum. Ama hoş değilidir değil mi?

Anketine çok kısa cevap vereceğim. Çünkü, Türk Dil Kurumunun çalışmalarını yakından izleyebilmek olanağına sahip değilim. Bu bence topyekün bir (Atatürk politikası)nın bir dalı. Atatürkçülük yurtta her anlayımla benimsenmeli ki, bu anlayışın bir dalı olan (Dil sorunu) da gereken önemi kazansın.

Derginin yeni biçimini eskilere bakarak çok daha iyi. Daha da gelişeceğini inanıyorum var.

Gözlerinden öper, başarılarının süreli olmasını dilerim.

(Basınköy, 17/Mayıs/969)

Mehmet Akif Tuncay'ı Güney'den tanırınız. 16'ncı (ocak 1969) sayımızda bir öyküsü vardı: **KERPIÇ DUVAR**. Orhan Kemal de vardı o öykünün içinde.

Peki, neden kızmıştı Mehmet Akif'e? Neden kendinden söz edilmesini istemişti? Kimbilir... Oysa, tüm yaşıtlısını yapıtlarına mühürlememiş miydi?

Mehmet Akif de hastaydı. Kalbi zorlayıp duruyordu. Cağaloğlu'nda, ayaküstü anıttım. Bir üzüldü bir üzüldü... Sonraları, nerde karşılaşsak, ilk önce Mehmet Akifi sorardı.

BAŞBAŞA'da karşılıklı konuşmamız olacaktı. Sağlık durumu belli. Hadi, yormayalım da, postalayalım sorularımızı.

Yanıt mı? İşte :

«Mektubunu alıp hayli olduğu halde karşılığım geçiktirişim, elimde olmayan nedenlerden. Birtakım hastalıklar koleksiyonu haline geldim dersem şansa. Zaman zaman Cağaloğlu'ya iniyorum. Görüler sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyorlarsa da, dışarı onları içi beni yakıyor. Şu mektubu yazarken bile soluk soğukayım. Nerde o eski fırın gibi çalışabileceğim?»

Bu bakımdan, sorularınızı da yanıtlayamadım. Metin Eloğlu da, sen de ba-

ORHAN KEMAL İÇİN

Her şey yerli yerinde,
Güneş, deniz, manzara.
Sadece; bir giden var
Bizden çok uzaklara...

Ardında romanları,
Roman kahramanları;
Aşsa da zamanları
Kendi gitmiş, kaç para?

Yazbaşı, güzel bir gün;
Beraberlik daha dün.
Tadi kalmadı ömrün
Orhan öldükten sonra.

ÜMIT YAŞAR

gişlayın. Bir gün karşılaşırıksak sorarsınız, yanıtlarım, not eder derginizde kullanırsınız.

Geçenlerde bizim İbrahim'e (*) rastlamışım. Daireden çıkmış ağır ağır iniyordu. Şöyledir bir sohbet ettiğim ayaküstü. Sana selâm yollamışım. Bilmem ullaştı mı? O da hayli rahatsız gibiydi. Karşılıklı bir süre dertleşti. Adana ağı läfladıktı.

Şimdilik hemen hemen mutlak bir dinlenme içindeyim. Yoksa hikaye için falan telif ücretini düşünmem bile. Yeter ki o eski enerji, ne eskisi? Yarısına razıymışım.

Senin, Metin'in ve öteki arkadaşların gözlerinizden operim kardeşim.

(20 Aralık 1969)

Metin Eloğlu dostum, telefonda: «Şimdiki Ara Güler'le konuşuyorum. Orhan Kemal orda. Hadi, beni bırak da Ara'ya telefon et» dedi. Çevirdim Ara Güler'i. Konuştuğum. Önce, yine Mehmet Akif'i sordu. «İyi, ya sen ne haldesin?» «Bir satır yazacak halde değilim. Mektubumu almadın mı?» «Aldım. Teşekkür ederim ama.» «İyisi mi, bir pazar buyurun bize, Metin'le. Bu pazar olmasın, sonra...» pazarların birinde...»

Sonraki pazarların hiçbirinde gideceğim Orhan Kemal'e. Tıpkı Adalet Cimcoz gibi; **BAŞBAŞA**'da buluşamadık bir türlü. Kuş gibi uçup gittiler.

(*) Şair dostumuz İbrahim Akdoğan.

orhan kemal için

ÜMİT YAŞAR

Orhan Kemal'i tanıyalı yirmi yıldan fazla oluyor. Adananın köhne bir meyhanelerde Yaşar Kemal'i de o tanıtmıştı bana. Geçen zaman dostluğumuzdan bir şey alıp götürmedi. Birbirimize karşı her zaman vefâlı ve saygılı olduk. Daha ay olmadı belki. Yurtdışına çıkışmasından bir gün önce iki yakın dostumla İstanbul lokantasına gitmiştık. Oradaydı. Bizi büyük bir içtenlikle masasına buyur etti. Çamı gönülden ağırladı hepimizi. İçliyordu, (ardından sadece çok yokluk çektiğini ve da da daha yoksulluk içinde olduğunu söyleyenler darımasın) mezesi istakozdu. İçmemiz için üstledi bir kaç defa. Kırmadım birlikte içtim. Sevdigi bir kadından söz etti uzun uzun. Bir çocuk saflığı içinde kışkançlık duyduğundan yakındı. Yıllar öncesi tanıdığım Orhandı yine. Yalansız, açık kalpli ve tertemizdi. Bir hayli dertleşti. Kalkarken arkadaşlarım hesabı ödemek istediler. Kızdı. Cüzdanından çıkardığı bir beşyüzlü verdi garsona. «Hepsini buradan al.» dedi. Ve bana döndü: «Adanal-



O. Kemal, 1955' te S. Enis Regü ile — Çamlıca'da. Önde, Regü'nün kızları: Özsin ve Ozden; ortada, O. Kemal'in oğlu: Nazım.

yız, bizde hesabı masasına oturulan verir, değil mi hemşerim?»

Teşekkür ettik, dönüşünde bir akşam beraber olmak için sözleştik. Ama dönmeli Orhan. Yok, Yok! Dön-dü. Fakat artık o gelemez bize. Çaresiz yine biz ona gi-deceğiz ve yine orada da bize hesabı verdirmeyecek. Nur içinde yatsın...

NİÇİN «BÜYÜK YAZAR» YETİŞMEZ ?

Tarık DURSUN K.

ORHAN KEMAL öldü. Çağdaş Türk edebiyatı onde gelen romançılarından birini kaybetti. Yeri doldurulur, ya da doldurulmaz. Bu, gerçekte budalaca bir avuntudur. Kim kimin yerini tutabilir, kim kimin bıraktığı boşluğu doldurabilir? Hiç kimse tabii. Yeni bir Orhan Kemal çıkar mı? Neden çıksın hem, niçin çıksın? Orhan Kemal, Orhan Kemal'di, Orhan Kemal olarak kalacaktır. Yeni yazarlar, yeni hikâyeciler, yeni romançılar gelecektir elbet ama her biri kendi özümlemesinde, her biri kendi kişiliğinde, yine her biri kendine benzeyerek gelecektir. Başlangıç döneminde, o dönemin çıraklık yıllarda öden gelmiş ustaları andıran ürünler vereceklerdir. Olsun! Etki pencerelerini sımsıkı kapamış bir yazar kişiliğini hiç bir zaman bulmamaya hükümlüdür. Diyeceğim, Orhan Kemal'in Orhan Kemal'liği hep tek kalacak, ustağını da, kişisellliğini, kendine özgü roman dokusunu da kimselere bırakmayacak.

TÖRENLER yapay durumlar yaratır. Bakın törenlere, insanların maymunlardan ayrılmışlığını göremezsiniz. Hele bunların içinde ölü gömme törenleri gülünçün gülünçüdür. Yüzlerde uydurma bir aşıklık, yapay bir üzüntü, yaktırma bir hüzün. Sonra çiçekler, çiçekler, çiçekler. Bunların hiç birinin ölene bir yara dokunmasın. İnsanlar bu tür davranışlarında çokluk kişisel geleceklerinin kişisel gömülmeye törenlerini görürler, kendilerinin ölüklereinde bu ya da buna benzer bir törenle gömüleceklerini düşlerler.

BU tür törenlere son yıllarda sıkça gider oldum. Çevrem giderek seyreliyor. Ölüyorlar, çekip gitdiler, insana tortulanmış bir yalnızlık kaygısı çöküyor. Yaşılanmak da bir kaygıdır. Yalnızlık gibi. Ama ölmek bir korku değildir. Yalnızlık ölümde de zorlu bir korkudur. Bunu başımıza geldiğinde siz de iyiden iyiye anlaysınız... .

ORHAN KEMAL'e umulmadık bir kalabalık gelmişti. Her kattan insanlar vardı; onu sevenler, onu kıskançları, onu sayanlar, onu sömurenler, sırtından dünyanın parasını kazananlar da vardı. Bu sonuncular söz olmasın diye törende boy vermişlerdi. Koca bir romanını yüzelli liraya satın almış yayıncıları, üzerine milyonları bina etmiş ama yazarına ancak o günün na-fakasını lütfen vermiş filmciler vardı; ölüye sanki gereklilikmiş gibi yolladıkları çelenklerini yan gözle kollarlardı.

TORENE katılmış o kişilerin hiç biri yazarı yaşarken para verip kitabı satıp almış degillerdi. Çelenk gönderenlerin hiç biri Orhan Kemal'in bir tek kitabı okumamışlardı. Ama ölüm-

ce hepsi birden yazarı sahip olmuşlardır, yere göze sığdırılmıyorlardı hiç.

İLKE toplumlardaki yazarın değişmez alımyazısıdır bu. Toplum, yazar yaşarken hiç bir zaman ona sahiplenmemiştir. Çok değil, Orhan Kemal'in her yayınladığı kitap onbinin üstünde satmış olsayıdı, bugün yaşardı o, ölmektedi; bunca yoksulluğun, bunca yoksulluklara verilmiş nice meydan savaşlarının karpuz kabuğundan madalyasını göğsünde taşımadı.

BİZDE büyük yazar yetişmeyecek. Oyle uluslararası ünlüler, her yaşadığı gürültüler koparacak, yayınlandığı anda hemencik başka dillere çevrilecek güçte yazarlar da çıkmayacak. Çünkü yaza öncelikle kendi toplumunun dört elle sarılması gereklidir. Toplumundan haberli bir yazardan toplumunun da haberli olması zorunludur. Bu yapılmadıkça yazarla toplum birbirinden kopuk, birbirinden ayrı iki kutup olarak kalır. Bir yan artıdır, bir yan da eksidir. Eksi ile artının ya da artı ile eksinin olumlu bir sonucu doğurduğu ise, görülmemiştir, görülmeyecektir.

ORHAN KEMAL öldü. Bu topluma bir ders olur mu? Aslında olmaz. Hiç bir yazar yaşarken Orhan Kemal kadar güçlü olamaz. Orhan Kemal gibi savaşçı da çıkmaz.

«Bize niçin büyük yazar yetişmiyor?» sorusuna gelince: Orhan Kemal'den sonra artık bu soruya birbirimize değil, kendimizze şırmalıyız. Kendimize, kendimize, kendimize, kendime, kendime, kendime, kendime, kendime!

YİPRANMIŞ MEKTUPLAR

Yıpranmış mektuplar eski günlerin yaşadığı
Yabancı kalmış uzak yüzler şimdî
Kimliği göçmiş tarihlere sevgilerin
İşıkların gösterdiği yollar nere
Dostlar el sallar anıları penceresinden
Dostlar yeri belli değil anılda gerçek
Şarkısı tükenmiş eski günlerin
Yorgun işıklarında yüzler titrek
Sokulmağa başlıyor bir acı tırkerek
Sokuluyor yüreğe doğru adım adım
Kam çekiliyor gibi damarların
Gençliğimi aradım.
Gençliğimi aradım.

Rauf AYBEY

ÇİLELİ SANATÇI

Şükrü Enis REGÜ

Orhan Kemal'i 1944 yılında Adana'da tanıdım. Ama nasıl ve hangi nedenle olduğunu şimdiki pek iyi hatırlıyorum. Kısa zamanda birbirimize anlaşımlı, dost oluvermiştık. Akşam üstleri Halkevi bahçesinde buluşur, şiir ve edebiyattan konuşurduk. Şair olarak o, en çok Nazım Hikmet'i severdi. Hikâyecilerden de Sabahattin Ali'yi... Bazen ben ona yeni yazdığım şiirleri, o da bana hikâyelerini okurdu. Çoğu onu dinlerken güçlü bir sanatçıyla karşı karşıya olduğumu düşünürdüm.

Bir gün ona, hikâyelerini neden bir yerde yayımlamadığını sordum. Önce güldü, sonra «Yayınlayacak yer mi var? Hem benim gibi bir adamın hikâyelerini kim başar» dedi. «Elbet basan bulunur dedim. Sen bana bir hikâyeyi getir, bir deniyelim».

İki üç gün sonra küçük sarı defter kağıdına el yazısı ile yazılmış bir hikâyesini getirdi. Açılmış baktım; «Uyku» adlı ünlü hikâyesiydi bu. O akşam oturup Yaşar Nabi'ye bir mektup yazarak hikâyeyi Valık'a yolladım. Birkaç ay sonra Orhan'ın hikâyesi o vakitler küçük boyda çıkan Varlık'ta yayınlandı. Dergiyi ona verdigimi zaman önce şaşırıyorum, sonra «Vay anasına, Demek kiyimet bilenler de varmış» dediğini iyice hatırlıyorum. O günden sonra Orhan Kemal Varlık'a devamlı yazı yedi.

1945'te ben Adana'dan ayrıldım. Birkaç yıl sonra o da İstanbul'a yerleşti. Bana ara sıra uğrar, surdan burdan konuşurduk. Bazen yeni çıkan kitaplarını da getirirdi.

Fakat Adana'da olduğu gibi İstanbulda da yoksuluk içindeydi. Hangi kapıyı çalsa iş bulamıyordu. Bir defasında hiç unutmadım, «Nedir benim çilem? Söz birliği etmişler gibi kimse bana iş vermiyor. Üstelik Babıali patronları da sömürüyor insanı. Inanır musun (...) adlı kitabım için 150 lira verdiler. Ne yaparsın ihtiyacım vardı, kabul etmek zorundaydım» diye acı acı yakınıyttı. İstanbul gibi bir yerde altı kişilik ailesini yaşatmak kolay mıydı? Kalemiyle geçinmekten başka çaresi yoktu. Onun için ömrü boyunca çalıştı, kâh roman, kâh hikâye, kâh senaryo yazdı. Bütün zorluklara rağmen direnmesini bildi. Hiç bir zaman kötümser olduğunu görmedim. Hep iyi günleri bekledi. Zavallı Orhancığım, son yıllara kadar çilesinden kurtulamadı. Tam yüzü gülmeye başladığında, kendini bir parça rahat hissettiği sırada gölüp gitti.

Orhan Kemal çağdaş Türk edebiyatında gerçekçilik akımının en büyük ustasıydı. Bugün otuzu aşan roman ve hikâye kitapları, tazeligidenden hiç bir şey kaybetmeden, her gün biraz daha artan bir sevgiyle kuşaklar boyunca elden düşmeyecektir.

Hiç şüphe yok ki Orhan Kemal, bu kadar yoksulluk içinde yaşamamış olsaydı, belki de böylesine güçlü eserler veremeyecekti.

Çileli dostumun hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.

H U L T

Göçeriz kendi ülkemize buzullar gibi yalnız
Ama kalır büyük mermerinde izi düşüncenin
Tek aşk yaşı ar evrende ben hep böyle belledim
Ne de olsa HULT ağacındanız

Uç miho kuşu uç sen yönünü bilirsın
Ben türedim bir gecenin akarsularından
Ve yedi çağ bitirdim gül yaprağa deince
Sen benim yazgımdan başka şey degilsin

Bu bir çağ dışından seslenmedir ey benim dilim
Ey sözlerden ve sevgilerden kurduğum kâbe
Kökün dinmiyen devinimi yeraltı gecesinde
Ey horasan duvarların diplerinde durup bekledigim

Kurdu evrenimi bir gül bir ünlem ve sızan su
Emdim bütün sabahların sol memesinden
Tuttum dingin kanatlarını bir sesle yokluğun
Ey gök yüzü zamanında esen zencefil kokusu

A. Halim UĞURLU

Y A Ş A S İ N
O R H A N
K E M A L L E R



Desen: Meral Onay

Ölümden kaçmak olsaydı, Orhan Kemal ondan da kaçmadı. Elli altı yıllık yaşamında bin yıllık çile çekti.

Halkın içinden gelip, halkın içinde büydü. Otuzdan çok eser verdi. Sömürgeye karşı olurken kalemini sömürmedi.

Gerçek Vatan severlige, insanlığımızın acılarına eğilmekle varılabilceğine inandı.

Sınırlı tanımıyan İnsan Sevgisi ile, sınırlarımızı aşan sevgiler kazandı. Saygilar gördü.

Aç kaldı, namuslu Sanatçı Onurunu zedelememi. Hastalığını gidermek için bile olsa Özgürlüğünden bir damla uzak yaşamadı.

Öne geçmek için değil, Topluma yararlı olmak için savaştı.

Bereketli toprak olmayı, dallarda meyva olmaya öngördü

Kutsal Özgürlük Savaşımıza yetişebilseydi, ilk Zafer bayrağını taşıyan değil, ilk ölenlerimizden olurdu.

Dünyamızın Orhan Kemal gibi Toplumdan alacaklı olarak ölmesini bilen gerçek insan sevgisi ile dolu namuslularına ne mutlu.

Orhan Kemale Sevgi,
Orhan Kemale Saygı.

Y a ş a s i n O r h a n K e m a l l e r !

Orhon M, ARIBURNU

Dr. SEDAT PINAR - MUTSUZUM

Amanın, aman!
Gündüzler birer gece, geceler zindan
Umutlarım, bazlarım,
Savrulup gidiyor, duman duman...

Küskün insanlar arasındayım
Gülmesini unutmuş, ağlamakla
Dudaklarında aynı açıklı türküler,
Ve bakışlarında aynı elemeler saklı
Farkundayım...

Açıkmışlık okunur gözlerinde
Ve yüreklerinde susuzluk...
Gül bahçelerinde başlayan kavga,
Defne dallarında huzursuzluk
Eritir ruhumu dalga dalga...



Desen: M. Eloğlu

Aşksız olduktan sonra
Neyleyim böyle hayatı, neleyim?
Bir garip kişiyim ANADOLUDA
Sevmezsem, sevilmezsem
Nasıl mutlu olunur, söyleyin

Efkârlarımdır kadehler boşaldıkça
Gözlerim ıslanır, içim burkulur.
Ellerimle sıkırm yüregimi hmcimden
Yastiğa gömerim dudakları
Hıckirişim duyulur diye utancımdan
Kardeşler birbirini kesip astıkça
Tüm sevgilerin anası olan
Sevişmek bile bir suç sayıldıkça...

RESİM DİYE BİŞEY...

Metin ELOĞLU

Erkencecik, en verimli olabiliceği döneminde apansız yiti. veren dost Hacımet AKAL'ın bir özdeyişini anarak girmeyi yeğledim şu söyleşeye: «Öyküsüz resim, salt bir renk - çizgi kargasasıdır, bir bulamacağı gibiderek; nice tatlı olursa olsun, tez süre içinde hazmolunur, dışkılaşır!»

Anıdadığımca aradan 25 yıl geçti bu sözleri önemsiyeli; ve de o yıllar, şimdileri «magazin» ressamlarını andırır bialay «öykü - resim» yapındırmaya yeltenişime gülüyorum, gülüyorum toyluguma...

ÖYKÜ - RESİM! Öykücü'lerin bile ÖYKÜ'den kaçındığı bir özgür döneme erdi. Şiir, «musiki»-den, müzik «şîir»-den gitgide arınıyor.. Romansa hiç tadılmadık aşamalarda. Mimarlık bile, resimle, yontuya olan elecliğinden kopup, özgürcce bir kimliğe bürünüyor. Eh, böylesine bir gidişata tüm sanat dallarının öz mü öz olağınlar, özellikleriyle yetinme çabasında, resim'in öyküsel öğelerden medet umması olaç şey mi?

Fı tarihinden kalma bir tamam, bir kof kamı var ya: Sanat bir güzelleme aracıdır; rasgele kişileri hoşlandıracak renkler, sesler, biçimler türtebilme becerikliliği... Peki, ussal duyarlılığı, bilince seslenen yönü, ödevi? Çit yok! İşte ilk kez buracıkta çımdıkleniyor olağan sanatçı: Öyküsüz güzelleme olamaz.. Ve de sonuç şu: Kupkuru, cılık, lâfazan yapı-

cıklar, işgizarlıklar küme'si... Bu得分meden sekip, şu ana konumuza geliverelim: Özel, likle RESİM sanatında könengerçekleri yansıtılabilme koşulları, yönetimi hangi insancıl ya-

da tinsel yaratım gücünün özeliliklerini taşırı? Kimlerince; resimde renkleme, çizgileme, bir anlamın istif dokusu, bilinçaltı bir bir soyut - güz'ün buyruğundadır. İçgüdülerimizle bu

HARCANAN BİREY

Geri kalmış, milyonlarn okur yazar omadığı ülkelerde yazar, bir yandan yaşam savaşçı verirken, bir yandan kişiliğini oluşturacaktır. Bu arada öğrenimi yarımkalacaktır. İstediğini okumak fırsatı bulamıyacağı gibi, istedigini de istediği güçte yazamıacaktır. Ekmek Kavası'nın ağır yükü altında kalıp ezmeme, ya da soyuzlaşmamak, kişiliğini yitirmemek büyük dayanıklılık istemektedir.

Salt geçim ^{uyarı} aine düşen bireyler içinde ezilenler, vücut sağlıklarını olmasa bile hiç olmazsa ruh sağlıklarını koruyabileceklerdir. Ama yazar böyle toplumlarada öylesine yalnız bırakılmıştır ki, vücut sağlığı bir tarafa, ruh sağlığını koruması bile mucizedir.

Altta kalanın cam çıktıgı bir toplumda Orhan Kemal büyük yazarlığa ulaşabilmek için sağlığını harcamıştır. Onun erken yıpranması ve ölümü bu savaşın insanlık dışı şiddetini gösteren çok acı bir olaydır.

Kitle uyanıp yazarına sahip çıkmadıkça bu acı savaş devam edecek ve daha çok yazarımızın başını genç yaşta, ya da çok şeyler beklediğimiz olgun yaşıyla yilecektir. Tevekkül içindeki kişilerin sandığı gibi sırası gelmenin gitmesi değildir bu. Yazarlarımızın bu ölümlere başka açıdan bakması ve ülkemizde yazarlığın özlenen yere oturtulması için daha büyük savaş verilmesi, daha güclü örgütlenmeye geçilmesi gerekmektedir.

Behlî DUYGULU

var kilar, içgüdülerimizle bu kaypakkarlığın tadına varır, yargılar onu.. Kisacası; iç acunumuzun somut yorumudur yaptığımız da, görüp, tatlığımız da.. Bu oluşum, doğa yasalarına aykırı düşebilir de! Yani, tüm sanatçılardan ille de kendi acunlarının, özel yapındırmalarının sanatsal verilerini bekleyemeyiz! Doğal anlamında yorumlanan geleneksel yapıtları ezberlemiş eleştirmenlerin yargıları, değerlendirmeleri yaya kalır bu çözüm eurucunasında.. Niyesi de, kişisel, tinsel gereksinmelerin ya da boşanmaların tez çözümlenmemez gizemlerindendir. Kimi kez, sanatçı bir vurdunduymazlığa, nüraşına saygısızlığa bitiştirir bu durum; kim kez de, olağanüstü bir sanatsal fışkırışın batıtlıdır.

Bu batıtlı basamak, usdan önce duyarlığa civilenmişdir. Sanatçının dış'tan algılarını eler, yontar; tümleyip us'a yatkın bir düzeyde yeniden oluşturur. Bu yargımıza tamik nitelğinde de birkaç ad verelim: Brughel, Lautrec, Cezanne, Pissaco, Matisse... Bu adları çağalttığımız oranda, birbirlerine aykırılıklarının bir umulası yerde bitiriverdiğiinde görürüz ki; bambaşka, gepsen bir incelemeyle gerektilen bu konuyu şimdilik kurcalamayıp; yine ressamın yaratıcı tutkusundaki «kendince»liğin zorlulu nedenlerine eğilelim: Acaba, soyut tasarındaki bir tablo, başlangıçtaki özel-

Sonu 15. sayfada

Başbaşa

CAHİT İRGAT ile ...



Doğumu Lüleburgaz'da, 1916 yılının 21 Mart gecesi. Babası subay. İlkokulu orada bitirdikten sonra, 1927'de Vefa Lisesi'ne giriyor. Ordan, Edirne'deki öğretmen okuluna. Reşat Nuri Güntekin, okul temsillerindeki başarısından ötürü, «aktör» lüğe yönelmesini salık veriyor. 1934'lerde başvurduğu Muhsin Ertugrul ve Raşid Rıza'dan, öncelikle okulunu bitirmesi gerektiği öğretmeliyor. Ve bir yıl sonra Raşid Rıza'nın Saray sinemasındaki O GECE adlı oyunda ilk rolünü alıyor. Nedir ki, küplere biniyor böyle bir «kötü uğraş» seçti diye ve «reddolunuyor». Oradan Şehir Tiyatrosu'na geçiş. Yıl 1936 ve VARLIK'da ilk şiirini yayımlıyor Cahit Saffet imzasıyla. O sıralar başkentte Devlet Konservatuvarı açılıyor; giriliyor sinavlarla, kazanıyor; tam 3 yıl en gözde öğrencilerden biri. Ama, ayrılmak zorunda kalıyor; hadi yine İstanbul'a, Şehir Tiyatrosu'na... İlk kez önemli rollere çırkıyor ve yanısıra YILMAZ ALI filmini çevirmeye. 1945'de de ilk şiir kitabı yayımlıyor: «Bu Şehr'in Çocukları». İlk eşi Prof. Mina Urgan'da o yıl tamıyor. «Geri Dönmezsin» romanı çırkıyor öte yıl. Peşinden de «Rüzgârlarım Konuşuyor» adlı şiir kitabı. Paraca sıkıntılardan peşpeşe çevirdiği 3 film tavaşatıyor: İSTİKLAL MADALYASI, SENEDE BİR GÜN, UÇUNCU SELİM. Ve de hemeninden versin e.ini Paris! Charles Dullin'le, Louis Juvet'le, Yonel'le, Chambrelle'le, Renoir'la, Blanchard'la dostluklar; bu sahne devlerinden çok şeyler öğreniyor. İstanbul'a döndüğünde «Rüzgârlarım Konuşuyor»un koğuşturmaya ugradığını öğreniyor. Ve davâ sonucu 2 aylık «mahkûmiyet». Genel af imdadına yetişiyor. Evleniyor 1949'da. 1 yıl sonra da babası oluyor Mustafa'sının. Zeynep'inin doğum ise 1953'. Bu arada çıkan «Orta»lık adlı kitabı yine mahkemelik oluyor. Sonuç: Suçsuzluk. Tâ 1964'e dekin alabildigine inisi - çıkışlı bir yaşam, uğraş serüveni; alkole düşkünlük, boşanma, hastaneler, bekâr odaları, yoğun bir yalnızlık... Neriman Akad'la evlendikten sonra duruyor bu gidişat; ardarda başarılı oyular ve «İrgat'ın Türküsü» adlı yepenisi bir kitap. Şimdileri, Yorgun Atlar'ı, «Insan Kafesi»ni baskıya hazırlıyor, sahne ve film oyunculuğunu da aksatmasız sürdürerek...

— Cahit SAFFET imzasıyla yayımladığınız ilk şiirlerinizden bu yana 33 yıl geçti. Bu süre içinde romanlar, öyküler, tiyatro üstüne denemeler de yazımız. Bu türlerdeki tutumumuza genel olarak bakıldığında; bir şansızlık, bir sıçramasız gelişim hemen göze çarpıyor. Kişi olduğunda, toplumsal gerçeklere de acılı bir bakış, giderek edilgin bir karamsarlık, bikkilik. Sahne oyunculuğu yönümüzde de bu tür kişileri benimsiyorsunuz

oldukça belirgin. Siz bu yönteme iten, oluşturulan nedenleri, etkenleri tanımıyabilir misiniz?

— Sanattaki şansızlığı: seviyorum. Bilerek, isteyerek yapıyorum. Sanat şansızlıktır, kişilikdir bence. Ayrıca, sıçramasız gelişimime de inanmıyorum. Yapığım, sanat açısından sıçramalı bir gelişimdir. Kişi ve toplumcu gerçeklere acılı bakışım; bu kirli ve rezil dünyanın acılı ve sancılı olduğunu düşünüyorum. Bikkilik-

2 sayı sonra, 4'üncü yayım yılımıza girenken, yine bazı gelişim tasarımlarımız olacaktı. Ne var ki, «umudumuz kursağımızda kaldı»; Basın İlân Kurumu, Edebiyat — Sanat — Kültür dergilerine reklâm karşılığı ödediği «aidat»ı bu aydan itibaren kesti. Bize bir «tebliğat» yapılmadı. Gerekçesini ve nedenini bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa, büyük güçlerle yayılmıştır. Sürdürümeye çalışan bu tür dergiler için, Basın İlân Kurumu'nun bu tuhaftan davranışı, büyük bir darbe oldu. Peki, yayamlarımızı durdurulamamı? Türkiye'de hiç mi hiç, bir sanat ve kültür dergisi çıkmamasın mı? Olacak iş mi bu?

Cumhuriyet'te sayın Rauf Mutluay'm yazısı dışında, basın kuruluşları olsun, günlük gazeteler olsun, şu umarsız halimize degeinmediler. Öyle bir or-

d tam içindeyiz ki, bağırsız da, yırtısanız da, boşuma, sesiniz duyuramayacağımız. Aslında yapılacak en iyi iş, «pes!» demek, «paydos!» etmek. Ne ki, bize yardımımızı esirgemeyen sanatçılarımız, sanatsavarlarımız, hele siz sizin okuyucularımız var. Karşınızda boyunlarınız hep bükük.

Dergiler, bir yerde, kurucularından sahiblerinden çıkar — çıkışır; sizlerin olur. GÜNEY de öyle; sizindir. Elbirliği ile, inadına yürütüllim öyleyse. Abonemiz bitmişse yenileyelim. Yeni aboneler bulalım. Öze reklamlar edinelim. Sanat dergilerini küçümseyen, önemsemeyen bayileri uyaralım. Ama mutlaka dergilerimizi yaşatalım; izlediğiniz dergi GÜNEY de olsa, başkaları da olsa...
Saygılarımızla.

tan çok, karamsarlık. Bir çıkış, bir kurtuluş yolu bulamayan coğunluğun karamsarlığı. Gerçek değil mi yaşamamızın çıkmazları, rezilliği, ezilmişliği! Coğunluk karanlıkta değil mi? Sahne oyunculuğumda da bu tür roller verilmiştir coğunlukla, değil mi? Sahne oyunculuğundan geliyor bu türü sevism. Oysa her alightedim rolü benimsiyerek yansittığımı sanırım, oyunculuğum her türünde...

— Inisi - çıkışlı, çetrefel bir yaşam serileveniniz var. Nedir ki, bunca yıl içinde mutlu, umutlu dönemleriniz de epeycedir elbet. Ama, şiirlerinizde bunların yoğun yankılarına pek rastlanmamıyor. Izlenimsel, çoğu kez duygusal bir şiir içiylediginize göre, bu noksantılı nasıl yorumlayalırm?

— Öyle, inişli çıkışlı bir yaşam serivenim var. Nice sanatçının yaşamı da böylesine değil midir? Bunca yıl içinde, mutlu ve umutlu olmuşumdur elbette.. Ama, coğunluk mutsuz, umutsuz olunca, bu kişisel mutluluğun ne önemi var ki? Çok kez duygusal şiir içiyledigimi söyleyorsunuz. Duygusuzunu pek tutmuyorum ben. Bu duygusal şiirlerimde toplum da vardır coğunlukla; toplumu kuran «kişi» de vardır...

— Çağımızda, özellikle ülkemizde şiirin gerçekten uyarıcı, ışıcı bir güç taşıdığını inanıyor musunuz? Gündes şiir, salt aydınlarla seslenmeliyor mu? Coğunluğa, halka ulaşabilmesi için hangi öğeleri yeglemeli? Nasıl?

— Şiir uyarıcı, ışıcı bir güç taşır elbet.. Böyle şiir ülkemizde de, başka ülkelerde de yazılagelmektedir. Ama, şiirin tek görevi «görevlilik» değildir. Öyle oluverince, şiirlikten çıkarıverir şiir. Bu nün en somut örnekleri nice ustalarde de görülmüşür zaten. Uyarıcı, ışıcı diye çırılıplak şirleri sevmiyorum ben. Hele kötü şair elinde çok çırın oluyor bu tür uyarıcılık, ışıcılık. Yeryüzünde şiir aydınlar okumuyor mu zaten? Şiir kitaplarının her yerde satış azlığı ispatlıyor kendiliğinden... Şiirin üyesi INSAN elbette.. İnsanın mutluluğu, erişebilmesi için neler gerekiyorsa, sanatçının bunu yapabilmesi gerek. Ama, günümüz koşulları içinde nasıl gerçekleşebilir bu? Eh, bu da yaratıcının o «özlü güç»üne dayanır.

— Yeni çalışmalarınız, tasarılarınız?

— Yeni çalışmalarım var: Bir şiir kitabı hazır ve bir de romanım. Şu ara bir oyun yazmamakta.

— Tüm sanat yaşamınız boyunca hiç unutmadığınız bir ami?

— Anıdan bol ne var? Ama, tümünün belli tekmeyi vurmak gerek...

Eşlerinin Gözüyle: SANATÇILARIMIZ

*Eşmerce, Gözleri kimel kimel, Gülece bir zekâ. Bu ikinci kez kargılıklığı
miz, Boyna "mükrim." Bu kez evindeyiz ya... Cahit Irgat hiç katılmıyor söyle-
ğimizde; sözü genelleştiresek de, dün - dolas hoş - beşi şuracığı getirmek gerekli,
iste:*

Nil METEOĞLU

— Eşinizin sanat ve yaşam serüvenini önceden izlemiş misiniz? Bu açıdan genel izlenimleriniz nedir? Şu güzeli yanyanalığa hangi nedenlerle EVET dediniz?

— Evet, gerçek sinema oyuncusu, gerçek tiyatro aktörü olarak hayrandım. Devamlı olarak da seyircisi idim. Çok sonraları da, onunla beraber olmak mutluluğuna crıstım.

— Irgat'ı — genel olarak — nasıl tanumlahılsınız bugün? En belirgin erdemleri, kusurları nelerdir?

— Cahit, kişiliği ile son derece hasas ve karamsardır. Aynı zamanda çocuk ruhluştur. Mesela, çok önemsi bir olay ile günlerce kendini üzüldüğünü ve harap ettiğini yakından izlemiştir. Buna karşılık, onu ufak bir şey ile de sevindirmek mümkünündür.

— ŞAIR yönü mü önemlidir sizce, AKTOR yönü mü?

— Bence her ikisi de önemlidir. Günümüz yaşamımız açısından oyunculuğu önemli ama, bir sanatçının kalıcılığı yönünden şairliğini yeğliyorum.

→ Evliliğinizden buyana Irgat'ta neler değişti, olumlu ve olumsuz olarak? Bu değişimlerde hangi somut «faktör»ler rol oynadı?

— Cahit'le evliliğimin ona birçok şeyle «ağladığını» eminim. Bir yerden sonra, yalnızlığı sevmiyor; zaten aslında mazbut bir ev erkeğidir. Ve bu, evliliğimin onu eve bağladığını, şairliğinin yanı sıra oyunculuğunun da daha verimli olduğunu görüyorum.

— Eşinizin oldukça firtinalı bir geç-

ANNEME

II

Bir ev ekmegince
Güzel sin anneçigim
Ve çocuk gözlerinle
Evren hoşnutluğunaya dayanır.

Türkülerin benzer
Tellikavağıın masallarına
Hani gün doğarken donanır
Bir oğul uğultusuna..

Miskler gibi kokarsın
Tarçın ve süttén
Saydam yüreğinin tazeligi
Bütün eve yayılır.

Ve giz nice yumuşaktır
Uzun saçlarının çevresinde
Saatim son kumrusu sana
«Hoşa kal» dediğinde..

Maurice CAREME

Çeviren: Halil KOCAGÖZ

NERİMAN IRGAT'IN Gözüyle Cahit Irgat



«IRGAT»lar Foto: A. Güler

Mitolojik öykü.

İLÄHLAR İLÄHELER DÜŞÜNDÜ

Nedim ORTA

Ben, bakışlarımı güzellikler ekleyip çıktı, Parnasse Dağı'nın eteklerini yahararak düşünelerin doruguна.

Ey, bir çayır yeşili gözlerinde masallar duran. Oyle delice gülme ri bağıdaştırdım kinamalarla.

Üzerimde bir tutsa eksinlik.

Durup bir saçın rüzgärına, ayıpları örtmeliydim ellerimle. Sonra bir yabancı gibi tedirgin beklemeliydim...

Beynimdeki kurt öylesine garipsi, bir ilâhenin göğüslerini düşünüyordu. Dudaklarından br gülüş düştü o bilmeyen gözlere. Söyledim içimden geldiği gibi:

Bir beyaz güvercinin kanatlarını verin gülüşleri seven Afrodit için... Evrene bir ıslak karanlık çökmüştü. Aynalarda gözlerimin büyüdügüni, saçlarımı uçar gibi gördüm. «İlahalar onu korusun» Her şeyi umutup sorumuz bir hayatı yönelmeliydim. Öylelesine sorumsuz gözlerim olmamıştı.

Ve sonra, bir bir yaşamayı, yaraticı yürekleri, göz yaşılarını, ellerin çesidini görüp sünger örneğin içmeliydim...

Gecenin yalmızlığı bitiyordu. Horoz sesleri yıldızları uğurladılar, sonra gelip kulaklarını: «civil civil bir gün başlıyor» diye fisildadılar.

Dudaklarını yer yer bir türkü islatıyordu. Bakışlarımı düşünelerin doruğundan alıp yeryüzüne saldım.

Ah Afrodit, beynimdeki kurt öylesine garipsi. Bırak beni çocuksu arzuların kucagiına. Bırak bir ne kadarı bellirsiz tohumlar yeşersin ki, gülüşler bıçururlaşın yanaklıda...

ibrahim Akdoğan

ORHAN KEMAL'İ Anlatıyor...

Orhan Kemal'İ nasıl ve ne zaman tanıdım?

Yıl 1933 — 1934. Adanada Eskilstasyon yanındaki Tırpanı Fabrikası Sahibinin Konağı olan kız erkek karışık multilet ortaokuldayız. Asıl adı «Raşit» olan Orhan Kemal, işte bu ortaokuldandan arkadaşımızdır. Kendisi güzel, yakışıklı ve temiz giyimliydi. Saçları kıvırcık briyantlı pırıl pırıldı. Taş anımlıyla güzel ve yakışıklı bir çocuktu.

Okulda daha çok top oyunu ile ilgili çekiyyordu. Kendisi de böyle şeylelere düşkün görünüyordu.

İlk dikkatimi çekti:

Bir gün ortaokulun avlusunda teneffüs gezintisi yapıyorduk. Düşkün kılıklı bir arkadaşımıza bir başka arkadaş sahnesi ve ona hakaret makamında «Kürt!» dedi. İlk defa dikkatimi üzerine çeken Raşit, hiçbirimizin müdahalesine meydan vermeden hakaretiyle: «Sen kime kürt diyorsun? Sen nesin yanı?» diye bir çıkış yaptı.

Orhan Kemal bu müdahalesi ile bu günün temelini atmış oluyordu. Evet, hiçbir ayırım yapmadan insan sevgisinin ilk belirtileri kendisini bu şekilde göstermişti.

Ortaokul son sınıfında Türkçe dersimize Arif Nihat Asya gelirdi. Bizi edebi solbet ve münazaraya hazırladı. Raşit'in o sıralarda o bezlerde tarası yoktu. Onun canı ruhu toptu, koşmaca koşturmacaydı.

Ortaokuldan sonra birbirimizi kaybettik. Anlaşılan o, sürgünde olan başımın yanına Beyrut'a gitmişti.

Yıl 1937 — 38. O zaman 7 Gün adında bir dergi çıkıyordu. Bir gün baktık bu derginin genç istidatlar sütununda bir şiir. İmza Raşit Kemali. Bunu başka şirleri izledi. Hani dikkati çekecek şirlerdi de.

Neden sonra sesi soluğu kesildi. Bir duyduk ki Raşit hapis olmuş ve Bursa hapisanesine nakletmiş.

Yıl 1946. Ben askerliği bitirmiş Adanaya gelmiştim. Belli bir işim yoktu, boştaydım. Raşit o zaman Verem Savaş Derneği içinde çalışıyordu. İfadetine göre, onun o işten atılması için Verem Savaş Derneği içten ve dıştan büyük taziyik görüyordu.

Bir gün Raşitle buluştuk. Bana başından geçenleri anlatabaktı. Kuruköprü'de Yüksek kahveye gittik. Bu kahve o zaman İşçi, İrgat ve İşsizlerin gelip tündediği yerdi. Bir köşeye oturduk. Garsonu çağrırdı. «Bir marifet göster» dedi. Garson kırk yıllık sazendeymiş gibi, diliyle, dudaklarıyla başladı Darbuka, saz, Ut ve keman sesleri çıkarmaya. Ve sonra kahve ocağına döndü: «Limonata

iki!..» diye marifetlice bağırıldı.

Orhan Kemal böylece halkın toplu olduğu yerlerde gizli istidatları eşleyip buluyordu.

Evet, Raşit'in babası Av. Abdulkadir Kemalî Bey, Serbest Fırka zamanında gerek kurduğu partisi ile ve gerekse çatardığı gazetesile o zamanki iktidarı fazlaca ypratmış olduğundan tevkif edilmemek için yurt dışına kaçmış ve böylece yüzellişlikler listesine karışmıştır.

İdareye karşı Raşitte ilk tepki:

Halkevlerinin en revaçta olduğu zamanı. Gençler akın akın Halkevlerine gidiş sevdikleri kollarla üye oluyorlardı.

Kalabalık bir gurup içinde Raşit teşviki bir kola kaydını yaptırmak için sıraya girmiştir. Fakat bir el onun yakasından tutmuş sıradan çarpmıştır.

Bir sürgünün çocuğu olmak acısı bu suretle Raşit'i sarıyor. Memnunsuzluğunu böylece başlıyor idareye karşı.

Bu hal, şíir yazdığını zamana dek súrer. Tam bu sırada Raşit askere alındı. Vatani görevini yapmak için silah almadı.

«Sağda solda şíirlerim çıkyor. Etraftan beni poşfoluyorlar. Hani birşeyim pozisyonundayım. Beni şíşeren bir gurup var etrafımda. Beni içiriyorlar, söyletiyorlar. Bana ne olduysa bu içki ve söyleşme zamanında oldu.

Sarhoşluk yanında ulu orta birşeyler söylemişim. Ertesi gün kendimi askeri savcıda buldum.

Bana komünistlik isnat etmişlerdi. Ben propaganda yapmışım, ben komünistim. O zamana kadar Komünistliğim «K» simi bile bilmiyordum. Bana 5 yıl hapis cezası verdiler. Adana Cezaevinde yatıyordum. Bir gün düşündüm: Ulan Raşit, dedim, nasıl olsa damgalandın. Gel hapisliğini Bursaya kaldırı.

Bursaya gittim. Nazımla buluştum. Nazım: «Şíiri bırakacaksın, Fransızcaya çalışacaksın ve Hikâye yazacaksın» dedi. Dediğini harfiyen yaptı. Senin anlayacağın bilmediğim çok şeyleri bu sayede öğrendim. Komünizmin «K» dan «izm» ince kadar hepsini öğrendim...»

Evet, Raşit bilmediği çok şeyleri öğrenmeye, zamanın kötü tutucuları tarafından zorlanmıştı.

Bu zorlayış, bize büyük bir Hikâye ve Roman yazarı olan Orhan Kemal'İ yarattı. Hani boş dememişler: «Bir misabet bin nasıhattan evlädür». İşte Raşitte böylece «kadirden lütfे uğramış» oldu.

Buluştugumuz zamanlarda, bı karancın ürkük bakışlarıyle etrafı kolaçan eder, «İbrahim, bak aynasızlar peşimizde. Benim için sana bir zarar gelmesin, hadi ayrıyalım» derdi.



Gravür: Sefer Öztürk

Ben de, «Bırak allasen Raşit! Biz edebi konuşmalar yapıyoruz. Bana ne gelecek bu konuşmalardan» der, aynasızların gözü önünde inadına gezintilerimi sürdürürdü.

Neden sonra tekrar rastladığında: «Nerdeşin? Görmemezlige geliyorsun bakıyorum» derdim.

«Sen, derdi. Hiç alınma bundan. Bazen gözünün içine baka baka görmüyorum seni. Sebep, malum. Aynasızlar. Benim yüzümden sana bir zarar gelmesin.»

Evet, Raşit Siyasi Polis tarafından daima takip altındaydı. Dostlarını, arkadaşlarını gördüğü zaman, onlara zarar gelmesin diye görmemezlikten gelirdi.

Bu hal psikolojik hallerde aykırıldı. Raşit'e bunu yaptıran insanlığı ve insanların kül halinde sevmesiydı.

Bu sevgi onu Cumhuriyet Türküsüne en büyük Hikâye ve Roman yazarı yaptı.

Orhan Kemal, Adanadan uzun yıllar Milli Mensusat Fabrikasında işçi ve memur olarak çalıştı. Türk işçisini bu ve sile ile yakından çok iyi tanıdı. Türk işçisini en iyi bilen ve işliyen bir sanatçı oldu.

Kalbinde kin yoktu. Adananın şetelli külflerleri onun ağızında lokum gibi tatlılaşırırdı.

Rusya dönüsünde Babıülide ayak üstü bir sohbette; sağına soluna baktı. «Sana; dedi Adana ayağı bir küfür... Laan Hirpool! Scin Allahının horozunu yerim...» Gülüştük. Sordum:

«Nasılın?»

«Eskisi gibi çalışmıyorum, dedi. Eskiden birkaç saat çalışır yorulmadım. Şimdi hemen bir saatta yoruluyorum. Bana bir Sekreter lazımdır. Avrat alırmaz ki!..»

«Yakında gideceğim» dedi. Bu gidiş, sonmuş meğer.

Orhan Kemal çok yazarlardan farklıydı. Birçok yazarlar vardır ki yazar olmuşlardır da Adam olamamışlardır. Orhan Kemal büyük bir edebiyatçı olduğu halde, büyülüklük taslamadı. «Benim» demedi. Olunceye kadar insanlığından tevazuunda nihice bir şey kaybetmedi.

Boşuna dememişler «Asıl azmaz, bal kokmaz» Aileden asıl olan Orhan Kemal, sonradan görmüşler gibi hiçbir zaman azmadı. O bal gibiydı gitmekle tatlandı ve kokmadı.

O ölmeli. Onu çileleri bir kurt gibi kemire bitirdi.

Orhan Kemal'İn ölümüne yandım. Dumanum tüüt tüüt. Acısı içimde alev alev...

Umit Yaşar'ın ORHAN KEMAL'le

Yaptığı bir konuşma (1962)

Yıllarca önce Adana'da tanımlıydı, Orhan Kemal'le. Vartık'ta birbirinden güzel hikâyeleri çikiyordu o zaman. Tanışmamızdan kısa bir süre sonra Baba Evi adlı romanı yayınladı. Orhan Kemal, Türk Edebiyatı'nda emin adımlarla yürüyordu.

Şimdi, adlarını bile hatırlayamadığımız otuza yakın eserin ünlü bir yazar olarak karşımıza... Geçmiş günleri andıktan sonra, günümüzün bu değerli romancısı sorularını cevaplandırmaya başladı:

— Hayatınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

— 1914'de Ceyhan'da doğmuşum. Babam Abdulkadir Kemal. Birinci Büyük Millet Meclisinde mebus. Adliye Müsteşarı, hatta vekili, politikacı bir avukattı. Annem öğretmemiş babamla evlenmeden önce. Babamın yoğun politika hayatı içinde yetiştim. Yani yetişmemde okuldan çok babamın büyük rolü vardır. O kadar ki, beni oyuncaklarımdan alıkoyup, sırasında döverek okutmuştur. Okul öğrenimim uzun değildi. Ortaokulun son sınıfına geçtiğim yıl, babam da siyasi bir maceranın peşinde Suriye'ye kaçtı. Ben de fırsat bulup okulu bıraktım. Hadi futbol peşine. Futbol ve bir takım gençlik aşkları, kana kana hayatı yaşama, çeşitli yoklukları tattı, ama bütün bununla beraber, geceleri babamın aşıldığı bir alışkanlıkla okumak, usanmadan okumak... İşte gençlik yıllarının özeti. Bir çok gibi bu işe önce şirle başladım, ama itiraf ediyim çok kötü bir şairdim. Fakat ben bunun farkında değildim. Tesadüfen tanışdım, ünlü bir şair bana bunu kabul etti. Dost oldum onuna ve beni hikaye yazmağı istedim. Bildiğiniz gibi on yıldır da İstanbul'da hayatı yaşamıyorum. Ha, az daha umutuyordum. Evliyim. 5 çocuğu var. Altıncısı da yolda.

— 10 yıldır İstanbul'dayım, dediniz. İstanbul'da aradığınızı bulabildiniz mi? Romançı gözüyle nasıl buluyorsunuz? Seviyor musunuz bu şehri?

— Hele ilk sene hayli sardı beni İstanbul. Sonraları doydum. Geçim zorlukları istemiyerek de olsa doyurdu beni. İstanbul'u çok seviyorum. Çünkü İstanbul'da memleketimin her yeri, her

şeyi var. Fakat hiç bir yerde İstanbul yok.

— Bu güne kadar yazdığınız roman ve hikâye kitapları hangileri? En çok hangi kitabınızı seversiniz? Uzerinde çalışığınız yeni bir eseriniz var mı?

— Ekmek Kavgası (Hikâyeler), Baba Evi (Roman), Avare Yıllar, Murteza; Cemile, Berketli Topraklar Üzerinde, Sarhoşlar (Hikâyeler), Çamaşircının Kızı (Hikâyeler), Grev (Hikâyeler), Arka Sokak (Hikâyeler), Kardeş Payı (Hikâyeler), Dünya Evi (Roman), Suçu (Roman), Vukuat Var (Roman) Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Eskici ve Oğulları... Hatırladıklarım bunlar. En sevdigim romanım da Eskici ve Oğullarıdır.

Bu yakınlarda Kanlı Topraklar adını verdigim bir romanı bitirdim. Cumhuriyet'te tefrika edileceğini umuyorum. Bir kaç cilt olacak basılınca. Bir de bir kitabı için yeni bir romanı bu günlerde bitirmek üzereyim. Elde yayınlanmayı bekliyorum iki de hikâye kitabı var.

— Roman ve hikâye sanatı üzerine neler düşünüyorsunuz? Genç romancı ve hikâyecilere neler tavsiye edersiniz?

— Bir romancı bence çok çok okumalı ve kendini yetiştirmek için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Her yönüyle hayatı yaşamak, sevmek güzel şey. Fakat bir romancı olmak için yeterli değil. Romanının herseyden önce derin bir kültürü ve belirli bir dünya görüşü olmalıdır. Büyük bir kaabiliyet bile kültürle beslenmeyece gelismez. Çünkü sanatı duyduğu kadar duyurabilen insanlar. Has bir sanatçı kendinden öncekileri de bılır, fakat taklit etmez.

— Dünayada ve bizde sevdiginiz romançı ve hikâyeciler?

— Bir çok var. Şu anda akıma gelenler: Çehov, Cervantes, Mark Twain, Balzac; Stendhal, Dostoyevsky, Steinbeck, Gorki; Zola.

Bizden: Nâbîzade Nâzım, Halit Ziya Hüseyin Rahmi, Sabahattin Ali, Sait Faik dinamizmi ve canlılığıyla, aydınlatıcı havayle Yaşar Kemal...

— Roman ve hikâyelerinizde yaratığınız tiplerden en beğendığınız hangisi? Ve hangisinin yerinde olmak, hayatını yaşamak isterdiniz?

Amerikalı zenci **Elain Delmar**'dan sonra; **Selmi Andak**'ın bestelediği **Methn Eloğlu'nun «Gurbet Yorgani» ile 3'üncüülü** ödülünü kazandı.

Tanınmış ressamlarımızdan **Ihsan Cemal Karaburçak**, 10 Haziran'da Ankara'da öldü. 1898'de İstanbul'da doğan Karaburçak, bir süreden beri rahatsız.

Türk Basın Birliği Kongresi 6 Haziran günü Hilton Otelinde yapıldı. Tartışmalı ve çekimsiz bir hava içinde geçen kongre

sonucu Genel Başkanlığı **Hayrettin Erkmen**; Yönetim Kurulu'na ise: **Tacettin Atatiyre**, **Bedrettin Neidik**, **Hüseyin Güney**, **Halis Evrenos**, **Özden Cinman**, **Şakir Palancioğlu**, **Sammim Tara**, **Cengiz Kızılsencer** seçildiler. Güney adına başarılı bir çalışma dönemi dileriz. **Ressam Ali Demir**, 23'üncü açkhava sergisini, Beyoğlu'nda bir bankanın önünde açtı. Açkhava sergilerile geçimini düzenleyen sanatçı, bu kez de, 44 tablosunun satıldığı söyledi bize.



Kasım 1962

Foto: A. Güler

— Gerçekçi yazar, hayatın içinde tansı tipi bir maksat için romanına atkarlar. Maksadı, bu insanların daha iyi, daha mutlu olmalarını arzulamaktır, tipki doktor gibi. Önce teşhis eder hastalığı, sonra reçete yazar ve tedaviye geçer. Bu açıdan en sevdigim tip Murteza'dır. Çok acıyor ona. Başkalarının arabasına koşmuş fukara, koşup durur.

Orhan Kemal'in yerinde olmak isterdim. Ama dur dur, şu anda Yaşar Kemal' in yerinde olmak isterdim.

— Neden? Açıklarımız?

— Şu anda Avrupa'da da onun için. — Peki, siz Türkiye dışına hiç çıkmadınız mı?

— Kışlarında dolaştım. En çok görmek istedigim yer Paris ve Londra'nın bitpazarları. Bir de Amerika, Rusya ve uyandıran Afrika'yı görmek istedim.

— Roman ve hikaye dışındaki uğraşlarınız nelerdir?

Film senaryoları diyeceğim ama bunları pek önemli bulmuyorum.

— Son olarak kendinize bir soru sorup cevaplandırmanızı rica etsem?

— Roman ve hikâyelerim üzerinde geçen titizliği acaba gösteriyor muyum? Cevap: Hikâyelerimde evet. Romanlara gelince, bütün iyi niyetlerime rağmen, gönülümce aşırı bir titizlik gösteremediğimi ittifat ederim.

olan-biten

Amerika'da dünya edebiyatı konusundaki bellibaşlı birkaç dergiden biri olan **Literature East and West** (Doğu ve Batı Edebiyatı), son sayısında, **Orhan Veli Kamış**'tan 11 ve **Fazıl Hüsnü Dağlarec**'dan 16 şiirin İngilizcelerini yayımlamıştır. Çevirileri, Princeton ve New York Üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı profesörü olan **Talat Salt Halman** yapmıştır.

Uzun yillardan beri yayınlanan dergi, Türk şirine ilk defa geniș yer vermiş olmaktadır.

Sayın Halman, haftalarca süren bir hastalıktan yenile kurtulmuş. Güney adına «geçmiş olsun» derken, bize Amerika'dan haberler, yazılar ve çeviriler göndereceğini okurlarımıza duyurmak isteriz.

Bulgaristan'ın Slançev Briag şehrine düzenlenen 6. Uluslararası müzik yarışmasında **Esin Afşar**; Bulgar **Bisser Kirov** ve

NAMUSLU BİR SANATÇI GİDİVERDİ SESSİZCE

Oğuz TÜMBAŞ

Çile çekmeden, kavga vermeden; halkın, ülkesinin sorunlarına, mutsuzluklarına ortak olmadan, gerektiğinde toplumsal yaşamda eyleme katılmadan gerçek sanatçı olunmaz elbet. Ülkemizde yok mu böyle sanatçımız, olmamış mıdır hiç? Var, olmuştur. Hem de o kritik dönemin, o baskılı, yoz, dar dönemin etkin olduğu günlerden gelmiş birçok sanatçımız olmuştur. Az mı çekmişlerdir şiirlerinin, öykülerinin, romanlarının, yazılarının çilesini. Az mı yatmışlardır o karanlık hapishanelerde. Az mı izlenmişlerdir suclucasına. Sanki bu ülkenin insanları degillerdi onlar; sanki kalemlerini bu ülkenin insanları, soruları için sivriltmemişlerdi. Oysa namuslu yıldızlar, halkın içinden gelmişlerdi, onun için halktırlar; toplum kesitlerini biliyorular. En saygın kişilerdi aslında onlar. Güçlüyüler, gerçekçiydiler, insancıdırlar, sorunları içindeyider, devrimciyider. Bu medyu suçları? Ama on-

lar, o insan kişiler gene de yılmamışlardı kavgadan, gene de kaçmamışlardı sorulardan ve de halklarından. Görevlerini biliyorlardı, sorumluluklarını biliyorlardı; çağlarının bilincindeyider, ülkesini ve halklarını seviyorlardı çünkü.

İşte böylelesine zorlu dönemlerden kavga vererek gelmiş sanatçımızdan birisi de Orhan Kemal'di. Yaşam kavgası ırkılıkla başlamış ve de bu kavga türkücü kaygılarla sürmüştü bugline dek. Açıklıkla, yoksullukla kimi zaman, mücadeleyle; ama gene de onurla, insanca. Hep izlenmişti, evi aranmıştı, hapishanelerde yatmıştı. Ve bu çileli adam, bu onurlu namuslu insan adam bir ilkyaz günü gidiyordu halkın arasından sessizce, yapayalnız. Artık kimse bir suçlu gibi izlemiyeckti onu, evi aranmayıacaktı, hapishanelerde yatmayıacaktı, dar kafalıların başına dert (!) olmayıacaktı. Rahat olabilirdi artık onlar da!..

Türk toplumu bir namusu, bir efenidir, samimi, güçlü, saygınlığı yitirdi işte. Daha yazması gerekenleri yazmadan, daha doyamadan yaşama, daha ülkesinin mutluluğunu, halkın onurlu yaşamını göremeden... Ne ki, yazdıkları kalmıştı dıpdırı ve de insanlığı, halkınlığı, dostluğu, soyluluğu...

Türk toplumunun her kesitini tanıyan bir romancı Orhan Kemal. Önce ırkılıkla başlamış yaşam kavgası ve de sürdürmiş bu kavga ölene dek, ödünlü vermeden hem de. Yaşamış ve de yazmış... Yazdıcka güçlenmiş, yazdıcka yükselmiş. Ama alçak gönüllülüğünü yitirmeden sapmadan...

Haber Ajansları onun ölümünü bir kez satırla vermiş: «Orhan Kemal Sofya'da vefat etmiştir» Başka... başka bir şey yok. Hepsi o kadar mı? İlgilenen bile olmamış Dışşerlerinden. Namuslu olmanın, insan olmanın, gerçekçi olmanın ve de özgün sanatçı olmanın karşılığı mydi bu? Dış ülkelerde bile okunurken, saygı duyulurken, sevilenken; kendi ülkesinde böyle karşılık mı görmeliydi? Ne acı, ne basit şey bu. Utanmak gerekir. Ama kim utanacak?

O'na saygı dopdolu...

EDEBİYAT VE EGİTİM

Celal ARABACIOĞLU

Madem ki herşeyin istediği mizce olması elimizde değildir, öyleyse birçok duyguya ve özlemlerimizi içermeye bastırmak, tıkmak zorundayız. Ve de böylesine bir gönül doygunluğu sağlamadan içimize attığımız özlemlerimiz, gönül yaralarımız ruhumuzda bir tepki yaratmadan sonuna dek kahrı mı içimizde? Kalmaz elbet. Çokça zaman düğüm düğümlenir de girtlağımıza, nice zaman sonra nedenini, niçinini çözemediğimiz türlü ruhsal gerginliklerle, bunalımlarla ortaya çıkarır.

İşte bu yük ve gerilim, kişilerin kültür dilleyelerine, uygardıkları, bastırıkları istediklerinin, özlemlerimin, tutuklarının, ruhlarında yarattığı gerginliklerden çekerler. Bu yüzden kişi, yaşıntısında, bunalımlarını çözemediği oranda mutludur. Kişi, özlediğinin gelmemesi, gelmesini var olmasının istedigini gelmesi, yitirmekten çekindiğin yitirme korkusu mutsuzlaştırır. Dolayısıyla ruhsal bir bunalım ve gerginlik duyuyor.

İnsanlar ne çekerlerse, doyruklardan içlerine tıkmış oldukları, bastırıkları istediklerinin, özlemlerimin, tutuklarının, ruhlarında yarattığı gerginliklerden çekerler. Bu yüzden kişi, yaşıntısında, bunalımlarını çözemediği oranda mutludur. Kişi, özlediğinin gelmemesi, gelmesini var olmasının istedigini gelmesi, yitirmekten çekindiğin yitirme korkusu mutsuzlaştırır. Dolayısıyla ruhsal bir bunalım ve gerginlik duyuyor.

Üstelik bastırmaya ugratılan duygular, kendilerini açıkça ortaya koymazlar. Çünkü her toplumun kendine özgü ahlâk

kuralları, düzenleri, hoşgörü biçimleri vardır. Böyle olunca toplumda kişi, bazı duygularını, istemelerini, özlemlerini içine tıkmak, bastırmak zorundadır. Bunlar ise kişide, türlü seviyede ruhsal gerginlikler yapacaktır. Bu gerginlikler ise bir çözülmeye biçimi, bir çıkış yolu arayacaklardır kendilerine. Ve de kişinin ruh sağlığı için gereklidir.

Bu çözülmüş veya boşalmış olmazsa ne olur? Gerginliğin biçimine göre kişi ruh hastası olabilir. Hayal kurabilir rüya görebilir, dolandırıcılık yapar, kız kaçırır, adam öldürür.. Bütün bunların ilkesi aynıdır. Hepsi de doyurulmamış fakat içe tıkmış bir isteğin, tutkunun, özlemin, dürtüsüne kapılmışlardır. Ne var ki kültür seviyelerine, anlama ve yüceltebilme yetilerine göre, değişik biçimlerde bu gerginliklerini çözümlülerdir.

Önemli olan kişinin eğitim seviyesidir burada. Eğitilmiş kişi bu gerginliğini, bu yükünü daha yüce daha iyi yönlerde çevirerek, yücelterek çözmesi mi?

ni bilir. Kin yükünden ortaya bir güzellik çıkabilir...

Güzelşenatların değeri işte burada yüceleşiyor. Kişi suç dörtülerini sanat dörtüleri biçimine dönüştürüyor. Ve de suçlu yerine sanatçı doğuyor. Ruh hastasının yerini, üzgünün yerini, yaşama sevincile çırpmayanın, gülenin, ağıtanın yerini, sanatçı alıyor.

Ruh bilimcilerin sublimasyon dedikleri, kişinin duygularını güzel yönlere çevirmesi, yüceltesmesi dönüşümüne en uygun ve de en kolay kullanılabilen sanat da edebiyattır. Kişi, sevgiden kine dek, türlü duyguya ve gerginliklerini, kendisini edebiyata verdiği takdirde kolayca çözümleyebilir, gerilimlerine zararsız bir çıkış yolu bulabilir.

İşte toplumlara edebiyat sevgisi aşılamanın en büyük değeri ve önem: buradadır. Madem ki kişinin toplumunca benimsesmesinin anahtarı, kişinin erdem ölçülerini içerisinde ömrür sürmesidir. Oyleyse bu ölçülerin dışına çıkacak türlü taşkınlıkları önyeleyebilecek, hatta bu taşkınlık enerjilerini en iyi biçimde değerlendirebilecek olan edebiyat dahi na gerçekten çok önem vermemiz gerekiyor.

Başka bir deyimle kişinin ömrü boyunca eğitmeni oluyor edebiyat. Huzur aracı oluyor, yücelme aracı oluyor.

Bilmem edebiyatın eğitimdeki rolünü biraz belirtebildim mi?

ORHAN KEMAL'LE İLGİLİ ANI KIRINTILARI...

...Evet, öyle. Kirintilar, Pek seyrek, oldum bittim ayak üstü üç-beş lâf edis-tirme ve hepsi de rastlantı...

Bu, ilk tanışlığımızdan - gene ayak üstü - bu yana, 25 yıl böyle sürdürdü. 72. Koğuş'u, AST'in oynadığı Dormen Tiyatrosu gişesi önünde karşılaşıp, Çiçek Pasa'ya kadar konuşarak yürüyüştüm, son rastlantımızdı.

Ama, bu kısacık zamanlara herhalde birşeyler süğdirirdik. Öyle ki, her rastlaşımızda, bir köşebaşı meyhane tezgâhına yamaşanlar gibiydik. Ille de karşılıklı o bir çift lâfımızı ederdik. Saygına varan mesafeli davranışımızla, ama öyle yersiz sıkıntılara düşmeden, tedirgin olmadan...

Konuya önce O'nun son yazdığı bir hikâyesi, yeni yayınlanan, yenj baskısı yapılan bir ürünü ile girdik. Sonra, şöyle bir «kitaplar arası» yapardık. İlk tanışlığımız gün böyle başlamıştı, son gün de böyle bitmişti.

Hüsnü MENGENLİ

Ataç Adana'ya gelmiş - 1949-. Bir hafta hiç ayrılmadık birbirimizden. Bu bir hafta, yaşamının hiç unutamadığım bir kesitidir. Usta'dan, Orhan Kemal için düşündüklerini sordum: «Çok iyi bir yolda» dedi. «Ancak, şu Baba Evi'ndeki balık hikâyесine aklım yatmadı. Fazla romantik buldum. Kendisine sor-dum. Meğer balığı kızı vermiş ama, bir tane daha varmış da ondan. Okuyucunun hoşuna gitmesi için yapmış bunu. Ben ce doğru değil. Bir gerçekçi yazar, bir yazar olarak yalnız olmalı. Okuyucuya ille de kendini kaptırmamalı.» Ve Ataç bu konuda bazı örnekler verdi. Sonra: «Ben Orhan', Frenklerin Henri Calet'sine benzetiyorum, ama, sannam ki Calet'den haberli olsun.» diye sözlerini bitti. Ben, bu yazarı merak ettim. O sırada, iyice hatırlayamayacağım, ya «Nouvelles Litteraires»de ya da «Lettres Francaises»de - cümlü ikisini de alındı - bir hikâyesini okudum. Gerçekte o da kü-

çük adam tipleriyle uğraşıyordu. Orhan Kemal'le bu konuya söyle gəze ayaküstü açtım. Yazarı tanımiyordu. Aslında gerek de yoktu tanımazının.

Aradan 12 yıl geçti. Bu kez, Cagaloğlu'nda karşılaştık. Hemen durup ayaküstü sohbetimize başladık. Ünlü bir yazar olmuş fakat o esfendiliğinden, o alçak gönüllülüğünden hiçbir şey yitirmemişti. Gene kendine güvenli, yalnız; konuşken biraz heyecanlı; yumuşak gülén bakışları, gülce ve dikkatli cehresi...

Bu satırları yazmakla, Orhan Kemal'in dostu, yakını, arkadaşı olmak ve kendime böyle bir abartılmış pâye vermek ya da okuyanda böyle bir etki bırakmak amacımı gütmiyorum.

Ancak ne var ki, ben, O'nun daha ilk hikâyesinin yayılmasından bu yana, devamlı okuyucusu ve bu yönümle bir tanış olmuştum. Şöyle durup bir çif lâf edisimizde ise saygılı davranışmış, «siz»siz konuşmamış, benden daha yaşlı olmasına karşı hep «hoca» demiştir.

Burada «kadırabilir» bir okuyucusu olarak, bu saygılı, bu efendi, bu ünlü yazarı borcumu bu şekilde olsun ödeyebildiysem, ne mutlu bana...

Anısını rahmet ve minnetle anıyorum.

Sefer ÖZTÜRK

bir ürperti ile yokladı. Sonra onlara dostça baktı.

Karincalar, ıslak otların arasında, kayboldular. Yaprak, yaşlı gözlerle onları aradı. Görülen yerlerde yoklardı.

Günler düğüm düğüm sıralanırken yaprağın amaları çoğaldı. Kurku sıcak günlerin ökübü basladı. Büyüdüükçe yere eğil, inişti yaprak. Eğildikçe bükünlüğü artmıştı. Tekdize yanansın sevmez oldu. Karıncalarını tanımişti. İyi billyordu onları. Agustosböcekleri kırkayaklar, çekirgeler, çalıkuşları, kırkayakların yavruları ve arıların yaşamı başka başkaydı. Bu başkayıklar ona bir eziklik verdi.

Birgün kelebekleri ilkkez gördü.

«Benim de kanatlarım olsa» diye içini çektı.

Mutsuzluğun çarşazı, sütleğen gibi sarhoş ve tatsızdı.

Çarıklı çobanlar sık sık geçer ağacın dibinden. Yörenin sıklıkla, çalının gevrek sesini iyice gevretir, çobanın ışığında, Çobanın ışığı da gevrek. Çoban, karıncadır yaprağın üzerinde. Kırkayaktır, arrıdır, çekirgedir. Çoban, kırkbin sözcükten kırkı bilir. Orada kırkı konuşur. Öğleyi bilir, saat onikiyi bilmek. Oranın aşımı yer, oranın öküşünü yaşar.

Öykü

SICAK BİR EZGİ

Adı Ölmezdi'ndir. Deliyoğlu'ndır, sütleğen'ndir, kuruçahı'ndır, arsızdır. Taşdır adı. Dikenardıcı, çögür, tavşanak ve sicak'tır adı. Kan ve ter'dir. Çarık'tır.

Arşının doğmadan ölçüldüğü yer. Buğdayın öküüsü hiç yoktur orada. Oranın müziği, çalıların gevrek sesidir. Her kırılan dal, birer vurgudur mevsimin çeperine, Ölmezdi'nen bekçiliğinde. Kokusunu sütleğenlerin soluduğu yerde her şey sarhoştur. Deliyoğlu delidir, çığın ve ince bir görünümü vardır. Vurdumduymazdır. Taşlar kurşun renkli ve keskinidir.

Cekirgeler «ekmek» diye gelir; üç kez zipler, dördüncüde kaybolur. Çürüge saplanır. Kırk ayaklar kırk adımda kırk yarınları olurlar. Karıncalar bir başka eylemededir, kelebekler dansederken.

Bir yılda bir mevsim vardır orada. Bayıra yaslanmış bir de ağaç. Taşları gölgeleyen upuzun bir ağaç.

Birgün o ağaçta başlıdı ezik bir ökü. Tatlı bir eziklikle. Derin bir nefesle gerinen en üstteki dal, güneşe baktı. Tek mevsimin yağmurlu günüydü: (Yağmur yalnızca kendini anırtır orada. Sombayı ve nisanı getirmez..)

KENDİMDEN KAÇIYORUM

Yeşil yeşil güliyor duvardaki resmin
Bakışlarını tatl ve sıcak
Ve hâlâ kulaklarında «seni seviyorum» diyen sesin
Kimbilir şimdî neredesin

Sağların onuz başlarına döküldürdü
Ve sen yaz akşamları kadar güzeldin
En büyük yeminleri ederken gözlerimiz
Gökyüzündü saran vapur dumanlarıyla
Uzayıp giderdi hayallerimiz

Oysa şimdî her adımda biraz daha kaçıyorum kendimden
Sensiz bir dünyada yaşamağa mahkûm ettiler ben!
Bütün şarkılarının yıldızlara tutup yaktılar
Herkes mavi aydınlıklarını alıp gitti sabahlardan
Beni karanlıklarda yalnız bırakıktılar

Duman duman bir çaresizlik sarmış dört yanımı
Tutki ben bir nisan yağmuruyum sokaklarda
Bir senbahar rüzgârıym delice eşiyorum
Gözlerim cam kırıkları gibi dökülmüş kaldırımlarda
Tutki bir gece fenerinin altında billeklerimi kesiyyorum

Upuzun bir bekleyişin son satırlarındayım
Bir yangın başlıyor damarlarımın sokaklarında duyuyorum
Artık eser yok içimde umuttan havdan
Bütün güzellik ile sana bırakıp dünyayı
Yaşamağa elveda dileyeceğim birazdan

Muammer HACIOĞLU

Otururdu Susan Nine, işi bittiğinde
Erliyip akan tombulca bir mumun ışığında
Ve açık kahrdı ardına-dek penceresi
Dolardı gecenin tatlı esintisiyle içerişti.
Çevirirdi sayfaları başparmağıyla orada,
Okurdu, yüzü sert ve buruş buruş çizgiler almında
Uysal gözleri yavaş yavaş kayıp giderek
Satırların birini uğurlayıp öbürünü izleyerek,
Eridikçe küçülen mumun alevi sallandığında
Gecenin pencereden giren rüzgârında.
Ve bazan o anın durgunluğunda
Duyulurdu bir cümlenin miriltisi dudaklarında
Ya da başını sallardı der gibi,
«Öyle mi yapılır hiç, budalalar sizi!»
Ve hiçbir ses duyamazdım geceden
Duru bir horoz sesi gelmediğe tâ öteden,
Ya da çevirirdi buruşmuş başparmağıyla
Öbür yaprağı; aşık yüzü ve esrikliğiyle,
Kocaman gözlükleri arasından eğildi üzerime
Şöyle bir göz atardı gerçeğe,
Ve sallayarak yuvarlak başım, kırlaşmış, gümüş gibi,
Diyerek —«Sen ha! Bense yataktak sanıyordum seni!»
Ama kitabına dönerdi yine
Ve göçüp yerlesirdi öndeeki serüvene.

Yaprak, karıncaları özlemişti, kaç gündür. Sıcak içine islemiştii o özlemle. Ögle üzeriydi. Çok terlemiştii. O sırada karıncayı gördü. Ekmek derdindeki karıncayı. Onu görünce mutlu oldu bir an. Gene gözleri yaşardı.

«Benim de tenim kara olsa, keşke...» diye ezgisini açtı bir kez daha. «Ayaklarım olsunda, gerasını boşver...» demek istedii, kopuk bir nefesle.

Gözlerini karıncadan ayırmadı. «... olsun da, ondan çok çalışırırmı...» diye geçirdi içinden.

Karıncı, ondan habersiz, birseyler arıyordu. Ağacın dibinde. Oracıkta. Sarhoş gibiydi. Oysa karıncının töresi başkaydı. Şarap içilmeydi, hiçbir zaman. Neydi hali? Yaprak merak ediyordu, onu seyrederken. Unutuverdi kendini bir den. Birşeyler demek istedii. Ama, olmuyordu. Karıncı, ağaç olsun tırmansaydı. Tırmandı. Sonra, bilmediği bir yönde, uzaklaşıp gitti.

Sıcak...

Çekirgeler yüksek atlıyordu hep. Ağustosböceği çığınca eğlenerler, kelebekler saklamaba oynuyorlardı. Kırkayaklar kırk adımı birden atıyorlar ve duruyorlardı ara sıra. Yalancılarılar bir başka eylemde...

Doğa böyleydi oracıkta. Baharda. Sessiz. Arasında sinekler uçuşuyordu. Çok uzakta kurtalar dönüyorlardı...

Sarmaşıklar büyük aşk tutkusıyla sarılmışlardı birbirlerine. Ve uzamışlardı iyice.

izlediğimiz Sergiler

UTKU VARLIK

Genç kuşağın en ilginç ressamlarından biri de VARLIK. Taksim Galerisi'nde açtığı sergi, - kişisel - üçüncü. 20'yi aşkin tablolardan insan - toplum konusunu işliyor; nedir ki, çalışma yöntemi özellikle «gravür», «Litografi» türlerinde yoğunlaşmış. Bu yeşleyişi de söyle açıklıyor sanatçı: Grafik'i seçişim, bu türün daha halkçı bir karakter taşımışındır; çünkü bu türlerde çoğaltılma olağanı vardır, yanı tuval gibi «tek»likle sınırlanmazlar. Sanatın dar bir çevrede değerlendirilmesine karşı olduğumdan, yapıttaki bildirinin yayılmasını ilke olarak benimsedigimden, kağıt üzerine grafik baskısı, tuval resim'e yeşiliyor.

Utku Varlık, D. G. S. Akademisi'nden 1965'de mezun. B. R. Eyüboğlu'nun öğrencilerinden. Bu 3. sergisi. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın «konkur»unu kazandı. 4. yılliğine Paris'e gitip, buraya öğretim üyesi olarak dönecek. Ulusal, toplumsal sorunlarımıza gerçekten bilincle eğilik bu genç ressamımız GÜNEY'den sürekli başarı dilekleri....

TİRAJE

Tiraje, bayan ressamlarımızdan Şükrüye Dikmen'in kardeşi Oda ablasi gibi Akademi'de konuk öğrenci olarak bulunmuş bir süre, gerasını Paris'de sürdürdü. Ne ki, çalışma, biçim leme yöntemleri arasında benzerlik yok; figürü alabildiğine soyutlama çabasında Tiraje; giderek, non - figüratifte yatkılığından bile söz edilebilir. Galeri I'deki sergisinde çok değişik boyutta 50 kadar yapımı sunuyordu. Genellikle, lekeci, devinim ögesini öne alan bir çalışmanın başarılı ürünleridi bunlar. Hemen hemen tümünde «renk» ard plândaydı. Çizgi de. Salt bu nedenle, kesin bir kişiliği yansıtıyorlardı. Ama, bu yargımızdan olumsuz bir anlam çıkarılmamalı; 20 yıllık çalışma döneminden edindiği gerçek ustalık, duyarlığını belirginleştiren saf, tertemiz anlatım düzeni özellikle övülmeye değer.

Niğde'de bir Açıketurum

Niğde'de, İsmet Kemal Karadayı yönetiminde sürdürülən «açıketurum»ların beşinci de 13 Haziran 1970 Cumartesi günü saat 15 de Sungurbey Sosyal salonunda yapıldı.

Aksaray'dan konuşmacı ve dinleyicilerin katıldığı açıketurumun konusu, «TARIHTE TOPLUMDA KADIN» idi.

Kalabalık dinleyici karşısında konuşan Av. Muzaffer Küçük ve Stj. Av. Nihal Elmaci, Mübəccel Haznedaroğlu, Raşit Daldal, «Kadın» konusunu değişik açılardan ve çağdaş düşüncelerin de ışığı altında islediler. Kadının hâlâ kurtulamamış, insan hakları yönünden eşitlige varamamış olmasını; a — ekonomik etmenler ve bağımlılıklara, b — erkek bencilliği ve yersiz olmuş geleneksel — toplumsal baskılara, c — dinî baskılara, d — tarihsel akış yorum ve uygulamalarındaki bilim diş, çağ diş kalışlara, e — kültür ve eğitim yetersizliklerine, f — devrimci kuruluşların yerine en çok da tutucu ve gerici besleme kuruluşlarının alanda at oynamalarına, g — Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun'daki erkek lehine konmuş hükümlerin (zina, çalışma izni, aile reisiği, son söz, soyadını taşıma, mal v.b.) bugünkü Anayas'a miza ve uygar insan - çağdaş düzen ilkesine aykırı bulunmasına bağladılar.

Sonuçtaki «dinleyici - konuşmacı tartışması» bölümünde «ırk», «halk», «millet», «bağımlılık» kavramlarına ilişkin olarak maksatlı bir bozgunculuk çıkarılmak istendiye de karşılıklı yersiz «itham» dışında başkaca olay yaratılmadı.

**RESİM
DİYE
BİSEY...**

7. sayfadan

liklerini ille de tümleyebilir mi? Hiç sanmıyorum. Bir öرنek getirivereyim kendimden: «Portres» olarak giriştiğim bir çalışmanın, şimdi anısmadığım nedenlerle, GÖÇ adını takliğim, kalabaklı bir istif düzeyinde bitivermiş... Oysa, «klassik» denilen türde böylesine kaypakkılık yok; ressam, konusunu seçip «ezkiz»lere girişiyor, usul usul gelişiyor yapıt ve de ergen'den zırnak sapımlar olanaksız! Nedir ki, o'nu bu şamzaz düzene iten tökezletmez nedenler de öncelikle belli isterlerin buyruğunda: Saray saraya benzeyecik, kiralda kıralmış tipkisi.. Isa'nın yoresinde uçuşan melekler de öyleşine.. Delacroix'un yurtseverleri ille de belli bir açıdan kurşuna dizilecekler.. Rubens'in ilk yaptığı bile — Çiftlik işleri — kılık kirka yaran bir ön düşlemenin olgun sonucudur. Bunlardaki — tümü de kendine özgü-tinsel yansımaları söyle de tamamlayabiliriz: O çağlarının, dönemlerin ressamları salt usta çırak yönetiminin uslu, yetenekli kişileridir; bir düşünür sanatçı nitelikleri yoktur çoğum; özgürlükleri de renk, çizgi, ikke, istif ustalığını, kaygısını pek aşamaz; KONU, ANLAM bakımından yüzdeyiz bağımlıdlılar. Kişisel çıktıları alabildiğine sınırlıdır, ug-

raşsal beğenilerinin «teknik» alandan ötesi yoktur pek.

Oysa, günümüz sanatı, işçisine böylesine buyurularla bulunamaz, giderek özgürlüğünü pışıplar ilkten.. Konu seçmede, o konuya yorumlamakta, konusuzluğu eğlemekte olabileceğince bağımsızsan!

Ama, sanatçı bağımsız olabilir mi gerçektan?

Olamaz gibime geliyor...

Kaskatı nedeni de şu: Robeson bile olsa, her kişi, doğa - toplum yasalarına az - çok uyumak zorundadır. Robeson keçişiyle, Cuma'sıyla birlikte lig'e bağımlıdır doğasal koşullarca; sen, ben, o; ister istemez yörensel, çağsal, ulusal, sanatsal «diyalektik» bir yorum, değer edinebiliriz ancak.. Yoksas, sanatımız da yalnızlaşır; bizi biz kılan davranışlarımız tüm dengesini yitirir ve bağımsızlık denen çok yorumlu curcumada... Yaşadığımız ortamın kof, çirkin, yarasız tutamaklarına bir başkaldırı anlatı da taşırıbılır bu bağımlılık; yanlış anlaşılması!

Oyle; çirkin'i, güzel'i özbeğenimizce isteniyebilmek biberna kolay da, nedenini somutça tanımlayabilmek güç. O «kerte»de INSAN'la pat diye yüzüyizeyi.. Neyi anlıyor? neyi seviyor? nasıl var? niye? Eğer domuk, bencilliğine yatkın, soylu eleştirileri iplemez bir ekin düzeyinde, kuytulu gündünya taşçatlaşı uyardırmazsunu onu. Nedir ki, sizin onur-

BİLOMUM BANKA MUAMELELERİ İÇİN

TÜRKİYE ₺ BANKASI
hizmetinizdedir



Umumi Mâdürlük - Ulu Camii (Ankara)

CARİ HESAPLAR • HAVALE • TİCARİ SENETLER • KREDİ NEKTUPLARI
• KEFALET MĘKŞİPLARI • DÖVİZ ALIM VE SATIMI • SEYAHAT
ÇEKLERİ • İTHALAT AKREDİTİFLERİ • KİRALIK KASALAR • v. s.

DÜNYANIN HER TARAFINDA MUHABİRLERİ YARDIR

Güney : 69

Delta Reklamcılık

**MUTLULUK
DOLU
GÜNLER
SİZİN
OLSUN**



**TÜRKİYE
HALK
BANKASI**

Butun bankacılık hizmetleri için emniyette olan Türkiye HALK BANKASI, size daha iyi hizmet edebilmek için servislerini - İBM makineleri ile - tehciz etmiştir. Çalışmalarınızda "Emniyet ve Sür'lü" parolamızdır.

sal çabaniça, ona candan eğiliklerini bir aşınalık aşılıyabilirsınız, sokulganlıktan türkmeçek, kendi benliğinin sizde de yankılanışına kulak kabartacaktır..

Nereden nereye geldik... sözkonumuz, resim sanatının gündes sorunları, gerekliliği üzerineydi, ÖYKÜ — RESİM üzerineydi; söyleyiše daldıkça, tüm sanat sorunlarını kapsayıabil bir karmaşaklığa kayıveriyor insan. Eh, kestirmeden neyi sapmayıcağız zaten; önemli olan kurcalamalar öncelikle; bilimsel yorumlar daha uzman kişilere geliverir baksınız! Yine de özetliyelim dediklerimizi: Bir sanat dallında, öbür sanat dallarından medet ummak aykırı gayrı. Resim resimliğini bilsin! Soy yapıt başka şey, şunun bunun gönlünü alırcasına yırtılmak başka... Yaşam koşullarınca geri kalmış ülkeler, işte salt bu bilince erdikleri oranda, yoku-

Güney : 70

su aşmış ülkelerce başa gürüşebiliyorlar..

Sözcümüze, ressam olmayan bir düşünür - yazar sanatçı'nın dediklerimize uygun şu yargımı aktararak bağlayalım: «Doğaya tümden bağlanmak, ölüm boyuneğmektir. Sanatçı yeteneğini gerçekten taşıyan kişi, yaşamak gücü nice azalrsa azalsın, doğaya, savasaçağı bir varlık gözüyle bakmaktan çayamaz. İki doğa var: Biri, insanların dışında, otelerinde; öbürü tâ içinde.. Doğada hiçbirsey kendiliğinden, kendince değildir; tüm olgular eklidir birbirine ve tümü de durmaksızın, açık - seçik bir gelişimde süregider. Sanat yapılıysa, TEK'tir, yapayalnızdır ve de kıymıklanmaz bir tümlük değeri taşır. Dolayısıyla denebilir ki: Doğa buyur eder; «evet» de, «hayır» da sanatının bileceği iş.. İşte, böyle demiş Andre GIDE.

15

**Hayatınızın
her devresinde
huzur
ve güven**

**içinde
olabilmeniz için...**

tasarruflarınızı

AKBANK ta
topluyunuz.

Güney : 72

**bütün
tasarruflarınız
için**



HER YERDE HER ZAMAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ZİRAAT BANKASI

Güney : 74

Basın : 60101 - A. 20130

FILİZ FILİZ FILİZ FILİZ FILİZ

Filiz
ÇAYI

TEKEL

Güney : 71

Basın : 60556

**TÜRKİYE
GARANTİ BANKASI
A. Ş.**

KURULUŞU : 1946

Sermayesi ve İhtiyacları yekunu :

50.000.000 — lira

YURT İÇİNDE 137 ŞUBE
TASARRUF MEVDUATINDA HARBİYE
ve FENERBAHÇE'DE TAM KONFORLU
APARTMAN DAİRELERİ VE ZENGİN
PARA İKRAMIYELERİ



GARANTİ BANKASI

Güney : 73

güney güney güney güney güney güne

Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni : ATIF ÖZBİLEN — Yazışma ve Posta Havalesi : Atif Özben, P.K. 1353 İstanbul — Ebusuul
Cad. Erdoğan Sok. No 6/8 Sırkeci. Tel. : 26 26 85 — Akbank Beşiktaş Şb. Hesap No. 22787 — Dizgi : Yeni Gür Matbaası,
Tel: 26 64 84; Baskı: Haşmet Basımevi — Abone: Yıllık 30, altı aylık 15 TL.