

güney

AYLIK SANAT DERGİSİ

John Ciardi —
VEDAT AÇIKALIN
A. HALİM UGURLU
SUZAN GÖKÇEK
CAHİT IRGAT
ÜMIT YAŞAR
M. ESAD SUBAŞI
MEHMET SALIHOGLU
NACİ GIRGINSOY
METİN ELOGLU
Dr. SEDAT PINAR
SADIK DENİZ
SIYAMI ÖZEL
Ken Livingstone —
ENGİN ASKIN
CELAL ÇUMRALI
John Donne —
TALAT SAIT HALMAN
OĞUZ TÜMBAS
ERHAN TIĞLI
M. NIYAZI BAYSAN
B. İ. ROGOVALI
Charles Baudelaire —
HALİL UYSAL
ÖMER AŞICI
MAHIR ERSİN GERMEC
SAHİN CANDIR
ÖZDILEK ERDEM
M. AGAH ÖNEN
MERAL KIZILTAN
METİN GÜVEN
HALİL BEYHANGİL
GÜNGÖR ÖZMEN
François Mauriac —
HÜSNÜ MENGENLİ
GABRIALLA KALMAN
NEDİM ORTA
YAPRAK ÇATIKKAŞ



Desen : TIRAJE

BOŞ BİR EVDEN MEKTUP

JOHN CIARDI

Çeviren : Vedat Açıkalın Kimse oturmuyor burada, hiçbir şey olmuyor. Ben beklerim yalnızca,

Saat kurşun gibi vizildar çandan çıkışmış yavru kuş örnegi adımimi içeri atıca ve son vuruş sessiz. Bir büyüğün bahçesi ev her yan sıra : Bir yaprak bile solmamış, kıyı köşe ak-pak, her ağaç çiçek gibi pırıl pırıl — ama çıeksiz. Uygunsuz her şey. Pırılılı bir hoşluk düzenli.

«Hadi, gel artık», diye başhyorum «bir hafta, en gün, en çok iki hafta... yılda iki haftacık....» Yıl yıl saymaktaım ne denli irak olduğumu ay üzerinde hükürlere boguldugum gece yarısından beri, ve sana erişmenin gücüm ötesinde oluşunu, ve seni bırakmanın mümkünsüzüğümü

Böyle olacağını düşünseydim eğer, ne değiştirdi?

Ölümüm olmayacak bir zamanlar içinde yaşadığım alevlerden.

Ama gün gelir de daha az ararsam sevgiyi, daha çok özleyeceğim sıcaklığımı.

Dayanamıyorum bu sıra kış bahçesine yazı getiren renklerin ofmadıkça senin, ya da baharı ve çocukların gürültülerinin yitişine.

Üç gün oluyor bu gün ve daha şimdiden bomboşum.

El sırmedim hiçbir şeye . Gelin gidiyorum bir otel garsonu gibi giysilerimin içinde.

Kül tablaları pırıl pırıl bir taşbebeğin cenazesine örnegi.

uyumak istemeksizin, ve yatarım sonra. Diyalim ki garip bir kişiyim alışkilarım ve orta yaşamla.

Pek o kadar değil ve hiç önemi yok. Sanki yandaki odada bırakmışım yürek seslerimi, gözlüğüm gibi : Ne şılkı alabiliyorum doğru-dürtüt, ne de görebiliyorum. Ve ışığı söndürmemeye karşın, ve solugumu, hiçbir şey sönmüyor ve hiçbir şey yerine inmiyor.

Uyuyamıyorum. Uykum senin elinde .

Bana dokununcaya dek elime, uzun uzun bakıyorum bilincsiz uyanan karanlığa doğru. Uyanamıyorum, burada olmam bir kaynaşmadır benim uyanışam - karmakarışık bir mirıldanmış, bir yuvarlamış, bir hakyırış, öpüşmelerle, göz yaşlarıyla, ya da yeni bir mirıldanışla son bulan

Ama tıkkıtı ve çan sesidir evin son bir kuş civildar durur aşağıda yumurtasında, durmaksızın, durmaksızın. Duyuyorum uyuşamadığım saatların düşmekte ve yine düşmekte olduğunu. Uzamır kalırm yalnızlığımı, donmuş ak bir ay izerine, ve uyuşturamam, ve neden sonra uyur kalırm en sonunda.

YAYINLAR * YAYINLAR * YAYINLAR * YAYINLAR * YAYINLAR * YAYINLAR * YAYINLAR

BİZE GELEN KİTAPLAR

AGIT — Celâl Çumralı'nın 5inci şiir kitabı. Mersin — İçel Matbaası — 1970 5 TL. posta pulu karşılığı dergimiz kitap servisinden edinilebilir.

YARIN İÇİN — Metin İlkin. Büyük Hikaye. Yücel Yayınları (P.K. 401 İST.) — 1970. Kapak düzeni: Gürol Sözen. 6 TL.

BAŞAKÇILAR — O. Zeki Özturanlı. Hikayeler. Yeditepe Yayınları (P.K. 77 İST.) — 1970. Kapak düzeni: A. Arad. 6 TL.

DUVARCI HASAN USTA — Fethi Savaşçı. Şirler. Yeditepe Yayınları (P.K. 77 İST.) — 1970. Kapak: Ab'din Dino. 5 TL.

SIYAH ÇANTA — Ziya Mısırlı. Gerçek Hikâyeler. Görenkap Yayınları (Atatürk Cad. 67, Çaycuma) — 1970. Kapak düzeni: Jale Önen. 250 Krş.

MUM ALEVİNDEKİ EVREN — Gülgün Altay. Şirler. Kendi Yayımları. Ankara 1970. 5 TL.

KÖYDE SENFONİ — Cafer Demiryürek. Şirler. Kendi Yayımları (Hasanbey Cad. Ancarlı Sok. 8/A Malatya) — 1970. 350 Krş.

**Hayatınızın
her devresinde
huzur
ve güven**

**İçinde
olabilmeniz için...**

tasarruflarınızı

**AKBANK ta
topluyuniz.**

Güney: 88

GÜNEY ve YAYINLARI

GÜNEY, Birinci cilt sayıları	12 TL.
GÜNEY, ikinci cilt sayıları	15 TL.
GÜNEY, üçüncü cilt sayıları	30 TL.
HÜZÜN ÇIKMAZI — Şirler — Piyale Gönültaş	4 TL.
NİSAN YAGMURU — Şirler — Celâl Arabacıoğlu	5 TL.
GÜLDESTE Şir Antolojisi — 12 forma ciltiz —	5 TL.

Değinmeler

A. Halim UĞURLU

Bir toplumda tüm sektörler geri kalmışlığın pis kokulu çiçeğinden renkler taşırsa, orada herhangi bir eylemin doruklara çıktıığı savi tutarsız olur. Bu toplumsal iyargının sıvri köşelerinden sakin sakına geçerek diyebiliriz ki, Türk sanatı, özellikle edebiyat, toplumumuzun üstünde bir evreni yansıtır.

Şiirümüz, romanımız, hikâyemiz yabancı dillere çevrilimekte ve aranmaktadır; resim ve müziğimiz bir o kadar yabancı beğenileri kazanmaktadır.

Belli birkaç iri noktaya basarak yürüsek, Divandan Tanzimata, Tanzimattan servet-i fünen'a, Servet-i fünen'dan Modern Edebiyat devresine ve sonunda 1961 Anayasasının getirdiği olanaklar içindeki daha bağımsız edebiyat, her geçen günü bu sanat adına daha verimli ve güclü kılmıştır.

Hersey yapılrken bu ülkede, bir Akademi kurulması nedense gerçekleştirilemez. Oysa seckinlerin (tafsızlar, yetkililer, uzmanlar, tariyiciler) üyeliklerini paylaşacağı böyle bir Akademi, sonsöz yeri olurdu. Bunun yanında bir Dil Akademisi'ni bile düşünenler olabilir. Türk Dil Kurumu'nun yaptığı görev hem önemli, hem de diğer kollara göre çok ileri. Keşke her şeyimiz TDK'nun düzeyinde olsayıdı.

TDK'nun ödüller dağıttığı şu günde, diyelim ki, kuruma başvurulması yolundan vazgeçsin. Kurum

arasın iyi, güzel, değerli... Bu günkü yol bizdeki seçme ve seçilmeye (Parlamento konusu) benzeyor.

Sanatta ün yapmışların, konfranslar düzenlemesini, sanatını açıklamasını gerekli görüyoruz.

Sanat halka anlatmada ve sevdirmeye yolunda önemli bir aşama ve gençlerin yetişmesinde yardımcı olacaktır.

Radyolarımızda nice akla gelmez konularda açık oturumlar düzenlenirken, sanat adına, şiirimizin ne rede olduğunu, romanımın hangi yolu aldığı, resmimin ve heykelimizin hangi doğrultuda bulunduğunu sanatçıdan başkası mı açıklıyaçık halka? Sonra diyoruz ki, halk sanata ilgi duymuyor, şiir okumuyor, resmi ters asılmış sanıyor.

Halk, araştıracı değildir. Halk, kendisine sunulanı benimser. Halk, şiir diye meyhanelerde okunanlarla, müzik diye gazonlarda alkol buharları arasında sunulanlarla yetinirse, gerçek sanattan daha çok söz açılmıştır.

Sanatçı da görevini bilmeli ve savasını vermelidir. İyi, güzel, doğruya halka anlatmalıdır. Sanatçı, halkın eğitmelidir. «Halka inmelidir» savi yerine, halkın kendi düzeyine çağırmalıdır. Bu gün, bu soylu sanatı ve sanat anlayışını yürüten birkaç dergi var ülkemizde. Onların da satışları ve ne zor koşullar içinde



Desen: Suzan Gökçek

BERABER

Meydanlarda heykelleri ölümümüz
Dünden güzel başlıyor gün.

Hür adımlar kalemler
Şu uçaklar su vapurlar tirenler
Beraber, hep beraber.

Fışkıran ter tabandan
Çikan ekmek fabrikadan
Dokunan kumaş, şiir
Hem senindir hem benimdir,
Beraber, hep beraber.

CAHİT IRGAT

çıktıkları Bellidir. Sanatsever, okuyaçağı dergiyi ayırt edemiyor çoğu zaman. Dergiler güç birliği yapmalı ve birbirlerini salık vermelidirler. Hattâ okunacak yazarı, görülecek resmi, dinlenilecek müzigi...

Yarının gerçek ve değerli toplumu ve dolayısıyla sanatçısı, tüm kollarıyla sanatı ustanan niteliğe ulaşacaktır.

YILGIN

Besbelli bir giden var, sen misin yoksa?
Neden bu limanda gemiler ağlamaklı?
Kaldırın bu manzarayı gözlerimden,
Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı?

En iyi bir meyhane, yokluğunda
Belki durulur o zaman çalkantı
Götürün su masayı, gözüm gärmesin!
Bu ne çok kadeh, bu ne çok raki?

Ne güzel ayaklısı ki; unutmadım
Ve elleri şarkı söyleken ağlardı...
Susturun su çalgıları, yeter artık!
Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı?

Ağaçlar devrilmiş içimde, sonbahar!
Kalan bir tek ağaç, kocaman yapraklı.
O orman yanlığında onu da yakın!
Bu ne çok yeşil, bu ne çok sarı?

Batırın gemileri, vurun zamana!
Ya bir hançer verin bana sedef saplı;
Bırakmayın, öldürün öldürün beni!
Bu ne çok keder, bu ne çok acı?

Çürüyen bir şeyim şimdi ben, yılgin;
Sağır göklere açtım avuçlarımı...
Bitmez çaresizliğime ağlıyorum...
Bu ne çok insan, bu ne çok Tanrı?

ÜMİT YAŞAR



Carmen Areṣti

Desen: M. Esad Subaşı

Şili'de, Santiago üniversitesinin bahçesinde
Güneş, o bildik güneş değildir

Hele o gün hiç değildir

Ayrı bir göz kamaşması vermişti bana

Latin sıcaklığından gelme

Şirlerden daha şiir bir kız

Adı: Carmen Areṣti.

Bir de arkadaşı vardı yanında
Her zaman, her yerde rastlanan biri
Ne Margerit, ne de Anabelli
O da gençti ve güzeldi ama
Carmen kadar güzel olmak kolay mı?
Gözüm yalmız o aleve takıldı

Carmen çoktan girmiştii baharına
Türk kızları gibi candan ve sıcaklığı
Biraz meram anlatsaydım dudaklarına
Nerdeyse türkçe bile konuşacaktı

Bir bakış, bir gülüş yetmiştii bize
Özdeş duyguları paylaşıyorduk
Biraz sonra tipki iki sevgili
Poz için yanyana resime durduk
Kollarım arasında ürkmenen
Bir ceylândı görseydiniz Carmen!

Gelgelelim aşka vakit yoktu
Yıldırım çarpmasıydı tanışmamız
Gönüllerimizde hızlı bir uğultu
Niye uğradığımızı şaşırılmışız

Nasıl unuturum onu Pasifik
Carmen'le şuramda köpük köpüktür
O artık uzağımda değil
Bir Latin, bir güzel Amerika'dır
Göögümün kafesinde sıkışık!

Ne zaman bir karanfil görsem
Ne zaman bir yangın gecede
Hep onu yaşarım nedense
Hem karanfil, hem alevdi Carmen..

Şimdi bir Carmen var uzaklarda
Ant dağlarının orada saklı
O, güler devşirirken baharda
Ben de onu düşünürüm kışta, karda
Ayrı ayrı dünyalarda yaşamaklı.

MAVİ ÇİZGİSİ

Naci GİRGINSOY

Koca adam, oturmuş, maviye boyuyorum yurdumun
kiyilerini 30 yıl öncesinden kalemlle, fırçayla, düşle. Öze-
niyor, kimini koyu mavi, kimini uçuk mavi yapıyorum.
Sonra sıyrılıp günlük yaşamın tutsaklığından maviye ko-
şuyorum. 14 numara gaz lâmbası ışığında ders çalıştığım
soğuk kiş geceleri, çizdiğim haritaların mavisinde dinle-
niyorum. Çocukluk günlerimin fukaralığında, ilk gençli-
ğimin bunalımlarında, memuriyetin tekdüzeligidde siğ-
nağım mavi. Orda arınıyor, orda yenileniyorum. Dünyanın
kirine, pasına bulanmış kendimi karşıma alıp söyle尼-
orum. Onu iteliyor, yenisinin özlemi çekiyorum: «Giyi-
nip ilkel güzelligimi/ Yaratacağım yeniden/ Kendimi
kendimden.»

Yıllar yılı kalemlle, düşle boyadığım, siğnağım ma-
vi çizgisindeyim şimdi. Göğün mavisinde martılar, deni-
zin mavisinde yelkenliler, köpüklü dalgacıkların şırlıtı,
Yum gözlerini, bırak kendini sessizliğin salıncığına. Öte-
deki böceğin adımlarını, balığın şarkısını dinle. Sustur
düşünceni, aç gönül pencerelerini ardına kadar. Yeşil
tepelerin, ağaçın, çiçekin, kuşun denize elediği huzuru
duy. Mutlusun. Yaşıyorsun: «Ne güzel / «Benim» diye-
bilme / Mavisine denizin / Uçan kuşa / Büyüyen ota/
Yürüyen böceği / Uğultusuna kentin / Bir türkiye; uzak
ve yalnız..» Fırlat at saatini denize. Bütün takvimleri yol.
Zaman, bir süreklili sudur akan, Üstünde bidolu kibrıt
çöpü, biz. Bir dar boğazda, «son» yazılı görünmez harf-
lerle: «Seni benden sonra da sevecekler ağaç/ Yazık..
benim yüreğimle değil / Seni deniz / Seni çocuk / Seni
diken / Seni bulut..»

Kararlıydın, birşey düşünmüyecektin. Ölümü, hiç.
Kalk, dolaş kiyıda. Tatlı bir deniz köyü burası. Ama ni-
çin köy çocukların denize girmezler? Erkeği, kadını, kızı,
delikanlısı neden sırtını denize dönmiş? Kocaman köy
evlerinin niçin pecereleri tuğlayla, kerpiçle kapatılmış.
Kahvedeki adamlara, evdeki kadınlarla, sokaktaki çocuk-
lara, «Hey! diye seslensem, tümüüz denize gireceksiniz,
buna zorunlusunuz, marş, marş!» desem; sonra bir kaz-
mayla ışığın evlere girmesini engelliyan tuğlaları, ker-
piçleri birbir pencerelerden söküp atsam, mavi aydınlığı
köy evlerine akıtsam, bana deli mi derler? Sana ne be
adam! Kişi boyu düşündüğün, anımsadığın, özlediğin ma-
vi çizgisindesin işte. Bırak kendini maviliğe: «Sıyrıver-
mek- zamandan/ Biçiminden eşyanın/ Bir şarkı olmak
uzak/ Bir mavi olmak uçuk/ Gitmek dalgalar boyu/ Bir
ağaçta doğmak binlerce..»

Hani gazetelerini atacak, radyonu susturacaktır? Ha-
ni mavi çizgisini aşarken kendini öte yanda bırakacaktır?
O kız, senin kızın değil ki! Olur böyle şeyler. Yüre-
ğine düşen bu kor, gününü zindan eden bu sıkıntı ne?...
6 yaşındaki kız oğucunu kandırıp ormana götüren 12-14
yaşlarındaki üç köylü, kiza çeşitli eziyetler yapmış, yanar
sigaralarını vücudunda söndürmiş, göbeğinden raki iç-
miş, sonra da sırayla tecavüz etmişlerdir. Kızı öldürdük-
ten sonra da tecavüz eden canavarlar yakalanmış, tevkif
edilmişlerdir.» Gazete almasaydın, bu haberi okumasayı
dm olmaz mıydı? Bak, göğün mavisi, martılar; denizin
mavisi, yelkenliler anlamını yitirdi. Soldu. Eskidi. Canını,
özsuyunu yitirdi: «Tatabiliyor musun acayı bir meyva gibi

Mehmet SALİHOĞLU

/bütün boyutları ile elinde. Uzun bir süre/ yemeden, ama yiyeğinini bilerek.» 6 yaşındaki küçük kız, ne olduğunu anlamadan, ağladı, acı çekti, övdü: «Duyamazsin ellerini ellerinde/ Ne alabilirsın artık/ Ne verebilirsın bir şey/ Yitirmiş ağırlığını madde/ Yitirmiş boyutlarını insan.»

Tanrı'nın bağı güzeli mavi. Değerini yeterince bilemedik. Güneşin, denizin, göğün, üstlerine yeşil: düşmüş mavi aydınlığında tam arınmadık, yenilememedik. Doğaya tuıkun, doğaya eş, hoşgörülü, güleryüzlü, içtenlikli kişiler olmadık. Geleneksel konukseverliğimizi, karşılık beklemeyen insanlığını karalayan herifleri eğitemedik, düzeltmemedik. Gönül işlerinde zor kullandık, aşkı, sevişme sanatını hayvanları utandıracak çizgiye indirdik: «...Boğazda gezdirmek sözü ile motorlarına alırlar turistlerden bir kadına zorla tecavüz eden motorculara engel olmak ve kız arkadaşını zorbaların clinden kurtarmak isteyen bir üniversiteli genç, denize atılmıştır. Turist gencin boğulduğu sanılmaktadır.» Olay, İstanbul'da geçiyor. Haydarpaşa ile Sarayburnu arasında. Sözümüna yabancı turistlere mehtapta boğaz gezdirilecekti. Sonra, «turist gelsin!» diye bekleriz. Mavi çizgisindeyim, parlak güneşin altında: «Bir büyük mutsuzluk savaşı / Çağlar dir uzayıp giden / Güneş büküp usanmamış/ Boşuna gülümsemekten.»

Oysa Boğazın denizi ne güzeldir. Kişiye iyilik, mutluluk verir. Böyle bir gündü. Avni'yle, Bediz'le o çok sevdiğim Küçüğü üstlerine çıkmış, nesli tükenen kir gazi nosunda önce bira, sonra çay içmiştık. Küçüğü kasrı, kocaman beyaz bir kuş gibi sahile konmuştu. Plajda yüzler vardı. Uzaktan gemiler geçiyordu. Bediz, resim üzerine yaptığı bir çeviriyi okuyordu. Picasso, çıplak kafasıyla, kendine özgü resimleriyle boğazın mavilikleri üzerine düşüyordu. Bir sonbahar geceğini anımsıyorum Avni, Erenköydedydi. Erenköyun artık eski kitaplarda kalmış şirsel yaştansından bir yudum almaya gelmiştim. Az sonra komşu eve geçmiştik. Baba, eski bir edebiyat öğretmeni, şair; oğul, üniversitede matematikçi doçent, şair ve ressam; kız, yüksek öğrenimini tamamlamış, şair; kardeşleri de büyüklerinin izindeydi. Rakı çıkarmışlardı. Yazarlar, şairler içер ya, içelim diye. Zorla yudumlamaştım. Kız, konuşukça güzelleşiyordu. Avni, yeni birşey var mı? dedi. Varmış. Şürlerini bir kitapta toplayacakmış. Adı ne olsundu? Adını kendi bulmuş: **Zaman Ağaçlarla Büyüük.**

Günşin Asral'ın şiirlerini beğenmiş ve okudum. Metin Eoğlu'nun desenleriyle 34 şiiri kapsayan kitabı alın, okuyun. Sanırım Günşin'in kişiliğine saygı duyacak, şiirleri seveceksiniz. «Bir çocukluk masalı/ Mutlulugumuz/ Arasında hatırlayıp/ Unuttuğumuz» diyor Günşin. Ölüm üzerine, herşeyin geçiciliği üzerine düşüncelerini şiirleştiriyor. Son maviliğin deniz kıyısına doldurduğu Eylülün bu ilk haftasında ben de Günşin'den yanayım. «Benim yaşamama ilgisiz doğa/ İlgisiz gülüp ağladığımı/ Eskidikçe gözlerim, yenileşiyor deniz/ Eskidikçe ellerim büyüyor ağaç.» Sonra, Günşin gibi yakarıyorum: «Ne olur düşüncelerim/ Bırakıcı beni/ Bir yünlük/ Yaşamak dışarda/ Mavi ve büyük.»



Desen: Metin Eoğlu

ANADOLU GECELERİ

Her akşam, toprak damlı fakir köylerden
Bir ses yükselir;
EMRAH bir dev gibi çıkar evlerden,
Bir dudağı gökte
Biri yerededir...
Çoban kavalında,
Sazın telinde,
Yanık yanık kokan türkülerdedir...

Gurubu görmeden solar ufuqlar
Ama ne çıkar?
Aydınlık her zaman aynı yerededir...
Sıcak yaz gününde yayla havası,
En küçük bir köyde ikram sofrası,
En katı yürekte en içli aşık,
En fakir çorbada en zengin kaşık,
Bütün kapıları dünyaya açık
Yunus ışık ışık
Gönüllerdedir...

Ay'la beraber
Yerlere gümüşten halı serilir
Ey anam Ey!..
Yüreginde Aşk, dudağında Ney
Etrafına yıldızlar saçarak bir bir
Döne döne dansederek, semaya doğru
MEVLANA bir alev gibi yükselir...

Dr. SEDAT PINAR



YEDITEPE'nin
ABONE KAMPANYASINA KATILINIZ
P.K. 77 İstanbul

TERKİB-i BEND

-Birinci bend

Sanma bizi ki üzüm şrasıyla sarhoşuz
Biz meyhane erbabınız ezel meclisi sarhoşuyuz

Islak etekli olanlar bizi bulaşmış sanır lakin
Biz el ayasını kadeh dudağını öpmeye arzuluyuz

Baş yerini gözetip neyliyelim cihan meclisinin
Şarap küpünün dibidir yerimiz şaraba tayıyoruz

Geçen sayımızda, Sadık Deniz dostumuzun yazboya emek vererek bütünlüğü bir yapıtından sözetmişik: BUGÜNÜN DİLİYLE DIVAN ŞİIRİ. Yakında yayınlanacağını umduğumuz bu yapıttan, Güney okuyucularına bir örnek sunuyoruz:

Istekli değiliz kimsenin incinmesine ama
Kadeh kırın yobazın hatırlını vururuz

Kötü amaçların bizden irak olduğu yegdir
Düşmez yere okutmuş çünkü usta çkçuyuz

Bu ölümlü dünyada ne bey ne dilenciyiz
Yükseklerle yüksek aşagılarla aşağı oluruz

Gönül erbabi ile käse arkadaşız kavgımız yok
Meyhanedeyiz gerçi fakat aşk ile sarhoşuz

Biz can alemi meyhanesinin içki sarhoşlaryız
Halka olup kadeh çeken topluluğun başyız

İkinci bend.

Saki getir o kadehi ki gam savandır
Cila vur o aynaya ki acı ile pashıdır

Siyami Özel

Gözümü yumdum. Afrodisyasta'yım. Bir sessizlik, bir sis, bir duman. Sonra o sis ve duman dağıldı. Yontuların bulunduğu kutsal topraklar üzerinde, tapınaklar arasında daydım şimdi. Ruhsal bir müzik sesi kulaklarımımda. Olemp dağından geliyor gibi. Ve Homeros'tan dizeler, belli belirsiz...

Geniş mermer yolda günbatısına doğru ilerledim. Güneş helenik bir sütunun ardına batıyordu. Zaman duvarını aşmış gibiydim. Yaklaştım o sütuna, sırtımı dayadım. Renk helezonlarını seyre koyuldum. Güneşin yittiği andı. İlk bir nefes duyдум ardımda, bir kadife okşayış, bir ruh. Döndüm. Karşında ay tanrıçası Luna gülümsüyerek duruyordu. Ve daha gerilere doğru mermer yol gümüş bir çizgi halinde uzamakta idi. Gece olmuş. Biraz önce duyduğum o ruhsal müzik şimdi dalgalanarak daha kuvvetli erişiyor, kulağıma. Karşındaki tapınaktan geliyordu ses. Kadının erkekli bir koroydu bu. Kişiğünün acılarını evrene haykırıyordu. Etkiliydi. İnsanın en ince verini sizlatıyordu. Hâlâ o sütuna vaslanmış duruyordum. Şimdi güneşin battı.

Oysa kalenin burcuna yaslanmışım.
Kastamonu şehri aşağılarda ışıl parlıyor.

Gönül bağlıları bizden irak eyleme bir an
O şarabı ki Cem'in gönü'l ve göz nurundandır

Ey hoca yokluk erbabına sakın ululanma
Dervişi bu ülkenin uryuksuz padişahıdır

Toprak ol ki Tanrı katımı eylide yüce
Alçın bas tacıdr o ki ayak toprağıdır

Gel doğrulalım meyhaneye inadına onun
Ki ikiliyüzlüük yükünden boyu büük kalmıştır

Şarap sun bize saki biziz o toplułuk ki derler
Rintler 'ki ezelin sabah iğkisiyle çarpılmıştır

Şubeyti Peyami'den işit durumuna uygun
Ki seçkin bir dost Acem şairi şayılımıştır

«Ezel inecisinin sabah şarabını içen rindim
Herkesten çok sarhoşum herkesten çok içерim»

-Üçüncü bend-

Hoş zevk köşesi olurdu eğlence erbabına aleم
Aynı hal ile sürseydi eğer ömrini adem

Sağlık sonu dert olmasa şavuşma sonu ayrılık
Tatlıının sonu zehir olmasa şenlik sonu yas hem

Bu kahimsız alemdede eğlenmeyi o eder ki
Eşit ola yanında eğer zevk ile elem

Sürekli ola kadeh çeken rintlerin arkadaşı
Varımı koya crtaya az mı çok mu düşünmem

Yobaz ki eğlenden yana Dinar oğlu Malik geçinir
Ama allak bulak olur elinden dirhem çeksem

Besbelli son yeri toprak olsa gerektir
Ister elinde hiç olmaya ister ola dirhem

Şarap sun bize sakı içelim nadına onum
Ki bilgisizce söz eder biomedigine demez bilmen

Meyhane erbabını her yadsıyabilen azıcık
Kendi aklı ile Tanrı'yı bulmaya yetenir yazık
-Dördüncü bend-
Gör yobazı doğru yolu gösteren olayım der
Dün okula vardi bugün usta olayım der

Meyhanede ister yıkılıp olmayı viran
Zavallı 'meyhanede haymdır olayım der

Elden komasın gül gibi şarap kadehini bir an
Her kim ki bu kaygı evinde gönü'l hoş olayım der

'Bir selvi boylunun tutkun kulu olsun
Alemde o ki tasadan kurtulmuş olayım der

Ömrünü geçirip belâ dağında çığın gönü'l
Ferhad'ın kavgatını altüst eden olayım der

Kavuşma dilemeyip ayrılıkla hoş geçtiği bu ki
Sevgilinin gamına miskin alışmış olayım der

Gezdi dolaştı eğlenecek bir yer bulamadı
Artık yine Bağdad'a yolcu olayım der

Bağdat sedeftir cevheri Necef incisidir
İnci cevher yanında onun taş toprak gibidir

-Altıncı bend-
Vardum ansızın tapınmak için camiye tan vaktinde
Gördüm oturur bir nice sapıtmış halka halinde

Girmiş birlik keşmerine almış ele tespit
Tekrarlanan dua kırk ve elli her birinde

Dedim ne sayarsınız ne alırsınız ne satarsınız
Ki hiç birinizin ne Peygamber ne Tanrı var dilinde

Dedi biri ki şehrimizin zaman yargıçı
Camiye sürekli gelir iyilik eyleminde

Bağış ya ellî ya kırktır yoksullara
Vaktidir gele o yüksek rütbeli bay sabredin de

Geldiklerini camiye bildim ne içindir
Yüz döndürüp dedim ey halk bilmeniz gerek sizin de

Sizlerden kim irak oldu ise Tanrı'ya yakındır
Zira ki gittiğiniz yol sapıklık içinde

Gerçek bu hep ikiyüzlülük hâyle işiniz
Oykümedesiniz tüm boşunadır ibadetiniz

KANADA ŞİİRİ

G E C E D E

Öylesine beklemek seni
Öylesine tutkulu

Şu çalan telefon
Benim klaksonum

İki sözcük var sözlüğümde
Çabuk'la acele

Nasıl bükmek parmaklıklar
Bomba mı dinamit mi sen söyle

Atlar hazır seni bekliyor
Atlar benim gibi sabırsız
Çeker gideriz düş dağlarına
Bizi hiç bulamazlar

KEN LIVINGSTONE
Türkçesi: Engin AŞKIN

K. Livingstone, Kanada'daki sanat ve edebiyat dergilerinde şiirleri sık sık yayınlanmaya başlayan genç bir şairdir. Kingston üniversitesinde öğrenim yapıyor.

ENGİN AŞKIN dostumuzun TORONTO'dan Güney okuyucularına selâm ve sevgileri var. Sizlere bundan böyle Kanada edebiyatından, özellikle şiirinden çeviriler sunacak.

Onbirinci bend.
Yuf dikenine dünyamın gülüne güllüğünem hem yuf
Yabancılarma yuf eziyet edenlerine hem yuf

Bir yeme içme ki bağlı ola özelligine şarabın
Sarhoşlarına yuf şarap ve şarapçılara hem yuf

Alemde ki esrarkeşler ola sırları bilen
Hayranlarına yuf onların sırlarına hem yuf

Cünkü varlık erbabının yeri yokluk çöldür
Yuf kafilelerine ve kafile başlarına hem yuf

Çok pahalı olunca nidelim rütbeyi ve büyülüğu
Yuf onu satan alçaklığa satın alanlarına hem yuf

Bilgililer ki ola talihsız cahil ola mutlu
Talihine yuf alemin talihsızlığına hem yuf

Felegin çarkının kutuluğuna ve uğursuzluğuna
Yıldızlarının duranlarına ve gezenferine hem yuf

Haram oldu cünkü her iki dünya tapanlara Tanrı'ya
Çalış çabala ne öbür dünya ola hatırla ne bu dünya

Bugünün diliyle: **SADIK DENİZ**



«SİHİYA'dan NORA'ya»

Celâl ÇUMRALI

Şiirin iyisini, hasını yaratmak günden güne zorlaşıyor. Duygu'nun şiirini verebilmek ise daha zor. Hem duygusal öz'le yüklü olacak, hem de duygusallığı kaybıymayacak. Kolay değil. Usta ozanın işidir bu zor işin üstesinden gelebilmek. Ergun Evren'in şiiri bu bölümün başarılı ürünlerinden.

Düşünce'nin şiirini yaratmak kolaydır demeye getirmiyorum. Ama düşünçenin şiir alanlarına geçitler bulabilmek olanakları daha çok. Çağın sorunları ozanı bu geçitleri aramaya zorluyor bir bakıma. Ozan toplumsal öz'ü bilincinde yaşamamışsa bu geçitlerde tıkanıp kalmıyor, boğuluyor. Bunun için ozan her şeyden önce kendisini, yaratma gücünün nicelğini bir iyi ölçüp biçebilmeli, kısaca benliğini tanıyalıbmeli ilkin. Ergun Evren, yapmacılığa sapmadan, özentiye düşmeden, düşünçenin şiirinde de kişiliğini gösterebilmiştir.

Biz yine duygunun şirine dönemlim. İnsanın kendini bildiği andan bugüne dek daha çok duygunun şiiri üretilmiştir. Bunun içindir ki bayağıya, söylemişçe kaçmak sakıncası vardır. Ergun Evren, yiğitçe atlatmış bu sakıncaları. Şu da var: Duygunun şiirinde de «Evrensel» olabilmiş. Kendine özgü duyguları, olayları hiç yadırğamadan benimseyebiliyoruz. Duygu şiirinin en önemli yanı budur bence. Basit, sade, gündelik bir duygudan -Olay- dan «her zaman için gecerli» olabilecek şiiri bulup çi- karmış, kücümsememiyecek bir çabasıdır bu.

Duygunun şiirinde ozanın kendini yinelemesi hemen gözle çarpar. Ergun, şiirini «Tekrar»ın kuyusuna düşürmekten kurtarmıştır. Şiirleri kitap biçiminde gözden geçirilince, şiirlerinde «Tekrar» değil, «Bütünlük» kabul ettiriyor kendini. Bütün şiirler bir «Uzun Şiir»in parçaları gibi, ama her parça özgürlüğünü yitirmeden «Bütün»ü kurabilmiştir. Eğer «bütün» kurulamamış olsayıdı, şiirleri kitap halinde okurken «Etki» azalırdı, işte bu kanıt görüşümüzü doğrulamaktadır.

Güneyin bu güclü ozanından, G Ü N E Y okuyucuları için; bir Güneyli şiir sunuyorum :

Uzaysı düşlerde uyaniyorsam şimdi gecelere,
yokluğundandır
Sonsuzunda yıldız yıldız, karanlık, yenik
Düşündürmesi insanı denizlerin senden yana
Yokluğundandır, karanlık

Ölümsüz bakışlarında uyaniyorsam şimdi gecelere,
yoksul
Çığlındır uykularımı parçalıyan, böyle yönlerle
Kişinin mutluluklar taşımazı gözlerinde
Gizindir oturan dudaklarımı

Hiçbir insan, kendi başına bir ada değil,
Herkes büyük kıtanın bir parçası,
Yeryüzünün bir parçası.
Deniz, bir avuç toprağı sürükleyp götürse

Avrupa eksik
Bir yarımadası gitmiş gibi,
Bir dost gitmiş gibi, dönmemecesine,
Senin dostun, benim dostum.

Her kim olse ben de biraz eksilirim,
Ben insanlıkla hasır neşir,
Öyle hasır neşirim ki bilirim,
Çan kimler için çalar?
Senin için çalar çan.

JOHN DONNE (1573-1631)
Türkçesi: Talât Sait Halman

Bir Amerikan Dergisi'nde
TÜRK EDEBIYATI ÖZEL SAYISI

Amerika'nın en büyük dil kurumu «Çağdaş Dil Derneği»nin yayımlarından biri olan *Literature East and West dergisi*, bir «Türk Edebiyatı Özel Sayısı» hazırlamağa karar vermiştir. Böylece, Amerika'nın tamamış edebi dergisi, ilk kez bütün bir sayısını Türkiye'ye ayırmış olacaktır. Bu özel sayı hazırlamada, Princeton ve New York Üniversiteleri profesörlerinden Talât Sait Halman, misafir editör olarak görevlendirilmiştir. Değerli dostumuz Halman, Türk edebiyatının son 50 yılı üzerine bir makale yazacak ve modern Türk şiirinden, romanından, hikâyelerinden örnekler sunacaktır. Özel sayıya, bir kısa Türk piyesinin İngilizce çevirisinin konulması da düşünülmektedir.

Koşuyorsam sana, tüm yönlerini bırakıp tüm Doğaların
Tüm kentleri unutuyorsam ellerimde, çocukça
Parça parça edilmesi tüm kitapların, boğulmak
sevinçlerden
Özlemindir anılarında

Dağıtıyorsam saçlarımı meltemlere, yosun kokularına
Dudaklarumsa tuzlanan öpmeden arzu denizi
Kentlerin uslarda yaşar olması, bir doyumsuz olması
anıların
Yaşarsın işte

Sen bir özlemsen şu gözlerimde, bir yaşanmışsan et
tırnak
Tutsak, buğulu akşamlarındır, gelir oturur bunca
yaşamların üstüne
Ulusal zorunluluk, gelmesi oturması bir kentin tüm
kentlerden ileri
Güneysin Sensin işte

Sihîya'dan Nora'ya, değerli eleştireci Muhtar Köriükü'nün
bir önsözünü de taşımakta. Isteme yeri: Ergun Evren, Çukurova
radyosu Müdürü — Mersin Tel: 39 63

SUÇ MU BİLİM ADAMI OLMAK?

OĞUZ TÜMBAS

Ismail Beşikçi bir genç adam. Bir bilim adamı bir eğitim adamı hem de. Sessiz çalışan, ama içtenlikle çalışan ve rımlı, dolu bir bilim adamı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde asistanlık görevini üstlenmiş, olanakları oranında eğitime de katkılama yordu.

Bana Atatürk Üniversitesinde öğrenim yapan bir arkadaşım anlatmıştı: Ismail Beşikçi'yi geçen yıl. Çalışkanlığını, görevine bağlılığını, iyi niyetini... Ancak tüm bu iyi davranışlarına karşılık tutucu çevrelerden gelen baskıları, engellemeleri de hem. Anlatmıştım da üzülmüşük birlikte. Hatta doğuda yapacağı araştırma ve incelemeler için rektörlüğün gerici ve yoz tutumundan da sözleşmişti. Bundan bir süre önce de Ismail Beşikçi'nin görevinden alındığını okuduk gazetelerde. Peki ama, nedeni?..

Orasını sormayın canım. Ne nize gerek, değil mi ya? Adam gerçeklerin içinde, doğunun acılı ve sancılı yaşamını biliyor, görevini namusluca, içtenlikle yerine getiriyor. Sonra bununla da kalmayarak, halkının başına girmiş onların sorunlarını, yaşamlarını gözleyerek, inceleyerek, yapıtlarıla belgeleyerek kamuoyuna yansıtıyor.

Olur mu hiç böyle büyük lckmalar yemek? Sonra işte böyle alırlar sorgusuz, neden siz adamı görevinden.

Beşikçi, alçak gönüllü, sessiz, duru, genç bir adam. Farfaracılıktan hoşlanmaz, çalışmasına bakar. Kimi insan vardır, konuştu mu yük katarı gibi gürültü çıkarır, çalışmaya gelince «stop» ediverir. Kimisi atar tatar, ama medeni cesaret bakımından sıfırdır. Ismail Beşikçi, susuculardan ve iş görürülerden... Hem de nasıl iş görmez?..

İlhan Selçuk böyle diyordu Cumhuriyette (4 Ağustos 1970) ama gene de farfaracı olanlar, gürültücü olanlar tutuluyordu, parsayı onlar topluyordu. Böyle erdemli, namuslu çalışanı tutmuyorlardı, çoğu zaman köstekleniyordu da. Ve bir gün iki satırlık bir yazıyla da görevinize son verirlerdi Ismail Beşikçi'ye yapıldığı gibi. Çünkü tutucu, gerici, çıkarcı çevreler ve onlara bağlı işbirlikçi adam-

larım hoşuna gitmez ki böyle haxkıya çalışan kişiler.

Nice çıkarlar uğruna ne bilim adamları harcıyor işte böyle pispisine görünüز!..

TÜRKİYE'DE YAPILAMAZ MI SANKİ?

Dünya Yazarlar Birliği P.E.N.'in 37. kongresi bu kez Seul'da toplanmıştır. Bu toplantıya ülkemizden de Yaşar Nabi ile Oktay Akbal katılmışlardır. İki yazarımızın gezi izlenimlerini ve P.E.N. toplantısıyla ilgili yazılarını iki büyük gazetemizde ve VARLIK Dergisinde okumışsunuz sanırım.

P.E.N.'in bu tür toplantılarına çeşitli ülke yöneticileri, devlet sorumluları da ilgisiz kalıyorlar kuşkusuz. Ekonomik sorunlarla uğraşırken, kültürel çalışmalarını, edebiyat ve sanatı da ihmal etmiyorlar. Bu tür uğraşılara saygınlar hiç olmasa; gerekinde ortamı da hazırlıyorlar, olanakları sağlıyorlar. Türkiye'de bunun en küçük beşitler ni bile göremiyoruz. Az gelişmiş bir ülke olarak elbet çözümlemesi gereken dolu sorunlarımız var. Ama bu arada edebiyatı, sanatı da ihmal etmemi mi gereklidir.

VARLIK Dergisinde (s. 756) Yaşar Nabi P.E.N. izlenimlerinden sözderken, ülkemizi ilgilendiren bir yakınıması da vardı. O bölümü buraya almak istiyorum:

1972 kongresi için iki istek: İvardi: Filipin ve Lübnan.

— İşte turizmin ve propagandanın önemini anlamış iki ülke! — dedim içimden. Bize cərada —İstanbul kongresi ne zaman?— diye soranlar çok oluyordu. İstanbul'u vaktiyle görmiş delegeler hayranlıkla söz-ediyorlardı şehrümüzden ve İstanbulda yapılacak bir kongre ye seve seve koşacaklarını söyleyordular.

Nasıl anlatabilirdim onlara, neden girișemedim onlara, nasıl bir kongre teklifinde bulunmaya. Böyle bir kongre ancak bir ülkenin hükümetince be nimensemek şartıyla başılabılır. Oysa biz ülkemizde resmi makamların edebiyata her zaman sert çevirdiğini görmeye alışmışız.

OLMASA

Aydın kişilerin kafaları gibi Cepleri de işil işil olsa Hiç çekinmeden çıkarıp cüzdanını İstediği kitabı hemen alsa... Saatlerce düşünüp durmasa!

Ya da en iyisi
İnsanı insandan ayıran
Arayı bozan, dostluğu çizen
Şu para denen «Çin Seddi»
Olmasa!...

ERHAN TİGLİ



Desen:
M. Niyazi Baysan

Bir ülkenin yöneticileri, sorumlu kişileri gereğinde edebiyata, sanata ve bunların üreticilerine önem vermeli, ilgi göstermeliler; hiç olmasa bu tür sanat — edebiyat eylemlerine gerekli ortamı ve olanakları sağlamalıdır. Böyle bir girişimin izlerini bugüne dek ne gördük ne de rastladık. En yakın örneği: Orhan Kemal'in ölümünde hangi hükümet yöneticimizden, devlet sorumlularından bir ses çıktı; hangisi cenaze töreninde bulundu? Aziz Nesin bunca ödüller kazandı dünya çapında, oysa biz adamaçığa yapmadığımızı bırakmadık; her türlü kötüluğu yaptı ona. Örnekler çoğaltılabılır elbet bu konuda. Ama ne değişim ki iç boşalmalarından başka. Biz önce kendi değerlerimize önem vermiyoruz, değerlendirmiyoruz ki, böyle kongreler için ilgi bekleyelim. Bundan bir süre önce ünlü sanatçı Aragon'un eşi Elsa Triolet'in ölümünde, Fransız Cumhurbaşkanı ve bazı Fransız devlet adamları yakınlarını başsağlığı telgrafları çekmişler, ailelerine katılımları hic olmasa. Hani bir gösterisi gibi, bir yapmacılık gibi düşünülselike, bunca bir ilgiyi gösterme sorumluluğunu duymuşlardır.

Ne diyelim, bir gün bizde de olacak zahir bunlar!...

VATANMİLLET SAKARYA ADINA...

nüsü üzerinde Bahar'ın titizliği. İlkin boyunu küçülttü derginin, sonra bu küçük boy kapaklar üzerinde bir takım değişiklikler yaptı; gene de tamamı olmadı. Kapağa bir salyangoz koydu olmadığı, bir taç ve üzerine salyangozu oturttu olmadığı; ve şimdi de bir köpek başına taçla salyangozu koydu. Ve de altına iki dize:

**Pâre pâre dîl-i mecrûh-u
perişanımdan
Serî kûyunda gezen her ite
bir pâre fedâ**

Sayfalara serpiştirilmiş ayrı köpek başları, salyangozlar ve taçlar... Ne yapmakister, ne getirmeyi düşünür Bahar bu tür davranışıyla, anlaşılmaz. Aklına yeni biçimler, yeni deneyler mi kazandırıyor ki sanata — edebiyata.

Dedim ya, ömür adamdır vesselâm şu Halil İbrahim Bahar. Hele bir de şiiyi vardi ki Soyut'un Mayıs sayısında, de me gitsin. Okudunuz mu bilmem Bahar'ın VATANMİLLET SAKARYA şirini? Okumadıysanız, yazık etmişsinizdir doğrusu. Aman bir büyük laflar etmiş ki sornmayın. Bir boliğünü birlikte okuyalım:

**çekildi güneş
ağrılaştı karanlık
İste cici demokrasi
İsmet paşastylá
ülkem uçağuma doğru
gidiyor uygun admı
kolkola girmış
o İhanet maşasıyla**

Gördünüz mü şiirin büyüğünü ve de ululugunu... Yer olsaydı da şiirin tümünü alsaydım buraya daha iyi olacaktı. Böyle bir şiri ancak Halil İbrahim Bahar'dan başkası yazamazdı zaten. Herkes topumu, devrimci olur da Bahar olamaz mı sanki. Al işte topumu ve de devrimci şiir size.

Vatanmilletsakarya adına ne şiir cinayetleri işleniyor yapır!..



Tan İdarehanesinde F. H. Dağlarca ile

9'UNCU STRUGA FESTİVALİ

Bayram İbrahim Rogovalı

Makedonya'nın küçük bir kenti olan Struga'da, dokuz yıldan beri «Struga Şiir Festivali» düzenlenmektedir. «Makedonya Yazarlar Kurumu» tarafından düzenlenen ve her yıl 25 Ağustos'tan ayın sonuna dek süren bu festivalde Yugoslavya şairlerinden başka diğer ülkelere de davalı davet edilir. Şairler kendi dilleriyle okurlar şiirlerini. Okunan şiir-

lerin çevirisi yapılır ve bir kez de Makedonca okunur. Ayrıca şiir üstüne tartışmalar tertiplenir ve festivalin son gününde Struga Köprüsü'nde şirler okunur. Seçici kurul tarafından festivalin en iyi şiri ilan edilir. Büyük ödül, altın çelenktir. Geçen yıl bu ödülü Garayev şairi Mak Dizzar almıştı. Bu yıl ise altın çelengi Belgrat şairi Miodrag Pavloviç aldı.

BİLDİRİ

ansızın doğmuşuz daha içimiz bahçeler gibi mübarek ugraş yılları karh ve karamık gecelermiş bir ödülsüz gökyüzü mavisine sevinçimizi haykırıp kerpiç evimizin camlarına vuran soğugu öperek ilk artık soluk almak soluk vermekmiş kuşkumuz

şimdî mademki koj atmış çınartalar gibiyliz ve ellerimiz ve saçlarımız biraz daha yaşı yani ebemiz vururken taze etlimize silah seslerinde ilk sözüklerimizde daha tanışmışız yazık ki kanlı bir üniforma hüznümüş tilkeler

II

yineliyorum işte benim insanımın gülündür özgürlük onun alışkin yüregidir ak güvercinkere gözleri komam kimselere öyle ha dtyince birdenbiré nice dir büyütüyorum küçükten su masum çiceği

bu metal parçası işir şkil olur boyalı kadınca çağırır kimbilir erkeksiz yürek vuruntularıdır ve şeytanca gülüşü atom parçalarının ah ah sonra hırıltılı motorlar şavkı tabancaların başlar ki ugraş vurulur en güzel yerinden insan

tüm ugraş vurguncuları bu bildiri sizedir bilseniz su gökyüzü su ağaç su eli kopmuş çocuk ve umutlusudur yine de kalbura dönmiş toprak öylesine sevgili öylesine kahramancadır ki dönüp yuvasına barış ormanlarının sessizce bir hipipisliği içinde çırılıçıplak yaşamak

ÖMER AŞICI

AŞKLA KAFATASI

-Eski Çatı Sarkıtı-

Aşk oturmuş kafatasına

İnsanlığın,

Ve bu otağ üstünde imansız,

Gülüp durur yüzsüzce.

Üfler neşçele yuvarlak kabarcıkları

Gökyüzüne dağılan,

Ulaştırmak ister gibi dünyalara

Eter'in ardında olan.

Işıklı ve kırılgan yuvarlak

Havalanır bir güçle,

Kopar, özünü kendisinden atarak

Yaldızlı bir düşce.

Duyarım kafatasının her kabarcıkta

Yalvarıp yakardığını inleyerek:

«Bu korkunç ve gülünç oyun

Söyle ne zaman bitecek?

Som ağızının yaydığı zira

Dağılır boşluğun havanın,

Öldüren dev, bu beynimdir anla,

Bu kanım, bu etimdir benim!»

Türkçesi: HALİL UYSAL

Bu festivalin en ilginç yönü, birçok ülkenin değerli şairlerini bir araya getirmesidir. Şairlerin yol ve diğer maşrafları, festival düzenleyicileri tarafından ödenir.

Geçen yılı 8'inci şiir festivaline Türkiye'den yalnız Yaşar Nabi Nayır katılmıştı. Bu yıl ise, davet edildikleri halde Ülkü Tammer ve B. Necatigil gelmedi; ancak Fazıl Hüsnü Dağlarca katıldı.

Orhi yakınlığındaki Görice otolinde düzenlenen sempoziyum ilginçti. 28 Ağustos'taki bu sempoziyuma «Şiirde Yersel Renk ve Evrensel Önem» üzerine tartışıldı. Tartışmaya Türkiye'den Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cezair'den Aziz Lahbab, Avusturya'dan Ina Yuna Broda, Fransa'dan Seri Foşro, Polonya'dan Bojena Novak, Rusya'dan Kasıñ Kuliev katıldılar.

Şirlerini seve seve okuduğumuz sayın Dağlarca ile ancak bu yıl görüşmemiz kismet oldu. Oysa onu daha önceki şiir festivallerinde bulacağımızı umut ediyorduk.

Dağlarca ile 29 Ağustos'ta Struga Şair Köprüsü'nde tanıştık. Sonra Dağlar-

ca «TAN» ve «BİRLİK» idarehanelerini ziyaret etti. Yugoslavya'daki Türk edebiyatı üzerine ilgilendi. Priştine'de «Tan» idarehanesinde kendisiyle haril haril şiir ve diğer konular üzerine konuştu. Bundan sonra, Prizren Kültürevi'nde şerefine bir edebiyat saatı düzenlendi. Sayın Dağlarca'yı görmek, onun tatlı sesini duymak isteyen yüzlerce genç sanatsever, bu edebiyat saatine katıldı.

Dinleyicilerin istekleri üzerine Fazıl Hüsnü Dağlarca, kendi kimliğinden, şire baþlayışından kısaca konuştu. «Boyutsuz» şiirile Üsküp'te yazmış olduğu «Su» şiirini okudu ve dakkalarca alkışlandı.

Aynı gece, Dağlarca'dan ayrılma saatı gelmişti. Diğerleri arasında Necati Zekeriya, Nüsret Dişo Ülkü, Hasan Mercan, Sükrü Ramo, Lütfü Seyfullah ve Fahri Kaya uğurladılar.

NOT: Gelecek sayımızda sayın Hasan Mercan'ın kaleminden «Yugoslavya'da Yerli Türk Yazını» ile örneklerini okuyacaksınız.

FRANÇOIS MAURIAC

ÖLDÜ

François Mauriac öldü. Bu ölüm, yüzyılımızın ilk çeyreği içinde kişiliklerini kabul etmiş yazarlar kuşağıının en ilginçlerinden birini, ertek sayıları pek azalmış yaşıtlarından, Fransız yazım hayatından ayırmış oluyor.

Mauriac, koyu bir Katolikti. Ancak, kendisinin de dediği gibi: «Bir Katolik romancı değil, roman yazan bir Katolik» olmuştur. Yazarlık kişiliğinde dini inançlarının etkisi kuşkusuz ağır basar. Ne var ki, hiçbir zaman gericiliği desteklememiştir. İspanya iç savaşında, savaşın vahşetini görerek, Almanların Fransa'yı işgalleri sırasında, gizli direnmede, «Forez» takma adıyla, «Le cahier Noir — Kara Defter» adıyla, bir savaş jurnali yazarak durumunu belirtmiştir. Cezair olaylarında De Gaulle'ün en hararetli destekleyicisi olmuştur.

Yazı alanında, bütün yazarların geleneksel girişiyile, şirleriyle ilgisi çekmiş, «Les Mains Jointes — 1909.» Anacak gelişmesi romanda belirlenmiştir.

Düşün yönünden Pascal, roman ve estetik görüşleri bakımından Chateaubriand ve Maurice Barrés'den beslenen Mauriac, kişiliğini tam bulmuş, düzyazida, Chateaubriand'dan bu yana, Fransız yazısında, Barrés'de bile bulunamayan bir «style — üslüp» ustalığı göstermiştir.

Baudelaire, Verlaine gibi, kendi inançları ve burjuva çevresiyle bağıdaşmışyan, bu çevrelerin hep tu-kaka ettiği şairlerin süreli okuyucusu ve savunucusu olmuştur.

Mauriac, 1952 Mobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmışlığı
FRANÇOIS MAURIAC'IN YAPITLARINDAN
ve «Académie Française» üyesiydi.

ÖRNEKLER :

- ROMANLAR: Le baiser du lépreux
— 1922 «Cüzamliya Öpüctük»
La Fleuve de fen — «Ateşten Nehir»
Genitrix — Génitrix — 1923/1927
Le désert de l'amour — 1925 «Aşk Gölü»
Thérèse Desqueyroux — 1927
La Fin de Nuit — 1935 «Gecenin Sonu»
Le noeud de Vipères — 1932 «Engerek Düğümü»
BIYOGRAFI: La vie de Jean Racine
— «Jean Racine'in Hayatı»
Blaise Pascal et sa soeur Jacqueline
GÜNCE (JOURNAL): Journal — 1934/1937
Les mémoires interieurs — 1959
DENEME: Le romancier Les Personnages
TİYATRO: L'Asmodée, Les Mal aimés — 1898

güzelleşme
kitaplara yazmışlar
ceviz sandıklara koymuşlar oymalı
buzlu camların arasında
ezgilerde bulmuş
ezgilerde yitirmişiz
dikmişiz toprağa
sulamışız büyütmüştüz
birin ben
birin sen aldın ne idı.

AYRIKSI DÜŞ

alacakaranlıktı bir yazı dikildi karmaşa
suskulüğümde aralandı salt iki sözcük
yürüdü sanırım gülmüşü coşkuluydu
anlatydı doğrultusunda sevi ve tanrı
sıradan günaydinladım sıradan gün

gün sıradan günaydinladım sıradan
tanrı ve sevi doğrultusunda anlatydı
coşkuluydu gülmüşü sanırım yürüdü
sözcük iki salt aralandı suskulüğümde
karşına dikildi yazı bir alacakaranlıktı

bir dengele suyu güneşi hele
yana bir koy görkemliliğini tanrısal
yatar döle kişi ki arar mut kanda eli iki
uykunun saatında sağır en göbeğinde kentin
gece bu basılacak betik bir ki duydum sonra

sonra duydum ki bir betik basılacak gece
kentin göbeğinde en sağır saatında uykunun
iki eli kanda mut arar ki kişi döle yatar
tanrısal görkemliliğini key bir yana
hele güneşi suyu dengele bir.

MAHİR ERSİN GERMEÇ

SUSKUNLUĞUMUZA SİGINMIŞIZ İYİCENE

Biz savaş yıllarının çocuklarıydık;
Kaç ögün yokluk yersek bir günde,
Gözlerimiz o kadar hizzam bakiyordu.

Bir sancı gibi karanlık girince mahalleimize,
Ev -ödevlerimizin işliğinde çorap yamamak için anca
Annelerimiz idare lambalarını yakıyordu..

Tahta sandalyeli kahvehane önlerinde
Biriken meraklı kulaklığa AGA radyolar
Uçakların ölüm bildirilerini bırakıyordu.

Yük vagonlarından el sallarken babalarımız;
Ne kadar da çöktüler, ne kadar kas katı, cesur!
Bizim sulu-gözülüğümüz peronlara akyordu..

Yokluklarla, ölümlerle, acılarla büyündük.
Biz savaş yıllarının yorgun çocuklarıydık,
Küçük sevgilerde yüregimiz kalkıyordu...

Şahin Candır

yasak kaçak ve kuşkulu
büyük kentlerin bulvarlarına sırmayan
ellerindi gözlerindi
pazartesigillerden
cumartesigillerden
büyükümüz koklamışız uzun uzun
kurutmuşuz
birin ben
birin sen aldın ne idı.

özdilek erdem

SATICILAR

GAZCILAR :

Gün doğmadan çok önce ağaran Bağdat sokaklarını çan sesleri doldurur. İlk günler, bunları, yüzlerce kiliseden yükselen sabah çanları sanmıştım. Sonra da, bu müslüman kentinde bunların kilise çanları olamayacağını düşünmüştüm, yine de ne olabileceğini kestirememiştüm. Bi-

Yüzümde yüzün

hergün bir karanfil açar ellerimde
yürekimin kuş seslerini andıran
çırpmışdır bu
ben onu sokaklarda bulmadım
örneğin korkumu
adına destanlar yazılan
bir savaşta yitirdim

bir bahçeden geçerken
hersey üreyen bir kaynaktan
doğmadır dedi sevgilim
artık benim olmayan saçlarını
yanlışlıklar günlüğüne adayan
sevgilim böyle söyledi
sonra ben ne yaptım—
 Özgürlüğün kılıçlarını
bir bir ayırdum
ellerimle yoğurdum enları
ellerimle yoğurdum

bir başka gün
üzérime geliyordu dalgalar
yani ben o ağaçları
gördüğüm zaman
sonra rüzgâr bitti
en doğal bliçimine
büründü deniz

— İşte tam o sırı
bugünler herkesin
unutulan bir gökyüzü
dediği haym burjuvazı
egemenliğinin son çivisini
çakrırdı
İhanetin
paramparça etmiş tahtasına

bense ordan geçiyordum
torbamda saçlarını
yüzümde yüzün.

metin güven

M. Agâh ÖNEN

rinin sesi uzaklaşırkten ötekininki yaklaşıp yükselen bu çan - çanlar, gezici gazcılar, bir demir çubuğu yuvarlak başka bir demire vurdukça yayılıyormuş. Banyoların gazlı ısıticileri, mutfakların gaz ocakları, kışın odadan odaya taşınamabilen gaz sobaları için kolaylıkla gaz bulabilen herkes, her sabah bu satıcıların gürültüsü ile uyamıyor. (Gizer) denilen su ısıticileri ve öteki araçların son yıllarda yaygınlaşması nedeniyle Irak'ta çokça tüketilen gaz yağımı, alıcının ayağına ulaştıran bu yüzlerce gazçı (arapça: eb-u nafit, çevirişi: gazyağı babası) sabah ezanlarına ve ilk otobüslerin gürültülerine karışan çan - çanlarıyla geçer, geçerler. Tek atlı ya da merkepli, iki tekerlekli arabalarına oturttukları gaz varilinin musluğundan ucuz (!) gazi, galon hesabıyla satarlar. Irak'ta satışı devletleştirilmiş tüm petrol ürünleri gibi benzİN olsun, gaz olsun, üretici bir ülke için pek de ucuz sayılmayan bir değerle satılır.

Bir güney kasabamızda otuz — kırk yıl önce, ellerimizde petrol lambaları, gaz şişeleriyle başına üşüştüğümüz o eski gazcılarımıza göre hayli evrimleşmiş sayılan bu yarı motorize Bağdat gazçıları bana akşamın alacakaranlığını yırtan: «Gazyağı vaaar!» ünleyişlerini hatırlattı. Batıdaki kentleşmenin yaratığı fabrika işçi kalabalığına karşılık, az gelişmiş ülkelerde ayak — üstü ticaretin tipik temsilcisi sokak satıcıları yer alır. Irak'ta da bu sokak satıcılığı, küçük sermaye, kolay iş ve kit — kanaat gelirin yeteneğine sahipmiş bir kitlenin geçim yoludur.

SIGARACILAR - PIYANGOCULAR:

Bağdat sokaklarını, özellikle kalabalık cadde ve alanları yüzlerce küçük satıcıların yaygaraları doldurur. Bunlar, çoğu okul çağında çocukların tablaları küçük bir tablada yerli-yabancı çeşitli sigara paketlerini dizmiş sigaracılar sigarayı taneyeyle satarlar. Bizim paramızla tanesi elli - altmış kuruşa gelen Amerikan, Fransız sigaralarından tutun da Mi-

ekinler biçilecek

uyandı ezan sesiyle
simsimciği düşeği
isteksizdi bu sabah
hastayıda emeti
iki yıldır belinden atamadı İleti
hacigil'in kocakarı
«bir onulmaz yel» dedi

ekinler biçilecek
damda yıkı ot bekler
«ya bildirki borç» dedi
kalkmalydi emeti

ayaklar çiplak
topuklar çatlak
usulca ocağına yineledi
uyurlarmış bu vakitler
biri demişti
düştündü de kentleri
şasti kaldı emeti

Meral Kızıltan

sır, Ürdün sigaralarının çeşitlisi bu küçük satıcıların geçim kaynağıdır. Tablasından size hemen kibriti uztan, yada çaktığı kibritle sigaranızı yakıveren bu küçükler kaldırımların sevimli yoksullarıdır. Bir duvar dibine çöbelmiş sigara satan yoksul yaşılı kadınçıkların da katıldığı bu sigaracılardan sigaranızı tüttürüp yola koymak için sarıp «elyovm: bugün» — «baçır: yarın» diye çığrıyan piyango biletini satan küçüklerin yaygarasından kendinizi güç kurtarırsınız. Toplumcu olduğu ileri sürülen bir yönetimde piyango-culuk gerçekten incelenmeye değer bir konudur. Emek değeri ile talih oyununun çelişkili karmaşığı, açıklanması oldukça güç bir oluşumdur.

HASLAMACILAR:

Bisiklet tekerleği, bizde olduğu gibi, gezicilerin arabalarına takıldıktan beri gezgin satıcı Irak'ta da çeşitli satıcılık kolları kurmuştur. Bunların çoğu yoğun kalabalıkların kaynaştığı köşebeşlarını tutar, gelen geçene bir çeşit ayak — üstü aşevi hizmeti görürler. Dört tekerlekli arabasına oturttuğu kocaman bir kazanın altındaki gaz ocağının kaynatıp durduğu suyun içinde bakla, nohut, taze börülce, şalgam haşlaması satanlar pek ilginçtir. Bu sebze haşlamalarını kimine çerez, kimine nefis körletici besin olarak sunan bu sayısız haslamacılardan «leblebi! «ünleyi» ile haşlanmış nohut satanları en ilginçleridir. Kocaman bir kazanda geceden

pişirip hazırladığı biber patlıcan, soğan dolmalarını dumani üstünde tabak tabak satan dolmacılar, mercimek çorbacıları bu haşlamacılar yiğimini tamamlayan gezici aşevleridir. Belediye denetlemesinin kimseının aklından bile geçmediği Bağdat'ta, satılanların temizliği satıcılarının yüksek dirayetine (!) bırakılmıştır.

Otogüs duraklarının dizildiği belibaşı alanlarında (ki Bağdat'ta sayılı alan vardır) satıcılar tablosuna gezici çaycılar, ayrıncılar, eski bir dönemin yadigarı olduğu besbelli, kulpuz fincanlarla acı kahve dağıtan gezici kahveciler, çikletçiler, çekirdekçiler, fistıkçılar kalabalıyla birlikte sayısı biraz azalmış dilenciler apayı bir canlılık katarlar.

İÇECEK VE MEYVE SATANLAR

Bağdat'ın son derece düzensiz, karmaşık ve bir hayli pis satıcılarının en ilginçleri yaz — kiş mevsime göre değişen içecek satıcılarıdır. Yılın sekiz ayında sürekli ve zorlu bir yazın sürüp gittiği bu kentte, içinde buz parçalarının yüzüğü kaplarda serinletici içecek satanlar başta gelir. Gezici ayrıncılar taze hurma ile ayrıni birlikte satarlar. Bir — iki hurma, üstüne bir yudum buzlu ayran beslenmeye serinleme yi birleştirmiş tam çevresel bir görünümdür. Karadut şerbeti, nar suyu satıcıları, turşular, tablalarında dilim dilim edilmiş karpuz, kavun (sonderece yavan), acur, hıyar, peynir satıcıları geziciler kafesiinin gelip geçici örnekleridir. Hurmadan başka meyveye toprağı yetersiz olan Irak'ta meyve, manav tezgâhlarında oldukça lüks bir dışalum (ihhal) mali olarak aliciya naza sunulur.

İŞPORTACILAR

Irak'ın biricik alış - veriş merkezi sayılan Bağdat'ta ayaküstü ticaretin sorumsuz ve düzensiz belirtisi olan işportacılar, hemen her köşede çögü demir perde tükelerinden getirilmiş her çeşit mali sessiz sedasız satarlar. Kızıl Çin ve Japon mallarının önde geldiği sayısız çeşitli mal, işportacılar aracılığı ile yok-sul halkın önüne serilir.

NOT: Irak'ın ithalat (dış-alım) ve İhracat (dış-satım) durumu son yıllarda devletleştirme işlemlerinin uygulaması nedeniyle ayrı bir inceleme konusu olarak ileri mektup larımızda ele alınacaktır.

Gelecek yazı: Alışkanlık ve davranışlar.

ABDULLAH AŞÇI ile bir konuşma

Halil Beyhangil

— Yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız? Sizi teşvik eden oldu mu? Bu konuda anılarınızdan birini anlatır musunuz?

— Yazıyla, 1937'erde hikâyeyle, gülünçlü fıkralarla, duzyazı şiirle başladım. Daha önce, cep harçlığımı kitap satın almama, o zamanlar Burdur'da tek gidilecek yer olan «Halkevi Kitaplığı»na gitmemeye rahi-metli babamın ses çıkarmayışi bence teşviklerin en büyüğü idi. 1943-44 yılında, Ankara'da halkevinin düzenlediği edebiyat yarışmasının duzyazı bölümünde ikinciliği alışım ve ödül olarak bakanlık klasiklerinden 35 liralık kitap verilmesi, bence gene bir teşviktir. 1954'te Vatan Gazetesi'nin dört hikâyeme sanat sayfasında yer vermesi ve Tunç Yalman'



in kutlama telgrafta çekmekteki ivençenliği güzel bir anımdır.

— Hikâyelerinizi nasıl yazarsınız? Doğuşundan bitimine dek geçirdiği evre? Konularınızı nasıl seçersiniz?

— Kafamda konu ya da konular patlar, yumak olur. Yumağı çözüp yenildiğim konunun üstesinden gelmem çok zaman alır. Hirçinliğimla geçimsizliğimden sıyrılp durulunca yazmağa başlarım. Her hikâyeyi beş — altı kez yeniden yazıp eли — altmış kez okurum. Sanatta ne denli beceriksiz olduğumu, okutabileceğim bir yazıyı yazmanın güçüğünü biliyorum. Sanatçılara saygım, ustalara hayranlığım vardır. Her sözük üstüne ince eleyip sık dokuya-yım derken çabuk yazamam. Yaşadığımı yazmak isterim.

— Hikâye dışındaki uğraşlarınız?

— Başka uğraşım yok.

— Yılda ortalama kaç hikâye yazarsınız?

— Yılda bir ya da iki. Okuyanlar, yazdıklarmdan bazılarına «hikâye» demiyeceklerini düşünürken kesin bir rakam vermiş olmayı yine de.

— İşinizin hikâye yazmanıza ne gibi yararı ya da zararı oluyor?

— Burdur'da tüccarlık, gazetecilik, otelcilik, şeker fabrikasında muhasebe memurluğu yaptım. İşimden geçen yıl ayrıldım da, bir sanatçının, sanattan gayrı işi olmaması gerektiğini inandım. İkinci işin zararı, yararından çokmuş. Sanattan çılmış zamanın, toplumu ne denli geri bıraktığının örneği önumüzde, çevremizde. Yazıyla geçinemediğimiz sürece kısırlıktan kurtulamayacağız. Dev eserleri başka toplumların paraca, zamanca özgür yazarları yazıyor.

Güngör ÖZMEN

Lütfen çevirin

YAPIT ve İNSAN

François Mauriac

»Journal«den
Çeviren: H. Mengenli

Baudelaire, Verlaine, Rimbaud' nun dehaları günlük yaşantılarının hikâyeleriyle beslenir; yapıtları, diyebilirim, toprağın, çırkefin göbeğinde yetişir. Kısa süre önce, gerçekte ilginç bir «Verlaine, olduğu gibi» yazan M. François Porché bize, hiçbir şey, sözün tam anlamıyla hiçbir şey açıklamıyor ki, «La bonne chanson», «Sagesse», «Parallèlement» ve «Amour»daki her dörtlüktte yazılmış olmasın. Verlaine'in şiiri, iğrenç varlığının ritmiyle sıkı sıkıya kaynaşmıştır. Buna karşılık, Mme. de Noailles de bir «Yaşantıının Hikâyesi» yazabilmiştir ki, yapıtlının hikâyesi değildir. Burada elbette, rühun ve kalbin gizli dramlarından sözetmiyoruz.

Verlaine'in «Çırkefe bulanmış büyüğlüğü», «Ulu rezilliği» şirini berketlendirmiştir; «Sagesse»in nefis şiirleri, Isa'ya ve Anası'na doğru; «eşekarısının açılmış zambağa doğru ucuşu gibi» ancak, kamu hukuku hükümlüsü Paul Verlaine'in utanç ve alçalmanın dibine değdiği hücresinin derinliğinden yükseltmiştir. Büyük yapıtlarından hiçbir yoktur ki, gedelini kanı, gözyaşları ve insanlık onuruyla ödememiş olsun. Açı hikâyesi, biyoograflarında hâlâ skandal uyandırıyor; kendilerini bu «domuz»un haline düşürmedigi için Tanrıya şükretmelerinin sonu gelmedi, cübü. O'nun sevgili sesi kesilmediği sürece, hikâyesini

anlatmak gerekecektir. Ne yazık! Ölümsüz yapıtı, sarhosluğunu, kötü adetlerini ölümsüzleştiriyor.

Baudelaire ve Verlaine'in hazır varlıklarının yankısı olan şiirleri, bu varoluşu bizde unutulmazlaştırıyor. Başka yazarlar da vardır; hem de içlerinde en büyükleri için, buna tam karşı olarak denilebilir ki; yapıtlarına sürelişlik sahip olan şeyle, onların kendi yaşamlarının, kişi olarak süreliklerinin yapıtlarını aşan uzunluğuudur. Bizi Chateaubriand, Chateaubriand'in yapıtlından daha çok ilgilendirir. Onca büyük kitaplar arasında, ilgiyle artık ancak «Les Mémoires d'autre — tombe»u okuyorsak, bu, yapıtların kendisini (ve çok zaman haberi de olmadan) bize baştan aşağı göstermesi nedeniyedir. Öteki yapıtlarını ise, bizi, özellikle kendisini daha iyi tanımağımıza yardım ettiği ölçüde okuyoruz. Rousseau da öyle: Hemen hemen bütün yazdıklar bu gün bize okunması güç gözüken şeylerdir, ancak «Confessions» ile «Reveries» bunların dışında kahır; nedeniyse, adam tümüyle orada bulunmakta-

hayal kırıklığına uğramış insanın büyük sapkınlığı budur işte: Haz'; çünkü zevkler; oyular, sporlar, yarışlar, geziler, şükür ki, insanlığın üçte ikisinin mutluluğu bir kenara bırakmasına yardım eder. Haz ise, o, bizi saplantılı düşüncemizden çevirmez: Mutlu olmak, bu isteği kendi üzerine ahr; duyuşa sonsuzluğu karıştırır; ölçüsüz arzularımızı doyuracağına bizi inandırır. Gerçekte ise, kurbanlarının sonsuzluğunu artırıkça artırır, kamçılardır; onları korkunç yollardan öyle bir noktaya getirir ki; orada kendilerini nyku ve yokolmaktan başka çekersek hiçbir şey yoktur.

Mutluluk açığını hızla aldatmak yolunu arayanlardan çoğu, yaşamın gerçek formülünün en gösterisiz insanlığın elinde olduğu hissini korumaktadırlar. Çünkü bunlar; mutluluğun değil, fakat görevin, manluğun ve cesaretin sözkonusu edindiği iyi bir Fransız ailesi içinde doğmuşlardır. Onlar bazan, Mavi Kuş'un konmadığı bahçelerine inerler, yakın şehrde bir kahvenin tarasına oturup, zahmet çekenlerin, oyalanınların ve gösterisiz, sadelik için de ölenlerin geçişlerine bakarlar. Halkı sevmenin çok çeşitli biçimleri vardır; bütün bu sevkler içinde, gücümüzün dışında kalan o sabır ve kabullenme erdemliğini onda, halkta tatmak, bu biçimlerden hiç değilse en kötü olamı degildir.

Fakat, ne hazır! en basit kimseler arasında da HAZ, «bu amansız celat» kurbanlarının kıyımını sürdürür; öyle ki, en küçük balıkçı iskelelerinde bile, kendine göre cumüşler örgütleniyor.

MUTLULUK ve HAZ

Kuşkusuz, HAZ mutluluk değildir. Yenilgisinin arefesinde Oscar Wilde: «Hayır! Mutluluk yok. Haz!» diye haykırıyordu. Mutluluk avında

den «orta» bir öğrenciydim. Orta sonda öğretmenimiz sınıfta yazımı okudu, övdü. Dilim dolaştı, teşekkür edemedim. Lise ikide başka bir öğretmen de, ilk yazımı okuyunca tanımak için beni aratmıştı. Korktum, sonra sevindim, gene dilim dolaştı. Daha iyi hikâyeler yazma isteği uyandırsa da, övgüden korkuyorum.

— Çok sorulan bir soru ama ben de sormadan edemeyeceğim: Niçin yazıyorsunuz? Yazmaktaki genel amacınız nedir?

— Beni hayvanlıktan kurtaran, okuduklarımmdır. Ölü, sağ, yerli, yabancı yazarlara borcumu elimden

geldiğince ödemek için yazıyorum. Amacım, gördüğüm ve anladığım kadarıyla dünyayı, herşeyi yazarak varetmektir.

— Okumayı öğrenciyeye sevdirmek için nasıl bir yol izlemeyi sahki ve rişiniz?

— Otuz yıl önce lisede öğrenciyken, baba evimizdeki radyo, oturma ve yatak odası olan odada durdurdu. Tatillerde evimizdeyken herkes uyuduktan sonra kulağımı radyoya yapıştırarak klasik müzik dinledim. İnsan, kendini zorlamadan güzeli tanıyamaz. Öğrencilere başka bir şey sahki veremem; ben, yazma dahili bile tam beceremiyorum.

— Yerli ve yabancı yazarlardan en çok sevdikleriniz kimlerdir? Etkisinde kaldıklarınız oldu mu?

— Yerli ve yabancı her sanatçıya karşı hayranlık beslerim. Karşılaştığım her sanat eserinin etkisinde kalırım. Sanatçı adı sıralamak gereksiz. Dün anlayamadığımı bugün anlıyor, beğeniyor, seviyorum. Yaşama savaşından daha ezici yazma, yapma savaş veren sanatçı, el üstünde tutulmasa da, sevilmelidir.

— Okul hayatınızda Türkçe ve edebiyat derslerinden başarılı bir öğrenci misiniz? Bu derslerle ilgili anılarınız var mı?

— Okul suralarında bu dersler-

DİKEN DERESİ

Nedim ORTA

Gün yeni ağaryordu. Hümmet Ağa eşiğinden öne katmış gidiyordu. Tatlı bir kırmızılık tutmuştu köyü. Horozlar arada bir ötüyor, çifte gitmek köylüler hazırlıklarını tamamıyorlardı. Hümmet Ağa «deh olen» deyip dörttü eşeğini. Elinde nodullu bir sopa vardı. Birden canlanmıştı eşek. Kocaçam'ın altındaki yoldan aşağı sürdü gitti. Bu yoldan aşağı giden patika, Diken Deresi'ne çıktı. Diken Deresi çalılık, bodur meşelikti. Köylüler yakacak odunlarını buradan keserlerdi coğunluk. Şehre satmaya götürecekleri odunu ise korularından, meşeliklerden keserlerdi.

Diken Deresi orta mali gibiydi. Herkes gelirdi buraya. Eşegine odunu sarar bir türkü tutturup düşerdi yola. Türküler uzun havayı, çekerlerdi uzun uzun. Tüm dağları, çam ormanlarını tutardı.

Hümmet Ağa tahrayı semerden çıktı. Semerin yanlarında yatay duran pardıların arasına sokardı tahrayı. Tahra: Çalı çırpı, dal kesmek için çok kullanışydı. Yarım ay şeklinde bir satıldan ibaretti tahrı. Eşegi yan tarafa dehledi. Orada kesilmiş meşe dalları vardı, yapraklarını severek yerdii hayvanlar. Tez elden bir yük odun kesmişti Hümmet Ağa. Ev odunu yediu bu, iççelikti. Bol yapraklı meşe dallarının dan da bir iki indirdi. Gün bitiminde dağdan koyun, keçi gelince atalarlardı önlerine.

Çimenden, ottan yoksundu bu taraflar. Her yan taşlık, kayaklıktı. Küçükbaş hayvan olarak da keçi bulunurdu en çoğu. Kıştan hayvanları

S U N U

Ben
Bulutlarımı sunuyorum
Gözlerine

Sen
Mineler sunuyorsun
Gözlerime

Yaprak Çatıkkaş

MACAR BALLADLARI:

T A V U S -Kibirli Gelin-

Ballad'ın alındığı bölge: Türkçesi: Gabriella Kalman
Haromszek ili. Hüsnü Mengenli

Tavusum, oy tavusum, Sultanın tavusu!
Fakir bir gençtim, zenginle evlendim,
Zengin kızın gönlünü bir türlü edemedim.
Pazara vardim, al çizme aldım,
Eve getirip masaya koydum.

-İncim, Kadınm, gayrı de bana «Beyim!»
-Ben mi? Dünyada olmaz, demeyeceğim!
Nice beyler gelip geçti babam evinde,
Sana mı diyeyim, onlara demedim de!

Tavusum, oy tavusum, Sultanın tavusu!
Fakir bir gençtim zenginle evlendim,
Zengin kızın gönlünü bir türlü edemedim.
Pazara vardim, pullu fistan aldım,
Eve getirip masaya koydum.

-İncim, kadınm, gayrı de bana «Beyim!»
-Ben mi? Dünyada olmaz, demeyeceğim!
Nice beyler gelip geçti babam evinde,
Sana mı diyeyim, onlara demedim de!

Tavusum, oy tavusum, Sultanın tavusu!
Fakir bir gençtim, zenginle evlendim,
Zengin kızın gönlünü bir türlü edemedim.
Ormana vardim, kızılıcık yonttum,
Getirip peykenin altına koydum.

-İncim, kadınm, gayrı de bana «Beyim!»
-Ben mi? Dünyada olmaz, demeyeceğim!

Çekip sopalı, vurdum da vurdum sırtına...

-Beyimsin, beyimsin, ölünceye beyciğim!

çıkarabilmek için günün meşe dahi keserler, damlara istif ederlerdi.

Hümmet Ağa eşiği alıp geldi. Kestiği odunları denk olarak sardı eşeğe. En üste de bol yapraklı meşe dallarını attı, sonra elindeki nodullu sopalı eşeğin karnı altına dürtüp: «deh» dedi. Bir iki yellendi eşek nodulu yeyince. Yola çıkarken türküyü bastı. Bugün hiç kimse inmemişti Diken Deresi'ne ondan gayrı. Şaşmadı buna. Kendisinin işi - kaydı olmadığından sabahleyin inmiştii. İerde Koca İri'ye rastladı. «Selâmün aleyküm Koca İri» dedi. Çok kişisinin lâkabı vardı bu köyde. Koca İri, vücuduna bakılıp denilmişti O'n - İriydi, geniş omuzları vardı Koca İri'nin. Hümmet Ağa'ya da Gedik Hümmet derlerdi.

«Aleyküm selâm» diye yanıtladı

Koca İri Gedik Hümmet'i. «Ne yana böyle ne yana?» dedi Hümmet Ağa. «Aşa» dedi Koca İri. «Göverlerin yerini arıtamam, geçen gece domuz girmiş göverlere, ağnamış durmuş, uzmal etmiş her yanı...»

«He ya» dedi Hümmet Ağa. «Domuzlar boş buldu meydanı gayri. Hükümet silâhları topladıktan buyana irahat kaldılar.» Daha uzayacaktı bu konuşma ama Hümmet Ağa'nın eşiği yürümüştü. «De galı uğurlar olsun sana» deyip yürüdü.

Diken Deresi köye yakın, Diken Deresi köylünün ocağı. Kişi vurular odunu ocağa. Tüm kızıla keser oda. Alev alev olur gözlerin tümü. Gene türküler yakarlar, uzun uzun çekerler. Uzun hava tefin kasnağına dolanır dolanır boyuna. Ta Diken Deresi'ni bulur.

AMBULANS SERVİS

47 77 44



YAKININIZ — YAKINIMIZDIR

Hastalarınıza karşı sizin kadar hassasız.

Dr. Sedat Pınar'ın mesuliyetinde ilk yardım teçhizatlı.

ÖZEL AMBULANS'larımız hizmetinizdedir.

Güney : 89

**MUTLULUK
DOLU
GÜNLER
SİZİN
OLSUN**



**TÜRKİYE
HALK
BANKASI**

Bütün bankacılık hizmetleri için eminiz olań TÜRKİYE HALK BANKASI, size daha iyí hizmet edebilmek için servislerini - TB M makinaları ile teçhiz etmiştir. Çalışmalarında "Emniyet ve Spor" parolarımdır.

Güney: 90

bütün
tasarruflarınız
için



HER Yerde HER ZAMAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ZİRAAT BANKASI

Güney: 91

Başın 60101 . A. 20130

**TÜRKİYE
GARANTİ BANKASI
A. S.**

KURULUŞU : 1946

Sermayı ve ihtiyaçları yekunu :

50.000.000. — lira

YURT İÇİNDE 140 ŞUBE

TASARRUF MEVDUATINDA HARBİYE
ve FENERBAHÇE'DE TAM KONFORLU
APARTMAN DaireLERİ VE ZENGİN
PARA İKRAMIYELERİ



GARANTİ BANKASI

Güney: 92