

# güney

AYLIK SANAT DERGİSİ

GÜNEY TAYLAN

FERİT CELAL GÜVEN

M. SAMİ AŞAR

MEHMET SALİHOĞLU

ŞAHINKAYA DİL

FERZAN GÜREL

RUŞEN HAKKI

SIYAMİ ÖZEL

FETHİ SAVAŞÇI

METİN ELOĞLU

HALİM UĞURLU

BURHAN GÜNEL

FERİHA AKTAN

İSMET KEMAL

ATIF ÖZBİLEN

MUAMMER HACIOĞLU

VASFIYE KARADAYI

ERCÜMENT UÇARI

SEDAT UMRAÑ

ŞEVKET YÜCEL

AHMET ÖZER

ARSLAN KAYNARDAG

MERAL ALPAY

ENGİN AŞKIN



Inebolu Halk Fırkası'nda bayanlarla bir söyleşisi. (25. 8. 1927)  
(Yalvaç Urafı'nın arşivinden)

güney güney güney güney güney güne

Sanat yaşamımızda ekim ayı ile birlikte, bir canlanma göze carpmaktır. Yayınlarına ara veren Yeditepe ile Yeni Ufuklar'ın yanı sıra üç aylık Felsefe Dergisi çıkmaya başladı.

Felsefe Dergisi'ni çikan yazın çevrelerinin yakından tanıdığı Afşar Timuçin, Dergi, çıkış amacını söyle açıklamaktadır: "Felsefe Dergisi'ni her türlü kişisel kaygıları ve heşapların dışında, dünse dün yamaya yeni bakiş açları getirebilmek, dünse insanlara değerli kaynaklar kazandırmak, süregiden fikir ve kavram karmaşasını biraz olsun dindirebilmek için çıkmak." Derginin ilk sayısında, I. Kant, M. Merleau-Ponty, C. Bernard'tan çeviriler var. Çevirilerin birer sunu yazısıyle yanyanması, felsefeye yeni ilgilenenler için yararlı. Çevirilerin yanında yayınları illüstrasyonlu "Notlar" sayfası yer almaktadır.

İllerde "filozoflar yetiştiren bir akademi özelliğine" kazanmak isteyen Felsefe Dergisi'nin, ilk sayısında çevirilerin sunu yazısını saymazsa da, dünse bir yazıya raslamadık. Bakalim filozof adayları ile ne zaman tanışma olanğını bulacağız? (80 sayfa, 10 lira.)

Ömer Faruk Toprak, Yeditepe'deki (sayı, 195) Roman Çağı yazısında yazarımızı günümüze romanını yazmaya çağırıyor. Önce roman üstüne gelişigüzel değerlendirmelere gitmek, "ilk insanımızı, köylerimizi, kentlerimizi iyi tanımıyoruz. Tanıyanlar yazmaya başladalar." Kimler, köylerimizi, kentlerimizi tanımlayanlar? Taniyip yazmaya başlayan yazarlarımız hangileri? Yazar bünüleri ömeklendirmeliydi. Yapmadı. İlgili yazda karışığını bulamadığımız, bir çok sorularla karşılaşıyoruz...

Aşında Ö. Faruk Toprak, ne çağımız romanını irdelemek ne de yazarlara yol göstermek sahonda. O yazısında romanın işlevini yitirmedigini, geleceğinden umutlu olduğunu, uzay çağında bile, toplumsal romanın önemlendigini belirtmek istiyor.

#### ÖZEL SAYILAR

Ekim ayı dergiler için "özel sayılar ayı" oldu. Yenimama, Vietnam Sanatı özel sayısında: Vietnamlı sanatçılardan şiir, öykü, inceleme çevirileriyle; Divan-i Lugat-it Türk özel sayısıyla Türk Dili, yerli ve yabancı yazarların konuya ilintili yazılarıyla yükümlü olarak çıktı.

Yeni a dergisi özel sayılar dergisi olma görünümünde. Da ha önce bir kaç özel sayı çıka-

## DERGİLERDEN

★

### Günay Taylan

ran, Kasım sayısını topraga ayıran dergimin, Ekim sayısı mizah üstüne.

Ülkemizde son yıllarda mizahın yozlaştırıldığı, civiklaştırıldığı, mizah adına; argolu, foto-montajlı, sözcük oyunlarına dayanan soytarıkların yazılıp çizildiği, gözle görülen gerçekeşlerden. Öte yandan dünya çapında güçlü mizah yazarlarının, cizerlerinin bulunduğu, başarılı yapıtların verildiği de bilinenler arasında.

Kitlelere ulaşması kolay, okunurluğu yazışsal ürünlerde oranla daha yaygın olan değerli mizah ürünleri üstüne eleştirmenlerin eğilmediği, dergilerin ilgisiz kaldığı da bir gerçek. Yeni a Dergisi'nin mizah eğilmesi, bu eksikliği gormekten çok, dergi sahibinin "Dünya Mizah ve Karikatür Tarihi" adlı bir incelemenin yazarı ve cizer olmasından gelmektedir.

Böyle olmasa da, derginin mizah konusunda yeterli ve doyurucu olduğunu söyleyemeyiz. Bilinen gerçekler ortaya koymaktan öteye gitmedikleri, konuya açıklık getirecekleri

yerde, genellemelerle yetindikleri, gözden kaçnamaktadır. Mizah özel sayısında mizahla ilgili bir Ferit Öngören'i görmek, bir de soruşturmayla katılımlara (H. H. Korkmazgil, Oğuz Aral, Süavi Süalp, Mim Uyku-suz) rastlannak, özel sayı adına şartlı oluyor.

Soruşturma ile ilgili sorular ortaya koyan dergi, soruştumanın yetersizliği yüzünden bu yönyle de cılız kalmaktadır. Kişaca, ama yetersiz bir özel sayı bu.

#### GAZETELERLE

Başkent'te A. Nadir Caner'in, Barış'ta H. H. Korkmazgil'in yeterliği sayfalardan sonra İstanbul gazetelerinin sanata eğildiğini görmekteyiz.

Yeniden Nadir Nadi yönetmine geçen Cumhuriyet gazetesinin "edebiyat sohbetleri" köşesinde, sanat sorunu yazarlara raslamlattayız. Burada da "kitaplar" köşesinin yazarı Rauf Mutluay; eleştirel nitelikten çok, tanıtma; derinlemesine ve ayrıntılı değil; yüzeysel, genelleyici, bilgi verici; irdeleyici olmaktadır, derleyiciliği yeğ-

leyen ama bir gazete okurunu sıkmayan, ona seslenebilir söyleşi (adi üstünde) nitelikindeki yazılarını görmekteyiz. Bir gazete okuru için bu yazıların yararını yadsiyamaz.

Milliyet gazetesi spor, foto roman gibi eklerine bir de "Sanat Dergisi"ni ekledi. Genellikle tiyatro ve sinemaya yüzeysel olarak eğilen, güncel olaylara ağırlık veren, yazımıza, sano-tumuzu katkısı olmayan, olmayıca benzeyen bu ekin adı, oylumuyle ne yazık ki bağıdaşmamakta. Kişi ister istemez Cumhuriyet Gazetesi'nin bir zamanlar verdiği "edebiyat" eklerini özlemle anmakta, aramakta.

Sanata her gün tam sayfa ayrıarak, yeterince eğilen bir gazete: Yeni Ortam. Yoğun sanat haberlerinin yanında, tiyatro, edebiyat... üstüne eleştirel ve tanıtıcı yazılarla sanat sever okurun gereklisini gidermekte. Onu sanat eylemiyle senli benli yapmakta. Ayrıca sanatçılardan yeni çalışmalarından söz etmesinin yanında, onların özel yaşantılarına, görevlerine de değinmektedir. Kitap tanıtıcı yazılarla bolca rastlamak, beni söyle bir sonuca götürdü :

a) Dergilerin sınırlı sayıları yüzünden yayınlanmayan eleştirel yazıların varlığı... Yeni Ortam'a gün yüzüne çıkmaları...

b) Zamanında yayinallyabileceğini gören yazarların, bu tür yazılarla ağırlık vermeleleri, yeni çalışmalarına katkıları.

Sonuç : yazar — okur ilişkilerine olumlu yönde katkı.

## DİZİN TDK ŞİİR ÖDÜLÜ METİN ELOĞLU

GÜNEY YAYINLARI ARASINDA ÇIKAN ELOĞLU'NUN SON ŞİİR KİTABI — 10 TL.

## METİN ELOĞLU İnceleme / Antoloji

ASIM BEZİRCİ'nin ELOĞLU üzerine incelemesi ile DİZİN dişundaki şiir kitaplarından seçmeler — 10 TL.

## KARA TUTKU Ferzan Gürel

Oyküler 750. Krs.

## güney AYLIK SANAT DERGİSİ

Sahibi ve sorumlu yönetmeni : Atif Özbilen

Yazlama ve posta havalesi : Atif Özbilen, P. K. 1353 İstanbul. Basıtı : Halk Matbaası, Tel.: 22 19 98. Ebussuut Cad. No. 15, Sirkeci — İstanbul. Akbank Beşiktaş Sh. hesap No. 22787. abone : yıllık 30 TL.

#### THE LITERARY REVIEW'in TÜRK EDEBIYATI ÖZEL SAYISI

Tanınmış Amerikalı şair ve romancı Prof. Angoff yönetiminde Fairleigh Dickinson Üniversitesi tarafından çıkarılan ABD'nin en önemli edebiyat dergilerinden The Literary Review, "1960'larda Türk Edebiyatı" başlıklı dolgun bir özel sayı yayımlamıştır. 1960'tan 1970'e dek ülkemizde yayınlanan roman, öykü, şiir ve özyeşilşerden seçmelerin İngilizce çevirilerini Manfred Normann, Larry Clark, Ellen Ervin, Ahmet Evin, Talat Halman, Thilda Kemal, Nermin Menemenlioğlu, Yıldız Moran, Murat Nemet - Nejat, Naxine Salomon, Frederic Stark, Bedia Turgay - Ahmad, Prof. Mina Urgan ve Nural Yasin yapmışlar ve 140 sayfa tutan özel sayının eski Kültür Bakanı, Princeton Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü Talat Halman hazırlamıştır.



ATATÜRK'ün Ankara Halkevi'ne son gelişleri. Soldan : Sabiha Gökçen, Ferit Celâl Güven, Sükrü Saracoğlu, Atatürk, Sükrü Kaya, Celâl Bayar, Tevfik Rüştü Aras ve Cevat Abbas.

# SÖNMEYEN İŞİK

Ferit Celâl Güven

Atatürk'ün ölümünün üzerinden, otuz dört yıl geçti. İnsanlık tarihinin bir dakikası bile söylemeyecek bu kısa süre içinde dünyamızda sosyal, ekonomik, yeni yeni şartsızı yaratmalar oldu. Elegli aya dek gitti. Atom, hidrojen çağına ayak bastı. Öte yandan bu dönemde korkunç bir dünya savasına tanık olduk. Diktatörler yıkıldı, diktatörlükler türküdü. Sömürgeleler koparak bağımsızlığını kavuşmuş yeni yeni devletler ortaya çıktı.

Bu ara Türkiye'mizde de öneşmeler oldu. İkinci Dünya Savaşlarına katılmamış olmakla beraber bu savaşın sert dalgaları bizim de kıyılara vurdu. Bu süre içinde çok partili demokratik rejime girdik. Bunu beceremedik, hâlâ da beceremiyoruz. Bu nedenle 27 Mayıs gelip çattı. Sonra bunun başarısız yansımaları baş gösterdi. En son iktidarda bulunanlar elliindeki ipin ucunu kaçırmaları yüzünden, ordular, başsızlık yanlısı eylemlerin doğduğu tehlükeleri önlemek için 12 Mart muhtarı ile işlere el koydu ve tezden reformlara gidilmesini istedi.

Bugüne dek silkinip altından kalkmadığımız bunalımlardan kurtulmak için bir çıkış yol arıyoruz. Bu yol da Atatürk devrimlerine, bu devrimlerin, sosyal, ekonomik, siyasal ve insancı felsefesine içtenlikleandan inanmış olanlar, bunalımlardan kurtuluş yolunu bu felsefeye dayanmaka buluyorlar. Bu yola yönelik de çok yerindedir. Çünkü, Atatürk Türk halkın psikolojisini derinliğine kavramış bir dahi olarak kendisinden sonra gelecek devlet, hükümet ve siyasetler yol gösterecek temel prensipleri koymuştur. Bu günün politikacıları bu temel prensiplerin üzerinde derinliğine durarak inceleyerek olurlarsa şaşırımdan, sağa sola başvurmadan, türlü korku, kuşkulara kapılmış olanan çıkış yolu köylükla bulabilirler. Yeter ki:

Atatürk'e, Atatürk devrimlerine göstermeleik bağlılık edebiyatından, laf kalabalığından kendilerini kurtarabilsinler.

Atatürk'ün ortaya koyduğu program ve felsefelerinin üzerrinden hayli zaman geçmiş, dünyada ve memleketimizde büyük olaylar, köklü değişimler olmuşsa da, bu felsefeler, bu prensipler tazeligidir. Önemini hiç yitirmemiştir. Bu düşüncelerimizi doğrulamak için bazı örnekler vereceğiz :

Bugün ortada bir toprak reformu sorunu var. Bir türlü buna blickim veremiyoruz. Oysa,

köylüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin ekonomik siyaseti bu temel amaca varmağa yönetilmiştir.

Yedi yüz yıldan beri cihanın dört köşesine sürülerek kanlarını, kemiklerini yabancı topraklardan bıraklığımız ve yedi yüz yıldan beri emeklerini etlerinden alıp, saçılıp - savurduğumuz, buna karşılık her zaman hor gördüğümüz, aşağıladığımız birincia ihsanına, büyük başlıklarla karşı iyilikbilmezlik, küstahlik, zor kullanarak usaklık kertesine indirmek istedigimiz bu gerçek sahibin ö-

Atatürk öyle bir varlıktır ki; O'nun içlerimizi dolduran sevgisi yurt, ulus sevgisiyle özdegstir.

kış korkusundan evlerini, barkerlerini bırakıp başka illere göç ediyorlar. Sen, istedigin dek "su kullanmanın, toprak ekenin" diyedur. Ortada kullanılacak su, ekilecek toprak olmadıktan sonra.. Şimdi diyebiliriz, nerede kaldı Mustafa Kemal'in umutverici direktifleri?

O, iştenlikle insancıydı. (Yurtta sulh, cihanda sulh) ilkesi değişmez bir baş yasa olarak insanlık tarihinde süresiz yaşayacaktır. Atom silahları dünyamızı büyük korkulara düşürmüştür. Üçüncü bir durağa savaşıdan insanların nasıl kurtulabileceği önemli bir sorundur. Oysa Atatürk bu koruyu ikinci dünya savaşından önce bile sezmiş, insanlığa uyardınlarda bulunmuştur.

Yillardan 17 Mart 1937, Romanya Dışişleri Bakanı Viktor Antonesku Ankara'ya geliyor. Atatürk bu hükümet adamıyla Ankara Palas'taki bir söyleşileri sırasında : /İnsanlığın varlığı kendi kişiliklerinde goren adamlar mutsuzdurlar. Belki o adam birim olarak mahvolacaktır, dedikten sonra; Bütün dünya olayları bize buna aşıktan tanıtmıştır ki, en uzaktan sandığımız bir olayın beside bir gün dokunmayacağını bileyemiz. Bunun için insanlığın hepsi bir günde ve bir ulusu bunun bir organı saymak gereklidir. Bu günde bir parmagının ucundaki acadan diğer bütün organ etkilenir, denirlerdi. Nasıl ki, insanların varlığını kendi kişiliklerinde gören Hitler, Mussolini mahvolup gitmişlerdi.

Yugoslavya Başbakanı Stoyodinovic bir Cumhuriyet bayramında eşyle birlikte Ankara'ya gelmişlerdi. Bu arada Atatürk'le Ankara Halkevi'ni bulosuma da katılmışlardı. Salonun bir köşesinde Balkanlar Birliği üzerinde konuşuyorlardı. Atatürk bu adamın bu konuya karşı anlayışsızlık gösterdiğini sezdi. Bunun üzerine : (Ekselans! Biz kimseñin düş

## AĞIR YÜK ATATÜRK'SÜZLÜK

*Işıkları söndürüp seni yakıyorum her gece  
Seni bir nehir gibi akıtyorum göğsüme  
Seni coğaltıyorum dağ dağ beynime.  
Evrene sağlamamışım şire mi sağacaksın Atatürk'üm*

*Seni sevmek en kutsal görevim  
Bulutlar seni çeselerken içime her sonbahar  
Dört duvarda esmiyorsa kaşlarındaki rüzgar  
Çöksün başıma evim.*

*Gene On Kasım fırıldayıım kara ve sıcak  
Ne ekmeğin tadı var ne aşın  
Cam kırıklarına dönüþüyor gözyaşım.*

M. Sami AŞAR

Atatürk bu reformun niteliğini, amacını, kimleri kapsayacağı 1 Mart 1922'de Büyük Millet Meclisi'nde Türk köylüsünün açılı durumunu ve bu durumu düzeltmek için ne yapılması gerektiğini şöyle belirtmişlerdi :

"Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? ("Köylü" sesleri) Bunun cevabını hemen birlikte verdik. Türkiye'nin gerçek sahibi, efendisi, gerçekten üreticisi olan köylüdür.

O halde herkesten daha çok esenlik ve mutluluğu lâyk olın-

nünde bugün utanarak ve saygıyla gerçek varlığımızı alalım..."

Bugün Atatürk'ün çizdiği bu açılı levhanın üzerinden elli yıl geçmiş oluyor. Gazetelerin fotoğraflı röportajlarında şunu görüyoruz; genç bir köylü kadın siğır terslerini hamur gibi yuğurarak tezek kaliphıyor. Kuruşulmuş bu tezek yiğinlarına yaşı bir köylü sırtını dayamış, sigarasını içiyor. Öte yandan başka bir fotoğraf, dağ köylülerini çoluk çocuklarını toplamışlar, bin yamalıglysiler içinde,

manı değiliz, ancak insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.) dedikten sonra, orada bulunan bir bayan tanıtarak "lütfen dans eder misiniz? Onlar dansa kalktıktan sonra: (Adamın kafası bu işleri kavrayacak gibi değil.) dedi. Sonra ne oldu, Alman orduları Yugoslavya'ya indiler, genç kral Pierr ve Başbakanı yabancı illere sürgündilar.

Burada bir anıma da yazmak isterim, Hitler idaresinden kaçarak Türkiye'mize sağlanan Prof. Dr. Herbert Melzig (Atatürk Dedi ki) eserinden ingilizce bir formalık segmeler yaparak o dönemde Amerika Cumhurbaşkanı olan F. D. Roosevelt'e göndermişti. Aldığı cevapta: (Atatürk'ün düşüncelerini belirten değerli broşürümüzü aldım. Başbu kitabı, Şurası dikkate değer ki, o bizden önce Atlantik Paktrinin temelini saptamış.) diyordu.

Bir devlet ve hükümet adamı ki, birkaç ay, birkaç yıl sonrasının ne olacağını göremez, sezemez; o siyaset adamının eLINE bir devlet, bir millet tespit edilebilir mi? Atatürk, ortaya koyduğu bütün prensip ve görüşlerinde yıllar yıllar şurasını gören dahi bir devlet adamı, devrimci ve reformcuydu.

Atatürk, yüzyıllar boyunca karanlıklarda boğulan Türk ulusunu çağdaş bir yaşam güvene kavuşturmak çabası içindeydi. 1. 11. 1937 yılında Büyük Millet Meclisi'nin açılış nutuklarında: (Büyük davamız en uygar ve en gönenceli ulus olarak varlığımızı yükseltmektedir. Bu, yalnız forumlarda değil, düşüncelerinde de temelli bir devrim yapmış olan Büyük Türk Ulusunun dinamik idealdır. Bu idealı kusa bir süre içinde başarmak için düşünsün ve devinme ile birlikte yürütükle yükümlüyiz. Bu girişmede başarı ancak türlü bir planla ve en rasyonel biçimde çalışmakla sağlanır. Bu nedenle okuma, yazma bilmeyen tek vatandaş bırakılmaz, memleketin büyük kalkınma savaşına yeni çatışının istediği teknik elementleri yetiştirmek, memleket davranışının ideojisini anlayacak, anlatacak, kuşaktan kuşağa yaşatacak birim ve kurumları yaratmak iste önemli bu ilkeleri kusa süre içinde saflamak, ağır, büyük bir zorunluktur.)

Bu önemli nutuk şöyle biter: (Dünyada belli olmuştur ki, bizim devlet idaresindeki ana programımız CHP'nin programıdır. Bunun kapsadığı prensipler idare ve siyasette bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat, bu prensipler, gökten indi sanılan kitaplardan doğma-

riyle asla bir tutulmamalı. Biz, esinlerimizi gökten ve kaptan değil, doğrudan doğruya yaşıntından almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığınız yurt, bağımdan çıktıığımız Türk milleti ve birde uluslar tarihinin birbir facia ve acılar yanan yapraklarından çıktıığınız sonuçlardır.)

Görüyoruz ki, Atatürk, ulusuna kalkınma koşullarının ana çizgilerini açık ve kesin olarak çizmiş, devletin ve ulusun idaresinde, siyasette nasıl bir programa dayanıldığını belirtirken de, bu programı gökten indiği sanılan doğmalar türünden olmadığını, kendisinden sonra gelecek kuşakların, Türk ulusumun yapısına, psikolojisine uygun idare, siyasal ve yaşıntsında gereği içinde değişiklikler yapabilme yetkilerini tanımiş, açıkçası görüş kapları kapalı değildir, demistir.

O, gerçek bir halkçı, halkseverdi. İsterdi ki, yüzyıllar boyunca gümleyen yüzü gülsün, içi üzüntüsüz olsun. Kendisinin karakter ve yaratılışı da böyledi. İşbahında kalmak için yalan söylememiştir, yaranmala başıvmamış, ulusunu, yurdunu çağdaş uygırlığa kavuşturmak için gerekli devrimleri gerektiği gibi çekinmeden ortaya koymustur. Nitekim, 17 Mart 1937 tarihinde Ankara Palas salonundaki bir konuşmasında: (Ben düşündürdüm, sevdiklerime olduğu gibi, aynı zamanda da gerekli olmayan bir surri kalbimde taşımak yetkisinde olmayan bir odamım. Ben düşündürdüm her zaman halkın önünde söylemeliyim. Yanlışım varsa, halk beni yalanlar. Fakat şimdije dek bu açık konuşmalarımda halkın beni yalanladığını görmedim,) demiştir.

Atatürk'ün devrimci, halkçı insancı felsefe ve prensiplerinden birkaç örnek verdik. O'nun sayısız konuşmalarından, özel söyleşilerinden bu gibi değerli örneklerin yüzlercesini bulmak olağanı vardır. Yeter ki, inançla bunları ele almış olsam.

Bugün bir kez daha Atatürk'ü arıyoruz. Fakat O'nun, kendi deyişimle faniliğe geçmiş olan varlığına artık kavuşamayız. Ne var ki, bize bıraktığı büyük yapıtları içimizde, idealimizde bütün canlılığı ve aydınlığını ile yaşamaktadır.

ATATÜRK ÖYLE BİR VARIKTIR Kİ; O'NUN İCLF MİZİ DOLDURAN SEVGİSİ YURT, ULUS SEVGİSİYLE ÖZDEŞTİR.

## KÖSEMDEN :

# ATATÜRKÜLÜĞÜN ÇIKIŞ NOKTASI

Mehmet Salihoglu

Türkiye, dünyanın, geopolitik yönden en duyarlı, en esintili bölgelerinden. Oldum olsası, yabancı çıkar rüzgârlarının çalkantıları yol açtı, suları bulandırdığı yerlerinden! Çok ustaca, çok sinsiye çalışmışlardır, çalışmaktadır. Kimler? Büyük devletler; dünya politikaları, egemenlik hesapları uğruna, vazgeçmeyecekleri dost, feda etmeyecekleri ideoloji kalmayan devletler. Bu devletlerin çok üst plândaki politikalarına, yarınları içine alan hesaplarına, her iki yan, temsil eder göründükleri ideolojilerin yoldızını bir güzel çekerek, ana amaçlarını gizleyemekle, türlü yöntemlerle, bu yoldızlı hesaplarla yabancı ülkelerin özellikle gençliğini avlayabilmektedirler. Gençlik temizdir, coşkundur, düşü ve ülkücüdür. Bir özleyişin, sürekli bir özleyişin içindedir. Bundan dolayı da, her yeni, her değişik olana düşkündür. Öyleye atılan oltaları, yavru balıklar gibi ilk kapacak olan da o olacaktır. İvecenliğinden, özleyişinden, ataklılarından! Gençliğin bu özelliklerini, bu dirim dolu, enerji dolu atılgan varlığını, ulusal ülküye, Atatürk ilkelarıyla örülmüş yüksek insanlık ülcüsüne, dolayısıyla de yurt kalkınmasına çevirmek, yöneltmek de, başta ulusal Eğitim politikamızın, sonra da aydınlarımızın, yazarlarımıza görevi değil midir? Gençlerin özleyişlerini, susayışlarını, romantikliklerini de karşılayabilecek sonsuz bir açılış elverisi olan Atatürk'ü dünya görüşü ki te melinde usuluk ve insan sevgisi vardır, barış ve kardeşlik vardır, düşünce özgürlüğü ve yaratıcı emek vardır - bizim kuşakların, yeni yorumlarla, yeni değerlerin gelişmesi, genisletip yarmaları gereken bir yaşama şefesidir. Onun akiles eksenine, hiç bir yobazlığı, bağınazlığı tutturamazsınız. Her an istim üstünde, her an tetiktedir. Ne için? Doğru sanılandan, daha doğruya gitmek için. Böylece, insan mutluluğunu, insan özgürlüğünü, evrensel barışı kurmak için. Bu değerlerin önce yurta kurulması ve yurta, Türk insanının celişkilerinden kurtaracak bir yol izlenmesi gereği, Atatürkçülüğün bence en sağlam çıkış noktasıdır.

## Atatürk'e...

Senin büyük güçünle doğruluruz  
Yitirmez değerini buraktığın kavramlar.  
Yüriir gidersin uygurğun doruklarına  
Uluslararası el-ele, ulusunla bir yürek.

Yankısı sürecek sesimizin çağ çağ  
Bir mutlu birleşim her yanda  
Sana bağlanmanın umudu  
Götürür bizi aydınık yarılara.

Vatan göklerinde yabancı kuşlar uçtuğunda,  
Sen koşa - geldin  
Kartal bakuşlarının deldi katı mesafeleri  
Bir kırınç aldı kurdu - kuşu, dağ gülérini  
Sen çika - geldin yitik çaglardan atom zamanlarına  
Yüreğinde bizim ateşimiz, yakar böcekli ormanları  
Ellerinde bizim çiçeklerimiz.

Sen öldün, ölüm de bir güzelleşti  
Değer başımız gökyüzüne her solukta.

## Kamyonlar Sığır da Taşır

Ferzan Gürsel

"Memleket Hastanesi'nin önde bekleyeceğiz," demişti ona önden giden sürücülerden biri. Hastane, yolunun üstündeydi nasıl olsa. İvedeemeden sürü kamyonu çarşının ortasından. İlk bakışta, günün kaynaşmalarından, kalabalığından arınmışlığını sevdi İlçe - gece sinin. Satış yerlerinin hepsi de kapanmıştı. Birkaçının aydınlatılmış camlıklarında alı, yedişili bezler yüze güllüyor; az ötede, morundan sarışından bir de kesmeli yerlerinden ışıklar yansyan sıra takımlar, gözahyordu. Sağa saptı, oteli, kahveyi geçti: Ana yol ak ışıklı lambaların altında yeniden önde upuzun belirlendi. Evler, bölmeli yapılar, perdeli pencereleriyle içine kapanmış görünüyordu. Bir iki sundurmadan serinlemeye çökmiş olanlar vardı sadece. Geride kalan arka mahalleler, görünen benek benek ışıklarına karşın karanlıkta yitmiş gibi geldi ona.. Ama, uzaklıktı ve de her türlü engeli ortadan kaldıracak niteliktedi oralarla temaslığı: Geçmişine ne zaman anıssı, pis ariklerde oynayan çocukların yorgun mutsuz kadınlarıyla bir kenar mahalle belirirdi yolları izleyen gözlerinin önünde bile... Yol ortasında hırlanıp köpeklerden birini az kaldı ezecekti, "Deyyus.. Sersem!" sözcükleri çıktı birden ağızından. Kendine de igerlemişti, köpeklerde de... Kaldırımda yürüyen birkaç kişi, taşıta ve koşarak kaçan köpege bakıp kaldılar bir süre.

Hastanenin önünde kamyonların sıra sıra dizilişi, uzaktan, o gümü kazayı, köy yolunda gördüğü çarpışmayı anısına yol açtı. "Yaralılar bu hastanededir sanırım," diye düşündü. Ana neden yük arabaları, telâşsız, sessiz, hiçbir şey olmamış gibi, komşu İlçenin ertesi gümük pazarına taze sebze ve meyve taşımaktadılar? Sürücüler, başları eğik uyuyorlardı sanki. Tekerlek giirttleri, yorgun atların ağır aksak yürüyüşünden çıkan aralıklı nal sesleri, gecenin havası yaydıgı ıyuşukluğu artıyordu. Sonra, kamyonların kulakları sağır eden gürültüleri dolduruyordu caddeyi. Sundurmada serinleyenler, önlere geçen, tıkım tıkım

sığır yüklü kamyonlara bakıyorlardı şimdi: "Nereye gitdiyor bu denli çok, canlı hayvan?" diye soruyorlardı birbirlerine. "Büyük iller çekiyor bunları hep, doymak bilmez büyük iller!".. "Su körboğaz yok mu!.. Her gece kamyonlar sığır taşırlı oldu büyük illere.. Peki, şu üç - dört tanesi durmuş, neyi bekliyor öyle?".. O sırada, şoför Hasan da arkadasına, "Neden bekliyoruz?" diye soruyordu.

"Baytardan sığurların sağlık kâğıdı alınacak."

"Sırtıda yüklenmiş hayvanlar hasta mı, sağ mı olduğuna nasıl bakabilecek baytar?"

"Senin kamyon daha önce hiç sığır taşımadı mı?" diye sırtıda en baştaki kamyonun sürücüsü, "Boyle işlere atıldı mı, girdiğini, çıktıını bileyeksin. Ayda 700 lira veteriner aylığı ile mi geçiniyor sanırsın şu gördüğün apartmanda oturanlar?".. Hasan karşılık vermedi ama te dirgindi, çıktı, sürücü yerine oturdu.. Baytar, en öndeği taşından başlamıştı. Hasan onun çamurluklara basarak taşıtların kenarlıklarına tırmandığını, oradan bir süre sığurlara bakträgtini, incelediğini görüyordu. İçine bir kurt düşmüştü Hasan'ın, bir suç ortaklığının karmaşıklığını, ağırlığını duyurmak taşdı ona, yüreğinde: (Dürüst iş yapıyorum, alımın teriyle para kazanıyorum) diyemeyecekti bundan sonra.. İlk biliç lendiği günlerde, gelecekteki neler ummuştu, şimdi ne bulmuştu! Sade kendisi mi? Anası, babası, yakınları, herkes onun çok başarılı bir kişi olmasını beklemişlerdi yıllarca.. Kavgacılığını bile atılganlık sayarak umutlanmışlardı. Mahalledeki çocukların bir ceviz uğruna dövüşür, haksızlığı hiçbir biçimde kabul etmezdi. Bu böyle sürmüs gitmiş, hele ilk gençlik yılarda, hak bellediği kavram-

### SON YAZ

NARÇİÇEĞİ BİR SEVİNCİT ORTALIKTA GEZİNEN  
GİDİYOR DENİZ KİYILARINA BUNCA SEVI ZAMANI  
— DERKEN SESİZ BİR YAĞMUR İÇİMİZE —  
VE EL'ELE YAZ SONLARINA İNIYORUZ  
YAĞMALAYIP BAHCELERDEN GÖRUNMEYEN TURUNCULARI

## Doğa Uydusu

Gönüll birliği içindeyiz seninle  
Seninle bi dolu ay vuruyor içimize.  
Çalçane bir sineaptır uykù bölen, aşkı kemiren  
Ve her gün yeniden hazırlanan cevize..

Görüyor sun ya ne çok kuşkurtulmuş horoz  
Ne çok eşek, ne çok köpek ve kaplumbağa  
Sevişirlerken sakıncasız ve uluorta  
Anlayamam nasıl dayanır bu işe salyongoz ?

Ne gönüll birliği ne bi dolu ay, artık durulmaz  
Ne edelim edelim biryerlere gidelim.  
Biryerlere ki yabansı ve karşı konulmaz  
Ki anımları çiçeklensin üstü kapalı sözlerin.

İste bi dolu çiçek, iste senin uçurum güzellikin  
İste elimin altında koyağına yatkın irmak.  
Şimdi doğayı ölümüsüz ne güzel,  
Ne güzel döl dökmek, kök salmak, ciceğe durmak.

Rusen HAKKI

ların gözüpek bir savunucusu olmuştu. "Az daha bu yüzden okka altına gidiyorduk!" diye geçti usundan.. Uzgün üzgün gülümşüyordu olup bitenlere simdi..

Baytar, sonda bir önceki kamyonun çamurlugundaydı; sırtıda, boyun boyuna birmillerine sokulmuş, ezik, yenik, başlarına geleceği sabırı bekleyen hayvancıkların yoklamasını yapmaya çalışıyordu, ama başlar, sırtlar öylesine karışmıştı ki.. O, böyle uğraşırken, başka başka, sığır yüklü kamyonlar geçiyordu yanlarından, hızını hiç kesmeden büyük gürültüler çıkararak uzaklaşıp gitdiyorlardı. O sırada yanlardan geçen ikinci adam, "Büyük iller doymak bilmiyor," diye konuşuyorlardı aralarında. Bir denire ortaya çıkan bir kümə çocukların bağırıp çağrımalarına karıştı, daha başka ne söylemeklerini duyamadı Hasan, şarşarak baktı çocukların çığlığını eyenmelerine :

"Ne bunlar Deccal mı?" diye sordu aşağıda baytarı beklemekte olan kamyon sürücüsüne.

"Kıyamet yaklaştı mı demek istiyorsun?" sorusıyla onu yuttadı öbürü,

"Valla ne bileyim! Herkes pusulayı şaşırdı gibime geliyor da.. Kimsenin kimseyi taktiği yok. Kişi kendi dalgasında."

"Ulan boşver! Sen mi kaldın düzeltceek ortağı? Hani, rathan kaçan varsa çıkışın terbiyesini versin çocukların.. Pek de çocuk sayılmazlar ya: çoğu var

onuncunda, ondördünde."

"Tamam mı, yola çıkıyor muyuz?" deyip sözü değiştirmek istedi Hasan, böylece uzayıp gitmesinden hoşlanmamıştı. Baş - çeken taşıtan sürücüsü ile yarenlik daha başka türlü olmazdı işte! Artık sevmiyordu bu sığır taşıma işini. Bundan önce, kamyonla insan taşıma işini de sevmemişti, insanca bulmamıştı. Ama sevmiyip de neyi değiştirebilmisti? Çaresizler: kamyonlar, römorklar dolusu yollardaydı her gün. Ve Hasan, sığır taşıma işini bırakırsa başka sürücüler bulunacaktı, "Taşındığım hayvan hastalıkımış.. Sağmış bana ne?" diye düşüneceklerdi.. Önden gelen bir ses, "Hop, hop gidiyoruz!" diye bağırdı. Motörlerin gürültüsü başladı bu uyarının ardından. Hastanenin camları sarsıldı, ışıkları bile titrişti gibi göründü : İçerdeki yaralıları, hasta yatanları düşündü son bir kez daha Hasan; genis caddede yavaş yavaş hızını artırarak ilerlerken, bir İlçe - getesini daha yaşıyordu :

Yola bakan sundurmada tatl yarenlikleri sürdürüler, serin içeceklerini yudumluyorlardı. Bir evin bahçesinde, unutulmuş, bırakılmış bir kedi yavrusunun acı acı miyavladığı duyuluyor, sonra uzaklaştıkça gürültülerle karışıp yitiyordu. Sokak köpeklerinin ortahtı şimdî havlaya havlaya dolaştıklarını görünce, işe yaramamanın sıkıntısını çevrelerine duyurmak istediklerini sandı. Hem birdenbire coğalmışlardı. Birbirinin sesini duyanlar mı toplanıyordu ne? Yıldızların bile seçilmemiği göğe doğru uluyarak, bunalmını karanlığın yoğunlığında coğaltmak isteyenler çıkıştı arada içlerinden. Ve başı - boş çocukların ıskıksız ara sokaklarda oynadıkları görülmüyordu.

O sırada kamyonlar, birbirini ardından gürültüler çıkararak büyük illere sığır taşıyordu..

Siyami ÖZEL

Fethi Savaşçı

Süreli olarak dönüp arkasına bakıyor. Beyazlı siyahlı entarisi, kısa boyuna pek gitmemiş. Tonbulca bedeni, iki sırada öndeği otobüs koltuğundan usulca taşıyor. Ağır, ekşi bir ter kokusu kaplıyor ortaklığını. Saçları simsiyah, takma değil, boyama. Kaşları ve kirpikleri sarı ve seyrek. Benim bildiğim, daha doğrusu süslümesini bilen kadınlarında, kaş, kirpik ve saçın boyası birbirine çoğu kez uygun düber. Bu tonbulca, orta yaşı güzelce Alman kadınınındaki başka. İki de bir ayakkabilarını çıkarıp, ayak bileklerini sağa sola büüküyor. Bir başka ağır koku geliyor ayaklarından. Belki ayakkabısı kokuyordur. Eğer iyice pişmiş kösele ve deriden yapıldıysa ayakkabı, hangi mevsim olursa olsun kokar. Ayakları kokan kadınlar, huysuz olurlar. Ne iş, ne evlilik, ne de toplumsal yaşamda başarıya

eremezler. Çünkü, birleştirici olmaktan öte, dağıticıdırular da ondan. En küçük bir fırsatla eleştiri sayrılarına kapihırlar, hiç mi hiç hoş görüleri yoktur. Eksiklik duygularını giderebilme için, önüne gelene saldırırlar. Böylelerinin pek mutlu olduğunu göremedim. Pek ön yargı değil ama, göremedim, duymadım, okumadım. Kimileri, isteklerini kısa sürede elde ederler, atak, aceleci olduklarından. Ama çok çabuk da bikip usanırlar. Biraz da eleştirilme konusundan doğar, bu ataklıları. Çok sabırlı, çok hoşgörür insanın bile söyleleyile kavga etmemesi için kadındaki özellikleri, onda az bulunsun, bulunmasın pek önemli değil, incelikle, tath bir dille anlatması gereklidir. Açıkçası erkek, süreli olarak, kendisini pohpholrsa o erkeği belki süreli olarak sevebilirler. Aslında her kadın biraz,



Desen : Metin Eoğlu

övülmek, beğenilmek ister. Ama o başka bir konu.

Otobüs, İsviçre toprağına basınca, herkes duysun diye, bu kez yüksek sesle konuşmaya başladı. Otobüste kilerin ilgisini kendi üstünde çekmeye çalışıyor. Kirk yolcunun içinde benden başka Aşyal yok.. Kadının önünde sakallı bir gençle, uzun saçlı spor giysili bir kız öpüşüp duruyor. Kimbilir, kadının öfkesi bu ikisinedir belki. Çekemiyor dur. İki gencin ne arkalarındaki homurdanan kadından haberleri var, ne de uyuyan, uymaya çalışan, gazete, dergi okumaya çalışan diğer yolculardan,

Yakınına geldikçe daha da güzelleşen karlı tepeler, derinliği karanlıkta daha da koyulaşan, derinleşen vadiler, dereler, ormanlar, otobüs şoförünün bitip tükenmeyen ışığı, gözlerini süreli olarak kadından kaçırma korkum, kadına hiç bir şey etkilemiyor.

Başının üstündeki rafta bir el bavulu var.. Onun olabilir. Belki bavulunu, sezdirmeden karıştırırırm diye korkuyor. Bu hafıta sonu tatilini İsviçre'de değerlendirmek isteyen biri, ya da aylık izmini orada geçirecekti. Ters bir rastlantı sonucu, ikimiz de aynı pansiona düşersek, diye geçirdim içinden. Tepeden turnaşa titredim korkudan. Yanında oturan yaşlı sağır Alman kadını, iki de bir elini kulağına götürüp, ona: "Anlamadım"ı yapıştırıyor. Bu yüzden de sınırlı olabilir.

İkimiz de aynı pansiona düşersek, kendisini tanımadıktan gelemem. Sabah kahvaltılarında birlikte olacağız, Lozan'da aynı müzeleri gezip, aynı vapurda gezinti yapacağız belki. Bana askerde ölen yakınlarından, mutlaka söz edecektir. Çalıştığı yerde sevilen bir işi olduğunu, işe hiç geç kalmadığımı, önlümdeki yıl izmini İtalya'da, Dalmacıya'da ya da Karadeniz kıyılarında geçireceğini, düşlediğim halde bir daha tazelliyecektir bilgimi. Biraz sarhoş olduktan sonra, erkeklerin anlayışsızlığından, kabahından söz edecektir. Kafası öne düşmeye başladıkları sonra da, kadınların ince ve sevilmeye her süre hazır olukla-

## Görünümünde Çağın

Cemal Cumralı'ya

Besle beni ey gerçekleri imzikleyen zaman  
Ruhumda köksalan ve üreyen tanrısalıktan

Yorgun düşer derin bir orman uğultusıyla  
Gözbebeklerim aynı simgeyle sarınmaktan

Kitleriz gök mevsimlerinin elmas anahtarıyla  
Sevda ülkesini göz uçlarında konaklayan

Ayışında beze akgüllerle çıplak bir kadını  
Bakalım ne kahr elinde bu kan rengi dumandan

Bin dağ aşşak şanlarla şereflerle bin konak geçsek  
Varınız ülkelere ülkesine yüreğimizde titreyip duran

Sararmış sonsuz çiçekleridir yalmazlık  
Geçmişin küllerini artık ruhumuza bırakın

Çözüllürüz yel yel dağlırhız hayatın giziyle  
Döner yeniden güçleniriz acılarla büyütünen insandan

Bilirim uyarılmamış babalar soyundan olduğumu  
Çünkü yemişim en acı hançeri öz oglumdan

Yıldızlar bensiz yerlere ey çavan yıldızlar  
Söyleyin bir ben mi kaldım karanlıklara bulanan

Kandırıcı bal renkli ağuyla donattı ömrümü  
Hangi ellerin sunduğu kan taslarıysa uzanan

Görünce korkunç yükütmüş bir bildik kişinin  
Hemen derim silindiri geçmiş zamanın bu insandan

Ömrümüzü ey dürium dürium katlayan binici  
Yılın değiliz nal sesinden ve ölüm uzaklığından

Çünkü biz ölümsüz duygulara, yaslandık durduk  
Çağ çağ yeniden fışkırızı soylu ozanlardan

Özgürlük dedik sevi dedik Anadolu dedik  
Daha kutsal bir konu bilmedik insandan

Halim UĞURLU

— Oktay AKBAL için —

## Burhan GÜNEL

Ben dayımı severim.

Önceki çok korkardım ondan. Tekmelerinin iziydi bacaklarında, tokatıdı ensemdeki sızı, yanagımdaki kızartı. Sonra gülüşü otururdu düşlerime, yengem yanaklarımı öperdi, "Üzümle bakıyorum.. Hadi gül biraz." derdi. Biz onuna, dayımla ikimiz trende olurduk. Yel ışık çalardı pencerede, ben yerimde duramazdım. Şalvarlı teyze bakardı yüzüme, "Ne tatsızın sen.." derdi, gülerdi. "Ben böylesi çocuk görmedim daha ömrümde, yerinde oturdu mu hiç!.." derdi. Dayım sesini çakarmazdı, geride kalanları düşünürdü belki de, askerliğinin kalan bölümünü düşünürdü, bittirdiği üç aylık hava değişimini bir de... Tren durdurdu, ben okurdum: "Pozanti" yazdı, aynı adamın yazısıydı belki de, hep ötekine benzetti bir sonraki, "İncirlik"ten daha önce geçti, Torosları aşıyoruz. Bir su geçiyor altımızdan, sağımızdan; bir de bakıorum biz sağdayız o sol yarımızda. Bir tane daha alıyorum, haşlanmış yumurtalar dayımu yanındı, sepetin içinde duruyor, kızmıyor bana hiç, otur demiyor, gel demiyor, yeme demiyor, mutluymuyum. Bizzimkiler Ayrancı'dalar. Ben üçten dörde geçtim, sınıfının çalışkanıym, akıllısstıym. Ama teyzem sevmiyor beni pek, bir sabah, gelip pencereyi yapışıyor trenimdeki, teyzem bağırıyor: "Silme yüzüm ona!" Mendilimi buluyorum sümüklü. Çikarıyorum cebimden, kisa pantolonumun cebinden, her sabah öğretmenimiz denetler, turnağımız uzamayacak hiç, burnunda sümük olmayacak çocukların, mendil bulunacak herkesin yanında, hem de iki tane: Biri temiz, birine burun silinmiş...

Dayıma sesleniyorum, burası "Karaçalı"ymış dayı! Bakıyor yüzüme, eski dayım değil, tek melemiyordu beni. Çocuğu olmuş oğlu, Orada kaldı, İskenderün'da, altı aylık daha, teyzemlerin evinde, Yengem de orda. Dayımın oğlu altı aylık "asker çocuğu", anneannem öyle diyor, "asker çocuğu o!" Hepimizden çok seviyor. Beni sevmeyen zaten, yok, azıcık sever. Hele uslu durursam dövmeye hile, se-

ver bile, öper bile arada bir. Uşlu duramam, Çocuklara bakıp içimi çekersem. Benim cam "gülle"lerim yok, oyunlara katılmam. Olsa olsa alıp kaçarım birininkini, anneannem görür, çocuğa anlatır, alıp kaçmışım: büyüğünde hırsız olacağım ben, it olacağım! Teyzemin oğlu it olmaz, hırsızlık yapmaz, onun babası varsı ya, niye çalsın? Niye "haydut" ol-

ki yanaklarım nah bu kadar olsun, pancar! Desin ki annem, "Pirafo eyi bakmışlar yavruma, beni hiç aratmamışlar valla.." Teyzeme mektup yazısın, sağ olsun desin, çocuğuna iyi bakmışlar, ondan. Tren dursun arada bir, son aldığım soyduğum yumurtanın içinden haşlanmış bir civciv taşılığı çıksam. Gülsün dayım, gülsün çarşaflı şalvarlı kadınla sessiz oturan ko-

## GÜLERKEN ÖLÜRÜM

*Ben oldum olaşı düşler görürüm  
İlkayz sabahı kişi ortası  
Ağlar gözlerimin yarısı  
Bir tren penceresinde bayram yerinde  
Gülerken ölürem*

Burhan GÜNEL

## Bilinçsiz

*Ne pencere gizledi ne de kapı  
Buz kesti bir kıyıda önce ayaklarım  
Ne trenler geçti ne de koptu raylar  
Koskocaman bir el çaldı beynimi donakaldım.*

*Kesildirdi soluğu yelkovanan saatler yaşar mıydı  
Nokta nokta çoğalırdı hersey bön gecelerde  
Takıldı yüreğim kurdun - kuşun gülen gözlerine  
Bir güç şakanın mutluluğumda ne işi vardı.*

*Yükük duvarlarında sizsi hâlâ bir kirbacın  
Kürek çekiyor issız denizlere hangisi binlere yıldızın  
Çıkarıldım kimindan bir kamayı işündüm, işündüm  
Susarak bekledim tam ortasında tathımsı ölümün.*

*Tutamadım kanatlarını çırpanan şafağın  
Şıggadı bir türlü giysilerim saldırgan yellere  
Koptum boşlukta, düştü işığa birden ayaklarım  
Bilinçsizlik miydi gœü kalmayan karşımıda.*

*Bulur gibi oldum bir seyi hemen yitirdim  
Yitmesi mi canımın şimdi neye yarar  
Öyle bir gülümseyiş ki unuttuğum  
Şiirin dopdolu yalmızlığında.*

Feriha AKTAN

sun? Ben hele bir büyülüyüm de bak, vallahı haydut olurum! Anneannem gözlerime bakınca anlayıcıverir sippadak, başka bir şey olamam! Zaten babam ne ki, ben ne olabilirim? İyi ki torpil morpil bir iş bulundu da Ayrancı'ya gittiler bizzimkiler, okul yarında kalmayacak ama ben teyzemlerde kalacağım, Alâaddin belasıyım bazen, bazen sever gibi olurlar: Biz yoklusuz ya, salataların suyunu, limonlu sirkeli zeytinyağlı, ben içeyim eşi; ben ağlamaklı olayım. Civcivi haşlamışlar!.. Yağmur çiçekleri gibi olsun, bayramım yanında kalsın, anama kavuşmasam da olabilir birkaç zaman, bozkura bakabilirim uzun uzun. Bayram olabilir o zaman: erken kalkıp da Erol'un yeni pantalonunu görevliliyim. Görmeli ne çok güzel öyle, ne kadar güzel.. Uçak resmi var cebinin üstünde, açık mavi, gök renginde.. Bir köşeye çekilirim, daha herkes yataktakı sayılır,

görmeli düşümde görmüş olabilirim, pantolonu uykularına çağırılmışdır belki üç gün kadar önceden, belki daha da eskidir.. Geçen bayramlardan dir iç çekip üzülüşüm, kışkırtım, anama sorusum "Hani benim gömleğim, pantolonum anne, nerede?" diye.. Erol değilse Pakize teyzemin oğlu Necdet'tir benden küçük ama, her şeyi benimkilerden güzel. İlk hırsızlığım ondan kaldı, takisini yürüttüm, annem gördü, "Götür ver çabuk! Bir daha görmeyim bak, kötü ederim sen!" dedi. İyi, götürürüm be, kızma! Bir de be diyorum anne, utanmadım ve terbiyesizim çok, adam olamayacağım, anneannem yalan söylemiyor, sippadık anlamış gözlerimden, annem onayladı ya, adam olamam bir daha, olamam!.. Elli kuruşu da bulup susamı macun aldım ya, valla adan olamam ben, billaha adan olamam ben! Annem de inandı artık, herkeste söyleyebilir. Ne bileyim ben? Hiç görmedim öyle elleri kuruş; bakmışım avucunda, benim! Benim o! Erol'un parası gibi, benim! Fatma görür, koşar anneme muhakkak söyler, bana macun almadı der, elinde elleri kuruşu var, gördüm anne, valla doğru söyleyorum bak! der. Kaçarım ben, yakalamayam kimse. Annem bağırlı evimizin önünden, sıvasız duvarları görüyorum dönüp baksam eviminin camsız pencelerini görürüm belki de, biraz dikkatli bakarsam eğer. Hep bağırlı o:

"Hayırsız çocuk işte! Babsına çekmiş, getir ulan şu para, getir şu elleri kuruşu diyorum!..."

Mezarlığa koşarı m.

Mezarları gösteririm dayuma:  
"Bak dayı, mezarlara bak!"

Bakmaz, Kadın yazmasını düzeltir, bakar, dudakları oyndar, gözlerini kırpıstırır, uzaklara bakar sonra, dalar gider.

Dalar giderim.

Tren yürüsun, annem yanaklımız: öpmüş olsun biraz önce. Yakında okul bitecek, sonrasında been annemin, babamın, kardeşlerimin yanına gitceğim.. Yakın üç ay ne kadar kisa! Sakın ağlamayacağım bak, erkek olan erkek ağlamaz!

Sonu 16. sayfada

İŞİLTİ

feriha aktan

Şiirler — 10 TL

(Güney Yayınları — P. K. 1353 İstanbul)

# Başbaşa

## İsmet Kemal Karadayı ile..

*Ismet Kemal, 1927'de Pülümür'de doğdu. 1947'de Erzurum Lisesi'ni, 1951'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Niğde Saçılı Yardımcısı iken, yılın (1968 - 1969) en iyi hukukcuları arasına seçildi. Çeşitli dergi ve gazetelerde şiir ve yazılarını okuduğumuz sanatçının basılı eserlerini şöyle sıralayabiliriz: 1959'da BAHAR, DENİZ ve KADIN (şirpler, özdeyişler); 1960'da GEZİ ve DOSTLUK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER (denemeler); 1961'de CAM PARÇASI (şirpler); 1969'da DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ — DÜŞÜNCE SUÇLARI; 1970'te DENEMELER ANTOLOJİSİ.*

*Ismet Kemal Karadayı, Türk Dil Kurumu ve Türkiye Sanatçılar Birliği üyesidir.*



### Atif Özbilen

— Sizi şire olsun, öteki yazinsal çalışmalar olsun, özendiren nedenleri ve ilk etkenleri anımsıyor musunuz?

Yorucu, sorumluluk yüklü de olsa rahatlatıcı bir bağlama bu..

— Göreviniz gereği, ülkemizin çeşitli kentlerinde bulunuyunuz. Hemen hepsinde de daracık bir ortam içindeydimiz. Ama ne ki, nerde olsanız, oradan sesinizi duyurabiliyoruz; şimdileri daha da çok duyuyorsunuz ya; ben, bu girl açıklamanız dileyeceğim. Kimi yazdıklarımız, ozanlarımız "taşralılık" etkisinden kurtulamazlar; başarının, ancak büyük kentlere yerleşmekte mümkün olabileceği savunurlar.

— Biliyorsunuz, Anadolu gerçeği, halk gerçeği diye bir nesne, bir anıam var. Diyalim, "sağ anadolu", "sağ halkımız" deyimindeki gibi bilmek ve niyetlenmek varsa neden asıl kaynak, öz yaşam niteliği buralardan tasmasın? Biz nerden geldik ki nereye gideceğiz? Kimiz, neyiz ki kim, neyi beğenmeyeceğiz? Kimler durur, yaşar o kentlerde, köylerde? Soylu olueşlik sayılmasın, ölükenin her köşesinde biz yok muyuz? Ve içtenlikli olalım, en çok da

su uyanış ve geçis dönemi önerilerine göz - kuşak olarak yurdumuzun her köşe - bucagında istesek herbirimiz görev yapamaz mıyız? Böyle olunca da sesimizi (varsası) duyuramaz mıyız? Özel yaşamımızda "dünya nimetleri" de, "uygarlığın getirdikleri" de elbet bizi çeker kendine. Ama geçim uğraşımız dışında sıcaklığı duydugumuz, begendigimiz, benimsediğimiz nice yanları bulunmaz mı köy, kasaba ve kentlerimizin? "Orda, bir köy var uzakta"; bir kasaba, bir kent; onlar, incelenmeye alınır verilmeye değer bir itici güç, bir kaynak değil midir? Büyükk ustası, büyük "Merhaba", sayın Halikarnas Balıkçısı, etniğiyle, folklorıyla, mitolojisi ve insanlık tarihiyle Anadolu'nun daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerini inceliyor. İstiyor, yeniden kazandırıyor bizlere. Doğu'yuyla, Orta'yayla, Karadeniz'le, Gündogusu ve Trakya'ya Anadolu bir bütündür. Sabahattin Ali'leri, Yaşar Kemal'leri, Orhan Kemal'leri de bu nedenle anıyoruz. Şimdi sora da ha da yenilerde; ilerlerde, derinlerde.. Ben, nice peri peri insanlar tanımış o "taşra"lardı. Nice ilginç "otay"lar yaşadım ya da gözlemledim.. Ustalık, iyi - kötü yetişimi yapan anılar, uygunluklar pek çoktut oradarda.. Yabancılışlarımları, yenilenişlerimi, kendimi olağanlıktan asıllarım coğulukla oradandan, oradakilerden aldım ve iyiye götürüç giçim varsa oradara, oradakilere adamak isterim. "Dukalıklardan bile çıkmak istemiyerek öteki o büyük, o "bizim" gerçeklere "taşra" ve "taşralılık" bakışı fırıtan benciller, kendini beğenmiş hele de sanatçilar arşından çıkarılarse bu artık hem güzung, hem de acıklı olur. Neyse, sabrınızı fırsat, fırsatı ganımet bilip normak istediklerinizin hizasına çıktıım, uzattım sayın dostum. Giz sayiyorsanız bu konuda düşüncüs ve davranış tutumundan anısayabildiklerimi söyleyeyim: Ben, Anadolu'yu doğulmuşlardan biri olarak zorunlu durumlardan otanaklar çıkarmaya çalışıyorum, otanakları da zorluyorum. Geçim ve sanat ugraslarının birbirini etkileşisinden, birbirini tamamlayışından yararlanmaya bakiyorum. Tanınmak ve tutunmak için kümelenmem ya da öne geçme tutkum yok.. Daracık ortamlar ve sıkıntılardan bileytasları çıkarmayı çalısyorum, kalabağımdan değilse bile gürültüsünden kaçtıım büyükşehirlerden daha çok eğitilme ve yenilenme, ürün verme zamanı bulduğumu sanıyorum. Hemen her yıl, birkaç kez içine girdigim büyük kent peteklerinden de yararlanarak onları bulunduğum yerlerde aristoyor, benzetme uygunsa "süzme bal" çikarıyorum. Küçük yerlerin sakincalarından kaçabilicek hem dinlenmiş, hem de dozt olmuş kişi, kitap ve dergileri iyi dinlemiş oluyorum. Kü-

### UZAK SANCI

Bizim dağlar Uludağ'a benzemez  
Kayak yapamazsan bizim dağlarda,  
gitar çalamazsan

Ve toprağın altındadır evlerimiz  
Acıdan

Kahirdan

Gözyaşından

Hergün biraz daha batar derine  
Ocaklıarda tezek yanar ağabey  
Odun yerine,

Sabahları kağımlar ezer uykumuzu  
Onun bunun toprağına sürgünüz  
Ne söylesek duyulmaz  
Ne söylesek yalan

Cünkü bizden başka herkes haklıdır  
Ve bu yüzden yıllar yih  
Sesimiz ağızımızda saklıdır.

Muammer HACIOĞLU

## Eşerinin Gözüyle: SANATÇILARIMIZ

# VASFIYE KARADAYI'nın Gözüyle İsmet Kemal Karadayı

Bir sonyas ikindisinde, Karadayı'lardayız, Bilecik'te. Sayın Vasfiye Karadayı'nın tavşankarı çayını yudumluyoruz. Nereye baksanız kitaplar, dergiler; duvarlar, tablolar, resimler; vazolarda çiçekler.. Haldun ile Rana bir görünüyorlar, bir yitiveriyorlar. Nerde bunlar, bir merhaba bile demeden.. Sesleniyor baba Karadayı; gelişyorlar, sıkılgan ve saygılı. Eh, fazla sıkıyalım öyleyse, çekilsinler odalarına.

Sonra, Ben, Vasfiye ile laflaşıyorum..

Ve Ismet Kemal, akşam yemeği için hazırlık yapmış; dışarda yiyecekmiş. Aşağıda, kapıda bir araba bekliyor. Atlıyoruz. Bay Nizamettin Özsoyüt'ün restaurant'tı. Adını KENDİM koymuşlar. Şışşırın bir yer. Doğanın tümenden içindesiniz. Çeşitli ağaç kütüklerinden, köklerinden, kabuklarından yararlanılmış, ilkel bir hava verilmiş. Bizden ve el ülkelерden gelip geçenler birşeyler yazmışlar, çizmişler; 3 - 4 defteri doldurmuşlar anlarıyla..



(Karadayı'lar)

— Ismet Kemal'i "eş" olarak sezerken, sanatçı kişiliğinin etkisinde miydiniz?

— Hayır. Daha sonra öğrendim sanatçı kişiliğini..

— Eşinizi anlatır misiniz, olumlu - olumsuz yönleriyle; yanı, genel olarak eleştiri sini yapar misiniz?

— Olumlu yanları şöyle: İyi yürekli dir insanların hep iyi yanlarını arar, kendi zararına da olsa başkalarının iyiliğini düşünür; görevde titiz ve mihnetsizdir, anlayışlıdır, meslek onuru ile halk yararını

bağdaştırır; adamlı iş kabul etmez ve işi içen adam aramaz; cömerttir, merttir ve ikiyüzlülüğü, kaypaklısı, iftirayı kolay başılamaz; evdeki otoritesi arkadaşça ve yumuşaktır; dinlenme ve eğlenme zamanlarında, nerede olursa olsun rahat ve coqucsudur.. Olumsuz saygılmam yönleri ise bence şunlar: aşırı iyimserlik; tutumsuz olma derecesinde paraya önem vermezlik; düşündür aklına koyduğunu ve doğru bildiğini, güç şartları karşılaşsa da uygulama direnmesi; yazarken ve okurken bizzat ilgisini kesmesi, hatta karışınca kırıcı olabilmesi; biraz alınganlık, biraz da çok saçma ve bıyığınca düşkünlük..

cük bir giz daha: Aslında kolay aydınlanan, kolay eğitilen (resmi iş dosyalarından; düzenlediğimiz "gece"ler, "konuşma"lar, "açıklarum"lardan biliyorum) Anadolu halkı, yuvarık davranışları olduğu gibi, sıvırilerini de tutmaz, sevmez.

— Şiiri boşladınız mı yoksa? Bir süredir "Düşünceler - Değiniler" ve "Günlüğümüz" basılı yazdıklarımıza, "Deneme"lerini okuyoruz çeşitli dergilerde. Şiirden caymaksa, bunun bir ana nedeni olmalı, değil mi?

— Şiiri hemüz boşlamadım. Şimdiye de, acceli iki şiir kitabımdan üzerine tam bir çapraz çizgi çekerimin hazırlığını tamamlamak üzereyim. Son onbir oniki yıldır dergilerde yarınladığım şiirlerime, yayınlanmamışları da

— Eşinizin buna çalışma yöntemi; toplumumuz düzeyinde uyarıcı, eğitici bir etken sağlıyor mu, sizce?

— Eşimin, görevi nedeniyle bulunduğu muz üç ilde ve iki ilde, iş ve çevre için dürüst ve eğitimi etkiler yaratıktı ben de gördüm, duydum, sezdim.. Meslek ve kültür çalışmalarını kıskanan da olmuştur ama iyilikle anan, arayan daha çok olmuştur. Anadolu'yu iyi özelliklere susanınlar da var.. Biz, halkın takdirini her zaman yeterli saydık. Şu soruşturmalardır.. Her seferinde haksız çıktılar..

— Sanatsal yönden bir uğraşınız oldu mu hiç? Yaşam koşulları sizin sanatçılığın yönetseydi, hangi dalı yeğlerdiniz?

— Sanatı uğraş edinemedim. Ev için birkaç çalışmam oldu, hepsi o.. Resim ve söyleme sanatını edinmeye çok isterdim..

— Oğlunuz Haldun Necat ile kızınız Rana Güllü gül gibi yetiştiğiniz; ilk bakişa çapak görülüyordu. On yıl emek verdığınız mesleğinizi, öğretmenliği onlar uğruna "feda" ettiniz gibi geliyor bana; ne dersiniz?

— Çok sevdigim öğretmenliği, çocukların ev içi bakım ve eğitimi için bırakmak zorunda kaldığım doğrudur..

— Çocuklarınızın, sanatın belli bir dala eğitim belirtisi var mı? Siz ister misiniz birer sanatçı olmalarını? Evet'se, hangi alanda?

— Kesin bir şey söyleyemiyorum.. Oğlumuz müzik çalışmalarını seviyor. Kızımızın ilk öykü denemesini ise iki yıl önce okumuş ve çok beğenmiş.. Keşki bu alanlarda iyi birer sanatçı olabilirler.. Bize, biliyorsunuz, başka "meslek"lerin garantisini daha çok..

— Eşinizle ilgili, unutamadığınız bir an?

— Eviendiğimizin ilk ayları içinde olağan kalktı birden, gece lambasını yaktı ve başucunda bulundurduğu kağıda yazdı, yazdı, karaladı, yeniden birşeyler yazdı. Durmadan da burnunun üstüne oynuyordu. Ciddi ve dalgındı. Biraz yadrigamış, biraz da korkmustum. Neden sonra uyumadığımı gördüm, gülüdü: "Şîr geldi, yakalamasam uyuymazdım" dedi..

katıp eleverek ortaya koymağım. Yeditepe yanında olacak.. Şiirim doruklarda kalsa da bırakamıyorum onu. Şiir dediklerimden hemen yanmasına yakınıńı atmayı deniyorum yine de..

— Şiiri uyarıcı, istiçi bir güç taşıdığını inanıyor musunuz? Gündesin şiirin - aydınlaşma senesi dışında - halka daha çok ulaşılmasına yönelik gerekli öğeler neler olmaz size? Şiirin, daha doğrusu genellikle sanatın halkına, coğunluğa somut yararları, katıkları?

— Şiiri, her zaman bir işlevi olduğu inandırmam. Türk ve tarz değiştirse de, şiirin uyarıcı, istiçi gücü tükenmez. Gerekince bağırmak ya da anlambilice sususaktan hemen sonra, insan ve toplum duygularını, düşünülerini en etkili, en özü anlatan araç şîirdir. Halkın duy-

gusu ve düşüncesini anlasılır nitelik ve biçimde vermeyen şiir, ona ulaşmaz, ulaşmak gereği de yoktur. Ama halkın bilmez, anlamaz, sezmez ve değişim sanmak da toy bir kendini tanıtmazktır. Şiir, beşenin işi yanında, eğitici sanan da tasır. Otekî sanat dalları gibi topluma, coğuluğa yararı, katkısı da buradan gelir.. Giderek, devrimci, toplumu şiir elbet. Ama şiirin salı ekonomik, politik görevler üstlenmesi beklenmemeli, istenmemelidir. Bir alanda yarar sağlayan bildir; şiir tüm şiir alanını kaplara "şîr" ölebilir.. Öte yandan, aranıslar, deneyişler, halkın coğuluğun görgüsü ve geleceği içinse ve şiirin kendi yapısıyla önsözine uygunan söyle bir silre "anlamaz" ya da "tutarız, yersiz" denemez. Daha önce Dağlara, Anıday, Süreya örnekleri, 1972'de ise Örneğin Nefatigil "kareler"ı..

# ŞİİR DENEN TAD ya da ŞİİR ÜZERİNE SÖYLENMİŞ RASLANTI OLMAYAN SÖZLER

## Ercüment Uçarı

Benim beykoz futbol takımının maçlarında, sisli bir dörtkenin köşeleri kanalıyla yasadıklarım belki de şiir. Kemal Özer bu yakınlarda güzel görüntüler çekiyor fotoğraf makinesiyle şiir belki de bunlarda. Şiirin bu değişik tad dolu dünyasını görmem yararına sözlerimi sürdürmem gereklili başkalarına dediklerim ters gelse de, şiirin sevimesini de sağlamak bakımından bir başka açıdan da. Belki de benim tüfegim aynanın göbeğine ates atıyor. Şiir içselliktir diyorum. İçselliğin dokunduğu umutlu göllerin, biraz büyüsü, biraz da alıntıları. Dışallık yansıyor şiir, dışa vuran bir müzik notasının o kendine özgü sesileyse sevinci, mutluluğu, añağı, aşka, çocuğa atıyor. Kendi açımdan söyleyorum. Yaşantının şiir yapılabiliyor. Fazla dışsallaşmayan şiir, dışsallaşmış görünüyor. Bilardo oynuyanların çok azına şiir gibi oynuyor derler. Acaba bilardo toplarının hangi yöresindedir şiir? Şiir, belki de bilardo oyunundaki bir durum bir eylemdir, durumun yaratığı bir oyundur. Garip ama şiirde dışallıkla içselliğin bir terazinin iki kefesine terazinin yapılışındaki maden ağırlığının iki kefesine uygun düşen ya da düşmeyen noktalarının göz önüne alınması ölçüyle konulmalıdır. Nasıl ki bir resmin görünüşünün yanında resmin ruhunda yatan giz'in sarsılmaz bir sevinci varsa, şirde de durum böyledir. Hem dışallık bir davuldur ki, bir deyimle büyük bir gürültüdür - bu davul-

la, davulun sesinin uzaktan hoş geldiği bir düz duvara tırmanıyor şiir. Şiirin tadı, o buruk lezzet, biraz da kelimelerde geliyor. Kelimeler diyoruz şiirin yüregine. Özene bezene, ya da rastgele seçilmiş gibi bize gelen kelimelerin irmağında yatar şiir. Kelimeler birbiri içinde ambleşmeden, bir potanın şeklini almadan meydana getiremezler şiir. Şair kelimeleri en güzel rakşettiren adamdır. Ama herhangi bir dilin sözcüklerini yeni yapacağım sırıf yeni sözcükleri kullanacağım diye de şiir yapılmaz. Şiir bir bakıma son süratle giden

## İslık

sen ey sevincimizin kanatlandırdığı  
solugumuzun güçlendiği ishk  
biraksak alıp başını gideceksin  
seni elimizden kaçırmaktan korktuk

simdi ne bizimsin ne başkasının  
kırık kanatlarının uçmayı denedigi  
gizlendin içinde bir çocuk şapkasının  
sesini duyupta kimseyin seni göremediği  
bir kuşun içimizin büyülü ülkesinden  
tüylerinin rengini hiçbiriminin unutamadığı

Sedat UMRAN

bir otomobilin kapısını açıp dışarı atlama eşittir. Şair duygusal olmalıdır. Duygusal olmayan insanın şiir yazacağına inanamıyorum. Bir bakıma şair doğaça çıkmıştır, uzay romanları okumalıdır, otuz saat zarfında bunun yirmi dört saatini otobüste geçirerek uzak bir ile maça gidiip, dönmelidir,

bir çocuk gibi papatya toplamalıdır kırk dört yaşında kırıldan, böyle diyorum ben. Bir duvara doğru dürüst bakmasını bilemeyeş şiir yazamaz. Saadece yutturur kendini. Tek oyuncaklı vardır şairin, şiir. Gökyüzlerinde bulutların mavisi seviştigi göremeyen, gece yaralarında sönükkışkı kaşaklı perdeleri büyülü bulmayanların ya da gündüzleri pencere camlarında gölgeler oyunları yardımıyla çiplak kadın vücutları düşlemeşenlerin yanında değildir şiir. Şair dik bir merdivenden elleri üstünde başaşağı inen adamdır. Çalgı çalar şair, ama onun çalgısının sesini çok az kimse duyar. Bir resimdeki canlı renk olup bu rengin oyunudur aynı zamanda, şiir. Şair bağıra bağıra şarkısını söylemez, gözleridir onun şiir. Demli bir çaydır şirin iyisi. Kara bir renkle yazılmaz şiir. Şir daima aydınlatır. Açıkta şir, ele, güne, sevinci, mutluluğu, aşka, örneğin başka seylere. İyi bir yemek gibi herkesin ağızında aynı tadı yaşatır, sevinçli bir tadı. Bir koçu atıdır şiir. Şairse koçu atını da geçen kişi, kurguna duman atturan. Salt hakikate yaklaşan yalnız şairdir. Bu yüzden ben şapkam havaya attığım zaman daima yere ters düşer şapkam.

## BEN DE BİR AYNAYIM

çakıyla kesmişin  
gökyüzünün bal kokan dudağını  
bir yaz öglesi saçların sıcak ve insan  
bir rüzgarда karlar üzerinde gibi

cok yorgunduk iş yerinden çıkmış bitik  
soluk soluğa canımız bir aynanın virgülü  
yok olan gölgesinde ölü dişlerimizin  
bir kan açan bir domates çiçeğinde

bir köprü ne köprüsü demiri ter  
üstünden geçtik altımızda ufak mavnalar  
kabuğunu kırmızı boyalı yumurta yiyorduk  
tekmil gövdemizi vurmah

ekmekle kesmişim bir vakitler dudağının üstünü  
kaç yaşındaydım bilmiyorum şire başladığında  
bir trenim vardı sahi babam oynardı  
bir kapı önünde yatan gökyüzü sıcak ve insan

üç el bilye oynuyorum gene kaybettim  
varsın ilk nisan ayında yanına mavi aslanlar

Ercüment UÇARI

- Toplumsal inançlarınız, acun görüşünüz yazdıklarınızda bellirliyor aşağı - yukarı. Benim asıl sormak istediğim şu : Hangi ortamda olursa olsun, bir sanatçının inançlarını, düşünürüğünü ortaya koyup yansıtması gereklili mi? Ama nasıl?

- Susmak vardır ki anlamı ve etkilidir; öyle ise gereklidir, ataların deyişle "altın"dır. Güç dönemlerin susturulmuşluklarını saymazsan inancını ve düşüncesini yitirmemiş her sanatçı, yüregini de, beynini de çağdaş ürünler ortaya koyma, estetik ve dinsünsel bakımılarından halkı eğitip aydınlatma çabası için hazırlıklı ve çalışır kişimalıdır. Ne ki, sanatçı kendini hiçbir zaman bogluğa da kaldırıp atmamalıdır. Kahraman olma eğilimine ya da çakarçı saptmalar tutkusunu kapalmaksa ona yaramaz.

- DENEMELER ANTOLOJİSİ yapotonuz ikinci baskısının bir GÜNEY YAYINI olarak

çıkmasından kivenç duyacağum. Bu uğraşınızda okurlarımıza sunacağınız yenilikler?

- Bu ikinci baskında yirmiye yakın yerli "deneme yazarı"nın daha kitabı almak istiyorum. Sayın yazarlarımıza seçim ve gerekenleri istedim. Bu kez "en az bir deneme kitabı yayınlanmas olma" koşulunu da kaldırıyorum. Kitap tümümüzün. Böyle bir antolojinin beside "ilk" oluşu yararlılığı artırıyorrsa sevinirim. Titiz bir çalışma örneği vereceğinize güvenim var. Güney yardımına şimdiden teşekkürler.

- Ulaşlarınızla ilişkin, gerçekleşmesini dilediğiniz başka tasarlarınız?

- Sözünü biraz önce ettiğimiz şiir ve antolojili, önce yüze yakın "deneme"inden seçeceğim kitabımla ve daha sonra "Günlüğümden (arınmalar)"ın birinci cildi izleyeceğim. Sonra

"Benim Anılarım"; birkaç yıl sonra da resmi uğraşla ilişkin hukuk dergileri ve gazetelerde yayınlanmış bazı yazılarım ile tesbit ettiğim birkaç ligin odayan oluşturduğum "Hukukun Gerçekleri" adlı bir yapıt, "Öyküler ve Öyküler"imi en sonra düşünüyorum.

- Yazarlarımızdan, ozanlarımızdan ve sanatçılardan kimleri sever, beğenir, benimseniriz en çok; dünümüzden, bugündümüzden ve yarına umutlu olduklarınıza?

- Bu sorunun yanıtı bende kalsın, izin veriniz. Hem, kimlerin sevdildiği, beğenildiği, benimsendiği "başbaşa"lığımızdan çıkmıyor mu?

- Yaz boyunca okuduğunuz ve ilginç bulduğunuz yapıtlar?

- Dergilerden zaman mı kahyör? Aldığım kitapların içinden de ayrıca ayrışak birkaçına

# Topal Çocuk

Sevket Yücel

Evimle okul arası bir kilometrelük yoldu. Günde iki kez bu yoldan gider gelirdim. Yolun iki yanında sebze bahçeleri uzanır. Çok kere bu bahçelerde çalışan işçi kadınlar bakar, düşünürüm. Mavi, kırmızı, kahverengi giyitliydi. Sabahtan akşamaya süren çalışmalarının bir ekmeğin parasına bile yetişmediğini biliyordum. Bu düşüncelerin ağırlığı altında yürürken bir devlet arabası böğümünden hızla geçerdi. Pis bir toz bulutu içinde kaldım. Gidiş ve dönüşlerde bu hep böyledi. Bu arabada gidenler, aynı mahalledede oturdugumuz, Orman İşletmesinde çalışan, müdür, şef, mühendislerin çocuklarıydı. Arabanın her iki kapısında "RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR" yazısı yazılıydı. Gelgelelim hangi resmi hizmet... Nice daire müdürlerinin bir demet maydonoz almak için bile oraya buraya gönderdikleri arabaları bunlar. Soran yoktu, ilgilenen yoktu.

Orada, ben daha okula varmadan karşısından gelir, bir daha toz içinde bırakırdı her yanımı. Kimi zaman kendimi tutamayarak ellerimi yukarıya yekindirir, içimdeki acıyi boşaltmak için bağırdığım olurdu. Benden gayrı öbür öğrencilerin kafasında da bir çok soru işaretleri oluşturuyordu bu araba. Haksızlığım verdiği öfkeyle doluydu. Bazen sınıflarda şu konuşmaların yapıldığını tanık oluyordum: "Ne den o çocuklar bizim gibi yürümüyorkar? Aynı mahalleden geliyoruz. Biz bu yurdun insanları değil miyiz?"

Kimi kere, bu arabanın okul kapısında yarım saat beklediği oluyordu. Son dersin çıkış zili çaldığı zaman yolları dolduran öğrenciler arasından ayrılanlar öbürlerinin yanından çalımlı çalımlı geçerek yolda bekleyen devlet arabasına biniyorlardı. Nice günler bu araba o çocukların taşıdı. Sonra gün günlerinin ışılıtıcı yağmurları başladı. Bundan böyle yanımızdan hızla geçen araba gölcüklerde biriken çamurlu

suları sıçrattı üstümüze. Ne kadar kenara çekilek gene de şoförün delicesine sürügü arabanın çamurlarından kurtuluş yaktı. Arabadaki çocuklar, giyitleri çamur içinde kalanları görünce önce heheyiliyorlar, sonra uzun kahkahalar atıyorlardı.

Bir gün yürüyemeyecek kadar hasta olan bir çocuğu bu arabaya bindirmek istedik. Şoför, "Araba benim değil, devlet malı. Ben bir emir kuluyum, bindirirsem görevden atarlar" dedi. Bu söz üzerine daha fazla direnemedik. Hasta arkadaşımızın sırayla koltuklarına girerek evine kadar götürdü.

Çocukların gözünde bu araba gittikçe çirkin bir anlam taşımaya başladı. Arabaya bakanlardan bir kısmının yumruklarını sıktıklarını görüyordum. Ama ne etsek elimizden bir şey gelmiyordu. Gözümüzün önündeki bu haksızlık incitiyordu bizi.

Okulda tek ayaklı bir çocuk vardı. Onun da evi Orman İşletmesinin olduğu yerdeydi. Koltuk deşneklerine dayanarak güçlüğe yürüyordu. O da benim gibi çamur ve toz içinde kalyordu çocuğu kez. Aylar geçtiği halde bu çocuğu arabaya bir kerecik bile alan olmadı. Topal çocuğun gözü çögünlükla arabanın kapılardındaki "RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR" yazısına ilişiyordu. O arabada giden çocuklar ayrı bir dünyanın inşanlarıydı ona göre.

Birgün gene hava karardı. Şimşekler çaktı. Okulun çatısı gök gürültülerle sarsıldı. Her yer yağmur şakırtularıyla doldu. Son dersti, Yurtaşlık bilgisi öğretme ni dersinde INSAN HAKLARINI anlatıyordu. Bu ders, topal çocuğun gözlerini açıyla doldurdu. O dersin oluşturduğu çağrımlarla nice haksızlıklarla geçirdi usundan. Bunlar arasında daha belirgin olarak o arabayı düşündü. Ders dinleyecek gücü kalmadı. Çeketinin cebinden çıktıı kalemle şu cümleleri yazdı defterine:

hirden başlıyorum... Uç aylık yaz döneminde tam okuduklarım sunlar: Halk Önderi Atatürk (C. A. Kansu), Yazmak Yaşamak (O. Akbal), Ege'den (H. Balıkçı), Türk Olan Kadın (N. Karas), Sorgu (H. Alleg - P. Korovessis), İdam Mahkumunun Son Günü (V. Hugo), 27 Mayıs'tan 12 Mart'a (N. Nadi), Dost Mektuplar (Y. Nabi), Hangi Batı (A. İlhan), Türkiye'de Uç Devir (H. V. Velidedeoğlu), Atatürk Düşünce (M. Salihoglu), Kurultaylar ve Sonrası (B. Ecevit), değerli dostum C. Savcısı H. B. Akıgaray'ın "önsöz"ünü yazdı; Mezarda Yaşayanlar (N. Behramoğlu) ve Neruda'nın, Akın'ın, A. Coşkun'un, Gülvahap'in, Akiman'ın şiirleri.

— Sanatçı uğrastları üzerine evliliğin olumlu - olumsuz etkileri? Ama kendi açısından?

— Sanıyorum Georg Büchner'in "Leonce ile Lena"sında geçen. Orada bütün kötülüklerin

tembellikten, can sıkıntısından doğduğu dile getirilir; evlenmenin, çocuk yapmanın da. "Bir kuyunun suyunu içerek boşaltma" diye amır evlilik. Bakış ve deyiş gücü birbirine çok benzeliği için olacak, şimdi hangisinin kesinlikle olduğunu bilmemişim Camus ya da Gide de bakın ne diyor: "Insan, Beethoven'i dinlerken ağlayan bir karıştı olmak mutluluğuna ermiş olursa, onu saklar..". Anlıyoruz. Çalışmalarım için beni rahat bırakın bir düzeneğim var. Bu rahatlığı sağlayan iyi dilekli çaba dışında doğrudan bana yardımcı olunmuyor belki ama uğraşlarımı da saygı duyuyor, sanatının önemini tanınıyor..

— Yazınsal yaşamınız yönünden unutamadığınız ilginç bir anınızı anlatır musunuz?

— Hemen mi? Yeriniz ve zamanınız var mı? Hem öyle kocaman anılarım yok benim; küçük

**a y r i l i k  
ö n e s i n d e  
k o n u s m a**

daha güzelere sevgillum  
bir ağustos gününün sabahından  
yârsa otelerde kalan  
dünya  
görememek diyorsun  
seyretmemek istiyorsun şu akan çayı  
yağan yağmuru/koşan atı  
hazar yaşılmıyorsun  
bakıyor sirtimden aynaları  
çiçekler açıyor her mevsim  
gökte ay

yerde su değişiyor durmadan  
yıldızlar/patlayan doğa/sıcak yürekler  
elinin yakınında inançların  
incil franco ekonomi - politik  
her sabah saatlı kalkan trenler  
bir türü bitiremediğimiz konusma  
atlaslardaki ekvator hakları  
dünyayı bölmek ikiye/belki daha çok  
bu sesleri - evreni - insanları bölmek  
bölmek yürüğimizden başka her şeyi  
gelecek mektupları  
cocuguñun seni taşıyan güzelliğini

**a h m e t  
ö z e r**

"Öğretmenimiz INSAN HAKLARINI anlatıyor, bana gelince kafam karmakarışık. Hani nerede o hak? Bir yerde verilmeye çalışılırken öbür yerde çığneniyor. Oysa biz de insanız!"

Bundan sonra bir şey yazamadı. Kalın, ince, kırık çizgiler çektii defterinin sayfasına. Kalemini cebine koydu, defterini kapatı.

Öğretmen her zamankinden daha heyecanlıydı. INSAN sözü dudaklarından çok güçlü çıktı. Öğrenciler arasında çit yoktu. Bu dersi öbürlerinden daha büyük bir ilgiyle dinlediler.

Zil çaldı. Merdivenleri dolduran çocuklar okul kapısından sıyrılarak yağmur altında yol boyunca koşuşturular. Topal çocuk deşneklerini koltuklarına dayayarak sırtını okul duvarına verdi, düşünmeye başladı. Biraz olsun dinmesini bekledi yağmurun. Eski bir çeket vardı sırtında. Palitosu yoktu. Yağmur gittikçe hızlandı. Gök gürültüleri çoğaldı. Az ötede Orman İşletmesine gidecek olan çocuklar da bekliyorlardı. O gün araba geç kalmıştı. Topal ço-



küküktür, onları büyütüyorum.. Orneğin, basıya da olan "Faydalı İnsan" başlıklı ilk yazımım (1947) ve ilk kitabımın (1959) yayınlandığı Anadolu Kentlerini; "Bab-ı Ali"yi geniş çapta ilk dolasımım (1962); İzmirli, Yazgan ve Hasmetle çıkıştığımız ilk ve son dergimiz Otağ çalışmalarını; genç dostların düzenlediği "şir günü"nde "Besgen"ci olarak şir okuyuşumu; Kızılcahamam'da, Niğde'de düzenlediğimiz şir, folklor, halk gecelerinin bize yakın ozanlarını; İlgaç dergisi aracılığıyla, orada şiri de yayınlanan öğretmenim S. Mutman'ı yeniden bulusumu ve dileğini; tanışmamızı salt gurur ve dedikoduya dönüştürmen zorlama sanatçları; eketimi ilkiemediğim için şir ve yazdıklarımı artık yayımlamayan ünlü yayıncıları; Muhteremoğlu ve Karas'la tanışma çizgilerini, bir dergiden geri çevrilen son yazımı (şakıcalı görürek.) v.b. simdi hemen anımsıyor ve sıralayabiliyorum..

# Kitap Yılı Köy Kalkınması ve KİTAP

Arslan Kaynardağ

Ülkemizde eğitim olanaklarından hiç biri halka götürülmemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki coşkunluk içinde girişilen çabaların, tam köy enstitüsü çalışmalarıyla büyük bir atılım ve aşama yapacağı sirada engellenip baltalanması, Türkiye'ye yapılabilecek kötülüklerin en büyüğü olmuştur. Bugün okur - yazar oranı hâlâ nüfusumuzun yüzde ellisini aşamıyorsa bunda o kötüluğun rolü çok büyüktür. Kadınlarımızın ise yüzde yetmişinden çoğu alfabe bilmemektedir. Bu oran köylerde, özellikle köy kadınlarında daha korkunç bir dereceye ulaşmaktadır. Hakkâri'de yüzde 99, Urfa'da yüzde 97, Samsun'da yüzde 87, Ordu'da yüzde 90 köy kadınını okuma yazma bilmiyor. İmparatorluğun bilgisiz ve yokşul köylü tipi Cumhuriyette de sürüp gitmektedir. 50 nej yıldanımıne varmak üzere olan Cumhuriyet yönetimi, çağdaş dünyadan haberi olan, bilgi işiyle aydınlanmış, bilinçli insanların oluşturduğu bir toplum yaratamadığı için, ülkemizin adı, dünya ülkeleri sınıflandırılırken geri kalmış ülkeler arasında geçiyor. Bugün 42000 köyümüzün 14 000'inde okul yoktur. Kitap olarak bilseler bilse, bir - iki din kitabı bilirler. Bir kısım köy okulları öğretmenlikten kapalıdır. Köy okulları genellikle bir işe yaramamakta, toplumumuzun gelişmesine bir katkıda bulunamamaktadır.

*Köylerde yalnız okullar değil, yetişkinlerin eğitimi de basitçe*

sorunlardan biridir. Türk köylüsü eğitilmekçe köy kalkınamaz, toplum da bugün olduğu gibi, geri kalmışlığının bunalımları içinde çırparır durur.

Kalkınmanın yolu eğitimden geçer. Eğitim araçlarını değerlendirirken kitabın ne kadar önemli bir yeri olduğunu belirtmek için bu yıl pek güzel bir fırsat çıkmıştır. UNESCO'nun 1972'yi "Dünya Kitap Yılı" ilan etmesi üzerine, bilindiği gibi, Türkiye'de de bir seyler yapılmasına çalışıldı. Şimdi kitabı yılının son aylarında dayız. Ne yazık ki, her bakımından güzel bir eğitim fırsatı kaçırılmış bulunuyor. Yapılanlar yapılabileceklerin yanında pek küçük şeyler olarak kalmaktadır.

Elbette bir gün, kitap yılında yapılan şeylerin bir bilançosu çıkarılacaktır. Ben bu yazında, bir derneğin Kitap Yılı'na çapı küçük fakat anlamı büyük kalkısı üzerinde durmak istiyorum. Birkaç ülkücü aydınım oluşturduğu Koy Öğretmenleriyle Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği, koy öğretmenleri arasında bir yarışma açtı. Profesör Cavit Orhan Tütengil ve bu sınıfların yazarının Dernek yöneticileriyle ortaklaşa öne sürdükleri yarışma konusu "Koy Kalkınmasında Kitabın Rolü" olarak saptandı. İki aylık süre içinde yarışmaya 63 koy öğretmeni katıldı. Bu sayı, çeşitli olumsuz koşullar göz önünde tutulursa hiç de azımsanacak bir sayı değildir. Beş kişilik bir yargıçlar kurulunun incelemesinden geçen yazıların içinde, koy sorunları yakından yaşamayı acıusıyla yanan, içten ve çok olumlu yazıları okuyup değerlendirmek bizim için gerçekten bir zevk oldu. Dernek çok yakında, derece ve mansiyon alan yazıları yayınlayacak. Orada da görüleceği gibi, koy öğretmenleri arasında, sorunu nice lise öğretmenlerinden, hatta Üniversite öğretmeni üyelerinden daha iyi kavrayıp anlatan kimseler vardır. Bunlar aynı zamanda bir eğitmen için şart olan varatici coşkusuluklarını utiyancağız, kimselerdir.

Birinciliği kazanan, Keşan'ın Paşaçığıt köyü öğretmeni Hüseyin Erkan', ikinciliği kazanan Elvan'ın Kadıköy okulu öğretmeni

cuk bu yağmurda arabaya bilmeyi düşünü-  
dü. Biraz sonra araba suları yararak o-  
kul kapısının önünde durdu. Bekleyen ço-  
cuklar koşuştular. Topal çocuk koltuk değ-  
neklerine dayanarak yürüdü. Türülü kuş-  
kular içinde tek ayagini basamağa ko-  
yup değneklerin yardımıyla içeriye attı  
kendini, çocukların arasına oturdu. Gelme-  
yen iki çocuk vardı. Araba onları bekliyor-  
du. Bu bekleme sürerken sarı, çil yüzlü bir  
çocuk : "Arkadaşlar içimizde bir yabancı var" dedi. Öbür yandan bir başkası topal  
çocuğa öfkeli öfkeli bakarak : "Arkada-  
şım, sen bu arabaya binmemesin, in aşağı!"  
diye bağırdı. Topal çocuk bu sözler karşı-  
sında sarsıldı. Önce ne diyeceğini bileme-  
di, başını yere eğdi, düşündü. Boynundan  
yanaklarına doğru ateş dalgaları uzadı.  
Dişlerini siki, öylece sessiz kaldı orada.  
İlk konuşan çocuk bu kez de : "In utan!"  
dedi, "in aşağıya! Senin bu arabaya bin-  
meye hakkın yok. Bu araba bizi bile alır-  
yor. Biz senin yüzünden ayakta gitmemeyi-  
yor."

Topal çocuk çenesini koltuk değneğinin üstüne koydu. Terlemişti. Ellerini yumruk yaptı. Gayri dayanacak gücü yoktu. Damalarından biri titredi. Sonra oradakilere dönerek :

"Bu araba devlet malı, sizin babanızın malı değil. Benim bilmemeye hakkım yoksa sizin de yok! İnmek varsa hep birlikte ine riz. Yoksa beni buradan aşağı hiç kimse indiremez!" dedi.

Bu çekinceyi duyan şoför, arabanın arkasına geldi. Topal çocuğun koltuk değneklerini yola fırlattı. Kolundan çekerek indirmek istedi arabadan. Topal çocuk eliyle oturduğu yerin demirlerine sarıldı. Bir süre direndi orada. Ama şoförün gecelik kolları onu tutunduğu yerden ayırdı. Yakaşı yurtılmıştı. Arkadan birinin vurduğu tek meyle arabanın arka kapağıının üstünden yuvarlanarak burnunun üstüne yere çakıldı.

Şoförün beklediği iki çocuk gelmişti. Araba çamurlu suları sıçratarak en son hızla oradan ayrıldı. Topal çocuk yerinden zorla yekindi. Elini ağızına götürdü. On dışlarından biri kırılmıştı. Kanlı elini yağmur gölcüğünde arıtarak koltuk değneklerine dayandı, yürüdü. Ağzından süzülen kan durmuyordu. Ansızın diktığı ak gömlek kırkırmızı oldu. Az ötedeki dönemeçi aşıncaya dek iyice islandı. Gözlerini kamagraşan bir şimşek çaktı. Sonra kulaklarını çınlatan bir gürültü koptu gökyüzünden. Gelgelein, içindeki o büyük acı yüzünden islandıığının farkında değildi. Yolkiyisindaki kavakların önünden geçenken ağızında biriken kamı bir daha tükrürdü. Ayağının kesildiği gün böylesine üzüntü duymamıştı. İçinden : "Ey canavarlaşan insanlar!" diye sesleniyordu.

Topal çocuk evlerinin bulunduğu yere geldi. Bir saçının altında soluklandı. Öğretmeninin INSAN HAKLARI ile ilgili sözlerini duyar gibi oldu. Kendi kendine : "Bu hakların çoğu kitaplarda yazılı kalıyor. İnsanlar birbirlerini ezmekten hoşlanıyorlar" diye söylendi. Daha fazla bekleyemedi, o dost olarak bağlandığı degneklere koltuklarını dayadı, evine ayrılan yola döndü. Bulutlar doğudaki dağların doruklarına devrildiler. Topal çocuk ağızındaki kanı bir daha tükürdü. İkidebir, diliyle kirılan dışının olduğu yeri yokladı. Eve geldi. Çantasını masanın üzerine koydu. Sedire oturdu. Dayanılmayacak bir yalnızlığın ağırlığı alındıdaydı. Koltuk değneklerini aldı kucağını : "Söyleyin dostlar" dedi, "neden bu devlet arabaları bazi kişilerin çocukların götürür, bazlarının üstünde camur ve su fırlatır? Neden yaparlar bunu? Kimi zaman benim gibi yağmur ve yasta bir kerecik olsun o arabalarдан birine binmek isteyeni aşağı atarlar. Diğerini kurarlar, yüzünü kan içinde kojarlar. Onlara taminan bu ayrıcalık nerede

geliyor? Bunu anlatın bana, bunlara benzer olanları da anlatın.”

Koltuk değneklerinden biri kucağından düştü, "Tak" diye bir ses yayıldı odanın içine. Bu kez topal çocuk az önce değneklerle yonelittiği sorulardan caydı. Yeniden değneklerine bakarak : "Hayır" dedi, "hayır, hiç bir şey söylemeyin bana. Bunları duymak bile istemiyorum. Görmek ayrı duymak ayrı yaralar açıyor içimde."

Topal çocuk deşneklerini de kendi gibi üzgün göründü. Yere düşen deşnegi aldı, öbürüyle birlikte sedirin üstüne koydu. Yurttaşlık kitabını çıkardı. Öğretmeninin derste anlattığı İNSAN HAKLARI konusunu buldu. Sınıfta sevgiyle dinlediği bu dersi şimdi gülüşle okuyordu. İlk sayfanın son satırında kafası iyice bulandı. Arabadan atıldığı yeri canlandırdı gözlerinde. Beyninin içindeki gümbürtüyü yeniden dudar gibi oldu. Kendisini orada upuzun yattılar olarak görüyordu. Sonra genesinin vurduğu yerdeki kan gölcüğünü düşünürdü. Bu düşünceler içinde parçayı okuyamadı. Tek ayaklı sekerek pencerenin önündeki sandalyeye attı bedenini. Perdeyi araladı. Gökyüzüne baktı. Bulutlar iyice parçalanmıştı. Anasının işten dönmesi yakındı. Ellini pencereye uzattı. Buğulanmış cama parmaklarıyla karışık şekiller çizdi. Bir süre düşündü. Avuçlarıyla basma perdemini ucunu siki. Kendini dışarı atmayı, kimsezi yerlerde dolaşmayı getirdi usuna. Ne kadar unutmak istediyse gene de unutamadı o arabayı. Beyninin içine iri damlalar yağmurlar dökülüyordu. Koltuk deşneklerini çığır insanlardan üstün buluyordu. Ellini bir daha uzattı cama. Orta parmağıyla "ADELETSİZ DÜNYA" cümlesini yazdı. Az geriye cekildi. Yazdığı cümleye sapanla büküşlerini. Önce harflar sonra sözcükler birbirlerine karışarak okunmaz oldular. Geriye döndü. Gene sedire oturdu. Koltuk deşneklerine ilisti gözleri, yeniden onları dertlegmeye başladı.

retmeni Nebahat Çetin'i, üçüncülüğü kazanan, Gönen Balçık'ı köyü öğretmeni Selahattin Olcay'ı, mansiyon alan öteki on öğretmeni kuflar hepsine yeni yeni başarılar dilerim.

Ülkemizde başka birçok kültür Derneği ve sosyal dernekler olduğunu biliyoruz. Onlar da Kitap Yılı'na buna benzer bir katkıda bulunsalardır ne iyi olurdu. Yine de her an bir seyler yapabilir. Zira 1972'nin kitabı yıl olması simgesel bir şeydir. İstersek bundan sonraki her yıl büyük başarılarla dolu birer kitabı yıl haline getirebiliriz.

Bakın, köy öğretmeni Nebahat Çetin ne diyor: "Eğer elimden gelseydi, kitap ekerdim köyümün çorak topraklarına. Kitap eker, bilgi biçerdim. Bilimden, fenden, teknikten alırdım ürünümü. Uyanık, bilgili ve de bilinçli olurdu köylüm. Köylerim modern, çağdaş dünyanın çağdaş köyleri olurdu. Köylülerim refah içinde mutlu yaşırdı. Eğer bu çorak topraklara atacak bir avuç tohumlu kitabı olsayı..."

Evet, köy bizden kitabı bekliyor. Halk bizden kitabı bekliyor. Halka kitabı götürmek için önce kitabı sevmek gerek. Kitabı sevmesek, kitaptan korkarsak hiç bir şey yapamayız. Kitaptan, kitapseverden korkmaya lütfen. Kitaba karşı koyacak şey ancak başka bir kitabı olabilir. Gerçek demokrasi kitabı sevgisini zorunlu kılmıyor.

— O —

## HER ZAMAN KİTAP OLACAK

Meral Alpay

Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde kitabın artık toplumsal gücünü yitirdiği, yeni kütle araçları yüzünden bilgi iletişim aracı olarak eskidigi tartışılmasında, bu görüşü savunanların sayısı da gittikçe artmaktadır. Bunu inanç haline getirenlerse, elektrikle işleyen makine yanında yine de yel değirmeni ne ise, kitabı da yeni kütle araçları yanında o gözle bakmaktadır. Fakat yine bu ülkelerde son on yıl içinde kitabı üretimi %50 - 60 oranında bir artış göstermektedir. Kitap ticareti yalnız ülke içinde değil, ülkeler arasında da çabuk ve kolay kitabı iletmek üzere örgütlenmektedir.

Kitabın toplumsal gücü de nince kitabı içinde bulunan düşünceler, bu düşüncelerin insanlar arasında yayılma olanağı anlaşılmalıdır. Okuyucusuna içinde bulunduğu toplumu, o toplumun geçmişini, o gürküt durumunu, geleceğini, insanların, örgütünü, bilgilerini tümü ile, ya da bir parçası ile anlatan; toplumlara yeni ufkular açan; onlara bozulmuş düzenlerini yenilemek için yol gösteren; bireylere yaşamak için yeni umutlar veren kitaplar anlaşılmalıdır. Bu gücü el ile tutmak, ancak yeni bilgileri öğrenmek, devrimleri ve insan uygarlığının ilerlemesini görmekte olur. Belki de ancak sezilebileceği, bireyin olanak ve yeteneklerine bağlı olarak kavranıldığı için, kitabı bu güdü kutsal sayılmaktır; belki de bunun için sözden, söylevden çok, kitabı inanılmaktadır.

Heraklit'in, Eflâtun'un kitaplarının, Tevrat, İncil, Kur'an gibi din kitaplarının toplumsal

gücü, hiç olmazsa aydınlar arasında kesinlikle bilinir. Türk tarihinde Kutadgu Bılıg, Kabusname, Felekname, Siyasetname yılarda yönetenlere yol göstermiş, önemli kitaplardan, Kopernik, Newton kendinden sonraki kuşaklara kitaplarla aktarılmış, ansiklopediler düşünce özgürlüğünün kazanılmasında, önemli etkenler arasında yer almıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda dünya devrimini hazırlayan yine bir veya birkaç kitabı olmuştur.

Kitabın etkili olabilmesi için gerekli toplumsal koşulların belki de en önemlisi, okuyup yazabilen, yaşamak için harfleri, sayıları düşünce taşıyan çizgileri kullanmak zorunda olan insanlardan kurulu bir dünyadır. Böyle bir dünyada toplumsal yönetim ve denetim, ancak kitapla olur. Bugün üzerinde insanlar, türlü dil ve yazılırlarla birbirlerine bağlanarak oluşturdukları, ayrı toplumlarda yaşadıklarına, bu oluşum da sürüp gittiğine göre kitabı toplumsal gücü yanında, kültürül görevi de sürüp gidecek demektir.

Kitabın artık eskimiş bir bilgi iletim aracı olduğu kanısını uyandıran radyo, ses bandları, televizyon, teleks, elektronik makineler v.b. kütte haberleşme araçları, en ileri ülkelerde bile kâğıt ve yazı varlığını öngörür. Bu araçlar, haber iletmek, gerektiğiinde, bir yönetmelik bir program, bir ön çalışma ister. Bu ön çalışmaların bir araya getirilip yazılması, bütünlüğe ulaşması, yine yeni bir kitabı türüne doğurur. Kaldı ki bir topluluğa bilgi ileten, düşüncede ak-

## Bir Dostluğun Aralığından

IX

— C. A. Kansu'ya —

Ozanlılarında yazdırır, yazarılarında ozan  
Dilimizin öz ustası, Ceyhun Atuf KANSU can

Ne tath bir anlatışı vardır Anadolu'yu  
Vurgun Mustafa Kemal'e, ahr hizimi O'ndan

Bir ırmaktır ki o Yunus kaynağından geliyor  
Akar hem de gürül gürül, karışıp bulanmadan

Zerdaliler ve bademler onun şiirlerinde  
Birer Ayşe gelin olur, ayrılmaz duvağından

Ulusal bilinc çeşmesi, halk çeşmesidir onun  
Dizeleri, yazıları sevgi, ışık boşalan

Yalan olmaz bilgeliği, halkımızdan beslenmiş  
Dedekorkut desek ona, çağımızda yaşayan

Durgunluğu hekimliğinden, bilgeliğindendir  
Taşkacaksak ona bir ad, diyelim : bilge ozan

Nerde yanyana geldikse, ülkü için çalıştık  
Mutluluk bulduk gitmede, Atatürk'ün ardından

Evet, durgun görünür ya, hele bir dil uzatın  
Atatürk'e de görün, ne tepki gelmiş KANSU'dan

Mehmet SALİHOĞLU

taran bu araçlar, endüstrinin diğer dallarında olduğu gibi programlaşmıştır. Belli kurallar, yel ve yöntemleri izlemek surundadır. Tek yönlüdür, yalnız verir. Bazlarının yeniden işitilme, görülme olasılığı yoktur, olsa bile kısıtlıdır. Oysa kitap yazısından, dilden anlayana her zaman her yerde sessizce konuşmağa, tartışmaya hazır. Programlaşmış bir aracı değil, dilsiz bir dili ve yazılırlarla birbirlerine bağlanarak oluşturdukları, ayrı toplumlarda yaşadıklarına, bu oluşum da sürüp gittiğine göre kitabı toplumsal gücü yanında, kültürül görevi de sürüp gidecek demektir.

Düşüncelerin, belki dil kuralları ve işaretlerle örülerek somutlaşmış belirtisidir.

Neden? İyisi, kötüsü vardır. Kullanılanlar onu elle tutar, biçimlendirir, izler, satın alır, satar,

değiş tokuş eder, biriktirir bir yere bırakır, yıllar belki de yüzüller sonra yeniden ele alır,

ve onu kendi bilincine geçirir. Yine de kitap nesnelligidinden hâlde bir şey yitmez, anlaşılmak içi

önördüğü dil ve yazı koşullarını arar. El ile üretilen nesnelerden değişiktir. Kitabın nes-

nelliği: yazarı ile geçmiş arasında;

yazarı ile çağ arasında; yazarı ile okur arasında; okur ile onun kendi toplumsal

güçleri tarafından biçimlendirilmiş dünyası arasında, karşılık ilinti ve bağlar kurar.

Kitap okuyan kişi, gürültülü

çevreden kurtulmuştur. Boş

zamanları değerlendirmek için

hazırladıkları söyleyen, faktat

çoğu, boş zamanı bilerek ya da

bilmeyerek öldüren program-

larının sahte çekiciliğini kavramış-

ır. Okumanın verdiği sessizlik

ve düşünme ortamı içinde,

kendini geliştirmeyi öğrenmiş-

dir. Ancak böyle bir sessizlik e-

ğitici olabilir. Bunun için de ki-

tab, insanın varoluş belgesidir.

Kitapsız kitabı yazmak ar-

tık olamaz. İnsan var olukça,

kitap da var olacaktır.



YEDITEPE DERGİSİNE  
ABONE OLUNUZ . ABONE BULUNUZ  
P. K. 77 — İstanbul



#### MENGÜ ERTEL

Değerli grafik sanatçınız Mengü, İstanbul, Ankara, Berlin ve Varşova'da sergilediği tiyatro afişlerini, "dünya sahne sanatları, müzeleri ve kütüphaneleri X. uluslararası kongresi" sırasında, 3 - 18 Ekim'de Brüksel'de sergiledi.

Mengü Ertel, sergisini, 27 Ekim - 12 Kasım arası Berlin'de Kunstmuseum Galerisinde, 15 Aralık - 30 Ocak tarihleri arasında Münih'te Theather Museum'da (bu kurumların çağrısı üzere) yineleyecektir. Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanlığının desteklediği bu sergiler için sanatçı, halen Berlin'de bulunmaktadır.

#### J. HABİB GEREZ

J. Habib Gerez, 16 - 30 Eylül günlerinde, 50 kadar tablosunu İtalya'nın Asiago kentinde Galleria "Stella"da sergiledi. Gerek İtalya'da basılan sergi katalogunda galeri sahibi ressam G. Stella ve gerekse İtalyan basımı (özellikle Giornale de Vicenza, Giornale de Lecco ve Leccosette gazeteleri) Gerez'in sergisi üzerine övüçü yazilar yazdırılar.

Öğrendigimize göre şair ve ressam J. H. Gerez, önumüzdeki



yıl, Galleria del Centre'da bir sergi daha açacaktır.

#### OTOBÜSTEKİ KADIN

6. sayfadan

rini bir daha hatırlatacaktır. Saat dokuza beş kala odasına çıktı, beş dakikada soyunup, hemen saniyesinde uyuyacaktır. Sabahleyin de saat beşte işe gideceğini gibi uyanacak, hazırlanacaktır. Çünkü, insanın bir yerlerden sonra, alışkanlıklarından bir den siyrihvermesi kolay şey değil. Hele insan, yemekten, içmekten, uyumaktan, gezip, eğlenmekten, para biriktirmekten başka bir şey düşümmezse, o insam robotluğundan ayrıp, yaşamı başka yerlerden bakmasını sağlamak güçtür. Böyleleri bir rastlantı sonucu, ya da zorunlu olduklarından tiyatroya, iyi bir sinemaya, iyi bir konserde gitseler, beğeni duymak için değil güzel giysilerini ele güne göstermek, çevrenin ilgisini kendi üzerlerine çekmek için giderler. Gişe verdikleri paraya da açırlar. Ama toplumun baskısı gereği, paradan hiç mi hiç söz etmezler öyle yerlerde. Müzeleri, galerileri de iş olsun diye gezeler. Öğünme duygularını doyurmak, iş arkadaşları, komşuları yanında üstün görünümek için.

Niye söyleyorum sanki bunları? Bu tip kadınları iyi tanıdım mı, yoksa öfkemden mi, kırgınlımdan mı? Değil hiçbir. Üç günlük iznim iyi değerlendirmek için, şimdiden gelecek parazitlere karşı hazırlıklı olmaliyim da ondan belki. Bir takım yorumlar yapmak da, oyalıyor insanı. Lozan'dan kart atmamışım, ese dosta. İlk seviler sunmamışım yine. "Yaşamak, burada da güzel!" diye yazmamışım. İmrendirmeliyim. İnsan özlemi, Yurt özlemi,

yabancılık duygusunu iyice işlemeliyim. Önceden karalama yapmadan, içimden geldiği gibi yazmamış dostlarımı.

Otogüs, son molasını verdi, güzel, küçük bir gölün kıyısında. Uyuklayanların yarısı inip çıktı otobüse. Sınırda para bozdurmadığım için, inmek istemedim. Değerinden fazla bir şeyler satılır böyle küçük büfeerde. Satıcılar da alaylı bakarlar insanın yüzüne. "Benden, almaya zorunlusun. İki misli kazanmazsam, bu issız yerde benim ne işim var?" Der gibidir bakışları çoğu kez. O bakışlar onuruma dokunuyor. Bu huyu da bir türlü atamadım. Hersey değerine satılsa bile, içimdeki aldatılma korkusunu bir türlü yenemedim. Fazla aldatılmış olmanın, verdiği bir korku olsa gerer.

Tonbulca kadın da inmedi otobüsten. Evinde bir gün önce hazırladığı, domuz kizartmasını yiyor, büyük bir iştahlı. Ağzının şapırtısı duyuluyor. Yanındaki sağır kadına, bir parça kesip verdi domuz kizartmasından. Yaşılı kadın, kızartma etin kendisine dokunduğunu söyledi, almadı. Sağır kadın, el çantasındaki çikolatalardan çıkarıp uzattı, tonbulca kadına. Ać bir keçi gibi çevikliği ile kaptı, çikolatayı, yiyecek kağıdının kiyısına koydu. Başıyla teşekkür etti, ağız dolu olduğu için. Yol kahvesinde ayakyolu gidenler, çay kahve içenlerden ikisi gelip yerlerine oturdu. Genç otobüs şoförü, ilk gözleriyle saydı oturanları, sonra :

— Hersey tamam değil mi? Eksik yolcu mu olmasın. Kalkıyoruz.

Yolcular, yanındakilere baktılar. Uyanılar, uyumaya çalışanlar mirıldandılar :

#### KANADA MEKTUBU :

— 1 —

## Kanada Ulusal Sergisi

### Babil Kulesinden İzlenimler

#### Eugin Aşkin

Kanada'nın ve belki de, Dünya'nın en eski sergisi, 94'üncü kez, yeniden açıldı. "Kanada Ulusal Sergisi" adını taşıyan ve Toronto'nun geleneksel sembolерinden biri olan serginin açılış töreni, sözcüklerin tanımlayamayacağı bir güzellikler tablosuydu. Serginin, binlerce insanın akın ettiği giriş kaplarında, bu yıl herkesi, şaşkınlıktır. Bir bölümde 2600 kişilik etekli Iskoç Ordu Bandosu, kıvrak sesli gaydaları ve göğü inleten davullarıyla, dost ve sıcak Iskoçya'dan yankılar sunuyor, bir başka bölümde, okullu kızların, harikulade jimnastik oyunları göze çarpıyor. Ontario gönünlüm, sergiyi kuşatan güney kesiminde, çiçeklerle bezeli uçurtmalar uçuran helikopterler dolaşıyordu. Gökyüzünün neredeyse el degecek uzaklığında, mavili beyazlı küçük uçaklar belirdi sonra. Herkesi kuyruklarına takılı ve üzerinde "Hoş geldiniz" yazılı bir bezle selâm-

lıyorlardı. Kente yönelen büyük caddenin birdenbire, bir renk evrenine dönüştüğünü izledik. Yürüyen "Babil Kulesi"yi bul. Ebemkuşağı görüntüsündeki, binbir giysi içinde, binlerce kişilik bir topluluk, türküler söyleyerek, dans ederek giriş bölgümüne yaklaşıyordu. Aralarında, hemen her Dünya uluslararasından irili ufaklı topluluklar vardı. Ukranya'lılar, Yunanlılar, Bulgarlar, İsveçliler, İrlandalılar, Çinliler, Iskoçlar, Afrikalılar, Ermeniler, Filipinliler ve daha nice... Kanada'yı, bu günde yürütebine yelcenlerin ortak cumhûşuydu.

Bu sevinç ve dostluk görünüşünün içinde, Türkiye'yi öleme aradık. Ama, Türkiye, yine yoktu. İlgisizliğin, umursamazlığın ve örgütsüzüğün sonucuydu bu. Ve sorumluluk. Türkiye'yi tanıtmaya sorununu yüklenmiş görevlilerin, Kanada'yı hiç hatırlayamayan resmi ilgililerin omuzlarına düşüyor. Serginin, çiçek bahçesi bölü-

"Alles gute!" Tümü güzel dediler, Otobüs, yorgun bir homurtu bıraktı gecenin sessizliğine. Şoför, son çıkan bir şarkıyı ıslıkla mirıldanmaya başladı. Şoförlerin uzun yollarda uyumaması için, sürekli olarak çenelerinin işlemesi gerek. Yolcuların tümü bunu biliyor ki, şoföre "sus" diyen olmadı. Bir ara sessizliği ve monotonluğu, yine tonbulca kadın bozdu :

— Şoför kardeş, karşı dağı aşınca Mordan'da ineceğim.

Şoför, yarı alaylı :

— Olur, saygı bayan, sizi orada durup indireceğim.

Yanakları, yüzü ısladı kadının mutluluktan. "Çok sükir" diyenler olduysa da arkasından, aldırmadı. Yanına gelip bavulunu almak istedi. Ayağa kalkıp indirip verdim bavulumu. Deminki atak düşlerinden ötürü de utanmaya başladım kendimden. Otobüs topluluğunun insanı olmadığını anlımış olmalı ki tonbulca kadın, homurtularını artık kesti. Bol şavkı Mordan ilçesinin kiyısında otobüs duruncaya indi. Bavulunu uzattım kapidan. Seslendi otobüsdeklere :

— İyi yolculuklar, çok şakalar, allaha ismarladık!

Dedi. Yaşılı sağır kadından ve benden başkası "gülé gulé" demedi. Küskün, elden oyuncagi almamış bir çocuk gibi, ıslak asfalta kalakaldı. Otobüs ilerideki dönerken, geriye baktığında, otobüse mendil sallıyordu.

**Not :** Yazarın yakında Yeditepe Yayınları arasında çıkacak ÖZEL ULAK adlı öykü kitabı tabundan.

münde, açılış işaret sayılan Kwai Köprüsü Marşıyla birlikte, binlerce güvercin uçurdular havaya. Ve onun ardından, onbinlerce kişisinin, kıvanç dolu yüzlerle, içeriye girdiğini gördük. Bu yıl 5 milyon Kanada'nın ve yabancı turistin gezeceği sanılan Kanada Ulusal Sergisi, tarihinin en muhteşem dönemini yansıtıyor. Serginin benzer niteliği bütün fuarlardaki klasik yönler bir yana, gösteri zenginliği açısından, bambaşka bir niteliği var. Rakipsiz bir zenginliğin, benzersiz bir çok yönlüğün sergisi bu... Şiir Matinelerinden, köpek ve bebek yarışmalarına, ünlü sirklerden, uluslararası pavyonlara, Sanat ve moda gösterilerinden, atı kırıncalara kadar, en aklı gelmeyen konuları bile unutmadılar. Müziğin her türü, en seçkin grupların konserleri, en tanımış ses yıldızları, Kuklalar, Spor Yarışmaları, Karnavallar ve Balolar, her beğeniye uygun olan Kanada Ulusal Sergisi'ni, benzersiz bir düzeye yükseltiyor... En önemli bir başka özelliği de, halkın coğuluğuna adanmış ucuzluğu. Serginin 33 yaşındaki genç müdürü David Garrick, "Gelecek yıl" diyor, "Gelecek yılı sergide, bütün gösterilerin halka bedava sunulması için firmalarla rekabet amacını içeren, anılgımlar yapacağım ve 1,5 doları verip

İçeriye giren herkes, her yerden bedava olarak yararlanacak"

Kanada Ulusal Sergisinin en göz alici bölümü, kuşkusuz, Çin Halk Cumhuriyetinin dev pavyonu. Önceki sanıların aksine, Çinliler, siyasal ya da ideolojik bir gövde gösterisinden özellikle kaçınmış görünüyorlar. Çin Pavyonu, daha çok, "dünle - bugün" temasını işleyen ve büyük bölümü Çin'in soylu sanat ve ugarlık geleneğinin ürünlerini kapsayan yönleriyle ilgi çekiyor. Pavyonun hayretle izlenen bir başka kesimi, Türkiye'de elektronik beyin deyişimle tanımlanan, kompüktör gereçlerinden sayısız örnekler sunuyor. Tıb alanındaki gelişmeleri, oto, TV ve makina yapımı sanayiinin ürünlerini yansitan bölmeler, Çin yaratıcılığının bir başka yönü... Pavyondaki Çin sineması, özellikle çocuk filmleri ve Çin folklorunu içeren "renkli - karton" türü filmlerle, en rağbet gören bölgelerin başında geliyor. Milliyet adına görüşme yaptığım pavyon müdürü yardımcısı Lu Feng Çün, İzmir fuarını konu eden bir sorumu şöyle yanıtladı: "Saygı duyduğumuz Türk ulusunun o ünlü fuarına katılmaktan şeref duyacağız. Ulusumuzun Kanada'da sunduğu mütevazi göstergisi, daha değişik bir yönde, çok yakında İzmir'de tekrarlıyacağımızı umuyorum".

## TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

KURULUŞU: 1946

Sermaye ve ihtiyatları yekunu:

160.000.000.— lira

YURT İÇİNDE 186 ŞUBE

TASARRUF MEVDUATINDA HAREİYE VE  
FENERBAHÇE'DE TAM KONFORLU APART-  
MAN DAİRELERİ VE ZENGİN PARA  
İKRAMİYELERİ



GARANTI BANKASI

Güney : 49

**TEKEL**

**TÜRK VİSKİSİNİ  
KİVANÇLA SUNAR**



ANKARA VİSKİSİ SİZE  
BAŞKA BİR VİSKİYİ  
ARATMIYACAKTIR

Basın : 60079

Güney : 50



**TÜRKİYE İŞ BANKASI**

paranızın... istikbalinizin emniyetidir

Güney : 51

15

