

güney

AYLIK SANAT DERGİSİ

GÜNEY TAYLAN
YANI RİTSOS
ENGİN AŞKIN
N. RASİM ÖZSOY
CAHİT IRGAT
ATIF ÖZBİLEN
İSMET KEMAL
MEHMET SALİHOĞLU
AYDIN YALKUT
MEHMET SEYDA
CELAL ÇUMRALI
RUŞEN HAKKI
ZÜHTÜ BAYAR
ERCÜMENT UÇARI
ÖMER FARUK TOPRAK
HALİT AKSU
ÖMER AŞICI
FÜRUZAN TOPRAK
METİN ELOĞLU
FETHİ SAVAŞÇI
FERİHA AKTAN
BEHZAT AY
İSKENDER MUZBEG
ERTÜGRUL OGUZ
GÜNSİN ASRAL
KENAN ERCAN
OYA UYSAL
BURHAN GÜNEL



Seramik

Sadi Diren

güney güney güney güney güney güne

SİHLERLE

Son bir iki ay içinde yayımlanan şiirlere delegeceğim, bu ay. Burada her şirin, her ozanın üstünde durmanın olanaksızlığını; sözünü ettigim şiirlerin geçen ayın güçlü ya da en gücsüz şirleri diye bir savımla da olmadığını belirtmek istem.

Şirlerini sevemediğim, ismamadığım bir ozan, İlhan Berk, Yeni Dergi'de (Ekim - Kasım 1972) yayınlanan "100 Şiir'den", "Boğaziçi" şiirlerinde kendi çizgisini, şiir anlayışını sürdürmeyeceğini. Bireyin yalnızlığını sonra "Bahçe"nin yalnızlığını tasalanır, acır: "Bilmem bu yalnızlığı nasıl et tar üstünden / bu kuş günü bu bahçe" dizeleriley. Bu dizeler "Bahçe" şiirinin bir kesimi değil, şirin bütünü. Böyle iki - üç dizelik şiirlerden örnekleri çoğaltmak olanaklı: "Çiyli / ve sabahleyin" (Çiyli), "Çocuk bir denizi bir defteri yannız aldı / yağmuruya yazacak" (Yağmu)... "Boğaziçi" şiri, bu şirlere inat, bir kaç dizelik değil, bir kaç sayfalık. Şirin bütünü ben okuyamadım. Sıktı beni. Sabahattin Teoman Varlık Yılışında ya da bir dergide aklasra iyi olur.

İkinci Yeni ozanlarından Kemał Özer'in toplumsal şire doğru yöneldiğini, Yeni a dergisinde çıkan şiirlerinde görmekteyiz. "Göç" şiirinde bu yönelikinin başarısız bir örneğini vermekle birlikte "Toprağa Bastıkça Söyleyin'i, "Yıl Dokuz Yüz Yetmiş Bir'i okunuya, anılmaya değer şirler. "bu türkü sabırla emeğin türkü / mezikleri nasıl işlerse yaşamın / nasıl dokusuna eylem kumasını / kurduyu tezgâhta Pir Sultan'ın / Yarımı da oyle yaratır kol gücü" (Toprağa Bastıkça Söyleyen) dizelerinde görüldüğü üzere, ikinci yeniden gelen biçimciliğini, Anadolu toplumuna açılarak, onun sorunlarına yaklaşarak bütünlüğe tirmeye çalışmaktadır.

Şirlerinde yergi ve alay öğeleri ağır basan; ölüm, yaşam, sevgi ve bozuk düzen üstünde şirler döküren, türküler məsallara yaslanarak yazdığı şiirlerin altına imzasını atmasında "Suat Taşer" indir, dedirten ozanın son aylarda, sıkça şirle-

DERGİLERDEN

Günay Taylan

rine raslamaktayız. Nedir ki, Suat Taşer'in şiirlerini sürekli izleyenler, kendini aşmadığını, yineleyip dardığını, giderek belirli bir sözcük dağarcığı (bazı sözcükleri sık sık kullandığını) olduğunu saptayacaklardır. Ama bunlar, Suat Taşer'in okunmaz, okunamaz bir ozan olduğunu göstermez. O, şirini okutmasını bilir. Örneğin, Yansıma'da (Aralık 1972) yayınlanan "et at ot it" şirinden bir kaçı dize: "Eti ata vermişler koçum otu ite / olur böyle şeyler bilakis özgürlükte" "Gel yi-

ozanların yapıtlarına eğilerek, eleştiriler yazmaktadır.

SANATÇININ DURUMU

Bu köşede; sanat, sanat soñularına, sanatçıyla toplumsal açıdan yaklaşan, toplumsal ve rilerden yararlanan incelemeleinin ülkemizde pek yayılmışlığına degenmiştim, öncekeri. "Türkiye'de Sanatçının Durumu" başlıklı, başarılı bir inceleme yer alıyor, Özgür İnsan'da.

Adını belirtmeyip, "C" demekle yetinen inceleme; Ede-

BİR GÜN

TAKILMIŞ GOZLERİM ÇEKEMEM DENİZDEN
BAKTIKÇA BÜYÜR O ULU SEVDA
BAKTIKÇA YÜCELİR DALGALARCA BUTUN EVREN
TA SURAMIZDA SIZLAYAN YUREGIMIZDEN
YENİLER GUCUNU O YUCE TUTKU
YARIN ÖZLEMİNDE DOLAN GOZLERİMİZİN
VARSIN SONMUS OLSUN BUTUN İSKILAR
VARSIN Umutlar KARANLIGA GÖMÜLSÜN
AMA MUTLULUGU TANIYACAK SU COCUKLAR
VURACAK YÜZLERINE KIVANCIN EN TATLISI
SU KADIN YENİDEN TASIYACAK GENÇ KIZLIGINI
DÖNUŞECEK GUZELLİĞİ BIR LEYLAK GOLGESINDEN
YAŞLILAR BİZİM GİBİ ACI ÇEKMIYECEK
HANGİ DALI TUTSALAR GEÇEDE
YEMYESİL TOMURCUKLAR GÖNENECEK SABAHA
İŞTE BU YÜZDEN KAYGUSUZCA UYURUZ BİZ
KORKU KAVRASA DA CİZMELERİMİZİ
AY YÜCELİR GENE TAM USTUMUZDE
GENE SARI RENKLİ BIR KARTPOSTAL GİBİDIR
SANKI SATIRLARI SANSURDEN GEÇMİS
SİLİNMİŞ BÖLÜM BÖLÜM EN ANLAMLI SÖZCÜKLERİ
BILİRİZ ONA HANGİ ELLER DEĞMİS
NE YAZMIŞLAR SILSELERDE BILİRİZ

Yani RITSOS

Türkçe : Engin AŞKIN

gidim gel kurbanım gel / yaşmak namuslu güze"

"Çığdemeye sor, çesmeye sor / Tek açan meneşeye sor / Ayrlık getirir ayrılıklar / Birleş demedim mi / Ben demedim mi?" Bu alıntı Gültén Akın'ın "Şu Giden Athiya Türkü"inden (Özgür İnsan, Aralık 1972). Ozan, daha çok okur düşüncesiyle olmalı. Şirlerini sanat dergilerinden çok siyasal dergilerde, gazetelerin sanat köşelerinde yayımlamaktır. Ozan, ayrıca Yeni Ortam'da toplumsal

biyatımızda isimler Sözlüğünden yararlanarak hazırladığı iki çizelgenin başında, Tanzimat'tan günümüze, doğum yeri, öğrenim durumu, siyasal tutumları ile sanatçılardan durumu irdelemekte; ilginç, övünç verici sonuçlar çıkarmakta, sanatımız ve sanatçılardan, Sanatçının durumu konusundaki görüşlerine geçmeden önce, konuya açıklık getiren, verilerden bir kaçını veriyorum: Tanzimat yazarlarının %79,5 i İstanbul doğumlu,

%13,4 ü bugünkü sınırlar dışında doğma, %7,1 i Anadolu doğumlu. Bu dağılım 1923'ten sonrası için söyle : %29 u İstanbul doğumlu, %64 ü bugünkü sınırlar dışında doğma, %67 si Anadolu doğumlu. Öğrenim durumuna gelince: Tanzimat yazarlarının %66,6 sınıf özel öğrenim görmesine karşılık, 1923'ten sonrası dönemde özel öğrenim görenlerin oranı %17 ye düşmektedir.

Nedir incelemeinin bu rakkamlara dayanarak çıktı? sonuçlar ya da yorumlar?

"...Değişmeler sadece İstanbul'dan Anadolu'ya doğru değil, aynı zamanda varlıklı aile çocuklarından yoksul halk tabakalarının çocuklarına doğrudur da, hem de çoğalan, düzgün bir hareket içinde oluyor bu..."

"Yazarın gitgide halklaştı, bunların adalet görüşlerini, ılkulcerini yeni bir noktaya getirmiştir. Toplumu edebiyatı, sol düşünceyi, düzen değişikliği özlemi ve Devlet'le sirtuşmayı biraz da bununla açıklamak gereklidir. Sanatçının halk kitlelerinden gelmeye başlaması edebiyatımızda ve plastik sanatlarda sınıf bilincinin uyanmasına gerektirmiştir. Bu bakımından, toplumu edebiyatı, sanatın kazandığı siyasal yükü, taklit ya da moda olarak görme imkân yoktur."

Tanzimat yazarlarının, "yönetici kadronun seçkin adamları" olduklarına, "Serveti Fünun yazarlarının Devlet'e yakın kimseler" olmasına, günümüzde bu bağların kopuk ve kesik olduğuna degenin inceleme, "Cumhuriyet'in 1923-1940 yılları arasındaki ilk döneminde" sanatının tutumunu söyleyerek anlatmakta :

"Devlet, Tanzimat'tan beri biriken Batıya açılma isteğinin yürütucusu olmakta, uygarlık sorununda Türkiye'deki açımların ve kurşun döngülerin çözümünü bu davranışta bulan sanatçı da Devlet'i istahla des teklimekteydi."

Bu konuda derli toplu bilgi veren, yerinde ve uygun saptamalarda bulunan, basit bir çizelge gibi görünen, ama büyük zaman aldığı bir gerçek olan veriler için, incelemeyle başarı dileklerimle teşekkürler.

TUTSAK

— şirler —

AYSIN UĞUR KEZER

750 Krs.

güney yayınları

güney AYLIK SANAT DERGİSİ

Sahibi ve sorumlu yönetmeni : Atif Özbilen

Yazışma ve posta havalesi : Atif Özbilen, P. K. 1353 İstanbul.
Bası : Halk Matbaası, Tel: 22 19 98. Ebussuut Cad. No. 15,
Şirkeci — İstanbul. Akbank Beşiktaş Şb. hesap No. 22787.
abone : yıllık 30 TL.

GÜLDESTE

— ANTOLOJİ —

13 forma, 134 şiir

246 şiir

10 TL.

güney yayınları

Tahta Oymalar

N. Rasim Özsoy

"Nasıl?" diyor, arkadaşım. "Beyendin mi?" Yüreme bakıyorum, tâ karşıda bir masa var, kübik bir çalışma masası, yüzü o kadar ince motiflerle süslenmiş ki, sanatçının yoğun çalışmasıyle değişik bir biçimde değerlendirilmiş.

"Bu masada çalışmak ister miydin?" diyor, arkadaşım. "Benim olsa üzerinden hiç kalkmadan çahşır, yorulukça da karşısında durur seyrederdim, yorgunluğum geçerdi" diyorum.

Hemen yanında duvarda Gürol Sözen'in bir desen'i, büyük bir ustalıkla ve bütün ince hatlarıyla aktarılmış, Gürol Sözen sanki bu deseni, kil testereyi kullanan usta sanatçı için yapmış, "Sanatçı beğeni sunmamı aşsun" diye.

Şu tarafta 4 parçalı bir paravana, köşede bir sehpa ince değişik motifli, öbür tarafta kahve teşpisine bakınca günün yorgunluğunu gideren hayaller kuruyorum.

Çok nefis bir büfe, küçük aynahalar, küçük bir sepet ve üzerine sevinçle kommuş kuşlar, bir tabak ve içinde çiçekler sanki baharı gözlerimize işliyor.

Esinleniyorum sergiyi gezerken ve kapının tam girişinde, gözlerimi sizden alıp çok uzaklarda düşündüren bir bilir damlasından yontularak işlenmiş gibi duran "Avize".

İste;

Atif Özbilen işinin üstesinden gelmiş bir sanatçı olarak



Özbilen'in sergisinde — Soldan : İsmet Kemal Karadayı, Yalvaç Ural, Halim Uğurlu, Ercüment Uçarı, Nahit Ersoz, Mübeseel Izmirli, Atif Özbilen, Günel Altıntaş, Bu. Özbilen ve Füsun Hakkı.

kendini kabullendiriyor, tahta oymalar sergisinde.

Tarifsiz, büyük, millî bir çizgi var yapıtlarında ürperten, düşündüren ve coştururan; göz nuru, sabır, coşkun bir irade gücü" var oymalarda.

İçindeki boşluğu büyütten, artıran insan dersek sanatçya, oymalar sergisinde Atif Özbilen, içimizdeki boşluğu bir kat daha büyütüyor, artırıyor.

Arkadaşım bu oymaların hangi malzemeden yapıldığını soruyor. İçimde büyük bir takdir hissi ile onu cevaplıyorum: "Her halde tahtadan deyil" diyorum bu oymalar.

SERGİMDEN SONRA

Atif Özbilen

7 - 21 Aralık günleri Beyoğlu'lu Şehir Galerisi'nde açılışım "Tahta Oymalar" sergim, sonradan beni epeyce düşündürdü. Aradığımı ve umduğumu bulamamıştım. Neydi aradığım ve umduğum? Satış yapamadım, masrafımı bile kurtaramadım." diyemeyeceğim. Niyesi, hiç bir sergimde satış yapmadım ki, bu nedenle yakınıym. Kendi oduma "reklâm'dan her zaman

çekinmişimdir. Ama dile kolay, tam kırk yıldır uğraşlarımlı en seçkin örneklerini sunuyordum, bu 6'ncı sergimde. İstiyordum ki, M. Eg. Müdürlüğü hiç olmasa meslek okullarına "tamim" yapın, öğrenciler topluca gelebilşinler, Televizyon programına alınsın, "basın" sergimle daha çok ilgilensin. Ama bir BASKENT gazetesi var, Ahmet Nadir Caner yönetiminde haftanın çarşamba günleri "sanat sayfası" verir; sergime geniş yer veren BASKENT, nedeli yaymış ki ülkemizde, O'nun sayesinde yurdumuzun dört bucakından çoğunu tanrı yamadığım kişilerden kutlama telgrafları ve mektupları aldım. Bu, beklemedigim bir seydi ve üstelik çoğunda "adres" olmadığına göre, nasıl yanıtlayacaktım, nasıl "sağolastınız" diyecektim.. Öte yandan, Güney'in elinizdeki sayısına hizlanırken, posta kutumu doldurup taşıyan yeni yıl kutlamaları karşısında kendime ayrıca bildiğim su daracık köşeden tüm yakularına, dostlarımı ve okurlarımı teşekkürlerimi sunmak; 1973'ün sağıtlar, mutluluklar getirmesini dilemek istiyorum.



Özbilen'in sergisinde :
P. Gönültaş



Cahit Irgat — Alanya 1962 (Kemal Özbayı'nın albümünden)

Karakedi

Bir kuru öğürtü gibi yaşıyoruz
Yalmız gecesi olanların sabah öğürtüsü gibi
Çırkef dostlukların göründü dibi
Ve hâlâ yaşadığımıza şaşıyoruz.

★

Suçak altına sığınmış bir karakedi
İnsanlık adı.

Cahit IRGAT

Not : Cahit Irgat'ın yayımlanmamış tüm şiirlerinin yayım hakkı Güney Dergisi'ne aittir. Irgat'ın Rendî çizgisile de senleri ve Asım Bezirci'nin incelemesyle YASADIM adlı kitabı, 1973'te Güney Yayınları'nın ilk kitabı olarak çıkacak.

DÜŞÜNCELER — DEĞİNİŞLER

Jsmet Kemal Karadayı

Günce Gibi

I.

Bin sezi bir çoldur yalnızlık. Seversen yer, gök hizim.

II.

Ya çiçeklerimiz açacak bizim, ya da sonsuzluk ve anlamsızlık denizinde yitip gideceğiz. Biz, ne çok da "solmayan çiçekler" umuyoruz. Çocukça, saklamasını bilmeklerimizden?

III.

Ah su "medyum"lar! Yahut "faklı maymunlar"da ne vardı?

IV.

Ne garip bir rastlantı? H. Miller'in "Yengeç Dönencesi"nde... "Ne kadar tatsız olmalı bir sadist için kendine en uygun mazosist bulmak! Dislerinin keskinliğini denemek cin kendini istisması gibi. İçinde cümbüs ettiği o çığın istek karnavalı. Örümceğimsi azınlık!"

Ama bizleri bir araya getiren daha başka şeylerin olduğunu yokumsamayıyoruz ki...

V.

Yalnızlık, kendine özgü mistik oluşumlar içinde değilse, bencilliğin demektir. Mistik oluşumların ise çağımızda, teknolojik, bilimsel, yeni, hızlı ve insancıl yaşamalar gerçeğine karşı gereği de, gerekçesi de kalmamıştır.

VI.

En güzel çağda, yorar o, kaçanı kovalamak!

VII.

Biz, bir "leke"yi bile iyi süslemesini biliyoruz. Ama hiçbir zaman, "güzel süsleri lekelemis bir insan" olmayacağı.

VIII.

Yunus'um ben. Usum der ki, ben belli dostda, dostu sevmekte bulunurum.

Onurlu ve tükenmiş sevilerdir, gerçek dostluklar gibi vazgeçmediğimiz. Ve biri, kuşkusuz ki ötekinden önce gelir.

Kimbilir, belki de "alışkanlık"ı bırakmaktan çok, "ayrılık"ı tadma korkusudur. Coğunlukla iki sevgiliyi bağlayan. Oysa, "Sevdigimiz sürece başıslarız" diyor Rocheau cold, çok satılan bir derginin sayfaları arasında. Mumur üfleyince söñüsü, yıldancıların sevilmeyisi gibi bir şey bu.

IX.

Rastlantılara yer vermeyiniz "dürdüncü şarkılarda. Bir "namussuz'u çögüne unmak hile kültütehilir bizi."

X.

İlk "yamılma"larımız skırıyor, tamamlanıyor bize. Bir çark dönüyor zonda, "meşru yarın"lar için. Yollar, evler, ağaçlar güzel. Aceleci bir gün batımı, çehlik çığlığı

anlatımlar.. "Yabancı" ne varsa atıyoruz içimden. Bir ot arabası, yakın köy okulları, makineler, elektrik direkleri. Bir "sonuç" arayoruz biz, yaşıyoruz.

XI.

Kendilerini anlamca verdikleri zaman elleri gerçekten sıcak, devinimleri hep incedir, gülcendir diylelim bir kadının. Gözlerinde, gölgeleri sıyrıp geçmiş ırmak ıskıları ve o daracık saptamaları yennis olan sevgi perşitleri vardır. Bizi o, önde durulmaz bir yüce derisime doğru alıp götürürecek.

XII.

Aradığını bulmak sevinci, bulduğunu ytirmek endişesiyle birleşince tedirginlik başlar. Uykularımız kaçır belki de bir zaman. Büyüük savları sevdigimizi ileri söylemeyez. Ama arasıra kendimizi ele verir, söyle de diyebiliriz: Onları, çocuğu kez, bir "kul'un Tanrı'yı anısından daha çok anarız; varınca da Tanrı'yı buluruz onlarda.

XIII.

Anılarım çoğalıyor. "Yarın" çabuk olmazdı yoksa.

XIV.

Aştında biz, çoğalan yanlarımızı, düşünmeden, çığına harcıyoruz. Tam yükselmanın iniyoruz, bınladığımız uçağı kendimiz "oyuncak" yapıyoruz. Dost dediklerimiz, o güzelim içtenliklerini yüreklikleriyle yenileyip açıkça konuşulan soyu tükenmiş kişilerden çıkar. Yoksa, güvensiz ve yanlış yorum yanılmaları içinde kendine karşı haksızlığı, kendisi bakımdan acımasızlığı kabullenmiş kişilerden değil..

XV.

Çoğunuzun, bizleri bir "gece tırını" gibi "ayrılış"lara koparan törenlerimiz vardır.. ve onlar, niteligin bir bölümünü içinde taşımasa göründülerdir. Yalnızlığınız yapraksız ağaçlarda astı kalmayıcası, ondan, eskidikçe daha çok değerlenen güçü "yenilenmeye"ler çıkarmalıyız.

XVI.

Dislaşma için içimizdeki mi? Salt biçim değildir o. Biz, tam özürlemelerin gerçek "niçin"lerinde buluruz kendimizi. Bu, biri ötekinde yok olurken ikisi birden varlığını buluyormuşsunuzna bir şey, bir bütünenmedir.

XVII.

Takvim yaprakları birer birer düşüyor, düşecek.

XVIII.

Karanlık, ışık, ışıklar, karanlıklar..

Biz sevgi, dostluğ, gerçekliği anlıyoruz; insanca yaşamaları. Kuşku yok, yeneceğiz..

Yabansı (*)

Üğrاملamış bir limandayım şimdi
Sevi öncesi yalnızlığımı, tek başına
Beklediğim daha gelmemiş ama
Meltimlerde hep o şarkı

Hep deniz aşığı "gidecekmiş gibi yaşadım"
Önümde, arkamda iki gemi
Biri batmış sensizliğime
Biri senden ötelere geçti

Suyum, irak denizlerin suyundur
Dalgalandı dalgalandı durduğum
Gök her gece yeni bir dil konuşur
Gözlerimle anlamus yorduğum

Terzi beni azaltamaz biliyorum
Makasla kesip bliktiği değilim çünkü
Başa senden bir giysi
Bu ateşten üzüntü

Tapınaklar bana bir şey söyleyorum:
Eylemsizler eylemsizler ordusu
Bu çağ eski çağ değil
Günahlarımı pusu

Kullanıla kullanıla eskiyen
Gözlerim vardır, kocaman
Sendin bir zamanlar içlerimde
Ve tutukularımdı yanan

Hele karanfillerime diyecek yoktu
Gelegelelim koklayamadım ateşlerini
Ben nereden bileydim, nereden
Gecemi kuzgunlarım yediğini!?

Mehmet SALİHOĞLU

(*) Ozanın ESINTİLER KAVSAGI adlı yeni kitabından.

yeni den bakmak hayata

ben hiç saymamıştım yıldızları
yıldızlar gültepe'deki sokak lambalarından fazla değil
ve siz ey gece vardiyalarının küskün kızları
ateş böceklerinden almış sıltısını gözbebekleriniz
yıldızlar gözbebeklerinizden ala değil

bütün sevdiklerinin başı için bütün sevenlerin
böyle mi olmayıdi yaşamak / devrik ne olacağa
hızlı aşkın bir eğri halinde çarpacak yerine
bir bitmez ağıt mı vurmayıdı dağlara dağlara
hadi akşamın bozgununda hadi siz söyleyin

hadi sen söyle benim farz-i muhal sevgilim
bir üryanlıksa kahr gibi öyle yalansız söyle,
etkar bilinmediğin yanlarını yüksütmüş des de benim
böyle mi olmayıdi büyümesi çocukların korkuya
bir türkülü saylıklar gibi achiğım humasında

her seyde bir atılım bir gizli eğilim
ay doğsun / ay doğsun gökyüzünün göğünde
sonsuzluğun hayatı olan tek yadigarı
iste ben ashında buntarı hic düşünmüştür değilim
bir gündoğumu gördüm de uyanırken kuşları

hayata yeniden baktım bir günebakannus gibi
bir çocuğun çok renkli düşlerinin içinde
tirenlər varmış raylara coktan gider ha gider
ummanlar bağlanmış damarım benim tam yüregime
icerime gül rengi bir kan gider ha gider

NAYIR'DAN İKİ KİTAP

Mehmet Seyda

Yaşar Nabi Nayir, Türk edebiyatına büyük hizmetleri dokunan, adı hizmet liste-sinin başında gelenerdendir. Bakıyorum da, hiç kimse, ama hiç kimse, herhangi bir edebiyat - sanat dergisini onunki kadar başarılı, uzun ömürlü kılamamış. İlkin bir dergi, giderek yerli yabancı, yüzleri aşkin kitabıyla, matbaasıyla, koskoca bir yayını evi, Edebiyat kazandırmaz derler. Nayir bu yargıyi tek başına yalanlayabilmiş insan. Göğüslemiş, çok sıkıntısını çekmiş, ama başarmış.

Yeni yeni yazarlar türemiştir, belki bugün onum da kitaplarının eskisi denli satmadığı konusunda yakınları vardır. Ama bütün bunlar, Nayir'in Türk kültüründe en büyük katkıda bulunanlardan biri olurunu gözümüzden silemez.

Yakınlarda, Aralık 1971 de "Yıllar Boyunca EDEBİYAT DÜNYAMIZ" Şubat / 1972'de "DOST MEKTUPLAR" adlı iki yeni kitabı yayınladı.

"Edebiyat DÜNYAMIZ", daha önce kendisinin 1947 — 1957 yılları arasındaki edebiyatla ilgili yazılarının taramasından oluşmuş "Yıllar Boyunca"nın bir 10 yıl daha eklenişle, 1969'lara getirilmiştir. 10 yıl içinde yazıklarından bu kitabına seçip aldığı yazıları sunlardır : Eser ve Yazarı (1952 tarihli), Örnek Şair, Yazarın Çilesi, Abdülhak Şinasi Hisar, Edebiyatta Ortamın Gerekleri, Sanat ve Yenilik, Yazarın Özgürlüğü, Yazarlar ve Dergiler, Dil Kavgası, Şairler Alayı, Duyarlık Yasak, Şiirimiz Tehlikede mi?

Nayir'in ele aldığı her konuda, duygusal ve kıyıcı olmaktan kaçındı, eseme ile sağduyunu kullandığı göze çarpar. Okuru hemen kendi yanına çekmesini bilir. Sonradan tam tersini, karşısını düşünecek olanı bile böyledir bu. Sizi, hiç değilse yazısını okurken, kazanmıştır.

"İki Türlü Romancı"yı ilk kitabında okumustum, belki Varlık'ta da okumustum, ama doğru bir gözleme dayanan bir genellemeyi içerdiginden, bir daha okumaktan kendimi alamadım.

"Yalnız romanın yazılma, yanı asıl yaratma sahnesinde, çalışma tarzı bakımından, iki ayrı tip romancı bulunduğu gözdünden tutmak zorundayız" diyor. Kimi romancılarda kanava hazırlır - ki, Zola, Jules Romains, "Savaş ve Barış"ı sekiz kere yazdığı söylenen Tolstoy, bir kuyumcu sabrıyla çalışan Flaubert, Galsworthy, Pearl Buck... bunlar arasındadır.; artık yalnız içini doldurma ve tamamlama işi kalmıştır. Plan başta gelmektedir, yazısında birtakım sapmalar kendiliğinden olsa bile.

İkinci tipe örnek romancı Dostoyevski, Biraz da "Alan Fournier". Bunlar "frenklerin visionnaire dedikleri eski romancılar". Yazış sırasında kendilerini eski bir deyişle "cezbe"ye kapturan yazarlar. Ne kanavaları var önceden, ne de planları.

Nayir, "Balzac"ı belki de bu iki tip ro-

mancıyi tek kişide birleştiren bir büyük us- ta olarak kabul etmek gereklidir." der, onu ayri, özel yerde tutar.

Dedim; Nayir'a ilkin katılırsınız, sonra düşümeye başlaysınız. Acaba Dostoyevski "Suç ve Ceza"yı yazarken, o çok ince, kapıp koyvermiş, sadece yazarlığın itilimlerine mi bağlanmıştır?

Dostoyevski'nin André Gide eliyle ya- yılanmış mektupları, bunun hiç de böyle olmadığını göstermeye yetiyor. "Çok so- runlu, çok yönlü" romanlar yazmak istedi- gini belirtiyor ve yazıyor. Bu da bir "plan" değil midir?

"Halka Yaklaşmak" adlı yazısında, halka immayı, halka yükseltmeyi bir yana bırakı, "halka yaklaşalım" görüşünü savunur. "Her şeyden önce sanatçılarımızı çağdaş Fransız estetiğinin baskısından kurtarmaya çalışmalıyız." der. Çok okunur bir yazar olmanın bir kurus değil, bir erdem sayılması gerektiği ileri sürer.

Gerçekte, sanat varlığını sürdürdükçe, tartışması da sürecek bir konuya parmak basmış olur. Görüşünde gene haklı çıkar. "Kelebek" adlı roman Türkiye'de beşinci baskısını görür, kısa zamanda tükenir. "Çıplak ve Ölüm" hâlâ birinci baskısında durur. "Ve Durgun Akardı Don", ayrı ya- yinevrince basılmışken, tez sürede tüke- nir. Neden, niçin? Türkiye'de romanından önce bir "Kelebek" öyküsünün dedikodusu yayılmış, aydınlar arasında Šolohov dört gözle beklenmiştir. Ortam bu yapıtları okumaya daha önce hazırlanmıştır, ama Mailer için "hazır" değil.

Siz bir romanının, bir şairin, sürümü çok olan gazetelerde üstüste reklamını yapın ustacısına, hiç o tarakta beziniz yokmuş gibi davranışın, sonra da basın yayınlayın onun yapımı, bakalım satar mı, satmaz mı ? Ustaca reklam, usturuplu kampanya.. gücün yadsıysa varsa parmak kal- dirsın. Romancı, hikâyeci, şair sayısının üstüste gelerek çoğaldığı günümüzde omuz silkelemeyi gerektirmeyen şeylerdir bun- lar.

Çağında, toplumunda bile bile "yalnız" bırakılmış, ilgi görmemiş, gerçek değeri sonradan anlaşılmış sanatçı sayısı az midir? Yoksa, kişi usunu yitirmedikçe, az okunur olmakla övünmez.

İşte, yukarıda bir ıksine deolandığımız konuları işleyen, tazeleyen, birtakım so- runlara çözüm yolları araştıran bir kitap "EDEBİYAT DÜNYAMIZ". Türk kültürü ve sanatına büyük emekleri geçmiş bir yazarımızın görüşlerini içeriyor.

"DOST MEKTUPLAR" a gelince; içli, duygulu bir önsözle başlıyor. Nayir, bir gün, Belgrad'ın yeşil bir parkında oturmuş, tren saatini bekler. Yalnızlık acısı gelir saplannır yüreğine. Sonra, dostlarını görür çevresinde; yaşayan dostlarını değil, ölmüş dostlarını. Reşat Nuri'yi, Ataç'ı, Ziya Osman Saba'yı, Cahit Sıtkı'yı, Orhan Ke-

mal'ı... ve başkalarını, Kitabına mektupları- ni secereli aldığı 14 sanatçıyı, yazar ve şa- ri ne güzel anlatır. Gerçekten, özelliklerle, görür gibi olursunuz. Yüreğiniz burku- lur. Abdülhak Şinasi Hisar'dan Orhan Ke- mal'e uzanan anılar.

Yaşar Nabi Nayir, bu konuda şunları ya- zıyor : "...bazi okurlarım bu kitabı sabır- sızlıkla beklediklerini bildirirken bir okur- rum da mektupları ayrı yapılmadan hepsinin yayınlanmasını istemişti, Oysa yalmız Sabri Esat Siyavuşgil'le Nahit Sir- ri Örik'in dosyalarında duran mektupları ayrı birer cilt tutacak çokluktadır. Onun için ister istemez mektuplardan bir seçim yaparak en ilginç gördüklerimi aldım bu kitabima. Bu mektuplarda ad belirtilerek başka yazarla yapılan sataşmalar ya çır- karılmış yada adlar saklı tutulmuştur. Ha- yatta olan dostlarımın mektuplarını ya- yınılamayı ise sakincalı buldum."

Sayın Nayir'in gene bu yazısında yer a- lan şu satırlar çok ilginçtir:

"Ne güzel bir gelenek yerleşmiş ileri kültürlerde. Bir adam herhangi bir sanat dalında üne erişti mi, mektuplarını, müsveddelerini saklamak adeta bir görev sayılır olmuş. Yazarların ölümünden sonra mektupları yayınlanıyor yada Milli Kütüp- hanelerde arayanların emrine hazır tutu- luyor. (...) Nedensel geleneğe hep sirt çevirmiştir, nedendir sevdigimiz sanatçı- ların yalnız eserlerine önem verip kişilikleri- ne boş verisimiz?"

Gerçek bir sevgiyle bağlandığımız kim- selere yazılan mektuplar, "ruh"larımızın aynasıdır bir bakıma. Ofkemizle, hırsımızla, büyülüğümüz ya da küçüklüğümüz içinde yer almışızdır o satırların, Nayir'in "bir okuru" çok haklıdır; mektuplar ayık- lanarak, seçilerek değil, tümüyle yayımlan- malı, yada, Milli kitaplıklarda, ilgilenenle- re açık tutulmalı. Ama ne yapsın Sayın Nayir, buncağız göze alması, 14 sanatçı- nin mektuplarından bir seçime gitmesi bile bayağı yürek işi. "Edebiyat Dostları"na yaşam öykülerini toplamışım birçok yaza- rımızın, Kitap pek ilgi görmedi sanıyorum. İlleride, belki, bir gün, görür.

"Dost Mektupları" sahiplerinin birkaçını ben de tanıma onuruna eriştim. Ataç', İlhan Tarus'u nasıl tanıdığını, Sait Falk'le ilgili anılarını, izlenimlerimi anlatmışım azbuçuk. Nayir'in Nahit Sirri'yi tanıtan satırları, bende kalmış izlenimlerle tam bir uygunluk içinde. Yarı çocuğu, yarı erkek- si bir ses tonu, Boğaziçi'ne geceleri son vapurla yapılan yolculuklar; evlere dönüş. O Kandilli'de iner, ben Kanlıca'ya giderim. Akşam'da yayımlanan bir hikâyemi övüşü. Yaşam öykümün bir kesitini dinlerken ka- dinlar gibi hückeri. Bir cumartesi öğlesi, vapur Arnavutköy'e yanaştığmda, karşıda dondurmacıyı görüp: "Üstat, bir dondur- ma ismarla!" diye tutturmuşum. "Zatiuliniz ismarlaşa da biz yesek.." deyip susturuş. Plajda varılış ayaklarla geziniş. En büyük el açılığı olarak, köpek sevgisi aşırı olan eşiye, yabancı dergiden çıkmış bir köpek resmini, sayfayı kopartmaya kıyarak vermesi. Ve bizim duvarda, bu resmin köpek resminin yillarda düşmeden kahsi.

Kişilikleri yansitan mektuplar hiç kuş- kusuz, resimlerden daha çok kalıcı.

Şu son yıllarda, ünlü yazarlarımızın ki- mi mektupları yayınlanmaya başladı. Baş- langıç dönemindeyiz. Yaygınlaşmasını, bize de de alışkanlık durumuna gelmesini dile- meliyiz.

RASIH GÜRAN DEYİNCE...

Zühtü Bayar

23 Kasım 1972

Rasih Güran, kendi eliyle kendini öldürmiş... Ankara'da tedavi görmekte olduğu hastanenin üçüncü katından aşağı sallamış kendini... Nasıl yapabilmiş bunu, kendine nasıl kıymış, anlamak kolay değil. Söylediğine göre prostate varmış. Ama o hekimlerin, yakınılarının kendisine söylediğlerine inanmamış; kanser olduğu sansuna kapılmış. Bu sanının doğurduğu umutsuzlukla kıymış canına. Oysa intihara karşıdı benim bildiğim Rasih Güran. Genç yaşıt kendiń oldırdı diye Can Iren için sistem dolu yazılar yazmıştır. Gerçi bu yazılarında salt Can Iren'i değil, onu umutsuzluğa yöneltlen burjuva dünyasını da yargılıyor. Ama alnyazısının kendini nerde, ne zaman gerçekleyeceğii bilinmez. Doğası alnyazısının değil; madde dünyasında yaşayan, onun koşul-

landırmalarıyla kiskıvrak yakalananın insanı alnyazısının...

Rasih Güran deyince o nefis, adeta ikinci bir yaratma sayılabilen çevirilarından önce küçük bir anekdot gelir hatırlıma... Yıl 1967. İkinci kitabı yayımlamışım. Cemal Süreya'nın yönetimindeki Papirus dergisinin kasım sayısında bir küçük ilan: "Zühtü Bayar — Nâzım Hikmet Üzerine (...) Türkçesi : Rasih Güran". Sanırım bu dizgi karışıklığında benim kadar kendisi de çok gülmüştür. Aynı sayıda yer alan bir başka kitabın ilânmından Rasih Güran adı benim kitabım ilânmına girmiştir.

Rasih Güran, Türkçeyi en iyi kullanan, kendine özgü nefis bir üslubu olan birinci sınıf çevirmenlerimizdendi. Çevirileri arasında Steinbeck'in "Gazap Üzümleri". John Reed'in "Dünyayı Sarsan

On Gün"ü, Norman Mailer'in "Çıplak ve Ölüm"ü, Türk edebiyatçısı ve okuru tarafından bir "ikinci yaratma" olarak karşılanmıştır. Hele "Çıplak ve Ölüm"yle ilgili olarak bir tanıtma yazısında Hüseyin Korkmazgil'in : "Romanı okuyunca bana öyle geldi ki, Çıplak ve Ölüm'ü Rasih Güran yazmış da, Norman Mailer Türkçeye çevirmiştir," biçiminde övüç bir ifade kullanması birçok kişinin hatırladır.

Rasih Güran, bu ünlü roman gerçekten de çevirmemiş, oturup dilimizde yediden yazmıştır. Çok güç bir Amerikançası olan Çıplak ve Ölüm'ü Türkçeleştirken, asker argolarına, Türkçede karşılık olmayan deyişlere, küfürlere, orta ve kuzey Amerikan dialekterine sıp oturan karşılıklar bulmuştur. Sanırım Mailer'in bu eseri, Türkçeye aktarıldığı kadar yetkin başka hiç bir dile aktarılmamıştır. Norman Mailer bu gerçeği biliyor mu, bilmem.

Rasih Güran diye biri yok artık. Ama, büyük şairin Bursa Hapisanesinden, mektup sansüründen kurtulabilmek için "Rasiha Yenge'ne selam..." biçiminde andığı, Türk dilinin ustası, çevirmen Rasih Güran dilimize kazandırdığı hâcimli eserleriyle edebiyatımızda yaşıyor. Bu eserlerin, yaratıcılarına olduğu kadar, Türk dilinde artık Rasih Güran'a da ait olduğunu düşünüyorum.

GÜNLÜK

Ercüment Uçarı

İki yanında yer alıp voleybol oynayan askerler görüyorum. Önde saçları kurdelâlı kızlar yürüyen adımı bilmediğim bir ilkokulun küçük sınıf geçiyor gözlerimin önünden. Sevgiyle eğiliyorum bütün bu yaşam dolu masalların üstüne. Yaşamın kendisi masal diyorum. Ustalık belki de basit bir kavganım, bir maçın küfürlerinin ayrıntıları içinde bile buluyor masal kendini. Belki de ben burada masalla şiri kasdediyorum. Dün Kirkarelînde, Beykoz'un maçı için girtüşümlü yirtacak gibi bağıryordum. Beykoz, Beykoz, Şampiyon, Şampiyon diye. Beni dikkatle izleyin. Her golü her zaman şiir için atıyorum.

30. 5. 1972

Bugün ay sonu parasızdım. Bir işkembeci de karnımı doyurdum, cebimdeki paraları iyice bir hesap ederek. Beyoğlu'ndaki madamdan da bir Varlık dergisi aldım, iki büyük liraya. Cebimdeki kalan parayı saydım. Üç liram kalmış. Yarın aybaşı, Allah Kerim. Haziran sayısı çıkmış Varlık'ın. Dergide bir sürü yazı ve şiir var. Atılı İlhan'ın "İnce Saz" şirini sevdim. 20 yıl evvelki Atılı İlhan'ı anımsadım. Boynundan atkısı sarkarak, şiir matinalarında şiirler okurdu genç kızlara. Delice alkışlanındı. İnsan olarak tavrı şırsel bütünlüğü içinde savructu. Belki de şırsızdı o zamanlar şiirleri, şiirli sanırsa da bir çoklarmıca. Ama bu şiri başka değişik sevgi, saygı duyalı cinsten. Bir de Emin Özdemir var

Varlık'ta. Nicedir, kimdir bu bay? Nereden gelip oturmuştur Varlık'a? Sanat anlayışı, edebiyata tutkunluğu nedir? Bunlar elbetki çözüm isteyen problemler olarak türk okurunun, sanatçının gözü önünde durur ama bu bay her ay Varlık gibi bir dergide alabildiğine yazar durur, üç beş imzaının tekeline kendini hapsederek. Yazısın herkes yazısın Türkiyede, edebiyat böyle kendini yenileyecak elbette, yazılınlara büyür, kötü yazarlarla bile büyür, edebiyat. Ama bence kötü yazarların da edebiyata saygısı şarttır, sanatçıya saygısı şarttır. Şu veya bu nedenle sevmemişti edebiyatçıdan bahsetmemesi bir eleştirmenin de saygıya uygun bir davranıştır değildir. Bence Yaşa Nabi Nayır "Gazete ve Dergilerde" adlı yazısı başka birine hazırlatsın. Ve bu hazırlatmakla da, kendi dergisini çıktıgından bu yana, bunca yıl izleyip seven okurlarının dergisi için, sevgiyle vermiş oldukları paralarına da hem saygı gösterir diyorum.

16. 6. 1972

En büyük dostum yalnızlık. Hep onunla kol kola yürüyorum yollarda. Demin Beyazıt'ta Çınar'ın altında bir kahve içtim. Dostum yalnızlık gene yanında idi. Dedi ki bana, sakin sanatçilarla ahhâplık kurma, Sait Faik gibi dostlarını halk arasında seç, yoksa sonunda duyduğum hüsranlık büyük olur, çok üzülsün yanılıqlarına. Hak verdim ona. Hep güvendiklerimden yediğim dirsekler yüzünden hayat boyu böğüm ağrıyor.

21. 6. 1972

Dalgalar ırı ırı yağmur yeni kesildi. Kadıköy'den Karaköy'e geçiyorum vapurla. Dünya bütün bu duruma rağmen güzel. Şîir hepinden güzel.

29. 5. 1972

Ben yaşantımda her bölümünde şiri yapmak için çaba gösteriyorum. Benim şiriymi sevüp sevmemelerine de alırdığım yok. Bazıları da beni budala görüyor. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirmeme, bir süre avukatlık yapmama rağmen şimdilerde ufak bir memuriyetle kendimi kandırışımı küçük görüyorlar, aşağılıyorlar beni hatta. Bense hiç alırdırmıyorum hakkındaki söylenen tüm söyletlilere. Benim tek uğraşım, sevgim şîir. Onun üstünde hayatı hiç bir sey tanıtmıyorum, Tansiyonumun on sekizinci üstünde çıktıgı zamanlarda bile şîirden yanalıyım. Çalıştığım yerden, yurtık bir ağın her

Başbaşa

Ömer Faruk Toprak ile..

Halit Aksu

— Şirlerinizde, anı yazılarınızda, günlüklerinize sık sık çocukluğunuzdan söz açarsınız. Bize çocukluğunuzu anlatır musunuz?

— İstanbul'da doğmuşum. Yedi yaşına kadar Fatih'te geçti çocuklum. O yılların başında en etkili izlenimi Haliç'ti. Haliç'in kıyısındaki tersaneler, ufak gemi yapım yerleri ve irili ufaklı gemilerdi bütün dünyam. Sultan Selim Camii'nin avlusunun kenarındaki alçak duvarlara oturur, oradan Sütlüce'ye ve Galata köprüsüne kadar görünen Haliç'i dakikalarca seyredirdim. Bazan Camci Yokuş'un Haliç Fenerine iner, saatlerce oradaki yaşamı izledim. Haliç'in üzerinde masmavi bir dünya vardı sanki. Şimdi ne zaman Haliç'i bir kayıkla, bir küçük gemi ile geşsem, hep o yıllar öncesi ne yaklaşırım. Bellegimde kırık dökük çizgilerle, ama hiç kaybolmadan duran Fener, Cibali, Balat, Ayvansaray kıyılarına iner gözlerim. Çocuk bellegimde uyumlu kalmış dizeler gece kulaklarından.

Yedi yaşına gelince allecek Gönen'e gittik. Annem Gönen'liydi čunkü. O sırular yedi yaşı bitirmiş küçükler alınırdı ilkokula. Ben de okulu yazıldım. Eski harfleri iki ya da üç ay okuduk. Tam öğrenmeye vakit kalmadı. Yeni harflerle öğretim başladı. İstanbul'daki Haliç kıyısındaki yaşamdan iyice uzaklaşmış, kerpic evlerin, dar sokakların, şayak elbiseli insanların dünyasına inmisdim. Gaz lambalarının ışığında, ama daha gerçekçi konuşursak bir küçük kasabanın hemen hiç değişmeyen ortamında kaldım tam altı yıl. İlkokul bittiğinden sonra bir yıl ortaokula gitmedim. Gönen'de yoktu čunkü böyle bir okul. İlkokul'dan sonraki o bir yıl, okul kitaplarının dışında, edebiyat eserleri okumakla geçti. İlk okuduğum eserler, Maksim Gorki'nin *Arkadaşım*, Oscar Wilde'nin *Mutlu Prens*, Beecher Stowe'un *Kamçı Uygarlık* ismi ile Tom Amecanın *Külbesi* ve Nâzım Hikmet'in *Gece Gelen Telgrafı*'dır. Raslanılar olarak, bu kitaplar geçti elime. Çünkü hangi kitabı bulursam onu okuyordum.

— İlk edebiyat ateşi nasıl başladı sizde?

— İlk edebiyat tutkumun başladığı o yıldan sonra, İstanbul'da Gelenbevi ortaokuluna basıldı. Okulun birinci sınıfında iken 1934 de ilk yazım *Zavallı Çocuk, Mektepli Gazetesi*'nde yayınlandı. Fakat Gelenbevi'de bir üçüncü yılını geçirememedim. Dünyasından bıkmış, Türkçe öğretmenlerinden iki yıl okuduktan sonra, yeni öğretime başlayan Kumkapı Ortaokulu'na geçtim. Türkçe öğretmenimiz kırmızı sakallı Bahâ Beydi. Bana ilk kez edebiyati o açtı bütün derinliğine. Şiir denemelerine de, onun anlatıklarını ögrenerek girdim. İlk iki sınıfı İstanbul Lisesinde Orhan Seyfi ve Hakkı Süh'a'dan okuyarak geçtim. Orhan Seyfi, çok dar bir edebiyat çerçevesi içinde idi. Ne bilgisi, ne eğretmenliği vardı. Hakkı Süh'a, edebiyatı biliyor-

du ama, öğretmemiyordu. Lise son sınıfı gelince babamı yitirdim. Bu yüzden, Lise son sınıfı Kütahya Lisesinde okudum. Eflâtun Cem Güney'di hocamız. İyi bir edebiyat öğretmeni idi ama, onun verdiği bilgileri aşmamıştım ben artık. Yayın alımına adımı atmıştım. Daha dokuzuncu sınıfda iken *Servetifünün-Uyanış* dergisinde ilk şiir denemelerim yayınlanmıştı. Lise son sınıfda iken Varlık, Dikmen, Yeni Edebiyat, İnkılâpcı Gençlik dergi ve gazetelerinde şiirlerim, yazılarım yayınlanmıştı. Liseden sonra İstanbul Hukuk Fakültesinde okudum. O sırada, yeni kuşağından edebiyat çevresi iyice hareketlenmişti. Her yıl bir kaç dergi çıkıyordu. Üçbes ya da on sayı devam ettikten sonra tipi giidiyordu, ortadan 1942 yılında besaltı arkadaş *Yürüyüş* dergisini çıkardı. On sayı sonra yaşa düş emirlerle kaptırdı dergimiz. 1943 yılında ilk şiir kitabı *İnsanlar* yayınlandı. İligi göründü. 1943 yılında Ankara'ya gittim. Ekmek derdimiz başlamıştı. Hayat Üniversitesi'nden raylarından geçecektim. Orada halk askını öğrenmiş toplumcu bir arkadaş topluluğu buldum. Sefer Aytekin ile Enver Gökçe, *Anıt* dergisini çıkartıyorlardı. Orada savaş ve barış üzerine şiirlerim çıktı. Gene o yıl Suat Taşer'le ortak kitabı *Hürriyet* yayınlandı. 1945 ayında,

T A B L O

*bir dağı deler gibidir içimde
sesimdir harlı firmlardan pişerek
okuyunca yazılarını katlarında sevinin
ki kesilmiş bir yürek güzelliğinde nasıl
kudüm sesleri ney sesleri ve semâ
ben eski bir tamburda sevişmekteyim*

*yaşamtım o bitmeyen mavi buğday
gerilmiş alnında dünyanın sonu gibi
niceyim ben neredenim kimlerden
öyle kurşun bir kapıdan çıkuverip boşluğa
durmuşum göslerimde çan sesleri
ıskılarım içinde kör gezinmekteyim*

*oluyor duyulurcasına bazen
düşüyor göğsüme sıcak bir elin alevi
bir tablonun uykusundan fırlayıp
duru bir ırmak içinde koşuyorum kendime
doluyor ormanlara kuşlar kuşlara bulut
tam sevincin bir tan atımı yerinde
sevişenler içinde kalm zincirlerdeyim*

*hüzüm doğar genç bir taydır kirlara
kanatlanıp uçuşur düşüncelerimden
turulmuş göğsümü yalayarak rüzgârda
çatlar bir zaman ağır dut sazlar
ve durur türkü külhân kadınların
uzağında tanrıının eski iklimlerdeyim*



İkinci Dünya Savaşı biterken, ülkemizde biraz özgürlük havası esti. Kısa sürdü bu. 1946 dan sonra özgürlük vermeyen bir yönetim, ağır baskular ile yayın alanına çıktı. 1946 ile 1950 arasında hemen hiç yayın yapmadım. 1950 yılının sonuna doğru *Kaynak*'ta tekrar yazmağa başladım. Bu küçük dergiye hareketli bir hava vermek istiyorduk. Toplumu sanat, ulusal edebiyatı benimsiyen arkadaşlar da yazmaya başladı. DP'nin ilk aylarının özgürlüğü bir yerde geldi durdu. Baskıya gittikçe arttıran bir yönetim serliğini duyurmağa başladı. Bir böyük ozan anlamsızlığı kaydı. Böylece Biçimciliğten İkinci Yeniye kayan yazarlar içlerine dönük, kelime sanatından uzak bir tıkanıklığa saplandılar. Onların yazdıkları ile absurde'yi karıştırmamak gereklidir. Kaynak dergisinin yanısıra *Seçilmiş Hikâyeler Dergisi* örnek bir cesaret gösterdi. Önce derginin sayfalarını açtı bana. Sonra 1955 te şiir kitabı yayınlandı. *Dağda Ateş Yakınları*, işte bu baskı döneminin ağır koşullarının başlığı sıralarda çıktı. Fakat 1956 dan sonra öyle bir dönem geldi ki, toplumcu ozanların birazlık yayın yapabilleri bile suskunluğa gomildüler. Hatta beraber yola çıktığımız, diri edebiyat tarafı bazı arkadaşlar, Biçimci ozanları, İkinci Yenicileri tanse etmeye başladılar. O dönemin dergilerini, antolojilerini karıştırırsanız, bunu açık-şık görürsünüz.

— Size, 1960 devrimi, edebiyatımıza nasıl bir etkisi getirmiştir?

— 27 Mayıs'ın, ülkemiz tarihinde çok önemli bir yerli var bence. Eger Millî Birlikçiler, kültür ve ekonomik bilgi açısından hazırlıklı olsaydalar, 1960 Devrimi başka yöne saptırılamazdı, daha doğrusu devrim kendi doğrultusunda öden vermeden yürütülseseydi, bugün daha iyi koşulların içinde olurduk. Gene de 1960 ile 1972 arası, kültürümüz, edebiyatımız açısından çok önemli bence. Halkımız uyanıklık döneminde girmiştir. Edebiyatımız bunalımlardan kurtulmuştur. 1940 ve 1940 dan sonra yetisen sanat kişi 1955 ten 1960 dan sonra, Çağdaş Dünya Edebiyatı ürünlerini içinde rahatça söylebilecek eserler ortaya koymustur. 1971 de Sovyet Yazarları Birliği'nin çağrılı olarak gittigim yazarlar kongresinde bir çok ünlü yazar ve ozanLANDIM. Onlarla yaptığım çeşitli konuşmalar dan edindigim izlenimleri size sıralıyorum. Dil olanaktarı olverisi olsaydı, Çağdaş Türk Ede-

Ömer ASICI

Eşlerinin Gözüyle: SANATÇILARIMIZ

FÜRUZAN TOPRAK'ın Gözüyle Omer Faruk Toprak



— Omer Faruk Toprak'ı es olarak sevmeyinizde sanatçı kişiliğinin etkisi oldu mu?

— Omer Faruk Toprak ile evlenmemde rol oynayan etkenlerin başında gelir onun sanatçı kişiliği. Öbür özelliklerine, gerçek sanatçı kişiliğini ekleyince, idefâlımdaki erkeği buldum onda.

— Eşinizi biraz anlatır misiniz?

— Bio-psikososyal bir varlık olan, yanı bilimsel, psikîk, sosyal özelliklerin sonucu meydana gelmiş karmaşık bir bünyeye sahip olan insanı anlatmak güç, hele şiir, roman yazarı, fikra, deneme yazarı bir sanatçının anlatma da da güç. Kesin olarak olumlu yanları şu, olumsuz yanları su deyip, işin içinden sıyrılmak pek kolay olmama gerek. Önce olumlu dan, olumsuzdan ne anlıyoruz? Onun üzerinde duralımlı. Olumlu insan sügünden iyiye yönelik, insancıl yanları ağır basan bir insanı, sanatçı söz konusu ise, sanatını toplumun yararına sunan, coğuluğun güzel tatması, iyiye doğruya girmesi için olanaklarının zorlanması

dana gelmiş karmaşık bir bünyeye sahip olan insanı anlatmak güç, hele şiir, roman yazarı, fikra, deneme yazarı bir sanatçının anlatma da da güç. Kesin olarak olumlu yanları şu, olumsuz yanları su deyip, işin içinden sıyrılmak pek kolay olmama gerek. Önce olumlu dan, olumsuzdan ne anlıyoruz? Onun üzerinde duralımlı. Olumlu insan sügünden iyiye yönelik, insancıl yanları ağır basan bir insanı, sanatçı söz konusu ise, sanatını toplumun yararına sunan, coğuluğun güzel tatması, iyiye doğruya girmesi için olanaklarının zorlanması

kavgasına, dizeleri ile, tüm yazıları ile katılan bir özü anlıyorsak, Omer Faruk Toprak'ın tüm yaşamı boyunca, bâylesine çabalar içinde olduğunu görmek ve anlamak için, onunla yaşamını paylaşmış eşi olmak zorunu değil bence. İyimserdir o, bozuk olan her şeyin bir gün gelip düzelleceğine inanır. Kinci değildir. Kendisine taş atanların, attıkları taşı unutur, onlara arkadaş olabilir. Fazla duygusal oluşu, titizliği onun eleştirdiğim yanları.

— Nasıl çalışır?

— O çalışırken, küçük radyosunu makinesi, nın başına koyar, klasik bir müzik eşliğinde yazar daima. Yazdıktan sonra, bana okur ya da ben kendim okurum. Eleştiriler yaparım. Uygun görürse, hâlinin der değişimini, görmeseye yazdıklar kaleminden çıktıktı gibi kalır.

— Eşinizle ilgili, unutamadığınız bir iki anı?

— İlk bir sonbahar günü idi. Bitişikteki akrabamın davetine gitmek için hazırlanıyordum. Orada başka akrabalar da olacaktı. Ögle yemeğini, pembe, kırmızı güllerin sardığı çardanın altında yiyecektik. Ama nedense istekszindim. Yemeğe gitmemeye karar verdim. Tam o sırada telefon çaldı acı acı. Ağabeyimdi konuşan. "Ey Füruzan, ne var ne yok?" diye soruyordu. Allah allah işlerinin en cücülvî saatinde, telefonda işten başka bir sey konuşmayan bir insan, neden bana böylesine bir soru yöneltiyordu. "Hic" diyebildim. "Faruk'un biraz başı dönüs de" dedi. Asabi tansiyonu hatırlı geldi o anda. Kötü bir oyun mu oynamıştı yoksa? Ağabeyime sordum: "Nerede simdi?" "Kontrol için hastaneye yatırılmışlar, seni bir doktor olarak temin ederim ki, önemli bir sey yok. Uzülme sakın. Çamasır ve pijama götür."

Göz yaşlarını tutamadım. İçimin yanması arttıkça artıyordu. İstanbul'a geçip hastaneye vardığında, onu üzerinde pantalonu, bir yataktan uzanmış buldum. Bilinci yerinde idi, ama konuşması yasaktı. Zaten dostumuz olan, o hastanenin İç Hastalıkları uzmanı olan doktor hanımı açtı telefona, uzaktan geliyordu sesi. Faruk'un hastalığını sordum: "Çok üzgünüm, hastalık; Enfarktüs. Füruzan Hanıma bir den duyurmayın." Benim sesimi alamamış, başka bir akraba sanmıştı.

Evetleni daha bir yıl dolmamıştı. Her hâkimden çok iyi anlaştım hayat arkadaşım mutluluk denizinde yûzerken, mutsuzluk dalgaları ile boğuşmak zorunda mı kalacaktı? Zamanla kendime geldim, iradeyi topladım. İlerlemiş, az ilerlemiş toplumlarda çeşitli bedensel, çevresel nedenler dolayısıyla günden güne çoğalan kalp hastalıklarının tedavi biçimleri de artıyordu. Hekim hasta ile elele verine, hastalıktan pekâla yenilebilirdi.

Bir de tatlî anı: Sürükleyici bir romanın satırlarından, kapının üstünde calinan zili zorlukla ayırbildi beni. Posta! Bir mektup. Bir

biyati, dünya edebiyatında ön sırârlarda bir yer alındı. Noksantalımız yok demeye getirmiyorum sözü. Edebiyat üfürülerimizin evrensel katına yakâblimesi için, çok çalışmamız gereklidir. Ama her türde evrensele varan kitaplarımızın sayısı az değildir. Daha doğrusu, evrensel düzeyde yazan ozanlarımız, yazarlarımız vardır demek istiyorum. Orada da söylediler. Romanımız, şîri, şiir, öykümüz, bugün çok ünlülerin eserleri yanında konabilir. Size surâda Pablo Neruda ayarında en az üç ozanımız var dersem, sağlamayı bana. Bu sözüm Neruda'yı küçültmez, bizimkilerde de büyüklik olduklarını gösterir. Sözü 27 Mayıs'tan nereye getirdim. 27 Mayıs, belki çok hırpalanmıştır. Karşı güçler, onu belki bir kösede tutmuşlardır. Ama onun getirdiği özgürlük fikri, özgürlük düşüncesi bütün bütün yok edilemez. Simdilerde edebiyatımız bunun sınıvin veriyor. Zaten tarih de, Atatürk böyle istiyordu, böyle oldu, devrimci ilkeler eninde sonunda başarısını gösterdi diye yazacaktır.

— Dil Kurumunun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

— Dil Kurumunun dışındayım. Pek çok edebiyatçı arkadaşım gibi üyesi değilim. Bütün on yıl kadar önce Ankara'ya gitmemistim. O sırada orada görevli bulunan Sunullah Arısoy, "Dil Kurumuna sen de gir, doldur su formülleri" demişti. Doldurup vermemistim. Sonradan kendisine fırsat bulup sonucu soramadım. Dil Kurumu da olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Belki de Sunullah'da kaldı benim mührânat fislerim. Bu nedenle Dil Kurumunun dışında olduğum için, çalışmalarım üzerine yarında bulunamam. Türk Dili dergisinde yararlı yazılar görüyorum. Cemal Süreya'nın yabancı edebiyat üzerine getirdiği notlar çok ilginç. O dergide, önce onu okuyorum. Bir de su var, Türk Dili'nde yayınlanan şiirlerin çoğu zayıf görünüyor bana. Fazıl Hüsnü'nün orada yayıldığı şiirlerden bir tatl almıyorum. Büyüklük olnakları olan bu dergi, daha titiz hazırlanabilir. Kişiilerin yayinallya dergilerdeki kusurlar, noksantal Türk Dili'nde olmamalı bence. Taafâflılık, olumlu yönde daha ağır basmalı.

— Çağdaş Dünya Ozanları içinde, beğendiğiniz beş ozan ismi verir misiniz bize?

— Neval, Pablo Neruda, Yevtuşenko, Nicolas Guillen, Paul Eluard diye sıralayabilirim. Türk ozanlarını ayrı tutarak söylemedim bunları.

— Tezgâhtaki eserlerinizi biraz anlatır misiniz?

— Tuz ve Ekmek adlı romanım Yeni Ortam'da televîfa edildi. Bugünlerde kitabı olarak çıkaracak. Ates ve Rüzgar adını verdigim şiir kitabı ile öykülerimi derleyen Gönén Hikâyeleri (öbür ismi ile) Karşı Pencere yâyma hazır durumda. Sanırım bu yıl içinde çıkar. Günüklerim ve Deneme yazılarım birer cilt olur toplasam. Yeni bir romanım kurgusu içindeyim. Büyük bir aileyi anlatacağım bu romanda. 1971 de eşimle yaptığım das geziye ilişkin Dört Ülke kitabı da daha bitiremedim. Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya'yi kapsayıacak bu kitabı. Yukarda da işaret ettiğim gibi, geziyi kongre dolayısıyle yaptığım için, çeşitli ülkelerin yazar ve ozanları ile konuşmalar oldu aramızda. Kitapta onlar geniş yer tutacak.

1964 te geçirdiğim Enfarktüs, yaşamının sınırlarını, çizgisini bir hayli değiştirdi. Meyhanelere paydos deyip, bırakıtm onları eski günlerine anıları içinde. Zaten eskiden de fazla gitmemiz oralarla. İlgi azala azala 1964 e gelmiştim. 1964 den sonra yeni bir hayat evresi başladı benim için. Gençlik çağından çıkışlina, yeni koşular bekliyor bizleri. Doğaya uymak zorundayız. Geceeleri 21 de sinema ya da tiyatroya hemen hemen hiç gitmiyorum. 18.45 ya da 19.15 matineleri bize daha elverişli geliyor. Yemeğimizi erken yiyoruz. Saat yirmi olmadan karmıla beraber çalışma masamızın başındayız. O, yeni başladığım oyun'u devam ediyor. Bazi parçalarını bana okuyor. Tartışıyoruz, üzerrinde. Radyoda ya da teyp'te iyi bir müzik parçası buluyoruz. Müzik eşliğinde daha verimli olur benim çalışmam. Esim müziksiz çalışmaya yek tutar. Şiirlerimin, yazılarının ilk eleştirmeni karımdır. Çok yararlı uyarmalar yapar. Romanım ilk okuru da o olmuştur. Kirk yıldır, edebiyatsız, stîrsiz bir günüm, bir saatim olmamıştır. Yeni bir şiirin yayınlandığı zaman, ilk şiirimin yayınlandığı zamanki gibi heyecan duyarım. Bu heyecan, yüregimdeki bu ilk titremem, hiç eksilmemiştir.

Mayer Çok Kızdı

Fethi Savaşçı



Desen : Metin Eloglu

Krom tozu eleme atelyesindeki yaşlı iş arkadaşım Mayer, simsiyah tozdan korunmak için, pencereyi açtı. Ustabaşıyla birlikte, yalpalı yarık yürüyen, orta yaşı, şakaklarına kır düşmüş, kelebek boyunbağı birine, ustasını: "İste burada buluşacağın," dedi. İkinci katındaki yazışmaya doğru traklalarla, Mayer, arkadaşından sevinçle haktı. Ne de olsa yeni bir arkadaşın gelmesiyle işimiz biraz daha kolaylaşacak, biraz daha soluk alacaktır. Mayer, bu sevincin etkisyle, sarı nikel tabakasındaki H. B. sigaralarından ikincini yüksüp, birini ağızına tuttu. Ellerim eldivenli olduğundan, sigarnayı alamadım. Mayer, ikinci Dünya Savaşı'nda Rusya cephesinde tutsak düşmüş, üç yıl yakın da, Polonya tutsak kamplarında kalmış. İyi yürekli, acıma duygusu bol, hoşşobhet, bir arkadaş. İsten çikinea, evindeki feleli karısının yemeğini, bulasığını, çamasurunu yakayıp haktığından ayrıca kendisine çok saygım var. Cocukları çok seviyor, elindeki yiyeceği başkalarıyla bölüşmekten de kivanc duyar. Tutsak yıllarındaki açığını unutamıyor. Yiyecelerinin bir kısmını Türk ve Yunan arkadaşlara verirken "Cok tatludur, beşeneceksin. Bir sına bakalım" demeyi de unutuyor. Böylelikle acı, kötü savaş yıllarının acısını çıkarıyor. Sağ gözünü savasta yitirmış. Emekli olmasına iki yıl daha var. Şimdi altmış üç

yılında, ondört yıldır da bu atelyede çalışıyorum. Bugüne kadar, nedensiz olarak, bir tek gün ise geç kalmış yapmadım ve gelmemesmezlik de ikinci katta çalışan iki prese, krom tozlarını, poliviyol denilen bir sıvıyla karıştırıyor, kıvamına gelince, küçük saç sandıkları döküp götürüyor. Asansör beklerken ara sıra gençlerle şakalasmaya da elden bırakmam. Kir-

mazı, siyah, kül renkli, krom tozlarına kontulacak poliviyon ağırlığını, kaç dakika küçük makinalarda karışacağına dair bilgi, güçlük kutusunun içindeki el işi kadar kağıtta yazılı. O, kağıttaki formüller, geçen yıl işine giderken buna vermişti. Edindigim deneyle göre, formüller haya durumlarına göre değişebiliyordu. Hava sıcak olursa yüz gram fazla, soğuk

ve yağışlı olursa yüz uram eksik konuluyordu. O süre preste çalışanlar, getirilen maldan yakılmışlardı. Saatleri, basın pompaları, makinenin hava pompasının sesi birbirin normale getiriyordu. Az ötemizde ayak preslerinde çalışan Türk ve Yunan kadınları, kadınların makinalarına tepeden krom tozu dolduran iki Türk arkadaş da var. Ara sıra konuşuyoruz, paydoslarda. Mayer, savaş anılarını anlatıyor. Yeni gelen arkadaşları, çevirim yorum Mayer'in anıtlıklarını. Bir birlik ve beraberlik havası sürüp gidiyor, atelyede. "İzin, parannın, cinsiyetin, yiyecek ve içeceklerin milliyeti olmaz," diyor Mayer. Biraz da bizi avutmak istiyor. Yurt, ev ve çeşitli özlememizizi açıyar, okşuyarak, hakyor, dinliyor. Kadınlar, erkekler, Mayer'in çevresinde bir aile gibiyiz. O da bizim aile büyüğümüz durumunda.

Bu düzenli iş havası, bir kaç gündür bozulmaya yüz tuttu. Nedeni de papyon boyunbagı, orta yaş Kemal'in, ortaşı karıştırmas olmasıdır. Kemal, ilk atelyeye gelişinde, yerdeki tozları fırça süpürgeye süpürmeyeceğini belirtince, Mayer'le arası açıldı. Mayer'i yastırmaya çalısrıken, bu kez de benimle kavga yattı. Ayaklı düştüğünden, iki yanının üstüne sallanarak yanımı yaklaştı, öfkelj:

Sonu 14. sayfada

Bilirsin

Turan Batuhan'a

*İssiz bir eve girdim gücsüz hamalların sırtında
Bomboş hava, saçırlı duvarlar, eşyalar dilsiz
Aralarında suskun pazarlkızsız bir konuşma var ya
Saklıdı ilk acımı, ilk gözlerimi, ilk merhabamı
Bir sen bilirsin benim nasıl cehennemden çıktığımı.*

*Temmuzlar hazırlanlar tütü bozumsu toprakta
Bilmem kaçınıcı kez asıldı gökyüzü, boğuldu kaçınıcı martı
Anlaşılmaz oyle bir yalaza düştüm ki
Ölüler çıktı karşıma öüler hic yaşar mı
Bir sen bilirsin benim nasıl cehennemden çıktığımı.*

*Hälâ reçine kokuları hälâ bu yaştı bir ilkyaz sonu
Çiçekleri gecikmiş yerdibinde bahçeler var ya
Hani mosmor kibrillerle aydınlanır yesil sular
Söyler durur o kimsesiz köle kendi kendimi aldatışımı
Bir sen bilirsin benim nasıl cehennemden çıktığımı..*

Feriha AKTAN

paketti gelen, üstünde mavi renkli Fransız pulları vardı. Paketi açtım. Fransızca bir kitap. Bunu bize kim gönderdi? acaba diye merak ettim. Mektubun arkasında Abidin Dino yazıyor. Kitabı açtım: Chants pour Le Vietnam adlı bir şiir antolojisi idi. Parlak kuşé kâğıda basılmış nefis bir kitaptı. Fihristte yirmisekiz ülkenin adları sıralanmıştı. Şiir adlarının karşıslarında; Gulievic, Yevtusenko, Neruda, Nicolas Guillen, Zaharia Stancu gibi dünyanın en ünlü ozanlarının isimleri sıralanmıştı. Turquie sözcüğünün karşısınd�다 Ömer Faruk Toprak yazılıydı. Esime ilişkin sayfayı açtım: Susan Anadol'u (Gece Saat 1 den Sonra) adlı şiirin Fransızcası yazılmıştı orada. Après une Heure de la Nuit, çeviren Abidin Dino. Fransa'daki sanatlığımız. Tatlı bir ürperti duydum. İki metni karşılaştırdım.

Bu şiirin kısmı açık: Bu yıl the Literary Review dergisinin, Çağdaş Türk Edebiyatı sayısında da çıktı.

Sözünü ettigim bu antolojiden, Gulievic, Nicolas Guillen, Zaharia Stancu'dan olmak üzere üç şiir ben de Türkçe'ye çevirdim. Papirüs, Yeni Ufuklar, Yansıma dergilerinde yayınladım.

— En çok hangi şirini, yazısını beğenirdiniz?

— Tüm şiirlerini, şirli bir dille yazmış düz yazılarını beğenirgenellikle. Hele "Gecede ayaklarım ağır kurşun mafsalılarım - Yürüyorum bir dağ yolunda ateşe dönük" dizesi ile başlayan, çeşitli dillere çevrilen (Atşe Dönük) adlı şiri benim için unutulmaz bir anı taşırdı. Onda benden çok seyler vardı.

— Sanatsal yönündeki çalışmalarınızı anlatır musunuz?

— Esas meslegim Feisefe öğretmenliğidir. Bir kolejde Sosyoloji, Psikoloji ve Türk Edebiyatı dersleri veriyorum. Tiyatro hobi benim. Bu işe birkaç gece başladığım için hayırlanıyorum. Bugüne dek radyoda Hüseyin Rahmi'den uygulama piyeslerim, Henry Troyat, O. Henry, Gogol gibi yazarlardan çeviri uygulamalarım oldu. (Bir Maşrapa Su), (Armağan), (İki Kişilik Sinema Bileti) adlı oyularım oynandı. 1970-71 tiyatro mevsiiminde Şehir Tiyatrosu Uskudar Bölümünde Boğac Han adlı manzum-mensur bir destan oyunum temsil edildi. Bu oyun, Yeditepe yayınları arasında kitap olarak çıktı. Elime iki büyük piyesim daha var. Bu yıl Stancu'nun Ururu adlı romanını Türkçe'ye çevirdim. Sinan Yayınları arasında çıktı.

Kemal Ahmet ve İlhami Bekir

UNUTTURULMUŞ VE KAHROLMUŞ İKİ YAZAR

Behzat Ay

I — KEMAL AHMET (1904 — 1934)

Bir yıl önce yitirdigimiz değerli gazeteci H. Avni Sanda, bir önsöz ve otuz altı sayfalık incelemeyle birlikte, otuz altı sayfalık "Sokakta Harp Var" adlı romanı, Kemal Ahmet'in ölümünden otuz altı yıl sonra bir yayına evine (*) vererek yayımlatmadayı, biz yaştakilerin bugün, Kemal Ahmet'in yaşamışlığından ve romanından haberler olmaya başktı. Kimilerimiz onun yalnız adını, "Kemal Ahmet" adlı aşağıya aktardığım şiirden tanıydı:

Kafası

yüzde yüz uygun muydu kafama
Bilmiyorum, ama
O benim soyundandı

Etiyle kanyla değil,
Belki de heyecanla değil.
Baştrip parmaklarını kanayan yarasına
Beyninin işığını sattığı için,

Bir ekmek parasına.
Fakat ne yazık ki, o,
Namludan kopan bir kursun gibi haykırıp.
Karanlık acıların camını kırıp,
Güneş, dolu dırgın gözlerine dolduramadı!
Gün geldi, ağrından ayakta duramadı.
Ve iste o zaman

Çocuğunu bogan
Aç bir ana gibi,
Bir çözülmek çenberin kıvrınlarak içinde,
Boğu kendi elleriyle yüreğini
Bir raskı kadehinde.
Tutunmak istedi; kaçtılar;
Calıştı; kirbaçladılar;
Sıssadı; kendi kamını içti o!
Parça parça insan kafası satılan,
Kaldırımlarında aç yatılan
Bir caddeden
Mukaddes bir izdirap şarkısı gibi gelip
Geçti O!

Despot bir baba, mutsuz çocukluk, toplumsal ve iş güvensizliğinin acıları ile biberlenmiş otuz yıllık bir yaşam... Hepsi bu! Bir de, evet bir de, insanlardan, ücükâşçı, dolapçı, ikiyüzü insanlardan kaçmış, içkiye sağılmış ve kahrolmuş...

Kemal Ahmet'ten, bugün, elimizde kalan küçük bir roman (Sokakta Harp Var) ve romanına eklediği küçük bir öykü (Nar ile Ayvanın Hikayesi)...

Evet, yalnız bunlar...

Kemal Ahmet'in nasıl eriyip tükendiğini H. Avni Sanda, yozdiği otuz altı sayfalık incelemede o kadar ayrıntılı anlatmış ki, bizim burada fazla söz etmemize gerek kalmıyor. Sanda'nın incelemedesinden alıntılmadığım aşağıdaki cümleler, Kemal Ahmet'in yaşam çizgisini birazlık olsun yansıtıyor:

"Hersey onu korkunç görünüyor" (sf. 12)
"...kimlerin doğru, kimlerin yanlış söylediğini, ayrıntı etmeye başlamıştı. Ona göre, içi ve dışı bir olan insanların çocuğu, küçük meyhanede toplanan insanları. Isinden çıkar çıkmaz, bu

gibi yerlere giderek, hiç tanınmadığı kimselerle kirk yıllık abباب gibi görüşmek ihtiyacını duyuyordu. Bunları daha çok seviyordu. Akşamleyin hava karardığında zaman kaybetmeden, bir an önce, içki yerine gitmek isterdi. O zaman, bunu geciktiren biri olursa, sinirlenir, ona karşı fena bir sey söylememek için kendisini zor tutardı. Bu tutkunluğunu süküp atacak bir enerjile sahip değildi. (...) Onun yakın dostları kendisine öğütler verdikleri zaman, assert ve asabi bir şekilde karşılıklar verir ve onlarla bir daha görüşmek istemezdi." (sf. 21-22)

"Bir akşam üzeri, Sırkeci'de bir lokantada yalnız başına oturmuş, bir düşüncede dalmıştı. Arkadaşı Hüseyin Şehsivar, ona söz konusu iş yerinden hayırlı bir haber getirecekti. Onu bekliyordu. Bu beklemeye sırasında kafasından kötü kötü seyler geçiriyordu." (sf. 28)

"O daha iyİ bir dünyaya kavusmak istiyordu. Bir insan olarak bunu istemekte de haklı idi. İstiyordu ki, akşam olduğu zaman, herkes gibi bir evin yolunu tutsun ve orada sevgi ve sefkat ile karşılaşsın, eğer evde hasta varsa, ona ilaç götürsün." (sf. 35)

Kemal Ahmet'in romanı : Sokakta Harp Var

Romanın birinci kişi, Mehmet Nese Efendi, Zonguldak'taki bir kömür şirketinde memur iken, işler bozuk diye çıkarılmış... Çaresiz, kalan Mehmet Nese Efendi, İstanbul'a amcasına gelir. Amcası evini değiştirmiştir. Samatya'nın Etyemez semtine taşınmıştır. Evi bulmakta güçlük çekmez... Oraya gelinceye dekin, toplumun kesitinden geçer tek mil. Birçok gözlemlerde bulunur.

Mehmet Nese Efendinin amcası, issız ve işsizliğinden ötürü uyuşsuz, üşelik alkollikir. Karısı bu çileyi katlanmaktadır. Kızı Emine de... Emine'ye karşı, M. Nese ilgi duyar. Onu

H A M A L

ezildi
boyundan çok ufalmasında
bir el gitti gücünde
kemerinde
gülünde

zaman güldü ha güler
ekmeğine
çocuklarında suratı kahmsız
dişlerinde uzak yollar çizili
sirtında yanılıgını basmış çoğalışına
eziklik bir değil yüküyle dalsa
tencerenin dibinde
kaynayan
dolu uygarlık
eğitime kopuk öyküsü
öyküsü bir savaş kişiliğine

türkçe

suları kudurmuş bir deniz olsa yaşamak
sulara dalacak türkçe konuşacağım
bahklarla anlaşacağım
soura o güzel balıkların dilini öğrenecek
ve öğreteceksin onlara türkçeyi
böyle suların kudurmuş hali sönər
sakin olur deniz
sen hiçbir yere gitme oğlum
anadilin türkçesiz

İskender Muzbeg

kurtarmak ister. Çok geçmez, M. Nese, bir arkadaşı kanalıyla gazetede iş bulur. Gazetede borsa haberlerinin izleyicisi olur. Gazete çevresinden arkadaşlar edinir. Güç koşular altında çalışır. En sonunda, gece yarısı, yorgun arın kalıldığı amcasının evine dönünce, amcasını korkunç bir cinayeti işlemi olarak görür. Ve roman burada noktalıdır.

Romanın dili, 1932 de yazılmış olmasına karşın, öztürkçe ve güzel. Sanki kirk yıl sonra, bugünlerde yezilmiş gibi... Yer yer ince akıllar var. Toplumun tam bir kesiti sayılabilir. Aci gerçekler ve çaresizlikler iyi verilmiştir.

Sokakta Harp Var ve Kemal Ahmet Benzerliği

Kuşkusuz bütün yazarların yazdıklarından, önce kendileri vardır. Kemal Ahmet'de de böyle durum. H. Avni Sanda'nın incelemedesinden, yazarı ve yaşam öyküsünü öğrenmiş bulunduğu muzdan, romanda yer yer Kemal Ahmet'i bulur. Aşağındaki alıntılar (romandan) bu durumu tanıtlamaktadır:

"Ayaklındaki solgun pantalonunun vaktiyle ne renkten olduğunu anlayabilmek için, bir ekspres kuruluna ihtiyaç vardı." (sf. 37)

H. A. Sanda, Kemal Ahmet'i, hep rengi solmuş bir lacivert elbise ile gördüğünü yazar.

"Kim demis Sadık, borcuna sadık değildir? Fakat var evi Kerem evi, yok evi verem evi." (sf. 39)

Kemal Ahmet, veremden ölmüştür.

"Burası karanlık mı karanlığı. Günesi köse bakkalından paryla satsalar, gene bu odanın, bundan zerre kadar nasibi olmayacağı." (sf. 42)

Kemal Ahmet'in barındığı ve çalıştığı yerler, güneş görmeyen yerlerdir.

"Ben ise, borsa ve buna yakın çevrelerin haberlerini toplamakla göreviydim." (sf. 53)

Yazar, bir süre, çalıştığı gazetede, borsa haberlerini toplamakla görevlendirilmiştir.

"Dert si idi: Amanç, bir iste olsa, eve biraz daha para getirebilse, ortada bir dirili kalmayaacaktı. Fakat amcaya nasıl bir iş bulmak läzimdi? Bunu ben yapamazdım. Bütün bunları düşünürken içime bir acı çöküyordu. Elimden ne gelebilirdi? Benim de kazancım bu problemi çözmeze yetmezdi." (sf. 54-55)

Kemal Ahmet, çok işsiz kalmış, bu acayı ta yüreginden duymuş, sürekli bu acıyla kıranmış ve kahrolmuş bir yazardır.

Vb... vb.

Bir uyarı

Burada, yazarlarını ve yaymeylerini uyarmak amacıyla bir eksikslikle değilim: Behçet Necatigil'in hazırlayıp Varrlık Yayınevince yayınlanan "Edebiyatımızda Isimler Sözlüğü"nde (Altıncı basım, 1970) Kemal Ahmet adına rastlamadığımız gibi, daha sonra ve ayrıntılı olarak Sükrulan Kurdakul'un hazırlayıp Ataç Kitabevi yayınılarında çıktı. (Birinci basım, 1971) "Şairler Ve Yazarlar Sözlüğü"nde de Kemal Ahmet adına rastlayamadık. Bundan



sonraki basımlarında bu eksikliğin giderilmesi gereklidir.

II — İLHAMİ BEKİR TEZ (1906 —)

İlhami Bekir, Libya'nın Trablusgarp kentinde doğmuştur. Beş yaşındayken, Trablusgarp, İtalyanlar tarafından işgal edilince, subay olan dağuya birlikte İstanbul'a gelmiştir. Despot bir dayısı vardır. Dayısı ölmüş, mutsuz çocukluk dönemine, daha da açılaşır. İlhami Bekir, kimse sizdir artık. En sonunda Oksüzler Yurduna ve rürlük.

İlhami Bekir, 1920 de girdiği Öğretmen Okulu'nu 1926 da bitirir. Öğretmenlik yaşamı Bolu'da başlar. Son olarak İzmir'de öğretmenken, devrin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri tarafından emekliye zorlandığından, 1954 yılında emekli olur.

İlhami Bekir, hem öğrencilik hem öğretmenlik ve hem de emeklilik yıllarında çeşitli yan işlerde de çalışmıştır. Gazete ve kitabevlerinde düzeltmenlik, kendi kitaplarını yayımlamak, eczacılıkla ilgili dergileri yönetmek gibi...

1959 yılında özgürlük alanının iyice daraldığını gören yazar, Türkiye'ye bir daha dönmek üzere (belki sira özleminin de etkisi vardır) yurdumuzdan ayrıılır. Yunanistan, İtalya, Libya'nın Trablusgarp kenti ve oradan tarihi bir kasaba olan Sabra'ya gider. Orada Sesiye adında bir kadına tutulur. En sonunda tutkulu aşkı içinde boğar ve Sabra'dan ayrıılır. Cöl yolu ile (güneyden) Cezayir'e gider. O yıllarda Cezayir — Fransız savası doruğunda olduğu için, Tunus sınırı kapalıdır. Bir süre Cezayir'de ve Tunus'ta kaldıkları sonra, deniz yoluyla Misir'e gider. Misirden sonra da Beyrut'a gelir. Beyrut'ta indiklerinde sıcak bir sevgi ile karşılanırlar. Yanında bir de Türk arkadaş vardır. 27 Mayıs devrimi olmuştur. Bir Lübnan lirası altı liranın dört Türk lirasına düşmüştür. İlhami Bekir, artık duramaz. Yurdumuza dönmeye karar verir. Arkadaşından orada ayrılır. Çünkü arkadaş yurduna gelemez ve hiçbir zaman gelemeyecektir. İlhami Bekir, "Afrika çöllerinde kapkara kararmış, adamının gözlerinde yemyesil yesermiş olarnak, Adanada uşaktan iner." Coşkuludur, umutluudur; artık özgürlük diyarı oldu Türkiye'de. Ve yeniden şiirler yazmayı, kitaplar yayımlamayı düşlemeye başlar... Aradan çok geçmez, ancak üç beş yıl geçer, ki yine aynı tariham örneği, Türkiye'yi hızla 12 Mart'a getiren cihad namazları, camilerin parti ocağı merkezlerine çevrilmesi, her mahalleye bir milyoner sloganı yerine, elimize geçirdiklerimizi torunlarımıza vereceğiz sloganları ve başkaları.

İlhami Bekir'in şiirleri

İlhami Bekir, ilk şiirlerini 1924 yılında "Milli Mecmuası"da yayımlamıştır. Bunu, "Servet-i Fünun", "Resimli Ay", "Meşale", "Yeni Türk", "Halkevi", "Varlık" dergilerindeki şiirleri izlemiştir.

İlhami Bekir'in ilk şiir kitabı, 1927 de yayımladığı "Çocuk Şiirleri"dir. Kendi kişiliğini bulduğu, gününün sairlerinden ayrılarak toplumsal gerçekçi yolda yazdıru özgür ve özgün şiirlerini, "24 Saat" adlı kitabında toplamıştır. (1929) "24 Saat" basında yankılar yapmış bir şiir kitabıdır. Nazım, Akşam gazetesinde yazdıru (20 Ağustos 1929) bir yazında, "24 Saat" için : "24 SAAT, gerek muhtevası, gerek hüneri ile, yeni Türkçe şiirin kazandığı meydan muharebelerinden biridir." der.

"24 Saat" kitabından kimi örnekler :

"Ben istirahemi — Sahte bir kalkan altında silahsızlık için değil. — Bir taş gibi başlarını silahsızlaştırmak — Tok uyanıp aç ya-koparıp başma stanlarını. — Tok uyanıp aç yanstanlarını — Okuması için yazdım. — Duman-

değil alev saçıyor damarlarım. — Zira ben istirahemi — Yaldız kapı bir kitabı — Ince hasta parmakla — karıştırmakla, — Öğrendim."

"Halbuki dememis miydin ona: — Kirli bir çamur bir kovadan nasıl dökülürse, — Oyle dökütüm seni yüregimden; — Ve kanlı tırnak nasıl sökülsürse, — Oyle söktüm bileyimden."

İlhami Bekir'in üçüncü şiir kitabı : "A Birinci Forma" (1930) dir. Bu kitabı da ligi görmüştür. İşte kimi dizeler :

"Anam ekme — Karam ekme — Çocuklarım bebek beklə — Her gece — kuşlar birer taş olunca ağaçlarda; — Sağ kolumu anamın ağzına — Sol kolumu karımın ağzına — sokar, — Yuvarlarım taş kafamı bebek diye, — Şiir yazarı — O eserimi — tam 5 günde — tam beş günde yazdım."

Sairin dördüncü şiir kitabı da, 1931 de yarınlaştığı "Herhangi Bir Şiir Kitabı"dır. Bu kitabı, yaprak yaprak, görülmemis bir şekilde 16 sayfa olarak yayımlamış İlhami Bekir. Örnekler :

"Sann ne menekşe gönderdim — ne gül; — sana gönül — verdim," gibi...

İlhami Bekir'in beşinci şiir kitabı, "Mustafa Kemal" (1933) dir. Mustafa Kemal için en güzel şiirleri yazan birkaç şairden biridir İlhami Bekir. Okuyalım birkaç örnek :

"İlk adam — mavi gözlerle — baktı toprağa, — topragın haritassını çizdi hayra, — Allah değil, — o yazdı — sün yazımızı. — Yedisinde kız çocuğu — hamur yoğundu, — yetmişlik annem çocuk doğurdu — cephe içim."

"29 — birinci teşrin, elele verin — çocuklar! — İnanyorum ki yavrularım! — yarın, — yepeni bir hayat süreceksize, — bizden aldisıklarını — daha ilerilere götüreceksize. — Ve doğanlar, — böbürlenenecek, — 33 padışının adını söylemeyeceğim, — fes çarşaf, başörtüyü — amme cüzünü tanımadım — cehaletile..."

Sair, altıncı şiir kitabı olan "Olduğu Gibi"yi 1935 de yayımlamıştır. "Olduğu Gibi" den de bir örnek okuyalım:

"Dem olur eyy dem olur, — Gözlerim dolu nem olur, — Hanginiz kara gözüm, — Hanginiz annem olur eyy, — Hanginiz annem olur? — Ah ey uzakta — Yarı yara — İki kadeh gibi — çarpan ağaçlık..."

Aradan tam on yıl geçtikten sonra, 1945 tarihinde yedinci şiir kitabı "Hürriyete Kaside"yi yarınlamıştır. Bu kadar uzun süre susmasının nedenlerinden biri, en başta geleni, büyük adam olduğu denli, özgürlükçü ve hoşgörülü sahibi Gazi Mustafa Kemal'in artık başımızda bulunmasıydı...

"Hürriyete Kaside"nin yalnız ilk dört dizisini alıntılıyorum :

"Sonsuz uykulardan uyamıyorum; — Ustünde kurşun ağırlığı, — Eyyüb sağırlığı, — Ve körlüğü Yakub'un."

D A H A ' S I Z

Güçlü ellerime ağaç verir
Güllümseyişi dudaklarına güneş
Bütünler beni doğa
Bütünler cırkinliğimi gizler
Gizler dağlar
Gizler bulutlar
Gizler denizler.

K A L A N

Bir şarkı bitince yarımındır
Bir yol gidince yarım
Bir çiçek açınca..
Ve sevince bir yürek..

Günşün ASRAL



Behzat Ay İlhami Bekirle.

Bu kez aradan tam on dört yıl geçer; sekizinci şiir kitabı olan "Birinci Seans" (1959) t, ikambili kağıdı boy ve biçiminde kartonlara basar.

Dokuzuncu şiir kitabı ise, "En Güzel Şarkı" (1960) dir. Sair, Sahrata'da Sesiye'ye aşık olduğu günlerde yazdığı şiirlerine "En Güzel Şarkı" adını vermiş. Biz bu şiirlere, "En Güzel Ask Şirleri" de diyebiliriz. Bu şiir kitabıyla İlhami Bekir, Vâ-Nû'nun 1931 de Akşam gazetesiinde yazdığını (İlhami, kadın şiirleri yazmak için yaratılmış bir şair...) biraz da olsa doğruluyor gibi sanki... Çünkü bu aşk şiirleri o denli güzel ve başarılı ki, insanın yüregine çingil dursuyor. Sözü sahibine verelim :

"Suyun akmasını, yelini esmesi gibi, — Susamışları su içmesi gibi, — Uyumak ve uyamak gibi yeniden — Tabiat bir üçüncü bekler ikiden. — Gel ağaçlara su yürüsun — Toprakta çatlasın tohum, — Ben bütün bildiklerimi unutarak — Seni topraktan öğrendim gibi sevmek istiyorum." (...) "Ölüm bir kerre çalacak kapımızı, — Hayatın öncesi sonrası yalan, — Kalçası göğüs ve altın taşıyle — Ne güzeldir ayakta duran INSAN!" (...) "Sevmek güzel şey anladım mı bulut? — Sevmek güzel şey anladım mı SESİYE? — Bir limon ağacına takıldı ay — Bakıyorum — Diğer mi diye..." (...) "Değmez düşünmeye geçen saatı — Bir gün elbet öleceğiz, — Kanat doğdurup içeceğiz — Ve uçarken seveceğiz hayatı."

Sairin onuncu şiir kitabı da "Küba"dır.

Bütün bu şiir kitaplarının dışında da yazdığı şiirler vardır. Bu şiirler de ötekiler denli güzel. Özellikle "Gurbet", "Cezayir", "Selim" adlı şiirler...

"Asım Bezirci'nin haktan ilgisile" bu şiirler derlenip May yayınevince (**) toplu bir kitap olarak yayımlanmasaydı, bizler, bu şiirlerden habersiz olabilirdik. Hassan Hüseyin, meğer ne kadar haklıymış İlhami Bekir'i Tanır misiniz" (***); yazmaktadır...

İlhami Bekir'in şiirleri hakkında yazı yazınları

Halit Ziya Uşaklıgil, Halit Fahri Ozansoy, Peyami Safa, Hüseyin Cahit Yaçın, Abdullah Cevdet, Nazım, Vâ-Nû, Hüseyin Necmettin, Hikmet Ferudun Es, Ahag Surri Levend, Behçet Kemal Çağlar, Orhan Seyfi Orhon, Suphi Nuri İleri, Neşet Halil Atay...

İlhami Bekir'in basılıp da piyasaya çıkmayan kitapları

"Yeni Can Yeni İşik Yeni Ses", "Son Buhran" Bu iki kitabı birincisi bir kitabevinde yayımlanıp kataloğa alındığı halde, sonra, nedense yok edilerek piyasaya çıkarılmamıştır. İkincisine de, yazının kendisi, piyasaya çıkarmayı sakıncası görerek, aylarca yemek masasında örtü olarak kullanmıştır. Halbuki Romali şair: "Şairler duymak ve haykarmak için doğmuşlardır," diyordu!

Geçen Günlerle

Kenan Ercan

bir bir öğle sonrasında

26. 9. 1972

Dipdipi bir güneş. Kavurucu değil ama insanın içini ıstır gibi. Doğa bayram içinde sığıntılarından habersiz. Tunusbağı'ndan Çiçekçi'ye, önde upuzun bir yol. Yürüyorum. Eski tramvay yolu burası. Yamaç bir asfaltı şimdidi.

"Bir bilet te bana al ulan."

"Hay! Kimyası gibi kimyası yaratananın da... Yine disiplin kurulundayız be."

"Üst kat boş arkadaşım ittip durma."

"Abi öylesine kral ki Yıldız.. Girince sağдан yukarı tırmanacaksın, otlar da bitirim ha! Yarın belli geliyor da yattının kızın saçının tel bilem

gözükmemiyor iki adım öteden."

Yolun karşısına bakıyorum, bir pastanenin üstü. Yesil boyalı bir yapı. Donuk donuk da camları var, ışıyorum. Aysel miydi, Nazan mı adı? İkisinden biri olacak mutlaka. Yamamıyorsam olğun, bki beyaz atı vardi babasının. Lâcka bir arabaya koşardı onları. Yine de kırırmızı kırırmızı o. Es tutardı gisilerini, okul çoraplarını kaloriferli apartman kızlarıyla. Ben bilirdim, yine de severdim o'nun. Çünkü anlaşması kolay olurdu o ve onun gibilere. İnsanlık duymazdı, örneğin Dokur'ların kızı Sule'yle veya armatörlerden Hasan'ın ablası Mebrure'yle birlikteyken ki gibi. Dostluğu da

UMUT

Umut kardeşim - güneş batsa da
yol bitse de
umut,
Silah konuşsa - ağlaşa da ip.

Oya UYSAL

erkekçe olurdu o'nun, kırmızı yüregimi hiç.

"Bu akşamüstü yok mu, hüzünleniyorum doğrusu"

"Babandan mı korkuyorsun?"

Diyemedi.

Dün akşam yine bir tencere bulgura yarım ekmekle ve beş kardeşiyle birlikte daldıklarını anladım. Babasından da mutlaka en azından üç - beş samar yemisti olursuz yere. O zamanlar bilemediğim bu adamın niye bu denli sınırlı olduğunu. Düşünür, bir solukta bitirdiği Marmara sarabına verirdik her şeyi.

Solumundan pırıl pırıl bir araba geçti. İçinde gülén yüzler, civil civil bir yaşantı. Sevindim. Güzel sey gülüm, eğlennmek. Doktorlar insanın ömrünü uzatır diyorlar. Ama böylesine bir eğlenceyi, mutluluğu nasıl edinmeli? Eksiksiz, kötü yansız, düşünmesiz, boşvermişcesine herkese. Yapamıyorum, sınırlı oluyorum giderek. Böyle, sanırım bana göre bir yaşantı değil. Boşvermek, herkese, her olaya boşvermek. Kahkahalar savurmak yalnızca, kör ve sağlam olarak.

Birden, ölüme hazırlan, bohçaya benzer birsey düştü.

"Amca bana doğru at, bana doğru" dedi esir bir ses. Dalan gözlerimi o yana çevirdim ki bitmemek elde değil. Topu ona doğru sırtladım. Havada dağıltmak üzereydi ki son anda tuttu birkaç kararmış iplik kümlesi bez parçalarını.

Sonra ezilmiş yahn tabanlarını gördüm onun. Koşarak uzaklaşıyordu. Kendisine yoksul ve körelmiş o dar, ara sokaklardan birine.

İste dedim, delicesine eğlenmek bunları görmemekle başlar mutlaka.

dilennmiş bir gecede

5. 10. 1972

İlhami Bekir'in romanları

"Taşlı Tarladaki Ev": 1938 lerde Yeni Adam'da tefrika edilen, 1944 de de yayımlanan değişik bir romandır. Birinci Dünya Savaşı'nın, bütün dünyada olduğu gibi, İstanbul'da da nəlik ve sefaleti doğrusunu sergiler. Ayrıca, yazar, çocukluk günlerini şırsel, acı, buruk bir dille yansıtıyor. Yıllar sonra yayımlanan Aziz Nesin'in ana anısı diyeBILECEĞİMİZ "Böyle Gelmiş Böyle Gitmez'i ile Hasan İzzettin Dinamo'nun "Ates Yıllarını zaman zaman anımsadığımız olur "Taşlı Tarladaki Ev'i okurken. Aslında üç yazarın da "Öksüzler Yurdı", "Darlıleytam", "Darüşşafaka" da çocukluk dönemlerini yaşadıklarını düşündürsek, bu benzerliğin çok doğal olduğunu daha iyi anlarız.

"Taşlı Tarladaki Ev'e yazdığı önsözde İ. Hakkı Baltacıoğlu söyle diyor: "Günün birinde e-seri tekrar elime aldım ve tekrar okudum; daha çok begendim ve daha çok sevdim." (sf. 5)

Yazarı ise yazdığı önsözde söyle diyor: "Mesut ve kavgusuz, bulutların üstünde çıkışacak, yıldızlardan cigara yakacağız." (sf. 9) Bu söz bana, Valentina'nın uzağda gezip dönüşüsünden sonra söylenilmiş bir sözü anımsatıyor.

"Taşlı Tarladaki Ev'de bol bol şırsel anlatıma tamık oluyoruz:

"Ve bilinirdi ki, o, eğer dalına binilmeyece, alacakaranlıkta omuzlarına değerek uçan güvercineri bile ürkütmeyecek kadar iyidir." (sf. 30).

Romanındaki çocuk kahramanlarının oyulları bize açlığı yansıtıyor:

"Bakkal Bodos'un oradan tuğla çalarız gene, sırın kurarız. Fırınçılık oynarız." (sf. 42)

"Hasan sözleri tamamıyor:

— Her akşam üstü, size jiki susamı ekmeğe getireceğim, değil mi anne?

Kadın o zaman :

— Evet oğlum! diyor. Susamı taze ekmeğe tereceksin." (sf. 46)

İlhami Bekir, 12 yaşında (1918) Öksüzler Yurduna girişini ve oradaki yaşantısını anlatır romanın bir bölümünde. Sabahları, "Padışahum

çok yaşal!" diye hep bir ağızdan bağırtırlar. Ve o günlerin, "Osmanlıyız ey kardeşler," diye bağlayan marş yine hep bir ağızdan söyleyicilerini de uzun uzun anlatır. (sf. 61-78) Ve Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş dönemi romanda şöyle anlatılır: "Günler, haftalar, aylar sonra duyduk ki cephepler çözülmüş. Osmanlı, Alman, Avusturya, Bulgar orduları, aksın aksın, dalga dalga gerilere, aç, aşk ve cıplak şehirlere doğru koşmaya başlamıştır." (sf. 78) Sonra gençlik dönemini ele alır yazar. Yine şırsel, acı ve buruk bir dil egemenidir anlatımında. Benzetmeler o denli güzel ki: "Ay dışarda, ipi kopmuş bir çocuk balonu gibi kendine ısrarlıyor. Bir çocuk uçurtması gibi yüksek çırar ve selvi ağaçlarının dallarına takılıyordu." (sf. 83) Sonra romanın başlığında bir intihar teşebbüsü. O anda Ayşe'nin gelip kurtarması. Aile ve ev özlemi... Çeyrek yüz yıl otellerde kalmış, kahve ve ucuz meyhanelerde vakit tüketmiş, mutsuz ve kahrolmuş bir yazarın (üstelik şimdilerde de unutturulmuş) özlemi başka ne olabilir ki? Çocukluk dönemi de mutsuzdu. Freud'un 0 — 6 yaş arasındaki çocukluk dönemine önem verisi yadsınamaz.

"Herhangi Bir Roman Kitabıdır"

1965 de yayımlanmıştır. Kendi yaşamından, şiirlerinden bir kesit de diyebiliriz. İlhami Bekir'in bu kitabı için... Özellikle 1959 sonu yurt dışına çıkışı, yaşama öyküsünde anlattığımız gibi yurda dönüşüne degen olan bölüm her ilginçtir. Hiçbir yazın türünde sokmadım bu kitabı ben, sokulamaz da... Adı gibi, yazarının adı (Herhangibir) gibi acap...

Sonuç

Kemal Ahmet, 38 yıl önce öldü. Ölümme mecbur etti yaşama koşulları onu... İlhami Bekir, ağır-akşak, hastalıklarla penceleserek, ucuz otel ve meyhanelerde, bol dumansız izbe kahvelerde (ilerlemiş astımına karşın) yaşamını sürdürür yor; yaşamaksa eğer onunki..

Bu yazam, ne bir inceleme ne de eleştiri olarak kabul edilmesin... Hele propaganda hiç mi hiç! Unutturulmuş, kahrolmuş iki değerli yazardan, acı, saygılı bir söz ediliş.. O kadar!

(*) Habora Kitabevi Yayınları, 1970.

(**) Şirler, İlhami Bekir, 1971.

(***) Gelecek Dergisi, Ağustos — Eylül, 1971.

Metin Eloğlu'nun "Dizin" ini okuyorum. İmzalayıp vermişti bana gittigim son sergi srasında. "Dost Kenan Ercan İçin" yazmış imzasının üstüne. Atış ağabey tanıştırmış, umduğumca yaşı bulmamıştım o'nun. Güney Taylan da vardi yanımızda. Sonradan biz Taksim'deki küçük bir meyhaneye doğru yönelik, geleceğini söyleyordu arkamızdan.

"Dizin" in Türk Dil Kurumu Armağanını aldıgını duyuncu çok sevindim doğrusu. Yerinde bir karar diyebilirim. Güzel, ilginç şiirler var bu kitapta. Dergilerde yayımladığı son şiirlerinden derlemis hemen hemen hepsini. Şiirlerimde, mizahi ilk ve en güçlü veren ozanlarımdandır Eloğlu. O'nun "Sultan Palamut"unu ve "Aysemaye"sinı anımsayıp ta burkularak gülümsememek elde mi? Toplumcu bir açıdan eğildiği olayları kıvrak dizelerle sunmuştur okuslarına. Bunu yaparken de mizahın güçlü öğelerinden yaralanmış, daha bir okunurluk kazanmıştır. Geniş halk kitlelerine seslenen bir ozandır Eloğlu.

"Dizin" deki şiirler bernekadar bu ilk tutumdan uzaksa da, edebiyatımıza yeni bir ses getirmeleri nedeniyle rahatça okunabiliyor.

"Dizin" deki şiirlerin çoğunu sevdim. Birkaç kez okudum: Emzik'i, Kolonya'ya Selâm-Sabah't, Saat Kaçı, Coban's, Yapılmaz Kataklık'ı ve Turgut II'yı.

Eloğlu'nun gerçekten ozan yaratılışı, şiirinde duyulmamış hambaşa bir havası var. İşte ben bunlara hayranım.

Eski Bir Tutkunun Gecesi

Burhan Günel

Kırlaşmış, akla kara karışığı, dalgıç saçlarına bakınca. Gözlerindeki, eski ateşlerin küllenmiş pırıltılara, Arkadaşım ona "Hocam" deince, ben arkadaşımı "Bu gün çok sıkışın!" deyip küllenmiş ateşli gözlerine takılınce "Hocam"ın; utanmaya benzer, yanaklarına kan yüreği gibi..

Öğretmen emekli, Arkadaşımın şıklığına karşın, onun boyunbaşsız gömleğindeki, yakası kirli ceketindeki, ütüsüz pantolonundaki boynubüküklük, bana öyle geldi; oysa daha birkaç gün önce, içkievinin dip köşesindeki kırık dökük masada konuşan o, arkadaşımı söyleyen:

"Buyur, hoş geldin, demek beni tanıdin, otur söyle. Ama param yok bak, sana bir şey ismarlayamam..."

Arkadaşımın içindeki ezilmeyi ben yaşıdım bir daha, "emekli öğretmen, unuturulmuş şair"ın sularmakta direnen gözakları, çok önceleri kıvrık ve uzun olan kırıplıklarındaki gözlerinin şimdi yarı azıcık ıslaklık gibi bir şey, sevinc göz yaşı döken bir babaya benzer; duygularım.

Balık kokusunu duymadan olabilir, da ha önce, daha yoldayken, ağır aksak, şiriden söz ederek yürüken, gelip geçen başbozuk taşlılardan sakınırken, öyle, uzandı, yirmi beş kuruşa bir mandalina almak için "Hocam"; aman biz varız, sen dur, arkadaşım davrandı.

"Hocam sen bırak, ben alayım.." dedi.

"Yok" dedi o, "zaten bir tane alacağım, daha fazla alamam. Adam soyuyor da su ötedeki büyük adam, güzel koktu.. Hem de Akdeniz özlemi bu, deniz özlemi de değil, ondan alıyorum."

Ben geride kaldım. Bütün mandalina ayağlarını Akdeniz'in, köpüğünü, kokusunu derip toplayıp bir sepete doldurarak gönülden, "Hocam'a sunmak istedim.

Kırık dökük bir gece başıyordu. Eski bir şairi tanıydım, Sirtındaki lâcivert eket, bacaklarındaki düzgün yıldızlı pantolon, içimdeki pahali kazak beni rahatsız ediyordu, arkadaşımın da giydikleri, biliyordum: Benekli boyunbağı, yakalarında-

ki düğmeleri gülümseyen vişne rengi gömlek... Rahatsız ediordu çok.

Çıkarıp atabildirk belki; ama yaşamak, orada, ayrıntılardan uzak, çırılçıplak, oflu gibi, üç boyutlu, enine ve boyuna ve dikineyi, binlerce noktanın varlığında ve uzağındaydı...

Biz girince, sürekli müsteriyiz, adam gülmüşti, genç ve güzel, bazen gözlükli, gözbebekleri yalmıştı; "Hoş geldiniz..." dedi üçünüm sınıfın çok üstünde. Gündörmiş garsonumuz, delikanlı olan değil bu, "Baba Bey" de gülmüşti. Kara giymiş; çizgili yüzündeki anlamlı yorgunluk. Şöyle bir ilişti gözümü, tekerlek şapkalı biri, saçları dökük iki adamın arasındaydı, döñüp baktı bir, bin kez kaçırıldı sanki gözlerini, olağan Yanındaki iki adama, konuğumuz "Hocam"ı gösterip, emekli öğretmeni, unuturulmuş şairi, bir şeyler fısıldadı gibi. Öyleydi, sonradan anladım.

Trablusgarp'taki eski tutkusunu anlatıyordu, onun için yazdığı şiir okuyacaktı. Delikanlı, yeşil salatası getirip balık bulğulaması ve karışık soteyi gecektirerek ve yanakları kızarıp azıcık gülümseyerek, düşü bozdu. O zaman "Hocam", demek ki deminden beri düşünürmüştü, başka bir şey sordu:

"Şu aşağıdaki şapkalı adamın adını bilir musun oğlum?"

"Oğlum" baktı, hangisi, haa o mu? Başını salladı, tamam, adını bilmiyor ama gitip soracak. Ama kendisine değil ha, başka birine sorsun ve balık bulğulaması ile karışık soteyi de unutmasın bak, tamam mı?

"Tamam ağbı!..."
Gitti.

Kimse tanımiyormuş, yakışıklı patron da, basgarson da bilmiyormuş adının adını. Delikanlı bu yüzden öğrenmemiştir, arsa kusura bakmayaçğız artık, olmaz mı? Bakmayız.

Göz acularını daraltarak baktı "Hocam". Tanyabilir, ama şu sigara dumam, şu yaşlılık olmasa: yaşlılık demek, "bin kez es-

meye zorlayamazsan. O bir usta işçi, sen, yardımıcısın. Yerleri süpürceksin, makinaları da akşam üstü paydos. Bu işleri yapmıyacaksan, dosdoğru ustasına git söyle. Seni başka bir işe versinler, buraya da başka birini. Biz çalışacağız sen, elini kolunu salayıp bize bakacaksın. Biziye esit para alacaksın. Bir de içinden bizi enayi yerine koysaçın söyle mi? Türkük ve müslümanlık tenbellik demek mi? Başkalarının dininden, milliyetinden dolayı onları kinamak demekte değil, Türkük ve müslümanlık. Umutma ki onların yurdunda bir konuk işçisin.

Sağrıda, böyle bir çıkış beklemiyordu. Sağ elini gövdesine bir iki yumruklaştı. Topeden tırnağı gözden geçirdi. Küçümsemi:

— Ben, milliyetçiyim arkadaş! — N'apalm milliyetciyen? — Bu atelyede gavurları barınarmıyorum!

— Hassıktır oradan serseri!

Üstüme doğru, elindeki altmış beşlik kol anahtarıyla yürüdü. Mayer, az ötede çalışan Almanlar gürültüye koşup geldiler. Postabastardan Morris, durumu sordu, anladım. Morris, yazihaneye koşup, durumu bildirdi. Atelye sefilye, iş letme sefi sorguya çektiler ikimiz. Sonuçta barıştırılarak kararlaştırılmıştı. Uyuguladılar. Kemal'i kadınların çağıştırdı kuru preslere, krom tozu bozma işine verdiler. İkiinci gün Türk kadınları yakınına başlıdilar, Kemal'den. Kadınlara karşı asaşındaki edep yerlerini kasıyor mus. Sövüyormuş, benim için ardı arkası gelmez suçlamalarda bulu-

nuyormuş. Özcesi, bir tedirginlik tır bir hoşnutsuzluktur sürüp gitdiyor.

Geçen gün de asansörde besinci kata, yemek salonuna çakarken. Yunan kızlarından birinin içini cımdıktırmış. Kız feryadı basınca, asansörde hemen durdurulmuş asansör. Kemal, hiçbir şey olmaması gibi, asansörüyü yatıştırmış. Kızdan da özür dilemiş. Yunan kızı yeni nişanlandı. Oteli atelyelerde de iki oğlan kardeşi çalışıyor. Nisanlısı ve oğlan kardeşi duysalar cımdıktırmayı olsun, Kemal, gitmiş. Bir gece saat 11'de isten çıktıktan sonra, Yunanlılar, Türklerden hiç mi hiç ayağı kalmaz, adam dövmekte, başak çekmekte, kumar oynamakta, her çeşit edepsizlikte. Almanya'da okadar yakından tanadık ki birbirlerimizi. Yunan kızı,

"kimek" demek, "hasar" demek. Oysa bellek diri kalabiliyor, gözbebekleri bir yerde eski bir dostluğu anımsayabiliyor...

"Öyleyse git kendine soruver bir seferde, hadi çocuğum. Siz ressam Nuri Bey misiniz? diye soruver, benden söz etme, olmaz mı?"

Delikanlı bükün artıktı. Et soteye ve balık bulğulamasına aç kurtlar gibi saldırabilirim ben. Yeşil salata, hayır, "doğa salatası", yeşiller dopdolu...

"Kim soruyor?" demiş, delikanlı konuyunu söylememiş.

"Ressam Nuri değilim," dememiş adam. Öyleyse odur, anladık. Bakırık, ressam olan değil ama öteki ikisi bize bakıyor.

"Hocam" başını eğdi :

"Tanırsınız, adını duymuşsunuzdur. Bana iki ismarladığı olurdu, iyi çocuktur Nuri..." dedi.

Bu kez de "Hocam"ın "Ressam Nuri Bey"i haber gönderdi. "Bir ihtiyaci varsa söylesin, o girer girmez ben kendisini tanımam, şair Bekir'dir o.." demiş. Delikanlı garson gelip söyledi, yaşlı olsa belki söylemezdi, anlardı bir seyler.

"Hocam"ın bakişları iyice külliendi, boyunbaşsız gömleği ona dar gelmeye başladı, boğulacakmış gibi, anladım.

"Ne ihtiyacım olacak?" dedi.

Yutkunup ekledi:

"Yaşlılık çocuğum... Artık gözlerim iyigörmüyor da, ondan sordumdu, acaba benzeri miyim? diyerek... Merak iste... Sağ olsun, selamum götür, hiç bir isteğim filan yok benim..."

Çığlıklar duyuyordum. Yürüyen adamlar görüyordum. Şarkılar söyleyiyordu. Sirtimi dönmüş, elleri bardaklı, cepleri paralı, gönülleri varsı adamlar görüyordum. Ama, bir türlü bulamıyordum.

"Hocam" elindeki kitabı karıştırıyor. Trablusgarp'taki sevdigi kadına yazdığını şiirini arıyordu, bize okuyacak. Ama artık olmaz, dayanamam, şiir filan kalmadı ki: dinleyemem artık!..

En iyisi biraz sonra kalkıp gitmek olacak.

Lokmalar boğazında düşümlensin istedim. Bu ünlü, adını daha önce duydugum, çizgilerini anımsayıbildiğim "Ressam Nuri"ye çok kızdım.

Hocam şimdi dingin bakıyordu, arkadaşımın gözleri onun dudaklarındaydı. söyleyeceklerini bekliyordu, o da dalgındı. öyle geldi, bana öyle geldi... .

MAYER ÇOK KIZDI

10. sayfadan

— Sen, bu gavurla birlik olma kardes!

— Mayer için mi söyleyorsun?

— Evet, onun için söyleyorum.

— Durup dururken adama ve bana kızmaya hakkın yok.

— Bal gibi de var.

Elileyi kuli gövdesini açtı, yumruklaştı, gözlerini patlattı, bağırdı:

— Ben, herseyden evvel, milliyetçiyim, müslümanım, Türküm anladın mı?

Bu iş yerinde insanlar, milliyet ve dinlerine göre işlemeye tâbi tutuluyorlar. Yaptıkları işe göre değerlendirirler, ona göre de para alırlar. Sen, kuraya yeni geldin, bu işyerinin anlamını ya da sence anlamaz, iş disiplinine uyuma zorunlusun. Mayer'ı yerleri silpârt-

TEKEL

**TÜRK VİSKİSİNİ
KIVANÇLA SUNAR**



**ANKARA VİSKİSİ SİZE
BAŞKA BİR VİSKİYİ
ARATMIYACAKTIR**

Güney : 1
1946 - İkinci Dünya Savaşı

iki de bir benim yanına gelip : "Kemal, Poli kazoz" Kemal, çok deli, deyip duruyor.

İşin kötüsü Mayer'in yüzü, Kemal geleliken bu yana gülmüyor. Çalışanların tümü Kemal'den yakınıyorlar. Alman postabaslarının gözünden kaçıyor, bu tedirgin hava. Bu kez de Kemal'ı ortaklı karıştırıyor diye bir başka atelye verdiler. Onarım atelyesi, orada da, bilgiçlik taslarken, makinalardan ikisini ise yaramaz duruma getirmiş. Bu kez de makineleri yağlılama işine verdiler. Şimdi, atelyeleri dolasıp, yağsız makineleri yağıyor. Tam onun yapacağı bir iş, hiç cansız kılınır, gezerken. Zor bir iş de değil. Zanaatsız işçilerin yapabilecekleri kolay işlerden. Pencereden, karşısındaki yağ deposuna girip çıkışken görüyorum. Ara sıra dedaklarının kimidamastından, kendi kendileyle konusduğu belli oluyor. Ellerini yana açıyor. Yağ dolu bidonları tekmeliyor. Yanımdan geçen, Mayer'le ikimize dıs giurdattığı da oluyor. Güllüyoruz, arkasından. Yüzüne bir gülsek, bela hazır. Camur gibi gelip yapışacak. Belinde, ya da arka cebinde, tabanca ve bıçak taşıyormuş da, onları eliyle bir yoklaması var ki, insanı deli edecek. Yunan kadınları kızları hiç yoktan bağırlıyorlar: "Elado vire, kazoz Kemal!" gel buraya be deli Kemal! diyorlar. Kemal, Yunanca hiç mi hiç anlayamıyor. Anlaşa da n'olacak? Çalgıların tümüyle kavga edemez ki! Kemal kısa sürede atelyenin eğlencesi durumuna düştü. Eskiden saraylarda yöneti-

cileri eğlendiren cüceler olurmuş. Kemal'in durumu da öyle.

İki gün önce yemekhanede Kemal'ı bir güzelce dövmüşler. O gün Alman polisine çalışma izini almaya gitmiştim. Olaydan, iħassas yapınca haberim oldu. Hastaneye kaldırılmışlar Kemal". "Bu fabrika kada çalışan kadınların tümü o-rospudur," demis. Yemekhanede bulunan, iki Türk delikanlığının kız kardeşleri de öteki masada duymuşlar Kemal'in sözünü. Onurlarına yedirememiştir. Oturdukları sandalyeleri, Kemal'in başında parçalamışlar. Kemal'ı öldürdü diye bırakmışlar, bir kaç dakika içinde. İki genç arkadaşın, fabrika, hemen çıkışını yaptı. Ama Kemal'ı hastaneden çıkışına, yasatmıyacaklarını söylüyorlar.

Yazıcı kadın, hastaneye kaldırılan Kemal'in, bir mahkeme işi olduğunu söyledi. Mahkemeden gelen kağdırın kendisinin imzalamasının ve tekrar geriye gitmesinin, acele istendiğini belirtti. Bu işi benim yapmamı isted. Kağdırı uzattı, o kudum. Kentin Alman mahkemesi Kemal'ı dört çocugu, karısına yillardır bakmadığı, Türkiye'ye para göndermediği için mahkemeye çağrıyordu.

Kemal'in karısı, kuzeydeki fabrikalarдан birine işçi olarak gelmiş. İli is olarak da koçsunı mahkemeye vermiş. Oysa Kemal, dört çocuğu için her ay çocuk kasasından 145 mark para alıyor açıklan. Bu paraları çocuklarına göndermesi gerekiirdi. doğal olarak. Aci acı gülümsedim. "Hey gidi, milliyetçi, düztaban Kemal!" demekten de kendimi alamadım.

**TÜRKİYE
GARANTİ BANKASI A.Ş.**

KURULUŞU : 1946

Sermaye ve ihtiyatları yekunu :

160.000.000.— lira

YURT İÇİNDE 190 ŞUBE

**TASARRUF MEVDUATINDA HARBİYE VE
FENERBAHÇE'DE TAM KONFORLU APART-
MAN DAİRELERİ VE ZENGİN PARA
IKRAMİYELERİ**



GARANTI BANKASI

Güney : 2



TÜRKİYE İŞ BANKASI

paranızın... istikbalinizin emniyetidir

IŞİLTİ

maidir.

6 — Hera ve Mitologya şiirleri için diyeceğim şudur: Yahya Kernal'de olduğu gibi bunu geçici bir esinti sayıyorum.

7 — Sözcükler, özellikle yeni sözcükler, Kuytu'da yerlerini aramış, İşilti'da bulmuş olmanın erinci içindedirler. Ozanımız, şiirsel Dil'in önemini kavramanın bilincine varmıştır. Ozanımız, şiirini kurarken yeni sözcüklerle duymuş ve düşünmüş olduğu açıkça belliidir. İşilti'dan sevgiğim dizeler, sözcükler, güzel buluşlar görüşümü doğrulayan birer kanıt niteligidir :

Benim kişiliğim insanlığımıla gelişir / İş'den.

Apaçıkta yüreğim olumsuz doğaya
Ne yiten bakışlarım yollarda ne de bu gözler benim / Düş'den.

İlk solucan gözlerini aramıştır boşuna / Yiğin'dan.

İnsanoğlu yeniceğin peşinde eskitir düşlerini / Yağın'dan.

Ve Biçim'den :
Ucundan yakaladı bir sarhoş balık duygulu

Samandağında yitirdi çocukların kocaman rüzgâr

Mihlândi yeşit civilerle gelgeç ırmağın göçlerine

Yeniden :
Tutunmuş ağaçlarına bir düşünce çığlığı
Çiçek çiçek umut bahçelerinin
Erimiş hızla gürün nedense
Apansız imgelenmiş çığ olgu

Adak'tan :
Su senin iyicili huyun var ya
Bitkin bir eğri dal o çiçeği aça aça

İnsanoğlu'ndan :
Sıcak ölülerle doğuyor her devrilen gün

6. sayfadan

Ağlamış bu anacıl toprak bu orman
Gözlerinden haykırıyor bir yağmurkuşu

Bir karınca ağaç yapayalnızlığıma / Sizi'dan.

Tutar asardı denizi yosunlarından gökyüzüne / Hera'dan

Bir tutam tozlu acı / Sevil'den.

Bir yakın gürün esmer gülüşüdü dostluğunuz / Kalıntı'dan.

Ve gökyorgunu bir güvercin utanır / Yorgun'dan.

Kimsin'den :

Sen misin o, söyleşene
Bir korku kuşu gibi her gece penceremde

... Not : ben bu dizeyi gibi siz okuyorum daha bir vurucu oluyor.

Ve Usanç'dan :

Ve bir yankudaki alaca ses

Sen uşuz bucaksız
Yanar - döner bir işenç
Ben yamrı - yumru bir usanç

Alaca'nın son dizesi :

Kıraç topraklarda yeşeren ben, sensizlik ajaç

Nasıl'dan :

Uçuşuyor bakışlarım yaprak yaprak
Ağlarmış gibi gülücüjüne çocukların

Sevdikçe sevdin o kör limanları / Yalaz'dan.

Günaydın'dan :

Boşuna değil sönürgelerce uzanmışlığım garipsi

Mirildanışın başarı türkülerini en kasınlarda

... Buradaki en, Behcet Necatigil'in EN/CAM'daki kadar yerinde ve güclü.

8 — Ozan Feriha Aktan ile ilgili olarak Başkent gazetesinin 10 Mayıs 1972 günde sanat sayfasındaki Nuri Kircioğlu'nun (Feriha Aktan ve Kuytu) sunu, yine Başkent'in 7 Haziran 1972 günde sayısındaki (Ozan Feriha Aktan Kendini Anlatıyor) yazısını ve Yelken'in Ekim/1972 günde 188 nci sayısındaki Sevinç Çöküm'un (Feriha Aktan ile bir konuşturma) sunu da okumak yararlı olur. Yazımı, Ozanımızın Dost şiirindeki bir dizesinden e sinlenererek bitireceğim : Feriha Aktan İşilti'da şiir ekmiş, şiir biçmiştir.

BİZE GELEN KİTAPLAR :

UNUTMAK ATLARI — Şiirler, İsmet Kemal Karadayı, Yeditepe Yayımları, 5 TL.

AK YESİL KAVAK AĞAÇLARI — Şiirler, Nevzat Ustün, Var Yayımları, 10 TL.

OKSE — Roman, Burhan Günel, Remzi Kitabevi, 15 TL.

SENLIKNAME — Şiirler, İlhan Berk, Yeditepe Yayımları, 7,5 TL.

BEYAZ YAKALILAR — Hikâyeler, Sükran Kurdakul, Ataç Kitabevi Yayımları, 7,5 TL.

GÜC — Şiirler, Refet Altan, 5 TL.
(Küçükbebek Cad. Yesim Ap. 9/5 İstanbul)

EGİK AĞAÇLAR — Öyküler, Sevinç Çöküm, 10 TL. (Yenicearsı Cad. Cezayir Sok. 3 Beyoğlu)

DEMİRPERDEYİ ARALIYORUM — İnceleme / Röportaj, A. Rahim Balçıcıoğlu, Samil Yayınevi, 7,5 TL.

EKMEK GÖCÜ — İnceleme / Röportaj, A. Rahim Balçıcıoğlu, Samil Yayınevi, 7,5 TL.

ESKİ / YENİ — Şiirler, Ali Rıza Ertan, 250 Krs. (Buca Lisesi) Edebiyat Öğretmeni — IZMİR

GULUMUZU YOLAN ELLER — Şiirler, Rıza Apak, (1738 Sok. 7/1 Karsiyaka / İzmir) 7,5 TL.

OGRETMENIM — Öyküler, Ziya Misirli, 250 Krs.

djin



TDK 1972 ŞİİR ÖDÜLÜ

METİN ELOĞLU

— İnceleme/Antoloji —
Asum BEZİRCİ
10 TL.

KARA TUTKU

— Öyküler —
Ferzan GÜREL
750 Krş.

HÜZÜN ÇIKMAZI

— Şiirler —
Piyale GÖNLÜTAS
4 TL.

NİSAN YAĞMURU

— Şiirler —
Celal ARABACIOĞLU
5 TL.

KUYTU

— Şiirler —
Feriha AKTAN
10 TL.

IŞİLTİ

— Şiirler —
Feriha AKTAN
10 TL.

TUTSAK

— Şiirler —
A. Üçer KEZER
10 TL.

güney yayınları

P. K. 1353 — İSTANBUL.

güney güney güney güney güney güney

GÜNEYİ SEVİYORSANIZ ABONE OLUNIZ ABONE OLUNIZ