

güney

AYLIK SANAT DERGİSİ

GÜNEY TAYLAN
MEHMET HAŞMET
NACI GİRGINSOY
BEKİÇ DUYGULU
İSMET KEMAL KARADAYI
FERİHA AKTAN
ASIM BEZİRCİ
METİN ELOĞLU
GEORGE SEFERIS
ENGİN AŞKIN
SEYFETTİN BAŞCILLAR
ÖMER FARUK TOPRAK
PIYALE GÖNÜLTAŞ
ERCÜMENT UÇARI
N. RASİM ÖZSOY
ERGUN HİÇYILMAZ
MUZAFFER UYGUNER
MEHMET SALİHOĞLU
ÜMIT KAFTANCIÖĞLU
SIYAMI ÖZEL
BURHAN GÜNEL
AYŞIN UĞUR KEZER
MUSTAFA BALEL
BEHZAT AY
YÜKSEL YAZICI
KENAN ERCAN
ATIF ÖZBİLEN
YILDIZ AKINCI



Uzay Yolu

Sühendan Fırat

güney güney güney güney güney güne

Mart ayı: Türk DİLP'nin Gezi, Yansıma'nın Sabahattin Ali, Yeni Ufuklar'ın Sabahattin Eyüboğlu, Asyalı'nın Vietnam özel sayılarıyla yükü olarak çıktı. İlk üç özel sayı, geniş oylumlu, ele alındıkları konu ile ilintili yetkin yazıları da. Sabahattin Ali üstine ayrıca Yeni a dergisi'nde, Sabahattin Eyüboğlu için bir iki dergide; aynı nitelikinde olsun, kişiliğine ilişkin olsun, yazıları yer aldı.

Vietnam özel sayısı çıkan Asyalı, Şubat 1973 de yayın yaşamına atılan bir "gazete — dergi". "Bu dergi çokarmak zorundayız" sunu yazısında derginin çıkış amacı, sanat tutumu söyle açıklanmaktadır:

"Toplumcu düşünencin; bir yanından her zaman olduğu gibi susturulmak istendiğine, bir yandan da ün düşkünlüğü fırsatçılar, benciler, uzaşmacılar tarafından kötüye kullanıldığına tanık oluyor. Dolayısıyla, toplumcu kültür ve sanat, yozalştırma çabalarıyla karşı karşıya kalmış bulunuyor."

"Söz konusu yanlış ve onur kırıcı gidise seyirci kalımıyaçagımız için elinizdeki dergiyi çıkarın, zorunluğunu duydık."

Toplumcu sanat adına büyük görevler, sorumluluklar yüklenen Asyalı'nın çıkışında, hazırlık yapmamış, acele edilmiş: Kapak dışında onaltı sayfalık dergideki yazıların altı sayfasının daha önce yayınlanmış yazılarından aktarmalar olmasına, örnek olarak gösterebilir.

A. Kadir, G. Akin, O. Şahin, B. Yıldız gibi toplumcu sanatın başarılı ozan yazarlarına yer veren dergi: "bazı yayın organları"nda gördükleri "çok açık çelişkiler, yanlışlıklar, tutarsızlıklar", "dar bir çevrede tartışmamak alışkanlığının silinmesi için çıkışına karşın, ileri sürdükleri görüşlere ilişkili incelemelerden, eleştirilerden eser yok.

Sayılarının, Vietnam üstüne yananlardan seçmelerle, çeviri şiirlerle doldurulduğu Vietnam özel sayısı, aynı konuda Yansıma'nın yayınladığı özel sayı yanında, yetersiz ve sönükkalmaktır.

SORUŞTURMALAR

Soruşturmalar ortaya atılan konuya açıklık getirmezler. Birakılım açıklığı, daha bir bulandırılar sorunu. Bir iyi yanı, edebiyat yaşamına canhılık getirmesi, tartışma ortamı açmasıdır; bu tartışmaların kişisel olmaması koşulunu da eklemeliyiz.

Milliyet Sanat ekinde (2 Mart 1973) "Şirimizin 1973'teki durumu nedir, nereden nereye gelmiştir?" konulu bir soruşturma var, onun özanca yanıtlanmış.

Her ozan sorudan çok, şiir üstünde söylemek istedikleri konulara değiniyor. Örneğin, Atilla İlhan sözü "ulusal bileşim'e getirmekte, divan şiri üstüne "Hangi Batı'da yazdıklarını, yinelemekte. Salah

DERGİLERDEN



Günay Taylan

Birel, nerdeye deneme yazacak. Kimi, dergilerdeki şiirlere değinerek, kimi beşendığı ozanların adlarını sayarak, soruyu yanıtlatmaktadır. En ilginç yanıt Ece Ayhan'ın: "Eski günlerde şiirin hayatı devlet denilen büyükçe bir kuşun gölgesinde geçerdi. Şimdi de bir altın kuşun sirtində uçar. Kuşun eski adı cedel, ye-

bulunduğu kanısundanız ve ne den?" sorulu.

Verilen yanıtlarında öyküye eğitim fazla, onu şiir onde diyenler izliyor. Ayrum yapmamışlar, iki türü atbaşı görenler, romana, deneme öncelik verenler de var. Bir iki ayrıcalık dışında ortak yan, herkesin ilgilendiği türde öncelik tanımışı. Bu yönyle, soruşturma

bıyat eleştirisi bakımından bugün hangi aşamadayız? Bu yönde genel görüş yeterli ve olumlu bulunuyor musunuz?" Sinirlardırma olsa gerek, yanıtlar çok kısa, yetersiz. Oysa test yada anket yapılısa daha kesin sonuçlar alırdık, hem dann az yer tutardı! Genel sonuc: Eleştirimizin yetersizliği, emekleme devresinde oluşu gerçeginde toplanıyor. Edebiyat tarihçi Cevdet Kudret, kisa yanıtında "bir fırın ekmek yememiz" gerekliliğine değiniyor. Bundan olma, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman" incelemesini ikinci ciltte bıraktı, üstad!

YENİ DERGİ'DEN

Yeni Dergi Mart 1973 sayısı ile uzun zamandır, ilk kez doyuruğu, tutarlı, Fethi Nacl'nın Huzur, Erol Çankaya'nın Vukunt Var incelemeleri yanında, başarılı öykü ve şiirler de yer alıyor.

Oktay Rıfat'ın iki zonesi ile Şükran Kurdakul'un dörtlükleri okunmasının gereklilişinden. Kurdakul'un Yaşadığça dörtlüğu: "Parmaklıklar arkasına kapanmak nedir gördük / Yargı nedir, yargı nedir, yargılanmak nedir gördük / Kaç dönemin ağrısı vurdukça gözlerimize / Bir yıl yaşamış gibi, yaşamamak nedir gördük."

Arası içinde bir ozan, Turgut Uyar, Arzı Halde, Her Pazartesi'nde, Divan'da bu arayışın ırılıklarını görürüz. Ozan şiirine adını vermemesi, ikinci yeni dalgasına, oradan kurtuluşu divan şiirinde aramış, simdilerde de güncel olayları şirlestirme kabzasında. "Gazete" şiirinde gazetedeki olayları, köşeleri anlatır: "meylā cabri'nin hayatından umut kesildi" "suriyeli zengin / belki biraz ingiliz / amerikalı zengin / dul / hırsızlığı, mafia, iflás ve kızıl / kabul / hayatından umut kesildi / . . . / denizlerde aranıyor cesedi." Dost dergisinde (Mart 1973) Mehmet Doğan ile Turgay Gönenç'in hazzılarındaki "Şirimizin Ustaları" dizesinde Turgut Uyar'dan şe'meler yer alıyor. Bu şiirler yeniden okuyunca Turgut Uyar'ın nasıl bir arayış içinde bulunduğu, ama kendi şiirini kuramadığı ya da sırde Turgut Uyar özgürüğünü oluşturmadığını, daha bir anlıyoruz.

Genç kuşağın güçlü ozanlarından İsmet Özel'in uzun bir bekleyişten sonra dört şiri yer alıyor. Yeni Dergi'de: "Evet İsan" kitabındaki şiirleri ile aynı çizgide ama birbirinin yinelemesi olmayan, şiirler bunlar. Kanla Kirlenmiş Evrak'tan bir kesim: "Karanlık söller yazıyor hayatım hakkında / Aşklarım, inançlarım işgal altındadır / tabutumun üstünde zar atıyorlar / cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır / topraga sokulduğum zaman çapa vuran adamlar / denize yaklaşınca kumlar ve çakultasları / geçmiş günlerimi sağılamaktadır."

Uzun Hava

Bir vakitler ben çizerdim evrenin haritasını
Bir elimde kalem bir elimde silâh
Miskal miskal tartardım imparatorların hukukunu
İpek baharat yüklü kervanlar gölgemde güvenli
Ve kardeşliğe boyalı dört irkin rengi
Alev saçı ateş tenli cariyeler sarayımda
Havuzlar gül kokulu hasbahçeler läleyle süslü
Göklere taş taşır usta elli koca Sinan'ın
Yaşamın güzelliğini örer misraflarında Nedim
Ülkemden doğan gunes dünyayı ıştırdı

Taşırların öfkesi mi tufan mı kırdı
Nasal soyunur böyle tüm görkeminde bir ağaç
Yapraklar sararmış dallar kırık gövdeyi kurt oymus
Sardunya saksılarında ayrıkolotları dikenler
Bir uçtan bir uca açlar doymuş doyuran aç
Baykuşlar tüner aşk tüten çatıda
Oysa bir tüfek atımı ötede durur insanoğluna ay
Gezegenler bir içedenizin adacıkları
Uzay gemileri yapay uydular
Şimdî uzak bir sudur atımı suladığum Tuna
Uludağ'dan Ağrı'ya kuş uçuramam ben
Vay başım vay.. vay aman

Mehmet HASMET

ni adı ettişim, yanı dialektiktir." Geçen bir kaç yıl, Ece Ayhan'ın bazı gerçekleri görmesine yol açmış. Bakalım anlaşılmaz şiirler yazıp, anlamayan okura söylecek mi?

Varlık yeni yılla toplu soruşturmalar başladı. İlkeli, (Ocak, Subat 1973) "edebiyatımızın günümüzdeki döneminde, şiir, hikâyeye, roman deneme ve eleştiri türlerinden hangisinde en üstün düzeyde

gerçegini en iyi yansitan Aziz Nesen: "Özdeksel belirtileri olmadığına göre, edebiyatımızın hangi dâlinin öbürlerinden üstün düzeyde olduğunu kestirmek hem zor, hem de pek gecerli değildir, sanırım. Benim uğraşım hikâyeye olduğu için, ister istemez öncelik bir yarışıyla, hikâyeyin çok gelişmiş olduğu kanınlıyorum."

İkinci soru (Mart 1973) "Ede-

güney AYLIK SANAT DERGİSİ

Sahibi ve sorumlu yönetmeni : Atif Özbilen

Yazışma ve posta havalesi : Atif Özbilen, P. K. 1353 İstanbul.
Baskı : Halk Matbaası, Tel: 22 19 98, Ebussuut Cad. No. 15,
Sırkıcı — İstanbul, Akbank Beşiktaş Sb. hesap No. 22787.
abone : yıllık 30 TL.

ÜSTADLAR



Naci Girginsoy

Aziz Nesin'i okuyorum. Bükülmeyen, eskimeyen bir yazar Aziz Nesin. Halkla, okurla doğruları ilişkili kurmuş, dost olmuş. Kitapları gazete gibi satıyor. Ne güzel anlatımı var; rahat, gösterişsiz, tattı, halkça. İnsanlar Uyamıyor adlı kitabında topladığı mizah hikâyelerinin bir bölümünü önceleri de okumustum. Toplunda tanındığım kişiler, tanık olduğum olayları anımsatmıştım. İnsan'ın anlatıyordu elbet, dünyada yaşayan insanı. Yine de bizim insanlarımıza, bizim yurdumuzda ilişkisi vardı kişilerin, konuların, olayların. Birinde daha da etkilenmiş, duygulanmıştım. Estağfurullah Ustadım'dı bu. Akbaşa'da okudüğümde 53 yıllık bir yazar dostum, dağınık anıları, ateşli sözleriyle, öyle sürekli bir kavgaya içinde, ama sevimi, ama insan canlısı, gözümüzün önüne getirmiştir. Sonra, sanki onu kümsemeş, ona saygısızlık etmişcesine utanmamışım. Kitapta bir kez daha okuyunca, çok nesli çağrıştırmalarla, anıların ıspılık dünyasına pencerecekler açıldı yeniden. Uzun yılların çeşitli gazeteleri, mecmu-

ları, kitapları, söyleşileri, rastlantıları birbirini izledi; gelip Nuruosmaniye camilinde, Kozi mezarlığında sustu.

Niçin saklamam, Estağfurullah Ustadım'ın bana anımsatığı dost yazar Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'yu. 53 yıl yazdı, 53 kitabı vardır, yayınlanmış, tefrika edilmiş 107 romanı, onbinlerce fikirları, makaleleri, yazıları, senaryoları, çevirileri. Tadına doyum olmayan renkli söyleşileri, 25 Mayıs 1970 de susmuştu Nizam. Gazzete sahibi, başyazar, fıkra yazarı, taribçi, politikacı, romancı olarak yarım asırda çok bu alanlarda ılgisini, etkenliğini sürdürden bir ailesi delikanlıdan bugün geriye ne

kalmıştır? Ne kalacaktı? Onu, sahne hakkında kendisine sormustum da kızılsı, bağırmıştı. Antalya'daydı. Nizam, festivalde sinema jürisi başkanlığındı. Önceleri, geç saatlerde, bitişik odadan bizim duvarı güm güm vurur, "hey, komşu, yattın mı be?" diye bağırdı. Kalkar, odasına geçerdim. Karadavut, saç-baş dağınık, gecenin ikisinde, tükenmezle yazısını bitirmeye çalışırdı. Eski yazısı bilen kalmamıştı gazetede, daktılıdan da hoşlanmazdı. Tedirgin etmekten kuşkuluydu, diken üstünde ıllıverirdim. "Otur be, derdi, rahat ol. İnsansız edemem ben. Yanında hep insan olmalı. Yazarken, oturken, konuşurken, okurken, uyurken,

insan olmalı hep."

Kaç döneminin yazarıydı bu; ilkençliğinde başlayan hırçın yazarlık serüveni, tam 53 yıl, nice çalkantılı kavşaklardan geçmiş, tehlikeli geçitlerden, güç dönen meşelerden atlamusı. Sevmeye de vakit bulmuştu, aşka ve kavgaya. Bir Haziran Antalya'sında, geceyarısı, tükenmezle yazan ustalar parmaklara bakarken birden bulverdim başarısının gizini: Aşktı bu. Sevmekti. Önce insanı seviyordu, yaşamayı, evreni. Yaratmayı. İste orda sormustum: "Yarım asır başmakale, makale, fıkra, hikaye, roman, tarih yazacağınızı, gazete yönelik parti kavgaları yapacağınız bir alana yönelseydiniz sa-dece, diyelim yalnız roman yazsaydınız daha başarılı, daha kalıcı olmaz mıydınız?" Kızılsı. Çok kızılsı: "Sen kim oluyorsun, bana bunları soracaksın?" diye söylemişti. "Ne yazdırın simdiye kadar? Kaç kitabı var senin? Kitaplarımla dizsem boyunu aşar!" demişti. Susmuşum. O, susmuyordu: "Efendi, efendi 18'inde yazdığım Karadavut, bir hâdise oldu. Senin dilin, türkçe, evrensel bir dil değil ki! Kendi sınırlarımız içinde tekandık kaldık. Kime okutacağın o güzelim romanları, nasıl geleceğektin?" Sabahı, bana dargın sanıyorum, değildi. "Neredesin be!" deyiverdi görünce, "Alanya'ya gidiyoruz bugün, hazırlan." Eşi Ayten Hanım anlatmıştır da. "Ohooo, demişti, daha çıkışlığı an unutur, herkesle dosttur."

YAŞAMAK—YAZMAK

Behiç Duygulu

Faulkner kendisiyle yapılan bir konuşmadada söyle diyordu: "Bazları yaşar, bazları da yaşayamadılar yazar."

Cevremizde dışa dönük, her olaya giren, bir yoğun serüveni olan kişiler görür, yazar olarak yaşıtlarını, işlenmemiş malzemelerini kıskanır onları. Yaşadıklarını duymadığımız, o olayları yaşayamadığımız için de yazamayız. Buna kalkıştığımızda doğal olamadığımızı görürüz coğunlukla. Böyle olunca da yazarlar başarısız, yapma olur. Kendini denetleyebilen yazar bunları gün ışığına çıkarmadan çöp sepetine atar.

Nedir iyi yapıt koymannı konsulları? Mutlaka yaşamak mı bir olay? Bazen yaşadığımız olayları da başarılı yazmadığımıza ve konuyu başkasından alan başarılı epiy yazar bildigimize göre kuşkusuz hayır!

Başarılı yapıt, yazarın kendini o konuya iyice vermesi, onu duyması ve üzerinde coğunlukla uzun zaman alıntıları dökmesiyle ortaya çıkarıyor.

Faulkner'in sözünde bana kahrsu su gizli:

Kişinin hem yaşamaya, hem yaşamaya zamanı yetmez. (Hemingway, Jack London gibi kural dışı olanlar var. Kaldı ki onlar da yaşam için yaşamaktan çahıborlar. Demek ki yazdıkları sürece olsun yaşamaktan uzak kalmak zorundalar.) Bu yüzden, yaşamayı seçen yazma olsanızı bulamaz, Salt yazar! Kişi yazmayı seçince yaşam-

mak istediği olaylardan çoğunda fırsatı kaçıracaktır. Kaçırunca da hep özlem duyacaktır yaşamaya ve bunu yazmaya başlayacaktır. Kuşkusuz yazarın yaşamaması gerektiğini öne sürmüyorum söylemeklerimizle. Ancak kişi seçebilmeli: Yaşamak mı, yazmak mı? Yazmaksa yaşamak elbet olacaktır, ama yazarlık için! Daha iyi yazabilmek uğruna! Serüven, gününe gün etmek için değil.

Yazar olarak fazla güçlü bulmadığım Caldwell de kendisine sorulan, "hangi yazarları okuyorsunuz?" sorusuna yıllar önce yanıt vermişti:

"Doktora aspirin sorulmaz. Ben yazarım, okur değil!"

Kitabı seven kişiler bu yanıt üzerine duyacaklardır. Öyle ya bim okuyacağım yazar, okumazsa hangi kültüryle bana ne verecek? Salt yaşamın getirdikleri doyurur mu yazarda çok şey arayan okuru?

Nedir ki gerçek bu değil. Başlangıçta epiy okumuş olmalı Caldwell. Ama bir yazardan kendini salt okumaya vermiş kişiler kadar okuması beklenemez. O kadar okuyan yazmaya fırsat bulamaz.

Yazarın bunu da bilmesi, okurlardan kendini ayırmazı gereklidir.

Cevresinde, çok okuyan, her okurla yaşımeye kalkan yazar, yazmaya, yazacağın konularдан gerekli olan bazılarını yaşamaya na-sıl zaman bulacaktır?

Böylece yazardan fazla okuyan kişiler her zaman bulunacak ve yazar bunu doğal karşılayacaktır. Onlarla yarışmasına zaman yoldan olanak olmadığını, yazmak için kafasını bir yoğun abur-cubur kitap ve bilgiyle doldurması gerekmektedir. Gereken kitapların da yazmasını engellemesine göz yummayacağı.

Gönüllü yazar olarak da, okur olarak da, beğendiğimiz yazarın çok okumus, çok dolu olmasını istiyor. Kuşkusuz bellibaşlı yapıtları okumamus yazarla karşılaşmadımda tedirginlik duyar, beğenimizde çok şeyler yitiririz. Oylesine boş bir kişinin iyi bir yazar olabileceğii, beğeninizi sağlayacağı çok su götürür zaten.

Ama bu böyle diye ne yazar ayaklı kitapluk olmalı, ne biz ondan bunu beklemeliyiz.

Her yazarın bir çalışma yöntemi, başarı anahtarı var. Kimi yazacağrı: bir bölüm için yılınla kitap okur Flaubert gibi, aradığı kelimeyi cümlede yerine oturttuğunda evinin tüm işıklarını sevincinden sabaha dek yakar. Kimi okumaktan çok yaşamak ve çok yazmakla erer başarıya. Bu kadar titizlik yazarın yazacağının konuyu bilmesi yönünden iyi bir örnek. Yazar ortaya yarım yamalı çalışma ekşisini demiyoruz ama, gene de, bu kadar titizlik, güç beğenmenin günümüz koşulları içindeki yazarca kaç yapıt kazandıracığını, veriminin ne olacağını düşünmeden edemiyoruz.



GÜNLÜĞÜMDEN

İsmet Kemal Karadayı

Yurdunu Özlemek 20 Ekim...

...Canım, söyle los, şavk! bir yerde 70-80 kişiye bağıra çağırılsın okumak istiyor. Özledim, çok özledim sanat matinelerini. Türkiye'ye döndünce hiçbirini kaçırıma yacığım. Ama hangi süre döneceğim, döndükten sonra ne iş yapacağım? Şimdi yaşı 42. Sonra 50, 60 derken, çocuk çocuk maskarası da olmak istemem. Çocuklarımıza yük de olmak ağırlıktır. Böyle 5-6 bin cilt kitaplı koca bir salonda, yerleri süpüreyim, kitapların tozlarını alayım! bir iş bulamaz mıymış acaba? Kitaplarda odacılık bile olsa razıym. Yeter ki kitaplar irak olmasın benden. Gözlerimle, ellerimle her gün okşiyorum onları. Bir de sabah erkenden bayaz yakalıklarıyla okullara koşan çocukların göreyim. Kara gözülü, gümüş gözülü, yoksul ama namuslu ailelerin çocukların. Tanrısının ve iç erdemimin sıcaklığını hissediyim, yoksul evlerin bacalarından tüten dumanlara özlemle bakmak ateşi de içimi yakıyor gitgide..."

Almanya'dan. İşçi, ozan, öykücü dost Savasçı'dan yukarıdaki tümeler.. Yurt dışının zorunu koşullarına asılı kalmış bu özlem duygularını, düşündürdü beni. Bir Savci ve Yargıcı arkadaşına okulum mektubun bu bölümünü, aldığım gün sonrasında, sustular. Evde okudum, yalnız birkaç dakika üzüldüler. Hepsi o... Sonra, Dalgarcı'yı dinlemeye koştum "Su" sesinden; kitap ve dergileri karıştırdım, karıştırdım.. Elimden birsey gelmiyordu...

Yönelişler 2 Kasım...

Küçük yanlarımız oluyor, arasıra çakelmış "zaaf"larımız, beceriksizliklerimiz. Otarlar büyütüll-

memeli, iyi ilişkileri sırpı atmaya yetmemeli...

Birgün bakarsınız "büyük etki"lerde de karşılaşılır ve örneğin ya bir "sevi"nin ardından gidilir, ya da "intihar" edilir.

İnsancahıları içtenlikle içinde taşıyan sağlam dostlıkların bozulmasından korkan eylemdeki "zaf"lar, "beceriksizlik"ler karşısında kolay kolay "dost"u o kırılmışlığı, gücenmişliği, külmüşlüğü yinelemez; dost arasın, açıklasın, kollasın ister...

Dostlar, birbirlerine yalnız bir yanlarıla bağlanmazlar. Onların iç içeliği, pamuk ipiklerine bağlı balonlar görünüş ve niteligidir. Değildir, öyle olmamalıdır, olamaz.

Dostluğun dostun öldürme olanağı yoktur.

I - I = I 26 Kasım...

Birinci adam, "demokrasi" yolunu ve aracıyla insanımıza ve insanlık amacına yönelmiş. Ikinci adam, karşısını yapma amacı taşımassa da gecikiyor, hep geç kalıyor.

Yevtuçenko'yu okuyorum bu sabah. "Yaşantımda" ilginç değişimler var. Orneğin :

"...Parası olmayanlar paraya kul olurlar. Çünkü yaşamak için paraya muhtaçtır. Parası olanlar da asap ve güçlerini daha fazla para kazanmaya ya da hiç olmazsa ellerindekini korumaya harcadıklarından, onlar da paraya kul olmuş sayılırlar."

"...Ekmeğin az olduğu yerde bir tükü pekala ekmeğin yerine geçebilir. Nedeni ortada: İnsanın hamuru öyle yoğunluyor. İnsanlığın doğustan ülküdür. Ve de büyük ülküler oldum olsam büyük aclaran doğmuştur."

"...İyiler çoğunluktadır. Kötüler,

Müdürüne bugünün głiri üzerine geniş bilgi verdi. Silsiler okuttu. Ve bize dönerek: "İzinizi oldu bilin. Burallarda da fazla oturmayın. Sarılar, burallardan pek hoşlanmazlar" diye ugurladı. Bunca düşüncenin üzüldüğümüz, mesele yapılımız konu bir çırıpta gözümüzle kaygılı girdigimiz Emniyetten neşeli ayrılmıştık."

Bir kesik daha gönderdim. Ustad, 40 yıl önceki Cumhuriyet'ten. Pek ilgilendi. Birlikte Elif Naci'ye gidecektik. 1967'de yanyinlanmayı kesiş gönderdiğim haber. Cumhuriyet'te bu köşeyi Elif Naci yönetiyordu. 1927'nin Cumhuriyet'i, eski yazıyla bu haberini görüp istiyordu. Türk Edebiyatçılar

Birliğinin Alaykökü'ndeki toplantısına veriyordu haber. Oturumun başlangıcında Nizam söz almıştı: "Bu toplantıya yanlışlıkla çağrılmış olduğumu sanıyorum. Çünkü ben bir edebiyatçı değilim, bir gazeteciim. İzninizle toplantımdan ayrılmıyorum." Kongre, Nizamettin Nazif'in bu sözlerini kabul etmemi, kendisini ayrıca Yönetim Kuruluna da seçerek onun bir edebiyatçı olduğunu belirtti. Gazeteçi mi, edebiyatçı mı? Beiki ikisi de. Ama ne değerli bir romançı olurdu o içtenlikli, coşkulu insan sevgisiyle. Gazeteciliği öne alıp edebiyatı, romanı geriye bırakmışsaydı, ne iyi olurdu. Antalya'da, onu kızdırın sözlerimle,

Bilmeden

Kâğıtta bile kayar anımlar tezze aldanmalara
Yuvalarına çekilir kurtlar kuşlar bilmeden
Uzanır dengesiz beyincik gözden karmaşık yollarla
Yitirmek için mi sevdin insanları sen!

Konuşutan yolları büyüyen çocuk ve büyülü ağaçtır
Ölmezlik nedir ki, ölümdür tek noktada görünen
Boşuna oyunbaşlıklar, boşuna suskunluğa uskun
Yaşamak için mi gencecik oldun bilmeden!

Önsezidir direnen bulutlarda renk körlüğü
Haberi yok hüzün kaçıyor simsiyahdan
Neresi yolların diemdür, neresi çukur
Neden mutsuzluğu seçtin daha mutlu olmadan?

Feriha AKTAN

çoğu birbirlerinden nefret de etseler, birbirlerini tutuyorlar ve bu onları güçlü kılmış. Oysa iyiler daha da gönül olmaya eğilimler. Bu yüzden güçlerini yitiriyorlar."

"...Futbol birçok hukumdan şiriden kolaydır. Golü attın mı, attın demektir. Oysa insan ne zaman sırda bir gol atsa, hiç şansız, binlerce hakem birden düdüklerini öttürüp golü hükümsüz saydırmağa ugrasacaktır."

"...İnsanın yurdaları güç bir devreden geçerken oturup yalnız doğadan, kadından ya da evrensel kederden söz açılmış, üç aşağı beş yukarı, ahlaksızlıktır."

"...Gerçeklik, sanata en yararlı olanıdır. Bir resim ne kadar adam, ev, ağaç resmi olursa olsun, eğer onda hayat yoksa, eğer benimle bir ilişki kurmuyorsa, o resim tam bir soyutlamadır ve başka bir şey olamaz."

"...Geçmiş hakkında konuşmak, gelecek hakkında konuşmak demektir.

"Unutmak Atları" 7 Aralık...

Birkaç aydır beklediğimiz şiir kitabımdan onunu, Hüsamettin Bozok dostumuz en sonunda gönderdi. Onbir yıllık bekleyişten sonra çok gerekli miydi bilmiyorum. Aşk, kapalı, silsilerim, insanın, dostluğun, düşüncenin silri olsun istedim. Duyarlılığı, hatırlıları da-

ğı, fısıltılarla anıtsın; spak, kati, çok yöne ilissin; aydan—halk bütünlüğü içinde bir anlam ve anlatım taşısin.

"At" in, savaglara, yarışlara, romanlara, filmlere konu ve araç olusu bir yana, Dağlarca'nın bu adındaki silirini (Malazgirt Ulusamasi) ve M. C. Anday'ın "Troja Önünde Atlar" (Varlık, Ekim 1972) ini yediden okuyuşum, kendimi bu konuya simillerde daha çok verdigimi kanıtlıyorum. En güzel at, unutmak mı yoksa?

Ozbilen Sergisinde 8 Aralık...

"Tahta Oymalar" da, büyük bekleyişler isteyen emeği, sanatı görürüz. Evet, bu bir sanat. Atif Ozbilen kutianmaya değer.

Aktan'lar, Uğurulular, Ozbilenler, Gürsel, Spiker dost Hamit Sairoğlu ve Vircinya ile nasıl geçtiğini bilmemiğimiz kazandırıcı ve unutulmaz o dost gecesi için teşekkürler.

Yargıcı 28 Aralık...

Korkusunu uyguladıkça bir yarış, yalnız ölmek, öldürür...

Yargıcılar önce çağrılarını ve kendilerini yargılamalar, onu bilmeler...

Okumayan o "okuması" kişiler, halkın gözlerinden okuma çabasını is edinemelerse çok seyi yukarı, sonra da yıkırlar...

bilememiyorum. Bir büyük sabırla eğilmeli yapıtlarına, hangileri değerli, hangileri degersiz eleştirmeli, saptamalı. Hangileri ölmüş, neden? Hangileri yaşıyor, zamanla karşı koymuyor, neden? Açıklamalı bir bir. 53 yıl yazmış, bir ömrü boyu kalemiyle geçirmiş, 53 kitabı, 107 romanı, onbinlerce basmakale, makale, fıkra, çevirileri, hikâyeleri olan bir yazar, bir ustad kesin bir yargıyla küçümsenmemeli. Bir kaleme eskimis, tökenmiş, dönemini kapamus sayılımamış. O da, bütün "Ustad"ları da. Ben, bize okumayı sevdimiș o ustadları seviyorum. Hem, bugünün ünlü güçlü yazarlarından kaçı yarın ustadlaşacak, bilinir mi?

BİR HİKÂYE — ROMAN TAHLİLİ

Asım Bezirci

Bu yazı 25 yıl önce 1948 de yazılmıştır. O sırada Asım Bezirci Edebiyat Fakültesi türkoloji bölümünde 4126 No lu öğrencisi idi. Gerçek yazısı Yeni Edebiyat profesörünün (Mehmed Kaplan) isteği üzerine hazırlanmıştır, yani bir okul ödevidir, ama — o yıllarda eleştirmenin olmadığı aklının köşesinden bile geçirmeyen — yazının ilk eleştirisini söylebilir. Şimdi değin hiç bir yerde yayımlanmamıştır. Asım Bezirci'nin evrim çizgisinin başlangıcını aydınlatması ve Tanzimat döneminin halkçı yazarı Ahmet Mithat'ın bir eserini tanıtması bükümünden ilginçtir.

Bir belge niteliği taşıyan bu yazıyı hiç değiştirmeden yayımlıyorum.



YERLEŞTİRME :

Kitabın adı: Cengi. Kirkabar İhvâesi, hikâyeye gözü yazan: Ahmet Mithat; basıldığı yer: Kirkabar Matbaası, İstanbul, 1877.

HİKÂYENİN ÖZETİ :

Danış Çelebi'nin annesi Salihâ Molla gayet kurnaz, afsun ve büyülülgü meslek edinmiş bir kadındır. Bir çok ailelerin ocağına incir dikmiş ve hayli de servet yapmıştır. Oğlu Danış'ı bekçilerden itibaren cin, peri, seytan hikâyeleri ile büyütür. Cin ve peri masallarını dinleye dinleye "Binbir Gece Masaları, Muheyvelât-ı Aziz Efendi" gibi kitapları okuya okuya Danış, 13 yaşına bastığı halde gündüzleri sokağa ve geceleri de odasından dışarıya çıkamayacak hale gelir. Her şeyden korkar, her yeri cin ve peri ile dolu sanır. Evhamlı çocuğunu anasının teklinleri de sarsar.

20 yaşına geldiği vakit durmadan hayaller kurar ve bu hayallerinin hakikat olduğuna inanır. Nihayet annesi ona ailelâde bir mühr kazdırıp getirerek: "Bu mühr-i Süleymandır, artık hiç bir cin sana bir şey yapamaz. Ciller padışahı Şemhail bile olsa seni görünce aysıklarına kapanacaktır." der. Bunun üzerine Danış'ın artık bütün korkusu geber.

GEORGE SEFERIS

Ö Y K Ü

Kimbilir belki de nedensiz
Bir adam aqlar durmadan
Bir kaybolmuş sevda için belki
Hani bir yaz sonrası duydugumuz acıda
O kırmızı başlıyan gramafon
Ve denizin gizlediği bütün anılar.

Yaşamın giz dolu doğrultusunda
Kâğıtların o bitimsiz evreniydi
Söyleyin nasıl büyür şu çocukların
Tanımlar yeniliyi o yorgun gözleri
Hangi gecede yaşlanır kadınlar
İlk yazdır belki usulca kimildayan
Kimin gözyaşıydı bütün tomurcuklarda.

Bir binalının öyküsüydü o
Evreni yürüdü en ürkük adımlarla
Sinürsüz acların gececi birikimi
Fisildar anısızın kendi kendine
Kırmızı aynaların yansıttiği yüzeyi
Dağılmış parçalar derlenmezcesine
Duyarlar düşünde konuşduğunu
Korkudan, geceden, sevgiden
Ve bir yıldır belirir çiçeklerin ardında.

Türkçe : Engin AŞKIN

Anası büyü için Beykoz'da bir evden davet edilir. Oğlunu da beraber götürür. Kadın eve girince serbest kalan Danış, Beykoz çayıri elinde dolaşırken kırımı boylu Hünkar Köşkünü görür. Derhal dinlediği masallardan biri zihninde canlanır: Burası, ciller padışahı Şemhail'in Cini Maçın padışahının dünya güzeli kızını zorla hapsettiği yerdir. Oraya gidip kızı kurtaracak ve Şemhail mühr-i Süleyman'ı görince hiç itirazsız önünden diz çöküp at dileyecektir. Köşke yaklaşı, kapıyı açarak içeri girer. Bu sırada elinde, sopasiyle köşkün bekçişi çakagelir.

"Bekçi — Bire nabekâr burada ne işin var, ne ariyorsun?"

"Danış — Karşısındakine iyice bak da ona göre davranış! Cini Maçın padışahının kızını hangi odaya hapsedip sîhrile uyuttu? Söyle!"

"Bekçi — Sen divane misin? Hangi Cini Maçın padışahının kızı?"

"Danış — Divane misin köpek! Sen ciller padışahı Şemhail değil misin? Üzerinde mühr-i Süleyman olduğunu anlayamadın mı yoksa?"

En sonunda bekçiden iyi bir dayak yilen Danış, hâlâ zihnindeki masala inanır. Olunceyedek bu hal devam eder. Bundan sonra gülünç vakanlar birbirini takip eder.

Nafiz Efendi adında zengin bir adam kendini eğlendirdiğini diye Danış'ı konağına alır. Onun uydurma sergüzeşlerini dinliyerek vakit geçirir. Latife olsun diye cariyelerden birini Danış'a "peri kızı" diye tanır. Danış kızı bırakmaz, zorla evine götürür. Ertesi gün kız, Salihâ Hanım Nafiz Efendi'den satın alır.

Kız Danış'ı peri olduğuna inadırmak için ne lazımsa yapar. Bir yıl sonra bir ogluları olur, adını Cemal koymalar. Salihâ Molla ölümcül meydan boş bulan zeki ve fettan peri, kocasına her akşam esrar içirerek evde alemier tertip eder, içeriye erkekler alır. Danış'ın dadisi, kendisine, karısının peri olmadığını, anasından kalan paraları har vurup harman savurduğunu söylese de bir türlü ikna edemez. Çekmeceyi yoklayan Danış, paraların sahiben azaldığını görüründe dadiyla bir plân kurarak Peri'yi öldürmeye karar verirler. Fakat bütün konuşmalarını Peri tesadüfen dinler. Oldürüleceğini iştinice o da bir plân kurar. Aksam dadiya esrar içirerek onu kendi yatağına yatar. Gece yarısı eve gelen Danış yataktakini karıştırarak hangerini sol memesiñ altına saplar. Peri ise çekmecedeki mücevherleri alarak kaçmışır. Vaziyeti öğrenen Danış iyice civit, zindeli olur ve on yıl sonra ölü.

KAHRAMANLARIN TETKİKI :

A — Düş Portreler :

a) Kahramanların fizyonomisi : Eserde kahramanlardan hiçbirinin vücut yapıları, yüzleri,



Desen : Metin Eloğlu

TÜRKÜLER

Yüreğimiz geniş, vaktimiz dar,
Yarına selam, geçmişe saygı,
İnsan insanda kılınca karar
Sular setlerini devirir gayı
Kuşanın işkili şarkuları
Toplantımız var halkta çocuklar!

Kollayın kendinizi işte apaçık
Nice tuzaklar var yollarda.
Melek kılığında bir şeytanık
Sizi kandırabilir bir daha,
Çıkarlar için dönen o orta
Oyunları zamanla anladık.

Her şey geçer birgün duyarınız,
— Hüzünler de geçti, aşklar da geçti —
Hiç eskimeyen bir şey kalır yalnız
Zamanın ucunda mızrak gibi,
Gercek güzel onda, gerçek iyi
Binbir çocuklu ve kizoğlan kız.

Seyfettin BAŞCILLAR

giyinişleri, jest veya mimikleri tasvir edilmemiş; yalnız Peri için bir yerde "hesna" kelimesi kullanılmış, o kadar.

b) Kahramanların hayatı :

1. Salihâ Molla: "Salihâ Molla'nın Anadolu ahalisinden olduğu lisansında hâlâ baki kalan Anadolu sıvesinden anlaşılır. Kendisi pek çok zamandan beri İstanbul'a gelmiştir. Pek ziyade bilgili bir kişi idi. Bilgisi sayesinde vakia bir takım familyaların yanında sulh ve salah ikâma çalışmış idiye de birçok familyanın dahi ocağına incir dikmiş idi." (S. 5). "Bu yolda (efsunculuk) kazandığı serveti pek mübahâlah haber verirler." (.), "Kirk yaşını gelmiş ve daima efsunculuk ile istigâl ederek bu yolda hayli efsuncular ile muarefe dahi peydâ etmiş." (S. 18) Kurnaz, yerine göre adı ve para canlısı bir kadındır; cin ve periye inanır.

2. Nafiz Efendi: "Danış Çelebi'nin semtinde Engürsizade Nafiz Efendi denilür mütekaldinden bir zengin adam." (17). Bu şahıs hakkında bundan başka bir malumat yok.

Sonu 15. sayfada

Sabahattin Ali 2 Nisan'da ölmüştür. Oldürenlerin ne koruk yüzeri, ne vahsi elleri var mı kimbilir? Sait Faik 11 Mayıs'ta balmumundan bir heykel gibi koma denizinden geçip gitti. Gördüm çünkü onun ölüm sarığını bırgün önce...

Şimdi düşünüyorum. Uç Kemal'lerin dışında roman ve öyküye büyük katkıda bulunan söyle üç beş kişi degildir. Söyle gelişti güzel sıralamayı deneyelim interseniz: Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Kerim Korcan, Mehmet Seyda, Afet Muhteremoğlu, Leyla Erbil, Muzaffer Buyruk, Tarık Dursun, Zeki Özturanlı, Ahmet Naim, Mustafa Niyazi, Oktay Akbal, Cengiz Yörük, Adnan Ozyalçın, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Zeyyat Selimoğlu, Rıfat Igaz, Hasan İzzettin Dinamo, Nezihe Meriç, Aziz Nesin, Mahmut Özay, Haldun Tanner. Bütün bu yazarların kitaplarını söyle masaniza bir yığın hâlinde dizin. Okudukça ne kadar değerli eserler diyeceksiniz. Roman ve öykü alansından Türkçeye güç kazandıran ne büyük yazarlar yetiştirdi diyeceksiniz. Hepsinizi sevgiyle, saygıyla okurum. Değişik özellikleri, insanı başka başka topum düşenlerinden kesitler getirirler. Bazan da insanı rüzgâr gibi sürüklüyen anlatımlarına girdikçe şaşırırlar sizi. Fakat bu iki yazar başka derim her zaman.

Dün gece Sabahattin Ali'nın Ses kitabıının ilk baskısını rasgele açtım. (Mehtaplı Bir Gece) öyküsü çıktı karşımı. Ağır ağır okudum demiyeyim, ağır ağır içtim onu. Oyküde, bir gece kendini vermek istiyen, yüzü çiçek bozuğu kadın, sonunda karşısındaki erkeğe "Onbeş kuruşun da mı yok?" diye sorar. Kadının paraya ihtiyacı vardır. Erkek kahrman ise, kaç gündür ağır, o sırada cinsel istek girmemistiñ damarlarına. Oykü böyle biter. Kişiler canlı canlıdır. Tanrı gibi olursunuz. Vaktile teknik yönünden Ömer Seyfettin öyküciliğinden Reşat Nuri anlatışına geçmiştir gibi bir söz etmişlerdi onun için. İlk denemeleri hariç, Ömer Seyfettin ile bir ilintisini kuramadım ben. Reşat Nuri, hemen bütün eserleri ile çizgi içinde kalmıştır. Başkaldiran, hatta itiraz eden bir kişilik getirmez bize. Öz yorumundan böyle bu. Güntekin'in tekniği de bu uysal anlatışın, romantik tek düzeliğidir. Oyun Sabahattin Ali, ilk kitabı Değirmen'deki birkaç öyküsü hariç daima baş kaldırın, çizgi düşına taşan, geleceğin yazarıdır. Çevresi ile anlaşmazlık içindedir. Hayatın yanman akımını ve acılarını (iste tam böyle yazılır) deirlerek biçimde yazar. Onda ek sik de yoktur fazla da.

Bence Sabahattin Ali ile Sait Faik'in hikâyeleri birincik nokta, aynı dönemde yaşamaları. Teknikleri, dünyaları, bu dünyaya bakışları hep ayrı. İki de insanları ayri ayrıdan bakarız seviyor. Sa-

SAIT FAİK

SABAHATTİN ALİ

ARASINDA



Ömer Faruk Toprak

Sabahattin Ali, bu sevgiyi eserleri içinde eritmıştır. Ayrı bir unsur olarak çekmaz karşınıza. Sait Faik de ise insan sevgisi, kişilik kazanmıştır, her kahraman ile birlikte gelir yanınız. Bakın bu kadar yıl geçti, ölümleri üzerinden. Çok değerli öykücüler yetiştiğini yukarıda söyledim. Hepsinin kitaplarını, yere düşse, ekmeğin gibi alır oper başuma koy-

"Yahu / dedi. "Hep Sabahattin Ali, Sait Faik diye sözümüzü ederler bizim. Bir kez de Sait Faik - Sabahattin Ali olarak yazmazlar. Gelişen Sabahattin'e de söyledim, bunu. Nedir yanı, yasa yok ya Sabahattin başa yazılacak diye. Bir gün de benim adımı önce yazsunlar."

Yukarda başlığı onun için önce Sait Faik adını yazdım.

GÖZLERİN TUTSAK EDER BENİ

Bir anlatabilsem sana herşeyi
Korkulu sonuçları bir yana koysam da
Baharda açan çiçeklerle
Uyanan kuşlarla birlikde
Bir anlatabilsem hepsini...

Gözlerim nasıl arar seni,
Elerim mi küskün ellerine bilemem
Açılır kapanır parmaklarım kendikendine
Kadınlığım mı beni korkutan,
Beni esir eden
Gözlerindeki yeşil pırıltılar mı ne
Bilemem...

Bir anlatabilsem dolusunu sevginin kalbime
Damarlarımda esen rüzgarı duyuyor musun
Karankık gecelerin güneşe kavuşmasıdır bu
Ben o karankıklarda göremem kendi gözlerimle
Gel şimdi yeşillerin en güzeliini getir,
Gözlerin mi tutsağ eder beni, ellerin mi...

Nasıl isterim hepsini tek tek
Korkulu sonuçları bir yana koysam da
Bir anlatabilsem herşeyi...

Piyale GÖNÜLTAS

rim. Ama bağışasınılar beni. Sait Faik ve Sabahattin Ali'deki öykü atmosferini — söyle söylesem daha doğru olur — öykülerindeki hayatı, anlatısı, anıyorum, anıyorum bulamıyorum kimsede. Bana göre modern anlatında roman ve öykü onlara başlar. Gerçek duygusuna onlara eserleri ile girdik biz.

1943 başında iddi. Sait Faik'le Nişnevaz'da oturuyorduk bir gece. Sabahattin Ali ve Sait Faik iğne birer yazı yawasımdı o günlerde. Yazilar üzerinde konustuk bir süre. Bir ara duraklıdı:

Burgaz'da Bir Anı

1952'nin sonraki ekim ayını anımsıyorum şimdi. 29 ekim tatilinden yararlanarak İstanbul'a gelmişim bir arkadaşım. İki gün Burgaz adasında dinlenecektik. Soğuk bir rüzgarı, insanı kapıldan içeriye itiyordu. Iskeleyen kayalık kıyıda patlayan deniz, zerreler hâlinde insanların üstünü salatıyor, içimden "Sonbahar pulsunu pertisini toplayıp gidiyor artık" diyordum. Iskeleye böyle bir rüzgarla çıktı. Rıhtım kenarında Sait'i aradı gözlerim bir süre. Yoktu. Herhalde

ki geldi diye İstanbul'a inmiş olacak, dedim arkadığımı. Madam Onn'ın gazinosuna yollandık. Sabahin 9'u ya da 10'u idi herhalde. Gazino hostu Kapalı yerinde birkaç kişi çay içiyorlardı. Camların arkasında bir yere oturduk. Kıyıyla vuran denizi seyretemeye başladık. Madam Onnik ögle yemeğinde balık hazırlayıacağını söyledi. O sıralar Ankara, bugünkü gibi değildi. Ve balık pek seyrek bulunurdu orada. Bu nedenle İstanbul'u ve denizi seyretmekle balık yemeklerini düşünüyorduk hep. Bir süre sonra Gazino bize soğuk gelmeye başladı. Sodali şarabımı yudumlamaya başladık. Deniz özlemi düşüncelerimi sürdürdü, sohbetimi kesip attı. Aradan ne kadar zaman zaman geçti, ne kadar sustuk kaldık bilmiyorum. Madam bir tepsi ile masamızın yanında durunca, silindirik düşüncelerimden. Balığın seyrekliği, saraban burukluğu bizi mutluluğun yanmasına kadar götürdü, bıraktı. Camlara vuran yağmur, alkoli daha çok yaklaştırdı bize. Kapıdan siyah muşambalı bir adam girdi içeri. Şapkasını silkti. Baktım Sait Faik'i bu. Masamıza çağırıldı:

"Bu havada burada ne arıyorum sun?" dedi.

"İkin İstanbul'u özledik. Sonra Burgaz'ı özledik, sonra da seni."

Sarı yüzünde bir gülümseme belirdi :

"Atma ulan, işin yok da beni öyleceksin."

"Doğrusu" dedim. "Seni İstanbul'a inmişsindir diye düşünüyorum. Bak rüzgarı kirbaç gibi vuruyor camlara. Bu havada Sait adada kalır mı hiç diydurdum."

"Sen şimdi burak kişi. Karşuma gelmişsiniz, şarap içiyorsunuz"

Sen de iç diyecek oldum :

"İçmiyorum, bırakıtmam biliyorsun." dedi.

Bir yıklımının altından çıkış gibi, ruhsal bir perşennin içinde görüyordum onu. Şimdi de o yıkılmışlığı iyi anlıyorum.

1960 dan sonra Türkiye'nin değerler sisteminde epeyce değişiklik oldu. Sanat alanında da değer yargılarını alt üst eden yeni görüşler belirdi. Sait Faik'in kıyametinde bir azalma olduğunu düşünmüyorum pek. Onun küçük öykü türünden getirdiği insancıl hava, değişik anlatım tarzı, bugüne göre de yeni bence. O yönünden yitirdiği birsey yok. Ama, ün benim beklediğim ölçüde yayılmadı. Adı liseye yaygınlaşmadı. Son yıllarda hasılan eserleri tükenmedi galiba. Hizla bir satış akımı yaratmadığı söylüyor. Edebiyatı sevenlerin çevresinde kalmış bir öykücü gibi görünüyor bana şimdi. Buna karşılık 1936 dan sonra yayın alanına ekardığı küçük öyküler ile biraz savruk, ama mithis değişik bir anlatım getiren iki yazarımızdan biri o. Edebiyatta kişilik denince ilk akluma gelen imza hem de.



Ercüment Uçarı

31. 12. 1972

Bir vatandaş düşünün Türkiye'de. Hasan Hüseyin'dir adı. Adı şaire, iyi şaire çıkmıştır. Bazı dergilerce öرنegin Yansıma dergisince baştaçı edilmiştir. Elimde su anda bulunan Soyut dergisinin 1973 yılı Ocak sayısında bir şiir yayınlamış bu bay. Bu şiirinde yüksek ideal sahibi gözükerek tiyatroya gidenler, çiçek besleyenleri, resim sergilerinde tablo seyredenleri, futbol maçına gidip bağırınları fenerbahçe çok yaşa diye, bir kentin bulvarında gezinenleri, plaja gidenleri tabiri caizse idealine aykırı görerek, idealindeki insanın bu yerlerde olmadığını varsayıarak bu iş güçle uğraşmadığını sevinçle görerek küçümser argo deymiyile dalga geçer bu tip uğraşlı insanlarla. Hem de bunları yadsınamak koyun postuna bürünerek yiğitlik yaptıgını sanır bu bay. Ama bilmez ki şiirinde sembolize ettiği insanı ararken, insanın yoksun, insanı sevmeyen, insanın yaşamına aykırı düşen yönü benimseyen kelimeler, cümlelerle, bizzat insandan gerçek insanandan et, kemik, sinir, ruh olan insandan uzak düşer. Ve her türlülarıyla insana dönük sanat eserinden de. Kedileri sevdığı için kedisini eleştirenlerle karşı yazdı. Aziz Nesin' bir başka vesileyle konu eden bir yazda Behzat Ay da yazmıştır kedi sevmesinin insana özgü bir uğras olduğunu Yeni Ortam'da. Hem Hasan Hüseyin'in aşıplıklarının birçoğunu yapmayı belki ben de sevmem, yapmam ama yapanları aşıplamam. Çünkü onların insan olarak yapalarına, insan uğraslarına saygı gösteririm. İnsan olarak hiçbirimiz fildisi kulede yaşamıyoruz derim. İnsanları da fildisi kuleye kapatmayı düşünmem. Hem Hasan Hüseyin'den bana ne, isterse yüz tane Hasan Hüseyin söylesin. Maşa da giderim, ciceğimin solmaması için vazoma aspirin de korum. Hem kimse bunları neden yaptı diye de beni yadsınam cesaretini gösteremez, göstermemelidir. Ben ve bütün yeryüzü insanları. Hasan Hüseyin'in yapma insanları da değiliz. İlerici sair gözükmez, insanogluna, onun tüm öğrenmeğligine, kişiliğine yüklenmek sanychor anlaşılan Hasan Hüseyin. Geçer Hasan Hüseyin gibilerinin anlayışları. Sel gider, kum kahr. İnsanı beg duygusyla sarılan, insanı her ne surette olursa olsun, ne durumda olursa olsun seven kahır yeryüzünde. İnsanla dalga geçen, onu küçümseyen, onu bazı zaafaları, durumları içen suçlayan değil. Hem elinde fenerle diyojenliği bir yana koyup beynindeki insanı aramaktan vazgeçip, hakiki insanı; her türlü kusuruya, her türlü mutluluğu, mutsuzluğuyla insanı görüp sevse ne iyi eder diyorum Hasan Hüseyin. Şirinin, şir açısından yeteneği üzerinde de durmuyorum. Yazdığını yetersiz, kötü bir düz yazı yapıp derkenar geçiyorum günükünde.

10. 1. 1973

François Truffaut tarafından yönettilen ve Oscar Werner ve Julie Christie tarafından oynamış filmle alınan Fahrenheit 451'i Ray Bradbury'ın çığın bir dünyayı ele alıyor. Bugün okuyup bitirdim. Yazarın anlatığı çığın

ve korkutucu bir dünya. Bu dünyadan buz gibi kin akiyor. Bu dünyadaki itfaiyecilerin görevi yangını söndürmek değil. Bilakis alevlenmeyecek. Bu dünyada kitap okumak yasak. Kitap okuyanlar ya da evlerinde kitap bulunduranlar hakkında ihbar üzerine önce ev sahibi tutuklanıyor. Daha sonra eve itfaiyeciler gelerek kitapları birlikte bütün evi yakıyorlar. Yakmak bir eğlence bu dünya için. Bu Montag ile birlikte bütün o çağın trajedis. Ama o çağda da yiğit kişiler var. Bu düzene karşı çıkan. Savaşlar var bu çağlarda bir dakika içinde bitiveren. Mekanik köpekler var bu çağda. Montag gibi kitaba delice sarılanları kovalayan. Çelik iğnesileyse öldürül yakaladığını. Ama yaşmurun tadı ne güzel demişti bir gün, küçük bir kız Montag'a. İşte o zaman yeryüzü güzel olmuştu. Bir bakıma kitapların senfonisinin değişik bir açısı bu anlatılanlar. Irkile ırkile okudum bu uzay romanını.

13. 1. 1973

Kadıköy'deki merkez kırkhanesinde Behzat Ay ve Nahit Eruç'la buluşuk. Biraz oturduktan sonra dışarı çıktı. Hava çok soğuktu. Kar yağacağına benzıyordu. İyiden iyii. Behzat Ay kafasına değişik bir model kasket almış. Bizi de kasketçiye götürdü. Nahit, Behzat'ın kentine benzer bir kasket aldı. Bense bir köylü kasketi aldım. Bundan böyle başım biraz ısınır bu soğuklarda.

14. 1. 1973

Kar yağdı. Lapa lapa kar yağdı İstanbul'a. Çocukluğumun kuşlarındaki gibi kar yağdı İstanbul'a. Her taraf beyaz. Demin evden çıkarırken ayağım kaydı: düştüm. Kalçam fena halde acıdı. Vapurla İstanbul'a geçtim. Tünele bindim. Oradan da bir otobüsle Ali Sami Yen Stadına gittim. Beykozun maçını hava nedeniyle tehir etmişler. Bir otobüsle tekrar tünel yoluyla Karaköy'e geldim. Bir Milliyet gazetesi aldım. Vapurla bindim. Kadıköy'e geçtim. Kar hep yağıyordu. Vapurda Milliyet gazetesinin birinci sayfasında okudum. Sabahattin Eyüboğlu yazmış. Türkiye için önemli bir yazdı. Uzuldüm ölümüne, içtenlikle üzüldüm.

18. 1. 1973

Türk Dili dergisi, 1 Ocak 1973 tarihli 256inci sayısında, Science — Fiction'a ayrıldığı bölümde, Zühtü Bayar'ın Hayal — Bilim (Science — Fiction) bir öyküsünü yayımlamış. Sırası gelmişken Zühtü Bayar'ın eskiden beri bu konuya ilgili olduğunu, her görüşmemizde bu konuya karşılıkla birbirimize aştığımızı, bu konuya ilgili söyleştiğimizi eklemeliyim sözlerime. Hatta Zühtü Bayar'ın ilerde yayına mayı dündüğü bir hayal — Bilim romanı yazıp bitirdiğini de biliyorum. Türk Dilinde yalnızlığı öyküsünde Zühtü Bayar. Üç yüz yıl.

DÖRT DUVARIN TÜRKÜSÜ

Dört duvarın kapalı sus—pusluğunda
Sonsuz bir mavİye yenilge uzanır
Umutlar kapalı destilar yırtılmış
Açık olan dudakları
Ak—beyaz duvarlara anılarını cizer
Körkütüklər yaşantının yosunu
Yağar göklerden sonsuzluğun sarkısı
Konusur akbeyaz duvardaki yosunlar
Bir ağırlık olur nedensiz
Sayılır gözlerle oyuklar bitmez
Gün biter.

Ergun HİÇYILMAZ

NEDEN'im SORULMASIN

Düşler üretiyorum kafamda kararan gözler için
Sonra nedenini doğanın
Siz yeşil seversiniz ve ben
Gökte çoğalmasını bulutların
Öbüürü kendi acısında uzayan
Neden.. Neden.. sansları ayrı
Kadınları esmer
Sansları esmer kadınları ayrı.

Gitmış kafeslerden tatsak zümrüt kuşum
Dip tepe zehir duman
Siz ak kızları seversiniz ve ben
Gül zehirinde durulmuşum

Gece iki, ay bir tabak gökte
Neden sevenlerin yıldızı ayrı?
Açar ya has bahçede sarı, mor ya da pembe,
Nedenim sorulmasın gayrı.

N. Rasim ÖZSOY

dan beri elektronik bir dönemin bellek bölümünde sıkışık kalmış bir bilinci anlatıyor. Çok sevdim bu öyküyü. Zühtü Bayar'ı bundan böyle şimdilik kadar olduğu gibi bu tip öyküler üzerinde düşünmeye, türk okuruna bu örnek öyküler vermeye çağrırmakla da doğru bir is yaptığımı sanıyorum.

20. 1. 1973

Nursen Kars'ın "Cöplükten gelen çocuk" adlı öyküsü Türk dili dergisi yazı kurulunca olumsuz diye, geri iade edilmiş. Öyküyü ben de okudum. Olumlu buldum. Açıkçası Karas, içtenlikle dolu iyi bir öykücü. Bulutların altında itilmiş olmasına rağmen gerçek gunes. Bu arada hem Merhaba Rauf Mutluay. Yüz soruda Türk Edebiyatı adlı kitabının düzeltilmiş ikinci baskısındaki Mübəccel Izmirli'yi şair gösterişindeki bilgisine de hayran olduk bu bayın. Merhaba, merhaba bay Mutluay. Sabah şerifler hayırlı olsun. Rastgele. Ben bundan böyle Karas'ın öykücülüğü için sapkamı çıkarıyorum.

21. 1. 1973

Teknigin de bir yerde başarısızlığı var, bu yaşadığımız yeryüzü yuvarlığında. Aşkin karşısına çokluk yeniliği var. Max Frisch aca-ba bunu mu demek istiyor dolaylı, dolaysız. Hiç bileyemiyorum. Sarsılım şoke oldum. "Çarpık Sevda" karşısında. Şimdi bitti roman. Kafamın içinde bir sis perdesi. Bir babanın garip bir rastlantıyla hiç görmediği kızını delice bir sevgiyle sevmesi, tutkuya varması olayına bilmem ne demeliyim? Hayat şartsızı problemle dolu. Evvelce de demistiim. Yeryüzündeki her insanın bir trajedisi var diye, her olayı da. Ne ki bu trajedi? Bu romandaki trajedinin anlamı ne? Sabeth'in, Hanna'nın, Joachim'in, Walter'in trajedileri ne? nereden doğuyor bu trajediler? İnsan oluşlarının tek nedeni mi bu trajediler? Kesin olarak ya da dolaylı olaraka olsa kaderin önüne geçilemez mi? Sonra bu anlatımlarla birlikte yaşadığımız evren içinde birşeyler de küçülüyor içimizde. Küçülüyorum mithis peyzajlarla, anlatımlarla, şirle yüklü romanın hâlâ ağırlığı altındayım. Ve tipki küçük, yirmi yaşındaki Sabeth'in ölümüyle ölüyorum sanki gerçekten. Hem yaşam zaman içinde bir biçimdir. Yaşam madde değildir. Teknikle ele geçirilemez. Dünyada olmak ıskıla olmak demektir. Böyle bir roman okuduğum için bütün farlarım renkli yanıyor.

TÜRK MAVİSİ ÜZERİNE



Muzaffer Uyguner

Cahit Külebi'nin *Türk Mavisi* adlı kitabı Bilgi Yayıncılıarı arasında yayımlandı (1). İncelenildiğinde görülüyor ki, *Türk Mavisi*'nin üç yönlü bir durumu var. Birincisi, hiçbir kitaba girmemiş yeni şiirler, ikincisi eski kitaplarından seçmeler ve üçüncüsü de *Atatürk Kurtuluş Savaşında* adlı kitabın tümü.

Cahit Külebi, Türk şiirinde adı geniş çapta duyulmuş, şiirlerinin çoğu belleklerde yerleşmiş ve bir çok vesileyle esberden okunmuş ve okunmaka olan bir sanatçıdır. Burada bu şiirleri saymanın bir gereği yok. Çünkü bunlar herkesçe bilinmektedir. Ancak böyle dizeler de vardır ki bir çok şire yazmıştır: "Edirne'den Kars'a Kadar", "Sen Türk'üm kadar aydınlık ve güzelsin" gibi. Anadolunun insanını, Anadolu insanının dilini kullanarak şiirlestiren Külebi'nin şiirleri elbette dillerde dolaşacaktır. Bu insanların dertleri, alınıyaları, sevinçleri, bütün yaşamları onun şiirlerinde dizesmiş, onun şiirlerinde dile gelmiştir. Külebi, bu insanlara acı-yarak bakmanus, bir yazarın dediginin aksine bu insanları aşağı görmemiştir. Külebi, o insanları tanımış ve yürektan sevmiştir. İnsan, sevgide insanları nasıl aşağı görür. Aşağı görülen insanlar sevilen insanlar mıdır? Külebi'ye göre, "gerçek sanatçı muhabbetli kişidir". Onun dizelerine dikkatle eğilen bir kişi, onun bu "muhabbeti"ni hemen seziverir. Şiirlerinde bu sevgiyle eğilşin sonucu olan saptamalar vardır diyebiliriz. Bir sanatçı hiç bir zaman öneride bulunmaz diye bir kural kabul etmeyecektir. Ama, Külebi'nin şiirinde öneriler yoktur, diyebiliriz.

Külebi'nin şiri 1940 yıllarından önceye uzanır. İlk şiirleri geniş ve önemli yankılar yapmıştır. Otuz yıldan fazla bir zaman bölümünde yazılan bu şiirlerde bazı eskimis kelimeleler elbette bulunabilir. *Türk Mavisi*'ne aldığı bazı şiirlerinde bu kelimeleler üzerinde durmuş ve bunların yerine yenilerini koymustur. Şehir yerine kent, hasret yerine özlem gibi. Belki de bütün değişiklik bu ikisinden ya da bunlara katılabilecek bir ikisinden oluşmuştur. Bir çok kelime olduğu gibi bırakılmıştır. Bu arada, ünlü İstanbul şiirindeki şehir kelimelerini değiştirmemiştir. Sanıyorum ki, belleklere yerlesmiş bu şiirin belleklerdeki durumunu bozmamak amacı güdülmüştür bu şiirde. Külebi'nin bu tutumu bir dil tedirginliği olarak alınabilir mi? Şiirlerini okuyanlar görürler

ki, onun şiirinde, yazılılığı günlerde kullanılmayan bir çok kelime vardır. Külebi, bu kelimeleleri öyle ustaca yerleştirmiştir ki şiirine, bu yüzden bir yersellege düşmemiş görünümekte ve bu durum bir çok kişinin gözünden kaçmaktadır. Halbuki, sağıcık, şavk, kardaş, yalnız, aşacığım, çılmek devri, gün, saygı, tec, bebe, bacanak, dize, telitleki gibi kelimeleleri şire o sokmuştur. Bunun yanında gezende, yazanda, öleyazdım gibi fil çökimlerini de getirmiştir şiirimize. O günlerde bir dil tedirginliğinden söz edilmek iken bugün edilmesi anlamsız dösmektedir bir bakıma. *Türk Mavisi*'ne giren yeni şiirlerinin bir çökündə görülen yeni kelimeleleri de yadrigamayı biz yadrigadık.

Külebi, gözlem ve izlenimlere dayanan bir gerçekçilik içinde söylemiştir bütün şiirlerini. Anadolu'

yu, insanımı görüp bildiği gibi, duydugu gibi dile getirirken peyzaja fazla yer vermez. Ama, yurdun coğrafyasına tutkunluğu gene de bütün ağırlığı ile görülür şiirlerinde. Yurdun doğalarına, ırmaklarına, yollarına, ağaçlarına da insanları kadar tutkundur. Yurdunu, pek az kimse görboleceğii bir gözle görmüş pek az kimseňin duyabileceğii bir sevgiyle dile getirmiştir. Anadolu insanının geri kalmışlığını, ezilmişliğini eğitim-sizlik ve öğretimsizlik yönünden değerlendirdir. Büyük kentlerdeki vurdumduymazlıktan duygulanarak, bu geri kalmış köyleri ve insanları düşünderek, yalnızlığından ve koşullanmalardan sözeder. Külebi, bu yalnızlığından ileri gelen bir karamsarlık içindedir denilebilir. Süt'deki şiirlerinde iyice yoğunluk kazanan bu karamsarlığın izlerini *Türk Mavisi*'nın yeni şiirlerinde (12 şiir) görebiliriz. Bu karamsarlık, bir bakıma, sevdigi yurdunun ve bu yurdun insanların nelerinden ileri gelmektedir. Sevdigi insanların acısı karşısında bir sey yapamamak, onların yanalarını saramamak bir sanatçıyı elbette karamsar yapar. Külebi'nin karamsarlığının kaynağını

burada aramak gerektiği kanısan-dayız.

Külebi'nin seçip de *Türk Mavisi* adlı kitabına aldığı şiirler bütün okurlar tarafından bilinen şiirlerdir. *Atatürk Kurtuluş Savaşında* adlı kitabı da herkesçe bilinmektedir. Ustalık oratoryo biçiminde de bestelenmiştir. Fakat, baştarafa konulan 12 şiir igin herkesin bildiği söleyemeyiz.

Külebi'nin bu şiirleri, bir hâkim toplumsal şiirlerinin son örnekleridir. Ankara'daki yaşamı alabildigine hiciever diyebiliriz bu şiirlerde. "Türk Mavisi" adlı şire bu gözle bakarsak durumu daha iyi anlarız. Ankara'nın bozuk havası içinde her sabah kendini yürüp "bir sonsuz boşluğa iniyorum" der. Sonra da "Herkes birbirinin arasında / Bir birinin cebinde herkesin eli. / Hoşraklı yesertiyorlar / Maviye övgüler söylemek / Bulandırıyorlar denizleri." der. Külebi, bu şiirinde, Anadolu insanının geri kalmışlığında yağmur sızıntılarından ileri gelmektedir. Sevdigi insanların acısı karşısında bir sey yapamamak, onların yanalarını saramamak bir sanatçıyı elbette karamsar yapar. Külebi'nin karamsarlığının kaynağını

TANITMAK ve TANIŞTIRMAK

Mehmet Salihoglu

İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar da koklaşa koklaşa anlaşırlar, diye bir söz vardır. Tam olarak doğruluk orans nedir bilmiyor ya, insanların için de, hayvanlar için de doğruluk payının büyük olduğunu sanıyorum. Ne var ki, hiç olmazsa insana iliskin bölümünde söylenek başka sözler de var...

İnsanlar konuşa konuşa anlaşır, doğru... Ancak her konuşmayı insanları anlaşmaya götürebilir mi? Nice kavgaların, savaşların konuşmalardan, görüşmelerden sonra çıktığını görmedik, duymadık mı? Öyleyse, insanların konuşarak anlaşma yolu bulmaları ne denli olsak ise, derindeki anlaşmazlıkların, birikimlerin konuşa konuşa meydana çıkarılması, büyütülmesi, hatta kanatlanması da olanak dışı sayılmalıdır.

Öyleyse her şeyden önce konuşmaların anlaşmaya, ulaşmaya götürüci bir yönüge oturtulması gerekdir. Bu nasıl olur? Bu, ilkin konuşacak olan insanların birbirini iyi tanımlarına bağlıdır. Birbirinin geçmişten geleceğe uzanan yansımaları ile şimdiki görüşleri, beğenileri ve durumlarını az çok karşılıklı olarak bilmelerine bağlıdır. Böyle sağlam bir temele dayanan konuşma ve görüşmeler, konuşanların, karşılıklarını inandırıcı bir deyis biçimini, bir konuşma "üslubu" seçmelerini kolaylaştıracağı gibi, onların onurunu gözetici, hiç olmazsa, onları güçendirebilecek olan noktalardan uzak kalmalarını sağlayıcı bir konuşma yolu seçmelerine de olanak verebilir. Demek oluyor ki, konuşacak, görüşmelerini, birbirlerini tanıtmayorsa iyice tanımları, özeliklerini, yansımalarının geçtiği önemli yerleri, noktaları bilmeleri, görüşmeleri, söyleşileri olumlu kılacak, anlaşma yollarını, tanışmadan yapılacak görüşmeyle konuşmaya orantı, çok daha iyi bir biçimde açık tutacaktır. Bundan kimseňin kuşkusunu olmak gerekdir. Öyleyse bir görüşmeden, bir toplantıdan, bir söyleşiden iyi sonuç alınması isteniyorsa, o görüşmeyi, o toplantıyı, o söyleşiyi düzenleyenlerin, toplantıya katılan kişileri birbirlerine elden geldiği kadar iyi tanıtmaları zorunludur. Tanıtırmada yalnız kişilerin adlarını söylemekle yetinmek, tanıtımından beklenen sonucu sağlayamaz. İnsanların adı, bir etiketten, bir tabe-iadan başka nedir ki? Bir insanın adının Ahmet ya da Mehmet olduğunu bilinmesi, yeni tanışanlar yönünden ne kazandırır ki?

Sonu 12. sayfada

"Mutluluk" adlı şirde, insanların her yerde mutlu olabileceği inancını belirtirken bir yandan da karşıt öğelerle durumu saptayıverir. "Bir yanda yoksunluklar, sayılıklar, savaşlar, / Açı çekmeler, ayrıklar, tükenmişlikler var. / Ote yandaysa, güzel dünyamız yine sen varsın! / Yine insanlar sevşir, yeserir mutlu-luklar."

Külebi, "Biz" adlı şiirinde, bizi aşağılayan bir uyanıklık karşı çıkar. "Biz de karaderiliyiz onlara göre / Tarla çapalayan, pamuk toplayan, tütün kiran, / Ağzızsız dilsiz koyunlar gibi / Sancılanıca bağıramayan." Bu dizeler, Külebi'nin en güzel saptamalarından değil midir? Bu dizeler, aşağılanınlara karşı bir çıkış görür. "Karankıkta" adlı şirde, körük-rüne savaşan insanların durumuna acır, bir insan olarak acıma duyar olup gidenler için, okyanuslarda acıma olmadıgından / Umutları da, sevgileri de yok" der. Bir bakıma, bu şiir, bir dünyaya, bütün insanlara, okyanuslara açılmıştı müjdeler.

Bu 12 şiir arasında, yitip giden günlerinin ardından duydugu acıma, karamsar duygular da yer alır. Süt'de başlayan bu yitip giden günlerin ardından hayflanmak

Ümit Kaftancıoğlu

Hamo'nun gözleri itlerin ayağında. Bir türlü alamıyor son günlerde. Oysa itlerin ilgi çekmek yerleri de var, kuyruğu, kulakları, koca kırmızı dili... Hamo'ya kalıcı en ilginç yan, en gözalıcı, şanslı yan itin iki ayaklı olusu. Eskiden yoktu bu it ortalarда. Hamo da bilmiyordu kimin iti olduğunu. Bu günlerde niye boy vermişti bu it ortalarada. Kuş yalamaktan, göt öpmekten, ayaklara yüz sürmekten nasıl da fırsat bulmuş, böyle kuyruk salıyor ortalarda?

"Ey gidi iki ayaklı it, ağabeycığım senin kitabımdan aldık bir uygulama, çok başarılı olduk diye nasıl da yalandırın?" dedi içinden. Hamo bunları biliyordu ya, en çok da iki ayaklı itin gezisini düşünüyordu. Şunca kent-köy gizmis böylesini görmemişti. "Bir bilen var mı, bilene soralım" diye söz gezdirdi yine. Gelenden geceden sonrası geliyordu. Birinde Sefedin'i gördü. Odacı Sefedin, yillarda kapıcılık, odacılık yapmış Sefeddin'i.

— Sefedin Ağa, bu itin durumu yürekler acısı, cambazhanalar da görmedim böylesini, iki ayak üstünde nasıl geziyor, dolasıyor? dedi.

Odacılıkta çok işin iç yüzünü denetleyicilerden iyi bilen, öğrenen Sefo:

— Sen bu itin ayagını iki mi saniyorsun? Ne iki, ne dört, ne sekiz? Bunların ayak sayısı bilinmez. Kırk ayaklıdırlar belki de. Hem it deince gözünün önüne ne gelir? Kemik yalar, yal yer, yatak eder, kuş oper, göt oper... Iti bilmez değilsin, it ittir. Niye

durumu burada da görülür. "Giden", "Dönem", "Yitirmis" böyledir. İlk şiirin son iki dizesinde "Kaher değiliz su dünyada, / Düşünmek acı" deyiverir. Son şiirin ilk dörtlüğü ise söyledir: "Yurdumuzun toprakları gibi, / Yağmur sularıyla akıp gittik, / Ormandık yaktılar bizi / Gençliğimizi bilmeydik". Külebi, bu şiirinde, ince bir alaya kaçan söyleyişle birçok yönümüzü didikler.

Yukarıda, yağmuru bir uygarlık simgesi olarak belirtir demistik. "Batı Yağmuru" adlı şiirde buna daha somut olarak buluyoruz. "Sen uygarlıkların kaynağının" diye seslenir yağmura. Yağmur, bir bakıma da bereketidir. Yağmur yağmadığı sürece usulduka usul ekmekimiz. Tarıma bağlı uygarlıklarda böyledir durum. Dogaya ve yağmura bağlılık tarum

beni boşuna konuşuyorsun? Deince Veli dayanamadı. Elindeki eski gazeteyi bir yana attı:

— Senin dedığın bizim şefe benziyor. İki dersin ki bir. Bizim şef, benim yanımda oturan biriyle sınava girdi, kazanamadı, geldi onun başına şef oldu. Buna şastık hepimiz. O arkadaş kurslar gördü, hem iki-üç, bir kaç beğeni yazısı yazılı kendisine... Gene de şef üstün geldi. Arapçırdık ki bizim şefin arkası varmış. Tarla, tarla.. Dur çakaracağım, Cevat Tarla adında bir göbekliyi varmış. Dayısı olurmuş. Bu kişi, senin benim paramı yiye yiye aha böyle sismiş. Şimdi öldü. Sonra bizim şef it olduğundan, hem iki ayaklı it olduğundan çok kuyruk sallardı. Her gelene, her gidene kuyruk salladı. Kadın sağladı, içkindir, yemektir, "ağabeycığım, ağabeycığım..." dir tutturdu. Sonunda şef itti, kaçağa. Iran kapısından ne getirdiler, nasıl sattılar, kaç satıldılar bilmem. Bildiğim Iran çayları... Bol bol içtiler çalışma sırasında.. Ben de tadına baktım doğrusu. Buruk, acı... Sef birgün beni çağrıldı. Dedi ki bana, "sen benimle birlik olacağsan, kısa süre içinde yükümüzü tutarız. Mehmet dersen burnu sürülecek biri, vergi işini bildiğini sanır, aslında hiç bilmem. Derya'yla Aygün'ü hiç söylemi... Kala kala bir tek Eren kalıyor. Bir de sen... Hazır ol birlikte iyiyelim. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Dedim ki. Sefim, hiç öpmesini, ayak yalamasını, arkaya, duldaya geçmesini bilenler varken bize ne yemek ne aş... Senin gibi bir it, bir köpeğe daha çıkar... Abovv bir parladı İkimiz, bir o ben. Sövdü hana. Ben de ağır bir karşılık verdim. Aldı paçayı... Dedim ki şefim siz el... kilye girdiniz gerdeğe, gene girenler çıkar. Al bir kavga... Ne çıkar etsin, bir o bir ben. O sövdü ben de sövdüm...

Veli kızdı :

— Onu bilmez değilim ya bizim şef başka. Şef oldukça sonra da sağda solda gezdi, çalışmıyordu. Gene büyülü şefimiz...

— Senin büyük dedığın aslında küçülmeydi. Okur-yazar adamsın Veli, büyülükle küçüklüğü seçemez değilsin ya...

— Kaher değiliz su dünyada, / Düşünmek acı" deyiverir. Son şiirin ilk dörtlüğü ise söyledir: "Yurdumuzun toprakları gibi, / Yağmur sularıyla akıp gittik, / Ormandık yaktılar bizi / Gençliğimizi bilmeydik". Külebi, bu şiirinde, ince bir alaya kaçan söyleyişle birçok yönümüzü didikler.

toplumlarının bitmeyen derdir. Bizim yurdumuzda da durum böyledir iste. Ortaasya'daki uygarlık da yağmursuzluktan sönüp gitmiştir.

Türk Mavisi'ndeki 12 yeni şiir, Anadolu'nun ve Anadolu insanların durumunu saptayan şirler yanında okyanusları, dünyaya açılan söyleyişlere de yer vermiştir. Külebi, yeseren hoymatkırlarla denizlerin bulandığını, Türk mavisi (turkuaz) bozulduğunu söyleyler. Türk geleğinin, Türk insanların yozlaşmasından bu Külebi, bu yozlaşma karşısına üzgündür, bir sey yapamamanın ezikliği içinde ve elbette karamsar görünüşüdür.

(*) Cahit Külebi, Türk Mamisi, Şirler, Bilgi Yayımları, Ankara 1973, 154 sayfa, fiyatı 10 lira.

BİR KINALI KEKLİK

kargaşalar sağılığını geçen yabani kuşlar
büyüyüyorlar gözleri sessiz ovasına yeryüzünün
bir kanadı al biri kinalı keklik
ilk kez görüyorum olmaları denizleri

ve yürüyüyor orada bulut bulut
takılıp göksulu taze bahar dallarına

gel can kuşum gidelim unutmasız gökyüzü ovalarına

Siyami ÖZEL

mesini bilenler için eceketin düğmesi taa öte baştan ilikleniyor şefin yanında. Doğrusu bizim şefin yerinde olsam yere girerdim, insan arasında gezmekten ar ederdim...

— Onun girmedigini biliyor musun? Belki günde yüz dönüş giriyyordur, size belirtmediyordur.

— Bana kahırsa itin ağızı boka alışındır. Göt oper onlar. Bundan arlanmazlar. Küçüldükçe büyüdükləri sanarlar.

Sefo söz almak istedı, Veli kaptırmadı :

— Dur dur bir soluk. Sözümü bitireyim. Bizim arkadaşlardan biri vardı. Ağrı ilindendi. Onu yolladı kaçak mal alımıya. Rüşvetleri yattı, kaçağa. Iran kapısından ne getirdiler, nasıl sattılar, kaç satıldılar bilmem. Bildiğim Iran çayları... Bol bol içtiler çalışma sırasında.. Ben de tadına baktım doğrusu. Buruk, acı... Sef birgün beni çağrıldı. Dedi ki bana, "sen benimle birlik olacağsan, kısa süre içinde yükümüzü tutarız. Mehmet dersen burnu sürülecek biri, vergi işini bildiğini sanır, aslında hiç bilmem. Derya'yla Aygün'ü hiç söylemi... Kala kala bir tek Eren kalıyor. Bir de sen... Hazır ol birlikte iyiyelim. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Dedim ki. Sefim, hiç öpmesini, ayak yalamasını, arkaya, duldaya geçmesini bilenler varken bize ne yemek ne aş... Senin gibi bir it, bir köpeğe daha çıkar... Abovv bir parladı İkimiz, bir o ben. Sövdü hana. Ben de ağır bir karşılık verdim. Aldı paçayı... Dedim ki şefim siz el... kilye girdiniz gerdeğe, gene girenler çıkar. Al bir kavga... Ne çıkar etsin, bir o bir ben. O sövdü ben de sövdüm...

Bu dönüş Sefo sözünü kesti Veli'nin:

— Oğul sen okuması yanzımsız birisin. Az çok İstanbul senin elinden gelip geçiyor. Yüzbinler, paralar... Benden iyi bilirsin ya, el...kiyle gerdeğe girenecek parmağını kulan dahi iy... El atına binen tez iner. Haram, haksız, serefsiz bir kazanç, bir kat tez yüksül, altında haramiler de ezilir. Bunu çok görmüşüm. Dedem anlatırdı, hiç mi duymadım. Yatakların İrizayı al ele. Urus'a yataklık etti diye Urus ona düzü dünyayı verdi toprak, mal-mülük olarak. Çıktı bir Atatürk, getirdi böylelerinin sur-

tun; yere. Utancı da oğuldan oğula, kuşaktan kuşağa sürüyor. Şimdi pişer "ben İriz'in oğlum" diyemiyor. Çünkü adını koymular, Urus piş diyorlar hepsine...

Hamo bu uzun konuşmadan sıkıldı. Büyük yer, büyük İl dedikleri yere daha yeni gelmişti. Anlamıyordu bu kapalı konuşmayı, söyleyişti:

— Veli Kardas, sen bu sözleri nerden açtin? Ben itten açtım, iki ayaklı itten, siz alınız nereyecektiniz, diye kızdı.

Sefo:

— Sen itlerde bir kuyruk görecetkin iyi baksaydım. Onden gidenlerin kuyruğu olur onlar, arkadaş gelenler de onların kuyruğu. İki de ayak...

Veli yapıştırdı :

— Uç noktadan bir düzlem geçer, dedi.

Güllüştüler. Hamo köye, köyün ağızlığını, yakınlığını dalmıştı. Su büyük yer denen yıkıları, gelenleri de değiştirdi. Kızdı Hamo :

— İler ne oldu?

— Haaa, itler mi itler romancı olduğunu?

— Ormançı mı dedi, Hamo, ben de ormançılık yaparım. Çağır onu da birlikte kereste, kaçak iş, ormançılık yapalım.

Veli'nin gülesi yoktu ya, çatladı "orman" sözünü:

— Sen romanı anlamazsun, bilmeysin. Okumus adam işidir romanı.

Bu sözlerin üstüne şef geldi. Hamo şefin yanına kapıcı olmak istiyordu. Veli aracılık yapacaktı. Veli Sefi karsılıdı, saygıyla eğildi, eceketin dört düğmesini de ilikiledi:

— Buyrun şefim, emriniz şefim.

Sefo'nun tepesi attı :

— Yalnızlık, yelitlik... Ne çabuk alıstı ağızın boka. Az önce sen değil miydin şefin anası bileyen...

Şef sözün üstüne varmadı,

... Simdi bak, sen odacı olmak istiyorsun. Önce benim tavrimi al. Benim tavrimi almadıktan sonra iş olmaz, giremezsin. Önce iki ayaklı ol, kiç öpmeyi öğren. Bunu öğrenmemesin yer yok sana. Haa, bir de sunu bilin. Vergi vermeye gelenleri kaçırmasın. Vergi vermese rüştü verecektir. Bizim için önemli olan rüştür. Kimse in yetkisi yoktur rüştü geri çevirmeye...

maavi tuna geceeleri

4

"Sisli Bir Gece"

Sarı leblebilerden atıştırıyorum. Onlardan yardım umuyorum: Midemi yakıp parçalayan asılı leblebiler emecek, ben rahatlayacağım. Dokunuyor. Her şey dokunuyor, Temiz hava, Taşdelen suyu bile: çığköfte, Kulüp rakı, sabaha kadar süremeyen baş ağrı uykusu; sevda bile dokunuyor artık! Yaşamak zor geliyor...

Akşamları, yatmadan önce, bir tane "Enarax" yutmam gerekiyor, her ögle yemeğinden önce de yarım. Dudaklarımı kurutuyor, içimi kuruyor. Sonra, susuzluk çektiğim bir zaman parçasında, çöle benzer bir yerde, ellerimin arasında basmış; biraz para hesabı, açık veren bütçe, biraz da yepenyi bir sevdanın kirpikleri İslamiyor. Başbağırımlı binlinmez bir kaynaktan kopup geliyor, çırıldayarak gönlümü akiyor. Sesini duyuyorum, yüksek bir yerden düşüyor, çığlamak denir, zor da gelse yaşamaktaşıyım, yarılm ya da çeyrek anlamda da olsa.

Bir yerinde, belki de tam orta yerinde, köprü-inceliveriyor, bileklerim dopdolu çocuklaşıyor, ipinçleşiveriyor. Bahçemdeki el değimemiş gilleri koparıyorlar, işte buna dayanamıyorum, kopuvererek gibi incelen bileklerimle bir şey yapamıyorum, kötüluğun hiç bir türünde engel

olamıyorum. Yeni bir ülkü'nün sevgisine, göz yaşlarına artık dayanamıyorum.

Gülümseyiveriyor, küçükçük çocuk gülmeyiveriyor, ben istemeden getiriyor suyu, izgara köftenin başında bekliyor pişsin, sevgisiyle pişiriyor. Yoğurt kabını lince siliyor, çukur; elindeki bezî görürüm, biliyorum.

Leblebileri avuçlayıp elimi ağzına götürüyorum dolu. Dudaklarında, içimde, dayanılmaz bir susuzluk koi geziyor, ve diliimde. Kurtulmuyorum. Saatime bakıyorum çaresiz, kapuya, tül perdenin gölgelerdeki camların ardına bakıyorum. Gelen giden olmuyor bu akşam, iskelenin yanıp sönenmiş gibi gelen ışıklarına takılıyorum. Upuzun bir günün, sisli bir geceinin, kükürtken başlayıp büyümekte direnen bir yılınlığının yürüyüşünü içimde, gözbebeklerimde duuyuyorum, ve ayak seslerini.

Cocuk gülmüşüyor. Yesil salata ister miyim acaba? Hayır canım, işlerime dokunmaz mı? Dokunur! Öyleye gelsin bakalım, yoksa masam azıcık süslensin. Üç tane sarışın leblebinin ardından, sarı, gülmeyiveriyorum. Cocuğun yüzü aydınlanıyor; büyük, bol giysisinin içinde küçük garson oynayrıveriyor, arada bir yitiyor — gözbebeklerini mum ışığına benzetti-

BOYLE KÜSKÜN DURMAYIN AYAK IZLERIM
SIZ Kİ YILLARDIR AYRIL MADINIZ
BENSE BİR UMUT GÖLGESİNDE ACILI
ÇIG GİBİ BÜYÜTTÜM YALNIZLIGIMI

Burhan Günel

Aysın Uğur KEZER

yorum, kirpikli — yamp sönyör.

"Hemen şimdi getiririm ağıbı, köfteyi de sen istemeden hazır ettim zaten, onu da alır getirim, sâmiye olmuştur! Senin için hüsusi bisittiriyom!"

Hep gülmüşüyor, hep bir şeyle yapmak istiyor benim için, beni hoşnut etmek için; gene kapıya ve tülle bakıyorum, perdenin ardından gelip geçen tanımadığım gölgelere bakıyorum öyle, bir tanışık, bir dost çıkmıyor şu küçük çocuktan başka! Kızıyorum, bir duble de raki söyleyorum, bağıryorum, tez getirsinler, őslerime alırdırmıyorum bu gece...

"Dokunmasın ama!"

İstiyorum ya bunu söyleyen olmuyor, beni seven olmuyor. Karım bağırmıyor, kızımı demiyor, Ercü dostum yetişip bardağı elinden almıyor, dostlarının hiç birisi yüzüme tükürmüyor — ve çocukların galayor hırsızlar, bahçemdeki el değimemiş çocukların ah! Bir duvarın dibinde ölüveriyorum kimsesiz ama, haberimi hiç bir gazete yazmıyor, hiç kimse anlatmıyor. Yüzümé tüketen çıkmıyor — hırsızlarım kaçış duruyor, gülüp duruyor karşısında baze...

Cocuğun gözleri İslamiyor yalnız.

Yeni bir sevda köşeyi bir türlü dönenmeyen, ben losamıyorum, kucaklayamıyorum, üçüncü sınıf icklevinin merdivenlerinden kayıp yuvarlanamıyorum, su duvara başka bir kadın yapıştırınsın artık! — söyleyeceğim, dayanamıyorum.

O plâğı yetiştirmek adam, o kadın yetiştirmek, seikh geliyor.

Ama kapıyı aralamıyor, hiç bir dost tül perdeli kapıya aralamıyor, benden yana bakıp gülfümsemiyor hiç kimse, kimselere "Merhaba" diyemiyorum. İkinci yüz gram leblebiyi ekalliyyorum. Salata ve köfte, biraz otelerinde rengini belli etmeyen raki sessiz duruyorlar, onlara bakıyorum, ama bir türlü elim varmam, çagtırmış duygular içindeyim, korkuyorum!

Defteri yanlış işlemekten korkuyorum, müdürün beyinsizliğinden; ikinci bir çocuk olur diye korkuyorum bütün sevişmelerde. Enarax içmemi unutuyorum. İstedigimde, karımın sesini duyabiliyorum, ama o eskiyi, o eski titrek sesi bir daha yakalayamamaktan korkuyorum, korktuğum başına geliyor, korktuğum başına geliyor hep!

Milli piyango, spor—toto, poker, konken vadıyorum, uzak bir sabaha bir daha gidiyorum. İcklevinin duvarları sallanıyor o zaman; çocuğun gülmeleri sallanıyor, bozuluyor.

"12811, sürekli görev yolluğudur klasik bütçede..."

Üçüncü mevkî bir bilet kesiyorum kendime, ne karım, ne çocuğum, ne çocukların trenin bir kösesini yalmazıǵuma parseliliyorum, raki bana bakıyor, bir çocuk açıyor ve anası göğsünü açıyor, bağrını açıyor anası karbavaz, emsin; leblebi icteniyorum bir metre ötede; bir türlü onmuyorum: Hiç biri gelmiyor, dost tanındıklarımın hiç biri; tren düdüğü bile duyamıyorum, vapur sesi bile, plak durmadan üzgünleşiyor, yeri bir sevgi köşeyi dönenmeyen ve karım, ve çocuğum...

"Dokunur!" u kimselerden duyamıyorum.

Nasıl bir derde düşüğümü düşünsem de bileyimiyorum.

Pearl Buck öldü

Ünlü Amerikan kadın yazarı Pearl Buck, 6 Mart salı günü, Danby, Vermont'ta seksen yaşında öldü. Ardında 75 roman, altı ciltlik kasa öykü, 14 çocuk kitabı bıraktı. Yirmi beş cilt de basılmaya hazır eseri olduğu aştı. Pearl Buck 1931 yılında Pulitzer, 1938'de Nobel ödüllerini kazandı. Konusunu Çin'den alan romanları bir çok dillere çevrildi, yazarına kısa zamanda büyük ün sağladı.

Pearl Buck, 1892 yılında Batı Virginia'da Hillsboro'da doğdu. Misyoner bir ailenin çocuğu. Pearl üç aylık iken aile Chinkiang'a taşındı. Yazarın çocukluğu bu ülkede geçti. O günleri anarken: "İngilizeden önce Çince öğrendim. Çok az beyaz çocuk gördüm. Kendimi çinli bir çocuktan ayrı düşünmüştüm." diyor.

16 yaşında Amerika'ya döndü. Virginia'da Lynchburg Randolph — Macon Kız Kolejine girdi. 1914 te okulu birincilikle bitirdi. Okuldayken edebiyat konularında armagânlar kazandı. Okulu bitirince rahatsız olan annesine bakmak üzere tekrar Çin'e döndü. 1917 de John Lossing Buck'la tanışıp evlendi. Ailesi bu evlenmeye razı olmamıştı. Pearl, daha sonra anne — babasına hak verdi: "Yalnız dört kez yüzünü gördüğüm bir adamlı evlendim. Allem hakkı çıktı, yamılmıştım. Yakışıklı kocam, yakışıklı kalmaktan başka da bir isteği yoktu."

1921'de Carol adını verdikleri bir kızları oldu. Büyüdükeç Carol'ın gelişmediği, geri zekâlı kaldığı görüldü. Bu çocuk aile için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur. 1929 da Carol'ı New Jersey'de özel bir eğitim ve bakım okuluna verdiler. Hâlâ da orada yaşamaktadır. Pearl Buck, kişi ile ilgili olarak The Child Who Never Grew'yu yazmıştır.

1932 de Buck ailesi Amerika'ya döndü Ithaca, New York'a yerleştiler. Jonice adında bir de kız evlatlıklar vardi. Pearl, bir toplantıda David Lloyd'un aracılığı ile ilk kitabı East Wind: West Wind (Doğu Yeli: Batı Yeli) basılmış olan The John Day Co. nin başkanı Richard J. Walsh'la tanıştı. Kısa zamanda aralarında bir arkadaşlık kuruldu. Daha sonra bu arkadaşlık aşka döndü. Pearl, 1934 te evlatlığını da alıp kızını terketti. Bir yıl sonra boşandılar. Aynı gün R. J. Walsh'la evlendiler. Sekiz evlatlık edindiler. Onların bakım için New York'ta bir apartman, Pennsylvania'da 400 eykirlük bir arazi, Vermont'ta yazlık evleri vardı.

Pearl Buck İlk kitabı East Wind'i bastırmakta hayli zorluk çekmişti. Roman birçok yazarınca geri çevrildi. Sonra Lloyd'un aracılığı ile The John Day Co. tarafından satın alınıp bastırıldı. (1936). Ardından The Good Earth yayınlansı. Yirmi bir ay en çok satılan kitaplar arasında yer aldı. Bir çok dillere çevrildi. Yazarına para ve ün sağladı. Pearl Buck'ın Pulitzer ödüllünü verdiler. 1932 de Sons, (Oğullar), 1935 te A House Divided (Bölünen Bir Ev) tamamlandı. Bunları ciltlerle romanlar, hikâyeler izledi. En başarılı kitapları arasında (Dragon Seed), (This Proud Heart), (Imperial Woman), Come My Beloved), (Command the Morning), (The Patriot), (Portrait of a Marriage) ve (The Promise) gibi eserleri gelmektedir.

BULANIK YÖRE

Sirler

N. Rasim ÖZSOY

10.— TL.

GÜNEY YAYINLARI : 13

Mustafa Balel

O KENTİN ÇOCUKLARI AYRILMIŞTIR YOLUMUZ
YALNIZLIĞI GIYIYOR BUGÜN ANADOLUMUZBIZ AK SABAHLAR İÇİN OLURKEN TOPRAKLarda
SIZ ŞARKILAR SOYLEYİN, SEVİŞİN SOKAKLarda

Yüksel YAZICI

Düşünüp duracak değildi ya. Aldı, yerleştirdi cebine. Ne var sanksi, aslı astarı iki yımırta. Kiminse, kimin, Şu anda onun eşinin dibiindeydi ya. Önemli olan bu. Şu anda onun malı sayıldı. Hem de anasının ak südü gibi helal.

Yetmişine merdiven dayamış olduğu ilk bakişa anlaşılmıyordu. Siperi üç beş yerinden kırık kırık olmuş, içindeki kartonları dışarı taşan, yana eğik kasketinin altından görünüveren çekik gözlerinde umut ışığı

parhyordu alev alev. Çıkık elmacık kemiklerinden sıvri çenesine doğru biraz sıklaşan seyrek sarı tüylər, güneşe yanmış bir kelin dazlaç kafasını ansıtıyordu. Seyrek sepelek dağılmıştı killar adamağızın yüzünde. Ince, pembemsi dilinin ucuya, kurumuş dudaklarını nemlendiriyor, çatıklärını yumusatmaya çabaliyordu.

Yakası, cep kenarları, dirsek yerleri, yenleri yama yama paltosunun altından, diz yerleri lime lime olmuş geniş pantor

lonu görünüyordu. Glymemiş sırtına atmıştı şayak paltosunu. Doğrusu şimdije dek, giydığını de gören olmamıştı. Geniş lastiğinin içinden arasında çıktı çıkmış ayaklarındaki çopur çorabının yırtık topugundan iplikler sarkıyordu saçak saçak.

Camının yanındaki yoldan, dere içine doğru inen iniş saplı. Şu bir kaç gündür iyi giden havalar karları eritmiş, yer yer biriken kar suları küçük gölcükler oluşturmuştu. Çakır Nuri'nin damları önlürden gezerken, bacada güneşlenen gence seslendi:

— Nörüyon İrbaham?

Delikanlı parmakları arasındaki filtreli Alman sigarasından bir nefes daha çekti. Dumamı cakalı cakalı havaya tüttürdü..

— Kazazı bitirdim de, çoraba başladım. Istersem bir tane de sana ölüüm Dursun emmi, dedi. Bir yandan da kis kis büyük altından güliyordu.

Dursun emmi bozulmuştu. Fakat ses etmeden yoluna devam etti, "Zamane dölu, n'olacak. Başka ne beklenir hergeleden. Sirtına bir laylon gölmek, boynuna bir yuvar takan, bir şey oldum belliyor kendini. Ulan sen kim, ben kim? Daha Gavur içine gedene dek azaplığı yapıyordun benim. Şimdi de kalkmış, benimle eğleniyon, Ula, karnını yarsam, benim lokmalarım çıkar. İtoğlu it. Alamanya midir, salamanya mı, ora getmeyen, adam mı oldun? Yer altında, lâğimların içinde, gece gündüz demeden çalışıyon. Sonra da kalkmış: Kazazı bitirdim de, çoraba başladım... Yok bok yedin. Katrani kaynatsan olur mu şeker, soyunu nettiğim, soyuna çeker." diye gerçerek içinden, adımlarını biraz daha açtı.

Bakıyor görmüyor, dinliyor duymuyor du artık Dursun emmi. Kolay mı, Çakır Nuri'nin İrbaham matrağa almıştı. Bırca yılın Dursun emmisine yapılr mıydı? Dövensen dövülmeye, sövsen sövülmeye. Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya. Da ya bakalm Copur'un Dursun. İyi amma koca herif, bacak kadar oğlanla, beşğini irgaladığı çocukla cenkoşecik değil; ya. Yok, yanna komazdı bunu. Eğer ki o itin yaptığını yanına korsa, ona da Copur'un Dursun demesinler..

Dursun emmi yürüyor, çamura batıyor, suya batıyor, aldırış etmiyordu. Kimi vakit kapı önlérine, bacalarara, dükkân kapıları önüne biriken topluluklardan selâm verenler çıktıyo tek tük. Kim ne derse desin, alındıiği yoktu Dursun emmi'nin. Hepsı aynı bokun soyu, Hangisi eyi ki, diye geçiriyyordu içinden. Başka eğlenecek adam bulamıyorlar miydi sanki koca köyde. Herkesin dilinde Dursun emmi, herkesin dilinde Deli İsmail. Tutmuşlardı ikisinin kuyruğundan. Yeterdi gayri. Canına tak etmişti. Fazlasına dayanacak takatı kalmasına. Hele herkes neye ne. Ama şu Çakır'ın Ibrahim bir türlü çıkmayırdı aklından. Ne yapsa da o itin başına bir corap örseydi? Daha dün elifi görse, mertek sanıyordu. Bugün de pasaklı kıçıyan adamlı dalga geçmeye kalkıyordu.

KÖYHD

Behzat Ay

Köylerde öğretmenlik ve Doğu bölgemizde İlköğretim müfettişliği yapmış biri olarak köy öğretmenlerinin, köy çocukların ve köylünün yalnızlığını, gilesini yakından bilirim... Saatlerce katır sirtında yolculuk yaparak ulastığım köylerin bir ucunda yar; harap olmuş köy okulunu görünce bindigim katıldan atar, katırun yularını kılavuzuma verir, önden hızla hızla yürüyerek köy okuluna giderdim. Daha derslige girmeden öğretmenin sesini duyardım. Kapayı vurup girince, öğretmen, acı, buruk bir gülümsemeyle elim'e sarılırdı. Bir yakınına öğretmenin sevinci gözlerinden okunurdu. Gülmeyi hiç bilmeyen köy çocukların, donuk ve çekingen bakalar, sus-pus olurlardı. Çocukları konusutmaya, güldürmeye, şarkı söyleterek suskuluklarını gidermeye çalışırdım.

Kış mevsimi olmasına karşın sobasız dersliklere, bombos duvarlara, akan tavanlara ve yetersiz birkaç kırık dökük sırallara bakarak derin bir acıya kapıldım.. Ya geceler boyu köy öğretmenlerinin yakınımları, sızmaları.. Yalnız başınyıldızlar. M. Eğitim, gereklili gerek ve araçları sağlayamadı. Köy bütçeleri işler halde değildi. Zaten köyler de yoksulun yokluğu. Yolsuz, ağaçsız, susuz, güveniksiz nice köylerde kapkarınlık geceler yaşadım. Utanarak dinledim sabahlara dek köylüler ve köy öğretmenlerini..

Bütün bunları niye yazıyorum? Küsaltılmış adı KÖYHD olan, "Köy Öğretmenleri İle Haberleşme Ve Yardımlaşma Derneği" Genel Başkanı Semra Özarslan imzalı, 43 numaralı ve 19. 2. 1973 günübir bek mektup aldım. Mektubu aynen aktarıyorum

"Cumhuriyet gazetesi 20. 11. 1972 tarihli sayısında 'Çocuk Kitapları Haftası' başlıklı yazımızı okumuştuk.

Köy çocukların yararlı kitaplar göndermek isteyen Derneği'ne, bu konuda aydınlatıcı bilgilizi almak ricası ile size yazıyoruz.

Amaç, binbir güçlükler içinde köy çocukların eğitmeğe çalışan köy öğretmenine maddi manevi yardım etmek olan Derneği'ni bu yoldaki çalışmalarını 1961 yılından bu yana, her yıl biraz daha gelişen çabalar ile sürdürmektedir.

Derneğimiz her ders yıl başında köy öğretmenlerini aydınlatıcı, eğitimlerinde yol gösterici ve onlara her bakımdan faydalı görüdüğümüz ve titizlikle seçilmiş kitaplardan bir

koliyi, olanaklarımız el verdiği oranda, köy okullarına gönderir. Okulların ihtiyaç duyduğu araç gereç ve hatta okul binası inşası için de, bu yolda yardım etmek istiyen kişiler bulur, maddi yönü onlara temin edilen bu yardımalar, bize başvuran ihtiyaç sahibi okullara, sırasına göre ulaşır.

Bu kabilden olarak, bugüne kadar beş köy okulu inşa ettirmiş olduğumuzu sevinerek bildirmek isteriz.

Çalışmalarımıza kısaca özetledikten sonra sizden ricamıza geçelim :

Öğretmenlere gönderdiğimiz kitaplardan başka, bu yıl köy çocukların için de bir koli kitabı göndermek istedigindir.

Çocuk kitapları üzerindeki incelemelerinden yararlanılamamış ve bizleri bu konuda aydınlatmak üzere Derneği'ni yetkilileri ile görüşmek için Derneği binasına bir gün teşrifiniz kabul olur mu?

Cevabınızı bekler iyi günler dileriz. Saygılarıza.

Derneğin adını 1970 baharında, Sayın Sadun Tanju'nun Cumhuriyette yayımlanan bir röportajından öğrenmiştim. Bir de, 1972 yılının UNESCO tarafından "Dünya Kitap Yılı" olarak kabul edilmesinden sonra, Köy Öğretmenleri İle Haberleşme Ve Yardımlaşma Derneği"nin, köy öğretmenlerinin katılılabileceği "Türk Köyünün Kalkınmasında Kitabin Rolü" konulu bir yarışma düzenlendini ve sonucunu yine Cumhuriyet gazetesinde üç gün süren bir röportajdan okumustum.

En sonunda, yazma alıntıladığım mektubu aldıktan epey sonra KÖYHD genel merkezine gittim. Orada öğrendiğim bilgileri kısaca özetleyelim :

5298 köy okuluna yardım ediyor. 1970 yılından bu yana, kitabın eğitimdeki rolünü hesab ederek, 134 bin liralık kitap göndermiş. Beş köy okokulu yaptırmış.

Kimi derneklerin eften-püsten konularla gün geçirildiklerini gözönüne alıncı, KÖYHD'ün yaptığı çalışmaları kutlamak gereklidir. Her seyin sıkılmaz olduğu bir ortamda, olumlu çalışma ya bir örnek olarak gösterebiliriz. Özellikle 1965'ten sonra, politikacılar, işbaşındaki taraflardan öğretmenlerin küstürülükleri, bezdirildikleri bir ortamda KÖYHD'lin uzattığı yardım eli daha manidarlaştırmaktadır.



TANITMAK VE TANIŞTIRMAK

8. sayfadan
şيء. Daha ilk görüşmede adlarını anarak konuşamayacaklarına göre? Bunun için tanıştırılan insanların uşasıları, varsa başarıları, yapıtları, geçmişlerindeki özellikleri, hangi siyasetçiliğimde oldukları, hangi derneklerle, kurumlarla, örgütlerle ilişkili buldukları da kısaca belirtülmelidir. Böyle yapıltırsa, hem görüşmelerde, söyleşilerde sakınacak noktalar belirmiş, hem de aralarında ortak konuların bulunması sağlanmış olur. Olur ya, gelgelelim, gündelik yaşamımızdaki tanıştırmalarda en çok sarsaklamaya uğranyan da bu noktadır.

Böyle olunca doğaldır ki, kolayca birtakım potluk kurılır, çamurlar devrilir. Birbirini tanımadan konuşan kişileri ben, farları bozuk arabalarla karanlıkta yol alan şoförler benzetirim. Böyle yolculuklarda trafik kazası olmasa da ne olur?

Öyle ise, hem gelişmekte olan dostlıkların boculmaması, hem yeni dostlıklar kurulması, hem de anlaşmazlıkların bir çözüme bağlanması için, görüşmek, konuşmak, ilkedir. Ancak, görüşmelerden, konuşmalardan iyi bir sonuç elde edilebilmesi için de, görüşecek, konuşacak, söyleşecek insanların birbirlerini iyi tanıtmalarına özen göstermek, tanıştırıcı durumda olanların başlica görevidir bence. Bu görev sarsaklanırsa, birtakım kötü durumlar meydana gelebilir...

Örneğin bir ozañın bulunduğu bir toplulukta, adının biri kolkar da; "şirinden daha saçma bir şey yoktur", ya da geçmişinde

politikacılıkta bulunan dürüst bir adamın bulunduğu bir mecliste, bir başkası: "Politikacılar yalancıdır" derse, o toplantıının, o görüşmenin varın siz sonucunu düşünün! Öyleyse, özellikle yeni tanıtma ve tanıştırmalarda, tanıtan kişilerin belli başlı özelliklerini, eğilimlerini söylemek, açıklamak, 'beşeri ilişkiler' sanatının püs noktalarından biridir, diyebiliriz. Onları onursayıcı, aşırı olmayan övücü sözcük söylemek, tanışıcıların görevidir.

Her insanın toplumdaki yerine, nitelik ve özelliklerine göre bir konuşma, bir değiş bicimi tutturamayanlar, onları kırmakla, dahası, kızdırmakla kalırlar. Kirılmış, kırılmış, onursanmamış bir insan da, bir söyleşi toplantımda bile, gönül açıcı, dostça bir davranış içine kolay kolay giremez. Dolayısıyla de, ev sahibi de rumundan olan kimse, ne sunmuş olursa olsun, hayatı istemaz.

Boyle özel bir toplantıda bile önemi olan tanıştırmaların, toplumsal işlerde nite bir önem kazanabilecegi ise, aşıktır.

Gelgelelim, nice okumuş, sözde yetişmiş insanımız, yaşamın, kışkırtunun can alıcı bu gibi inceliklerinin ayırdımda bile değıllerdir. Onlar, yivsiz bir namlu gibi, bir boru gibidirler.

Incelik kavramı (esprit de finesse) ise, edebiyatla, sanatla kazanılan bir erdemdir. Görgü ile kazanılan bir güçtür..

Bundan dolaylı ki, Fransızların insanlık bilgisi adı altında okullarında gençlere öğretikleri "edebiyat dersleri"ne en az matematik, fizik ve kimya denli değer vermeliyiz. Görgülü, duygulu, hoşgörülü insan yetiştirmek istiyorsak!

Köprü başında dükkanı gidene dek bunları düşünüp durdu. Düşündükçe öfke si daha da artıyor, yanakları alı alı, mor kızarıyor, kızarıyor. Kapının yanındaki deliye yaş hayvan gübresiyle tutturmış, buğulu kırık camdan sızan ölgün işığın aydınlatığı dükkanı bir hissime aldı. Kapıda çarpıştığı, büyükleri yeni terlemeye başlayan gence, epey bir süre baktı, ters ters. Sonra büyüklerinin altındaki büyük dudaklarının arasından bir şeyle mırıldandı. Sokurdanlığı belliymi. Dükkanın sandıkları üzerinde dizi dizi sıralanmış, ağızlarında Doğu sigarası tüttürüp duran köylüler birden seslerini kesmiş, Çopur'un Dursun'u süzüyorlardı göz ucuyla. Kimse takılmaya pek yanaşmıyordu.

Sıç göbeğinin altından, gömlek uçları, haralı ansıtan pantalonu üzerine dökülen bakkal, Dursun emminin etrafı göz atmak için arkasını dönmeyi fırsat bilerek karşısılere eliyle - Dursun'un bugün gine heyheyleri üstünde - der gibi bir işaret yaptı. Köylüler sekiz on kadar vardı. Öylesine sıkışık oturmuşlardı ki, kucak kucaga diyesi geliyordu insanın. Bir kis kıştı başladı. Dursun emmi kaşlarını çattı. Herkese meydan okurcasıma, iki elini pantolonun ceplerine sokarak, bakkalın arkasındaki raflara, tereklerle bir bir göz attı. Lamba şıkları, bir kaç top çit, iki top allı güllü Sümer basması... Gözünü yan terege kışdırdı. Orada da, bir kaç yirtik bisküvi kutusu, tek tahtası açılmış bir lokum sandığı ilişti gözüne. Daha öte de, kahip kahip, dizi dizi arap sabunları. Tüm tereklerin yanlarına yörenlerine çakılan civilere takılan, allı, morlu, yeşilli, sarılı turalar dükkanı ayrı bir renk, ayrı bir görünüm kazandırıyordu. Sira, tavana göz atmaya geldi. Kırnap parçalarıyla tutturmış, beyaz, kırmızı naylon kadın ayakkabları, kara Trabzon lastikleri sallanıp duruyordu. Topuklusunu mu dersin, topuksusunu mu, ayakkabıya benzeyen mi dersin, lastiği benzeyen mi. Bazlarının yoğun tozlarının üzerindeki parmak izleri arasında bakıp birakanlar olduğunu doğruluyordu. Bu arada uzun süre, kurumış iç yağı keleplerine baktı, baktı. Bunlar da tipki Trabzon lastiği, naylon ayakkabı gibi asıldıgı yerde ağır ağır sallanıyor ve üzerlerini de aynı onlar gibi belki bir, belki iki santim toz bağlamıştı.

Yok, yok. Bütün bunlar bir şey söylememiştir Dursun'a. Bakışlarını aşağılara kaydırıldı. İki üç çuval ilişti gözüne. Birinde incir, birinde kırık leblebi vardı. Yandakının içinde ne olduğunu anlamadı. Kapalıydı çuvalın ağızı. "Ne olacak, olsa olsa, arpadır. Bu hayvanlar arpadan başka ne bilirler sanki." diye düşünürken çevreye söyleye alici gözüyle baktı. Köylüler sigaralarını tüttürüp duruyor, ses etmiyorlardı hiç. Çopur'un Dursun'u sessizlikten yüz bularak, onların ta gözlerinin içine içine bakıyor. Dükkanı girdiğinden beri pantalon ceplerinden çıkarmadığı elleriyle, meydan okuyormuş gibi bir hali vardı.

Yine tereklerde doğru dönüp lokum sandığını araştırdı gözleriyle. Bakışları terege diki, pantolonun cebinden epey uğraşarak çıkardığı iki yumurtayı tezgâhın üzere koydu.

- Kışkırmacı ver ordan, diye emreder cesine sert bir sesle bağırdı.

Bakkal bisküvi kutusundan çıkardığı iki bisküvinin arasına bir lokum koyarak kıştırdı. İlgisiz bir tavırı Dursun'a uzattı. Dursun elinin tersiyle bakkalın elini itti.

- Ula, insafsızlık etme simdi. İki yirmiye buncagaz olur mu? Heç olmazsa bir lokum daha koy. Şimdi dininden, imanından başlatma benti. İt döldü, diye biraz daha yumuşayarak, dükkanının acısını kazanmaya uğraştı. Dükkanı kışkırmacı kaptığı gibi lokum sandığının içine fırlattı. Tezgâhın üstünde duran yumurtaları alıp Dursun'a uzattı.

- Dürzü kim bilir nerden çaldın getirdin. Ondan sonra da kalkmış diz diz ediyor. Yok insafsızlık ediyormuşum da, yok az veriyormuşum da. Zaten seninle alver yapanda suç. Deli soyka. Adıyan deli Dursun. Lami cimi var mı bunun. Hadi, hadi benim sana satacak malım mulum yok, diye çıkıştı. Bir yandan da "Lahavle..." cekip duruyordu. Az sonra elinde bir gözlerle içeri giren kadına ilgilenemeye koyuldu. Kadının getirdiği gözlerdeki büğdayı köylülerin oturduğu sandıklardan birine boşaltmak gerekiyordu. Herkes kalktı. Yok burası değil, bu arpa sandığı. Burda da bulgur var. Tamam su diptekiyi galiba büğday koyduğu sandık. Yeniden tezgâha geçti.

- Ne istiyon, bacı?

Kadın yaşağını hafif aralıyalarak bir

şey söyledi ama, anlamamıştı bakkal Hüseyin. Kadın yinelemek zorunda kaldı:

- Incir.

Dükkanı avucunu incir çuvalına daldırdı. Bir koşam incir çıkarıp terazinin kefesine koydu. Kadının gözlerinin bir köşesine yerlestirdi inciri. Kadın biraz azımsadı ama kalabalıkta sesini çıkarmaya sıkıldı. Bakışları bakkal Hüseyin'in kinarmış gibi dik diktı. Sonra çekip gitti.

Dursun şaşkınlıkla, bir kadının getirdiği büğdaya, bir de Hüseyin'in verdiği incire bakmış, sonra derin derin bir iç çekerek dışarı çıktı. "Ne kaçışın Dursun emmi, bir cigaramızı içseydi..." diye sağdan soldan gelen sözleri duymuyordu bile. "Allahından bul, Neydiyim." diyerek uzaklaştı. Gülgümler, homurtular umurunda bude değildi.

Adımları gelişigüzel açılıyor, cami yokuşuna doğru yaklaşıyordu Çopur'un Dursun'u. Birden aklına düşmüştü. Adımlarını geri çevirdi. En iyisi pinarın arkasındaki yola sapmalı, ordan gitmeliydi. Gerçi yolu biraz uzayacaktı ama olsun. Hiç olmazsa böylece, o itin suratını da görmemiş olurdu. Görüp de ne yapacaktı sanki. Şeytan görsün. Gavur içine getmeyen adam yerine mi koyuyordu kendini. Ula iş bulmadı az mı uğraştım senin işine. Hasan beye az mı yavıldım senden ötürü. Sonunda baktım, olacak gibi değil. Hadi birerez para bul bulutur da götürüp vereyim Hasan beye. O derekap yapar işini, diye parayı verip onu gavur içine gönderen sanki ben değil de. Çakır babasıymış gibi kalkmış da benimle eğleniyor. "Kazağı bildirdim de, çoraba başladım..." mis de, yok efendim bilmem neymis de. Ölünün körüğe Hergelle.

Evinin kapısına geldiğinde öfkesi git git de artmış, çekik gözlerinden bulgur bulgur akan yaşılar, yarık yarık olmuş yağımı istartıken Hüseyin'in dükkanında geçenleri düşünüyordu. Hüseyin'in sözleri, yaz günü, yaş üzüm yerken insana tebelles olan eşek arası gibi, kulaklarında uzaklaşmak bilmeyordu bir türlü. Bir ses kulagina fisildiyordu. Ne yapsa uzaklaştırılamıyordu, atamıyordu kafasından.

"Dürzü, kim bilir nerden çaldın getirdin. Ondan sonra da kalkmış..."

Kapısının előcüğünü tutarken elleri tırıl tırıl titriyor.

Geçen Günlerle

Kenan Ercan

hak var mı

24. 11. 72

Sevmişimdir karaklısı. Hiç kalkmayan dizbüyü karını, erkek soğugunu, çevreyi aklınsa temiz rengine boyayan görünümünü.

Küçükken nenemin dizlerine yatar, basma entarısının sıcak kokusunu dinleye dinleye masallara verirdim kendimi. Ama o masallar söyle - söyle masallar değildi, mutlaka yazın-sal bir özellikleri olurdu onların. Belki de neme göre öyleydi. Çünkü her hikâyeyin sonunda hangi ciddi büyüğünden dinlediğini söyler, sonra da anımsadığımı göre arapça veya farsça bir takım masal yazarı isimleri sıralardı. Ben, bir daha, bir daha anlatması için yazar, düşlere dalardım ardından.

"Oğum, kalk da yat. Baban kızacak yine."

"Ama anne, daha bozacıların sesleri gelmeye hem bak, bekçi baba da düdük çalıp duruyor."

"Onlar ekmeklerini kazanıyorlar oğum."

"Ekmeklerini kazanmak?.."

Severdim kişi.

Nenem bazan kalkar misir patlatır, radyoda temsiller olurdu bazan da. Ince uzun boylu, eski zaman sobamız dedemin attığı yaş kömürlerle yanmaya çalışır, ürpertici bir soğuk kaplıda odası çoğu kez Kizardım o zaman dedeme. Çünkü annemler konuşurken duymustum, sabuk geçmesin diye kömürleri ıslatmış gizlice. Cimriliğinden derlerdi. Uşurdum.

Yine de coğunlukla sıcak olurdu oda. Çitardı ıslanmaktan kurtulmuş bazı kömür parçaları, Hari, sobanın yanaklarını al al ederdi bazan. Nenem yine masallarına basılar, büzülükle büzüldürdüm. Karnım toktu evelallah. Bir süküntüm da yoktu yataktan gayrı. Patlason mi-

sırlar, içilsin çaylar, anlatılsın masalar, radyo da sonuna dek açılsın temsil varsa.

"Ama anneçığım inan ki uyku yok."

"Yavrum yazaktır habana. Bak midesinden rahatsız. Şimdi kalkar da seni görürse yine sınırlenip bağıracak. Hem sabahlardan akşamaya kadar yorulup, üzüliyor, bir de sen..."

"Acaba babamın da mi midesi ekmekini kazanmakta?.."

Demindenberi kar yağıyor. Yalnız, bir başkalık var dışarda anlatmadığım. Bozacular yine eskisi gibi, düdük sesleri de çarpıyor kulağıma ara sıra. Yine gece, yine kar bembeyaz, yine kuşlar titreyerek havalandılar dallara ve belki de yine bir odada masallar anlatıyor. misirlar pathiyor, radyoda kızmış bir adamın sesi avaz avaz.

Artık kömürleri gizlidene gizliye ıslatasak kimsem yok, masallarım da toprak oldu gitti. Değişen bunlar. Bir de gözlerim. Açılm onları, uyandım o bitmeyecekmiş gibi olan boş uykudan.

Cevreye bakıyorum. Örneğin, iste su elinde galeta sepetiyle geçen hırpanı çocuğu, işinden dönen kasketli emekçiye, filesinde yarılm ekmeğiyile birkaç portakalı buz tutmuş köşeyi dönmeye çalışan memura, kollarında çamasır yorgunluğuyla dolan kapıcı Mernus'un kızı Güllü'ye..

Düşler de kuruyorum. Bugün yolda dalgın yürürken üstüme çıkan büyükler üşümüş iri yarı köylüyü düşünüyorum örneğin. Niçin daldındı? Neden titriyordu büyükler, yorgun ama umutlu gözlerinin altında? Birseye kızımıştı besbeilli. Mutlaka iş sorunu ydu, ekmek parasıydı derdi muttaka.

"Çalışmıyorlar, sonra da yoksuluz diyorlar."

"Yalnız, sanırım iş sahnesi durumunu hiç düşünmüyorsun sen."

"O konuya aćma. Tembel bunlar, tembel..."

"Yanihiyorsun dostum, hem de pek çok. Çok bakalımlı yola okumuşluğun olmadan. Vur kapalarını tek tek iş yerlerinin, fabrikaların, sizde dev yapıları. Hele daha çocukken akerliğini yapmasa, bir de yoksunsan yeni gışsilerden..."

Kar yağıyor hâlâ. Düşünüyorum masalları, nenemin dizini, temsili, patlayan misirları ve sıcak demli çayları. Mernus'u düşünüyorum simdi, kızı Güllü'yi, yolda üstüme çıkan üşümüş büyük adamı, düşünceli memuru, emekciyi, kondurlardaki üşüyen çocukların, odunsuz oacakları köylerdeki...

Böylece, bu günleri sevmeye hakkım da olmuyor. Soğuyorum giderek. Simdi sevdigim, düşünüdüğüm ekmekini kazananlar... Taştan, topraktan, çöplükten, karda yürüyerekten yarı çıplak.

Kış mı? Yazısı kara, geri iteklenmiş çögünlüğü düşündükçe, bir ölüm mevsimi artık gözlerimde.

kaldırmayıñ kuşlarını telin

27. 11. 72

Dostlarım, bu günlüğe neden başladığımı soruyor, niçin yazdığını öğrenmek istiyorlar. Siirden vaz mı geçmişim yoksa? Yoksa düz yazida mı yetenekli olduğumu kanıtlamak istiyor musum?

Doğru. Bu diziye başlamadan önce herhangi bir açıklamada bulunmamıştım. Bulunmam gereklidi miydi? Bence hayır. Hiç bir yazının, ayrıca bir bildirisi olmamalıdır derim. Bildiri ki eğer varsa - yazının özünden oluşup yansımaları okurun belleğine. Yoksa yazmaya başladığımız bu dizinin ilk sayısında başlığın hemen altına: "Okuyacağınız yazılar güncemstir, kimseye özendiğim yok, diğer günlüklerden ayı olsun diye zamanı yazmıyorum, numaralandırıyorum. Geçen Günlerle'yi surada yazdım, sunun için yayılacakım, Gide'i, Akbal'ı kışkırtırdım... vs." Türkünden tümceler sıralasın sayısık okuru alaya alımsın, onu bidden gerilerde görmüs olmaz mıydı? Oysa bugün için okur, artık yazının, ozanının düzeyine çoktan ulaşmıştır. Hatta bazı bazı aştığı bile olmuştur onu. Olacaktır da. Zaten bu türden bildiriler başlılar yazarı. Çıkamaz çizdiği sınırlardan dışarı şart. Oysa günümüzde yazının bağımsızlığı söz konusu. Kendince özgürlüğü var apaçık.

Yine de, niçin yazdığını konusunda meraklısı gidermek için bir kaç söz edivereyim: Geçen Günlerle'ye başlamam yeni sayılır. Daha önceki günlerin getirdiğini kağıda geçmez, düşünür, sessizce yorumlardam kafamda. Gider, sıkıntı yaratmaya başladı bu bende. Rahatlama gereksinimi duyduğum kendimde. Açıldım kağıtlara, yazdım yazdım. Bir edebiyatçı olarak da görevimi yerine getirdiğimi sanıyorum böylece. Kahei olmak için yazmak, düşünmenin egemenliğinde çürütmemek gerek fikirleri. Niçin roman değil, hikaye değil, deneme değil de günlük diyeceksiniz. Çünkü en çok o türde yatkın bulduğum kendimi de ondan. Sevimli kişi ama öz yazmayı, günün okuryolu diperdi bir bağ kurmayı. Hem diyeciklerim de vardi şıirime aćıka ortaya koymadığım. Günün sorularını ve bunların çözümlenmesine ışık getirmem gerekiyordu her aydın sanatçı gibi. Başarabiliyor muyum? Orası zaman gösterecek ve de hakbilir kişiler.

Siirden vazgeçip - geçmediğim ise, dergileri izleyenlerin vereceği bir karar. Çok süük mutluyum o yönünden. Henüz bırakmadı çünkü sil beni!..



Sühendan Fırat'ın Sergisinde — Soldan: Güzide Tarangoğlu, Ülkü Bartınbaşıoğlu, Özel Arabul, Nisa Kadibeşegil, Hamiye Colakoğlu, Hikmet Şimşek, Sühendan Fırat, Hayriye Tütün ve Tijen Baran.

ma verdiği kokteylde, coğu Güney'de yazan 15 sanatçı vardı. Geçenin ilginç yönü, her ayın 1. ve 3. pazarında bu toplantıların yinelenme kararıydı. Süreyyülebilirse, yanıklarını, Ankara temsilcimiz Yıldız Akıncı sizlere iletecek. Geçeye: Ahmet Nadir Caner, Şahinkaya Dil, Ali Kemal, Güngör Özen, Oğuz Tümbaş, Ersen Tolunay, Güner Aylanç, Yıldız Akıncı, Sina Akyol, Yaşa Durak vb. katıldılar.

NOT : Geçen ay yitirdiğimiz ünlü ozanımız AŞIK VEYSEL'e, önemizdeki sayımızda geniş yer vereceğiz.

Atif ÖZBİLEN

Güney'in yakın dostlarından ressam ve çevirmen Nisa Kadibeşegil, evinde onur-

Denizcilik Bankası

SERMAYESİ 1.500.000.000 TL.

hertürlü

BANKACILIK HİZMETLERİ



İŞLETMELERİ
VE
TURİSTİK
TESİSLERİ

Basın : 60229

Güney : 6

TEKEL

TÜRK VİSKİSİNI
KİVANÇLA SUNAR



ANKARA VİSKİSİ SİZE
BAŞKA BİR VİSKİYİ
ARATMIYACAKTIR

Güney : 8

PTT

*Günümüzün
imkânı*

PTT YOLCULUK POSTA ÇEKLERİ

Sizi Para Taşimanın
Tehlikelerinden Korur

Para yerine, her köşe başında bulabileceğiniz PTT Merkezlerinde paraya çevrilmesi mümkün olan YOLCULUK POSTA ÇEKLERİ taşıyınız. Para düşürmek veya çaldırmak endişesinden kurtulunuz.



POSTA ÇEKLERİ MERKEZİ

Telefon: 11 36 62 — 11 66 07 — 10 71 61 — ANKARA

Basın: 60268

Güney : 7



TÜRKİYE İŞ BANKASI

paranızın... istikbalinizin emniyetidir

Güney : 9

Doğduğum evi anımsıyorum şimdî. Şışşirin bir merdiveni vardi nefes nefese tırmandığım. Sonra, bahçede su sarmıcının yanındaki o erik ağacı. Annemle akşamüzerler überine oturduğumuz ve tütün mağazasından dönen işçi kızlara erik attığımız eski kale duvarlarına benzettiğim parka bakan duvarı. Altınpark derlerdi adına, şimdî yüzünü iyice anımsayamadığım, salt sevimli iyi yürekli bir ihtiyarcık bildiğim, sırtı iki büklüm, ak saçlı ninemle giderdik oraya. Ben kaydırak kayar, sahneklara binerken o, çitlenbik toplardı bana ağaçların altından ya da bir sıraya oturur dinlenirdi. Bazen annem de gelirdi yanımıza, kucakında küçükçük bir bebecik olan kardeşimle. Annem, ince, uzun boylu, baktırılar içime akan ve beni sıcak sarın bir kadındı.

Akşam oldu da, hava karardı mı, gaz lambamızı yaktık mı bir de, yureğime bir ezklik geldi. Duvarın üzerine oturup başkalarının babalarının evlerine dönmelerini seyrederdim, bennikisi dönmeyezi. Koşup sallamazdım boynuna "babacığım" diyemedim. Ellerim iki yanına sarkar, annemin dizinin dibine kıvrılıp ağladım gizli.

Çoğu kez, onsuza yenirdi akşam yemekleri, Annem de yalnızdı bir de biz olmasaydık. Asuman'ı ayaklarında sallayıp uyturken, bana masalar anlatır, şirler söylerdi. Ondan alması olmamış ilk sanat sevgimi.

Cüt cüt cama kim vurur?
Ay ne iri damllalar
Demek dışarda yağmur yağar
Yağmur hanım bakan
Yasak sana bu oda
Gelme beni görmeye
Haydi sen git bahçeye
Bahçedeki çiçekler
Seni dört gözle bekler.

Anı

Yıldız Akıncı

İlk öğrendiğim şiirdi bu.

Babam, gece yarları ben yatağında müşi müşi uyurken geldi. Geceyarları gelmek onun göreviydi. Çünkü, Devlet Demir Yollarının dar gelirli bir makinistiydi. İzmir-Afyon arası posta trenlerinde çalışır, soğuk demez, sıcak demez, bir yandan uykusuzluk, diğer yanında yorgunluk ve özlemiyle yanında bizler; trenin düğüğünde asılır durdur. Hani şu bildiğimiz bize sevinç ya da hüzün getiren düdüklere.

Onun elleri, sevgiyle saçlarında dolasırken uyanırdım bâzen, gözlerimi açtığında yorgun yüz, sâmsâcak bakışları içime dolardı. Benim de babam var derdim, ne güzel insanın bir başı olması.

Yoldan taşrı çögü kez meyvalarımızı, kavunumuzu, karpuzumuzu. Ertesi gün uyanlığında, o kocaman Eşme'nin ünlu karpuzları üstüne biner oyunlar oynardım. O, yine, yolda ekmek parası peşindeydi. Elbiseleri kömür tozu ve yağ içinde gelirdi. Annem kaynar su, sabun ve tahta fırçasıyla yr-kardı giysilerini hep. Bir de kardeşimin bezlerini, bîzimkile ri. Büçak kesimi gibi avuçları; bakkaldan aldığımız o ucuz kremlere seyi sürerken ellerine gizli gizli ağlardı. Bakkal dedim de usuma geldi, ben giderdim alş verise, fileyi sırtıma atıp parke taşlarında seke seke. Annem parayı mendilimin

ucuna bağlar ve sıkı sıkı tembihlerdi. "Bak yavrucugum, parayı düşürme sakın. Baban yarın akşam gelecek, düşürürsen aç kalır, dikkatli ol emi" diye. İlkin firina, sonra bakkala gider annemin istediklerini alır ve dönerdim o küçükçük yüreğimde büyük bir iş başarmanın sevinciyle.

Bir gün, firina giderken, bağlamamıştı parayı annem mendilimin ucuna. Tek bir madeni paraydı. Avucuma alıp siktüm, bu bizim ekmek paramızdı. Onu elimde tutmanın önemini kavramıştım artık. Parke taşlarında yine seke seke yürüyor ve babamı düşlüyordum. Elinde kapaklı yemek sepetiyle karşı köşeden dönüvereceek ve ben tüm özlemlerimden sıyrılp kucagina atılacaktım.. Yine akşam üzeriydi ve hava yavaştan kararlıyor, tek tük yanmaya başlayan sokak lambaları göz kirpiyorlardı. Köşedeki, manav amca "dalları bastı kiraz" diye şarki söylüyor, erikler, kayıslar ve o çok sevdigim kirazlar bana gülüyordu. Kirazlar üzüm salkü gibi dizilmiş, tente den aşağı sarkıyorlardı kirmizi kirmizi... ve bir karpit lambası aydınlatıyordu ortalığı. Manav amca, akşamları daorda yatar. Yaza doğru gelir, sonbahara doğru giderdi. Nereden gelip, nereye gittiğini kimse bilmezdi. Tüm mahalledeki çocukların manav amcasıydı. Bazen geçerken, "gel seninle biraz konuşalım" der, alır kucak-

ına oturtur, kulaqlarına kırıtları takar, "bak bunlar senin küpelerin olsun" der, birkaç tane de kayısı verirdi. Mahalleme dost bir hava getirirdi. Herkes severdi onu.

Firina gittiğimde, para avucunda yoktu. Şaşkınlıktım ne yapacağımı, döndüm koştum, geldiğim yollarda aradım, aradım bulamadım. Anneme ne diyecektim? Akşam ne yiyecektik? Tanrı! Çıkmayı bir yerlerden. O avucunda sıcağımı duyduğum gümüş renkli madeni para, artık avuçlarımda yoktu. Kaldırırm taşının kiyısına oturdum, ağladım, ağladım. Gecenin karanlığı yürüğime çökmüştü. Annemin yurzine nasıl bakacak, kollarım boş nasıl dönecektim eve? Bir ara annemin sesini duyдум, manav amcaya beni soruyordu. Kıpırdayanmadım yerimden, burdayım diyemedim. Sonra kollarım beni yukarı kaldırığı ve kucagına aldığı hissettim. "Benim minicik yavrucugum üzülme, evde biraz ekmeğ var sen karnını doyursun, baba da yoldan tok gelirnasilsa, yarın alırız ekmeğimi, ağlama sen" diyordu.

Gece, yatağıma uzandığımda, Tanrı'ya uzun uzun yakardım, ertesi günü, yitirdiğim parayı bulmak için. Ve sabah güneşin ilk ışıkları odama dolarken, kalktım giyindim ve parmaklarımın ucuna basarak bahçeye, sonra sokağa çıktım. Yerdeki teşhalar bakarak yürüdüm, yürüdüm. Bostan sergisinin yakınlarında, gümüş renkli paranın bana gülümsemiğini gördüm, eğildim avucuma aldım. Baktım, dün yitirdiğim ekmeğim paramızdı bu! Siktüm siktüm ve eve koştum yine usulca içeriye girdim. Elimdeki parayı konsolun üstüne bıraktım. Yatağıma uzandım. Artık mutluydım.

BİR HİKAYE — ROMAN TAHLİLİ

5. sayfadan

B — İç portreler :

a) Danış Celebi: Aldığı terbiye icabı batılı seylere inanan evhamlı, korkak, aptal ve hattâ deli denilebilecek bir tiptir. Inançlarından dönmek: "Danış Celebi'nin bir kere inanmış olduğu seyden vaz geçmesi mümkün olmadı." (S. 16). "...bu çocuk tilâm ve efsun ve sihir ve cin ve peri ve seytan sözlerini daha besiginde ve ninni arasında validesinden istemeğe başlamıştır." (S. 17). "İşte ilk terbiyeyi bu suretle alan Danış Bey oniki onu yaşına vardığı halde gündüzleri sokak kapısından ve geceleri dahi oda kapısından dışarı" çıkmıyor (S. 7). "Her hangi fevkânlâde bir şey Celebi cenaplarının nazari dikkatlerini celbederse ani tatbik etmek için zihinden bir fikra, bir hikâye bulmağa çahsır. Hem de mutlaka bular. Bulduğu anda gördüğü şeyi zihindeki hikâyeye tatbik ederek veymini büyültmeye başladığı anda dahi meseye ha-

riçde maddeten vücut verir. Ve derhal kendisini o hikâyeyin içinde bulur" (S. 14). "Malâm a? Bizim mecnunı azam bir hikâyeyle böyle kendi nefsiné istinat ederek söyledi mi mutlaka ıcadını icraya dahi kıymay eyler." (S. 15). "Danış Celebi gibi zaten evham ve hayalatına kendisinden dahi bir Mecnun"dur (S. 15). "O Mecnun'ı azam kemali cinnetiyle beraber fevkânlâde bir hasetle dahi muttasif olup bir parاسını almak canından bir parça almakla beraber idi". (S. 31).

b) Peri: Zekî, fettan, zevk ve safaya düşkün, schvetperest ve aşufe tabiatlı bir kızdır: "...hüner ve marifetlerini dahi derece-i gayeye vardırmış gayet zekî, derecesiz fettan bir kız" (S. 25). "Mayasi afacanlık ve aşufeyle yoğunlmuş olan bu afet-i cihan böyle başlı başına bir hanende ve Danış Celebi gibi bir mecnunun refakatinde bulunmak değil, amin büyük bir baskı altında bulunsa bile yine bildigini icradan geri kalmayıcağı derkârdır". (S. 26). "Aşufe idi. Kurnaz idi". (S. 27).

c) Salihâ Molla: Batılı itikatlara, cin ve peri-

ye inanan; menfaati için her şeyi yapabilen, kurnaz bir kadındır: "Aman oğlum! Destur diye çek. Zira her taraf cinlerle perilerle dolmuştur. Sofanın hangi tarafınaigne atsa yere düşmez. Sayet birisini incitür isen sonra fenahlığını geksün." (S. 7). Para için hiçbir şeyi yapmaktan çekinmez. Bu yüzden "...bir çok alleniñ ocağına incir dikmiş idî" (S. 5). Bazi şeyhleri içeri alarak onlarla iş kaynattığı olur.

d) Nazif Efendi: "...böyle müdahin ve dalkavuk ve soytarı ve mecnun güruhunun sohbetlerinden pek müteleziz olurdu" (S. 17). Demek ki kendisinin övülmemesine, yükseltimesine muhtaç eğlence düşkünlü bir adamdı.

ROMANDA RUHSAL TAHLİLLER :

Kahramanların vakalar karşısındaki ruhsal durumiârı hiç anlatılmıyor. Sadece birkaç kelime ile — yukardaki misallerde görüldüğü üzere — şâhuların karakterlerine temas ediliyor. Nefret, acı, sevinç, heyecan... gibi duyguların

