

# TOPRAK

Aylık ÜLKÜ Dergisi



AHMET EMİN YALMAN  
Kazdığı kuyuya düşen patron:



FALİH RİFİKİ ATAY  
Akrep misali olan patron:

Bu Sayıda :

Gökalp'i Anarken

Resmi İlânlar

Düşen Maskeler

Sosyalizm Tuzağı

Milliyetçiliğimiz!

Turancı Damgası

Gönüllerdeki Heykel

Falso Yapan Bir Ses



OCAK 1961

50 KURUŞ



## MEVLANAMIZA SESLENİŞ

"O, Peygamber değildir. Fakat, kitabı vardır."

— MOLLA CÂMI —

Yâ Hazret-i Mevlânâ! Eyledin İhyâ bizi:  
Can sende, cânân sende, ney sende, aşk sendedir!..  
Sanma ki meftun sana yalnız Şems-i Tabrizi,  
Binlerce Müslüman - Türk kapında bir bendedir!..

Eyleyince Rabbimiz seni bize armağan,  
Açılmış sevincinden nice a'mânın gözü!..  
Çalkanırken yâdınla Anadolu, Türkistan,  
Düşüyor dilimizden Molla Câmi'nin sözü!..

Yapmış seni ölümsüz "Mesnevi-i Şerif" in,  
Bir ucu Hak'ta onun, Resûl'ünde bir ucu!..  
Ol mübârek, muattar, beyaz cism-i lâtifin,  
Kokuyor burnumuzda, her zaman, burcu burcu!..

Derdimizin dermânı, tesellimiz sensin hep,  
Kuş olup konmak ister türbene deli gönül!..  
Sen "Büyük Netice" sin, bizlerse "Küçük Sebep",  
Nasıl feryâd etmesin derdinden garip bülbül?..

Bir atın var, sultânım! Refref, Düldül misâli;  
Göz açıp kapamadan uçar Tanrı katına!..  
San'atın var, hünkârım! Solmaz bir gül misâli,  
Değişmeyiz onu biz soğuk garb san'atına!..

Ne ilâhî bir sestir şu "Ney" den dökülen ses,  
Müştak olmuş bu sese: Evliyâlar, erenler!..  
Yükseltip Hak'kı Arş'a, dedirttin bâtila "Pes";  
Senden birer parçadır sana gönül verenler!..

Mümkün müdür erişmek o muhteşem şî'rine?  
Aydınlandı nûrunla bu karanlık dünyamız!..  
Aşıktır bütün canlar aşk ehlinin pirine,  
Bir kalb gibi çarpıyor bugün yurtta Yonya'mız!..

F. Cemâl Oğuz ÖCAL  
İstanbul — 17 - 12 - 1960

# TOPRAK

Sahibi

ve

Bu sayıda yazı işlerini  
filen idare eden

Darendelioğlu

ILHAN EGEMEN

İdarehane :

Beyazıt, Aydın Saray No. 17

Telefon : 22 47 28

Muhabere Adresi :

Posta kutusu 30 — Beyazıt - İst.

Abone :

Senelik 6 lira

Memur - Subay - Talebeye 5 lira.

6 aylık istisnâsız 3 lira

Basıldığı yer :

Beyazıt Matbaası



## Gökalpi Anarken

M. Zeki SOFUOĞLU

25 Ekim 1960, değerli Türk mütefekkeri, büyük Türkçü Ziya Gökalp'ın fânî hayata gözlerini kapadığı acı günün yıldönümü idi. İstanbul ve Ankara'nın milliyetçi dernek ve mahfilleri ile bir çok okullarımızda derin bir kadirbilirlik ve anlayışla anılan merhum, aziz milletine bundan tam 36 yıl önce, 25/Ekim/1924 Cumartesi günü sabaha karşı saat 5'te vedâ ve mefkûre arkadaşlarını, vatansever münevverleri ve milliyetçi gençliği derin bir hicrana gark eylemiştir.

Günler ne kadar çabuk geçiyor... Bu 36 yıl içinde neler olmadı? Onun bizlere miras bıraktığı büyük mefkûre, fikirden — mefkûreden nasibi ve behresi bulunmayan hoyrat politikalar elinde öyle hırpalandı, öyle çörselendi ki... Büyük ülkücünün, milliyetçiliği, "Türkçülük" adı altında toplayıp sistemleştiren ilmi çalışmalarına, ne yazık ki müsbet olarak pek bir şey ekleyemedik. Buna mukabil, hoyrat ve küstah eller, milliyetçi ve hamiyet fukarası — sözlüm ona tefekkürler onun eserinde yıkıntı ve çöküntü vücuda getirmek için çok, hem de pek çok didindiler, çabaladılar.

Merhum Ziya Gökalp, Türkçülüğü, bir his meselesi olmaktan çıkarmış müsbet ilim görüğü ile içtimaf, felsefi, hukuki, iktisadi ve tarihi kaidesine oturturmuştu. Onun Türkçülüğü ne bir üstünlük ve emperyalizm ideolojisi, ne düpedüz basit bir Turancılık, ne de pasif bir kültürcülüktü. O, Türkçülük mefkûresi ile Türklüğü, mazideki savvet ve haşmetine denk bir seviyeye yükseltecek bir dinamizmi temsil ve uyuşuk ruhlara nefbediyordu. O, basit po-

litikacılıktan, şarlatanlıktan, maceraperestlikten, gayri ilmilikten münezzehtir ve müberrâ idi...

Onun, politika cambazları ile, hırslı politikacılarla bir alıp vereceği yoktu. O gönlünü ve dimağını milliyet ülküsünün ve şanlı Türk tarihinin doyulmaz sihir ve câzibesine kaptırmış; günlük ve hodgâm endişelerden uzak — tâbir caizse — maneviyat mertebesine yükselmiş, evliya gibi bir insandı.

O, hayatta iken, pervâne misali etrafından ayrılmayıp kendisinden feyz ve ışık alan kiskanç ve bodur kalemler, hemen ölümünü takip eden aylarda ona hücum ve savletten zerrece hayâ etmediler. Ağır hasta olarak Fransız hastahanesinde yatdığı son günlerde bir arzusu bulunup bulunmadığını soran bazıları, ölümünü mütaakıp merhumun basit iki vasiyetini dahi yerine getirmedi. Böylece, "Türk Medeniyet Tarihi" nin mütaakıp ciltleri yayınlanmadı, yüzüstü bırakıldı. Türk Dil Kurumu, Gökalp ailesinden satın aldığı eserlerini uzun yıllar tozlu kasalarda kilitledi; onları, başkalarının da neşretmesine mâni oldu. Ankara Halkevinin başında yıllarca bulunmuş birisi "Ben burada kaldığım müddetçe bu mukaddes çatının altına ne Namık Kemal, Mehmet Akif ve ne de Ziya Gökalp girebilir" diye Üniversite gençliğine karşı alenen konuşabilmek cüret ve husumetini dahi gösterebilmişti.

Elhasıl, Türk milliyetçiliğini yasak bir cereyan, Türkçüleri vatan haini sayan - sayabilen garip ve anlayılmaz zihniyet, büyük Ziya Gökalp'ın aziz ve muazzaz hatırasına karşı da muannit kindarlığın bü-



tün icaplarını yerine getirmekten geri kalmadı.

O'nun Türkçülüğü; lisanî, bedîî, ahlâkî, hukukî, dinî, iktisadî, siyasî ve felsefî alanlarda milletçe kalkınma azmini ve ilmi bir dinamizmi temsil ve tedvin etmekte bulunduğu halde, bir takım hırslı politikacılar, bu muazzam programı basit ve sathî bir ırkçılık - turancılığa ircâ ve ihtisar ediverdiler. Büyük Atatürk'ün ufûlünden bu yana yaşadığımız devirlerin her türlü manevî seviye unsurundan yoksun ve emir kulu bazı politikacıları ve kalemleri Türkiye'de Türkçülüğün bahsetmeyi —âdetâ— yasak ettiler. Hattâ akıllarınca bir nevi politik ve polemik muvazene yaratmak için "ne sağdayız, ne soldayız, ortadayız" şeklinde cevahirler yumurtlayarak Türkçülükle komünizmi bir tuttular ve göğüslerini gere gere milliyetçiliği yerdiler, yere çaldılar. Halbuki, Atatürk Türkiyesinin yolu ancak Türkçülük olabilirdi ve Büyük Önderin gerçekleştirdiği inkılâplar bunun en açık delilleri idi.

Atatürk'ten sonraki devirleri, maatteessüf, karakterize eden bu türlü milliyetçilik aleyhtarı icraat, başka hiç bir mel'anet ve ihanet mevcut olmasa dahi Yassıada'da muhakeme olunmak için yeter ve artar.

Merhum Gökalp, Millî Mücadelenin zaferle taçlanması ve Cumhuriyetin kabul ve ilânını, millî ideallerin gerçekleşmesi için kesin bir merhale olarak büyük bir sürûr ile karşılamıştı. O, hür, demokratik, milliyetçi, modern bir Türkiye düşünyordu. Atatürk Türkiyesinin inkılâp ve kalkınma programını âhenkli bir sisteme rap-tedebilecek tek dimağ o idi. Çok gençken, kendisine pek çok muhtaç olduğumuz bir zamanda aramızdan çekildi, gitti. O, bir müddet daha yaşasaydı bugünün bir çok şikâyet mevzuları belki vücut bulmazdı. Ne yazık...

Lâkin, meyus olmamalıyız, yakın devirlerde, idealsiz ve seviyesiz telkinlerle millî ve tarihî şahsiyetinden uzaklaştırılmak istenen bu millet bugün artık yeniden hayatıyetine kavuşmuş; kuvayî millîye ruhunun bütün dinamizmini tekrar ihya eylemiştir. Millî ve tarihî şuru uyuşturulmadığı takdirde bu asil millet, elbette "Kızıl Elma"yı, o cennet ülkeyi ana vatan top-

raklarında ergeç gerçekleştirecektir. Bakınız, Ziya Gökalp ne diyor:

Kızıl Elma yok mu? Şüphesiz vardır,  
Fakat onun semti başka diyardır...  
Zemini mefkûre, semâsı hayâl,  
Bir gün gerçek, fakat şimdilik masal...  
Türk medeniyeti taklitsiz, sâfi,  
Doğmadıkça bu yurt, kalacak hafî...  
Kızıl Elma yokmuş, fakat, lâzımmuş,  
Turan hayatına bu bir nâzımmuş,  
Her hayâl hakikat olabilirken,  
Var etmemek niçin bunu şimdiden?  
Madem ki Türklüğün derdine dermân  
Bu imiş ne için koşmamak heman?  
Bulalım biz onu vicdanımızda  
Bir güneş yapalım Turanımızda.  
Buymuş meğer Türkün Kızıl Elma'sı!  
Böyle demiş Oğuz Han'ın yasası!

Büyük Türkçü, büyük ilim ve mefkûre adamı Ziya Gökalp! Fânî hayata vedâ ettiği günün 36. yılında seni rahmetle anıyor, manevî huzurunda hürmetle eğiliyoruz. Güzel emellerin bir gün elbette gerçek leşecek; ismin, mefkûren müstakbel Türk nesilleri için ışık ve ateş kaynağı olmakta devam edecektir.

Müsterih ol!

Büyük Türk Tarihi Romanı

## GÖKBAYRAK

Büyük boy 200 sahife 500 Kr.

### NİHAL ATSIZ

Milliyetçiliğe dair görüşlerini

## TÜRK ÜLKÜSÜ

Adlı eserinde topladı,  
Eserin başında Atsız'ı tanıtan  
15 sahifelik bir yazı vardır.  
150 Sahife 200 Kr. Dergimizden  
ve BURHAN YAYINEVİ - Bab-  
ı-âli Cad. 64 den istenebilir.  
Pul karşılığında da gönderilir.



.....  
Kimi sessiz yaşayıp öyle geçer

Kimi teşyi olunur kollarda

Biri vardır yaşamış fırtınalı

Kalacaktır tükenip yollarda.

ATSIZ

## RESMÎ İLÂNLAR



Prof. Dr. Orhan TUNA

Amme teşekküllerine ait ilânların tevzi ve taksimi keyfiyeti öteden beri müzmin bir mes'ele olarak devam edip gelmektedir. Hususîyle son on yılın tatbikatı, resmî ilân müessesesinin siyasî parti maksatları, matbuatı tazyik vesaire gibi edna gayeler uğruna ne derece istismar edildiğini göstermiştir. Kaldı ki, sâbık iktidar giderek hususî ilanlara da el atmış, ilân sahiplerinin tercih haklarına kadar müdahale etmiştir.

İmdi yeni rejimle birlikte ilân müessesesinin de islâh edilmesi kadar tabii bir şey olamaz. Ancak bu arada hususî ilân mekanizmasının çok sene önce olduğu gibi, tamamiyle serbest bırakılması, ancak resmî ilânların, yani âmme teşekkül ve müesseseleri tarafından mevzuat icabı verilen ilânların yeni esaslara zarureti vardır. Filhakika bugüne kadar gazeteler âmme hizmetini ifa ettiklerini, bu itibarla intişar edebilmek için hususî ilânlar yanında resmî ilânlarla da muftekin bulduklarını umumîyetle iddia edegelmişlerdir. Böyle bir iddia karşısında, her şeyden evvel bir iki noktanın aydınlanmasına, salim bir neticeye varabilmek için, zaruret olduğu aşikârdır. Önce büyük, yani trajî fazla gazeteler, acaba resmî ilân kaynaklarıyla beslenmeden neşir faaliyetlerine devam edemezler mi? Biz edebilecekleri kanaatindeyiz. Gerçekten sâbat iktidar devrinde, bu iktidara çok yakın olduğu halde, günün birinde her ne hikmetse araları açılan trajî fazla bir gazete, resmî ilânlardan mahrum bırakılmış olmasına rağmen, pek alâ çıkmakta devam etmiş hattâ, varlığını daha da çok şirmiş, "ense yapmış" ve kısaca kapitalistleşmiştir. Zira büyük gazetelerin kâr durumları tetkik ve tahlil edilirse, resmî ilânların bu kabil gazetelerden elde edilen senevi kârları büsbütün şişirdiği açıkça görülür. Şu halde iki şık ile karşı karşıya bulunmaktayız,

- 1) Ya resmî ilânlardan devamlı çıkan küçük gazeteler, haftalık, aylık, iki veya üç aylık fikir mecmuaları faydalandırılmalı.
  - 2) Yañut sırf resmî ilânlara mahsus olmak üzere Hükümetçe resmî gazete kabilinden günlük bir gazete neşredilmelidir.
- İşin hülâsası bundan ibarettir.



## DÜŞEN MASKELER

Bu milletin hüsnü niyet ve vatanseverliğini bir solucan iştihası ile sömürmekte ve emmekte olan şu Babîâlinin 9 gazete sahibi, son hareketleriyle suratlarındaki maskeyi de atmış bulunuyorlar.

3 günlük kapanış hareketinin protesto değil, düpedüz bir grev olduğunu, kanunlarımıza pervasızca karşı konduğunu hükümet müsamaha ile karşılasa bile, bu milletin sağ duyusu onları artık ebediyen mahkûm etmiştir.

Hürriyet deyip, hürriyeti boğanların, din deyip dine küfredenlerin, millet deyip milliyeti tahkir edenlerin Borusu haline gelen bu kimselerden bu millete fayda umanlar artık gaflet uykusundan uyanmışlardır. Komünistleri, casusları, dinsiz ve Allahsızları beslemekte yarışa çıkmış olan bu zevat, mensuplarından yediği tokadın sersemliğinden uyansalar bile, artık itibardan uzaktırlar.

Türk milleti en mes'ut günlerinden birini daha yaşamaktadır. Yaşasın fikir işçileri.

Darendelloğlu

### 5 OCAK

Şu yeşil cennet'i almak isteyen,  
Düşmana dönüpte gülmeliyim hey...  
Bir avuç Mehmede esiriz diyen,  
Binbaşı Menil'i görmeliyim hey...

Gülek boğazına vasıl oldun mu?  
Alaya matemlik kefen aldın mı?  
Karaafet beye haber saldın mı?  
Ahret سوالini sormalıyım hey...

Kalplerden intikam sökülür bugün  
Yumruklar dişlerle sıkılır bugün

Gönülden nağralar atılır bugün  
Inancı göğsüme takmalıyım hey....

Nasihat olmazsa sözlerim size  
Sayısız başları getirsem dize  
Değişik mezardan şu Ak Denize.  
Binlerce son nefes katmalıyım hey....

Meydanda zâferler alanlarız biz  
Tarihte ebedi kalanlarız biz  
Dünyaya dehşeti salanlarız biz  
Çalındı borular gitmeliyiz hey....

Tarsus — Tuncel DOĞAN



# Sosyalizm Tuzacı

Oğuz Çetinoğlu

Kısa bir müddet önce adından bile bahsedilemezken bu gün sosyalizm mevzuu günün en çok konuşulan, yazılıp çizilen konusu olmuştur. Öyle ki içinde sosyalizm kelimesi bulunmayan bir yazı bir fikir hemen hemen yok gibidir. Son günlerde herkes sosyalist olmuş (!), herkes sosyalizmin müdafaasını üzerine almıştır. Fakat kendisinin sosyalist olduğunu söyleyenler sosyalizmin hangi cinsine taraftar olduklarını açıklamıyorlar. Bence bunun iki sebebi var :

1. Bu şahıslar sosyalizmin ne olduğunu, şekillerini, usulerini bilmiyorlar. Sadece moda uymuş olmak için sosyalizm, sosyalist teraneleri ile vakit geçiriyorlar.

2. Sosyalist olanlar sosyalizmin yukarıda sıraladığım hususiyetlerini biliyorlar. Fakat sosyalizmin en koyusuna, yani komünizme taraftar oldukları için sosyalizm maskesi altında sapık ideolojilerine meydan hazırlıyorlar.

"Ben sosyalistim" demek çok basit bir ifade ile manava gidip "Bana meyva ver" demeğe benzer. Meyvaların pek çok çeşitleri olduğu gibi sosyalizmin de muhtelif derece ve çeşitleri vardır. Sayılarının 100 e yakın olduğu söylenir. Durum böyle iken sosyalist olduğunu söyleyip te mevkiini tayin etmeyenlerin durumlarına şüpheli gözlerle bakmak yersiz bir hareket olmasa gerek. Çok geniş mânâda sosyalizm, cemiyetin menfaatlerini ön plânda tutmak olduğuna göre dünya üzerinde pek çok şahıs sosyalisttir. Durum Türkiye'de de aynıdır. Eğer "sosyalistim" diyenler sosyalizmi bu mânâda anlıyorlarsa bunu söylemeye lüzum yok. Söylemek ihtiyacını hissettiklerine göre onların hepimizden farklı bir sosyalizm anlayışları var demektir. Fakat bunun ne olduğunu anlamak bir türlü kabil olmuyor.

Doçent Doktor Nurettin Topçu, "Komünizm Karşısında Yeni Ni" zam" isimli eserinin, Sosyalizm ve Çeşitleri bahsinde sosyalizmi şu şekilde tarif ediyor. "Sosyalizm, büyük sanayi işçilerinin yaşama şartları ile refah vasıtalarında cemiyetin diğer fertleri ile eşitlik temini için ortaya konmuş olan ekonomik doktrinlerin umumî adıdır". Bizde büyük sanayi işçileri diye bir zümre bulunmadığına göre tatbikatı arzulanan sosyalizm de bu kadar geniş mânâda olamaz. Sosyalizmin müdafaasını yapan yazarlarımız fabrika, toprak vs. gibi istihsal vasıtalarının mülkiyetinin ferdin elinden alınarak devlete verilmesini amir bir sistemi arzu ediyorlar. Diyorlar ki "Biz, komünizme cephe alan bir sosyalizme taraftarız." Bu fikre bir an için inanıp sosyalizmi Türkiye'de carî rejim haline getirsek bile tatbikatta realielerimize aykırı pek çok yönlerini görmekte gecikmeyeceğiz. Kaldı ki sosyalizm, bize geldikten sonra aslından uzak-

Mandacı YALMAM- inkılapçı (!) ATAY

Sosyalist NADİR NADI

gelecek sayıda



### BAŞLANGIÇ VE ÖTESİ

Yola çıktık erken büyük kabile  
Dağıttık kervanı hep birer birer  
Anladık bu işin sonu nafile:  
Her biri meçhule doğru gittiler..  
Kimi servilikte kaldı öylece,  
Kimi ağlar durur, gündüz ve gece,  
Katıldım kervana ben de gizlice:  
Bekledim, bekledim, hiç dönmediler..  
Madem ki gidenler gelmez geriye;  
Namerde minnet edersin niye?...  
Uç günlük ömrünü şerefle geçir  
Kârı (rahmet olsun) dedirtenlerdir.

M. Said ÇEKMEGİL

### RUBAİ

EFLAK AŞILIP VARMALI

MEVLANAYA  
AYIN YAPILIP UYMALI ŞEMSI NAYA  
AHENGI EZELDEN KURULAN  
DIVANDA  
PERVANE KESİLMİŞ MURIDAN  
MOLLAYA

### AFSİN'E RUBAİ

AFSİN GİDİYOR ÖZLEDİ TANEİ  
DAĞLAR  
TOPRAK ANAMIZ BAGRINA BASMIŞ  
AĞLAR  
OK YAY KUŞANIP GÖVSUNE SARMİŞ  
BAYRAK  
ALMIŞ HABERİN SUNBULU SOLMUŞ  
BAĞLAR

Mehmet Turan YANBEG

laşarak dejenere olmuş bir rejim bozuntusu halinde yaralarımızın kangrenleşmesine sebebiyet verecektir. Uzun yıllardan beri pek çok misalini defalarca müşahade ettik ki, garpten alınan her zihniyet, realitelerimiz karşısında hakiki benliğinden az da olsa birşeyler kaybetmiş, yaralara deva olacak bir nizamdan başka her hüviyete bürünmüştür. İşte en basit misali: Garphılar lâik oldukları için bir de lâikliği kabul ettik. Fakat netice ne oldu? Bu prensibi dinsizlik mânâsında anlayanlar bulunmadı mı? Batıdaki hemcinsleri muhtar olduğu için muhtar olmak isteyen üniversitelerimiz onun kadar vazifelerini müdrük, mes'uliyet duygusuna sahip olabildi mi?

Bugün Amerika'da bile sosyalist rejimin kurulması için lüzumlu zemin mevcut olduğu halde sosyalizm arzulanmıyor. Amerikada büyük sanayi teşekkül etmiş, büyük sanayi işçisi denilen zümre doğmuştur. Fakat aklıbaşında bir Amerikan yazarı "Daha fazla yükselmek için sosyalizmi kabul etmeliyiz" demiyor. Zira bilinen bir hakikattir ki yer yüzündeki hiç bir memleket halihazırdaki seviyesini sosyalizme borçlu değildir. O halde bizdeki bu çocuk telâşı niçin? 27 Mayıs'tan sonra öyle bir hava yaratıldı ki neredeyse ihtilâlin sosyalizmi getirmek için yapılmış olduğuna inanacağız.

Senelerce önce batıdan ithal ettiğimiz demokrasiyi bile bu guntam mânâsı ile bünyemize uydurabilmiş değiliz. Durum böyle iken sosyalizm çığıllıkları ile ortalığı karıştırmak ancak anarşizm havasının meydana gelmesine yarar. Bundan istifade edecek olanlar şüphesiz kızıl moskoflardır.

Oğuz ÇETİNOĞLU



## CEZAYİR.. KARDEŞ ULKE..

Çocukluk yıllarımın berraklığında,  
Unutulmaz bir isimdir, "Mızıkacı Çavuş"..  
Gün görmüş eski gazilerdendi  
Tek sevgilisi elindeki klarnetiydi.  
Toros dağlarının arasındaydı yuvası,  
Bayramlar, seyranlar gelmiye görsün,  
Alayların en başında gider.  
Derler : "Dokan çavuş dokan Cezayir ha-  
vası"

Dokanırdı, amma ne iştahla;  
Onun en sevdiği muskisiydi bu!..  
Üfledikçe gözlerinden yaşlar dökerdi;  
Biz bunlardan bir şey anlıyamasak da,  
Bir garipliktir ruhumuza çökerdi..  
Davulcu Mehmet dersen gülüydü düğünle-  
rin;

Vururdu Cezayir havasını:  
"Cezayir'de üç beş toplar atılır,  
Heybetinden aylar, günler tutulur.."  
Sekiz koldan kaşıkların şakırtıları,  
Karşı yamaçlarda inler inlerdi..  
İşte Cezayir ben seni böyle tanıdım.  
Seni niçin çok sevdiğimi şimdi anladım..  
Anladım, kalp ağrılarımın başlangıcısın.  
Tek tarihin tesellisine sığınırken bugün,  
Ninnileriyle dinsin ezeli yasın.  
Ey ezbere alkış tutan eller durun!  
Yeter bu bayrak fuzulî dalgalanmasın!..  
Boşanırken oluk oluk sebil kanları,  
Beri tarafta öğünmeye devam etsin,  
"Varım" diye "İnsan Hakları,....  
Utan ey medeniyet... Yirminci asır!..  
Medeniyet dediğin,  
Bastıl Zindan'nın duvarları kadar sağır...  
Elbette yerde kalmaz bu dökülen kanlar...  
O kanlar ki tutuşup,  
Günün birinde bir devlet olacaklar!..  
Ey Ahmet bin Bella'ların Cemile'lerin yur-  
du.

Cezayir kardeş ülkem!..  
Elverir dinsin artık bu matem...  
Dinsin artık, yakındır müjdelenen şafaklar  
Milyonca şüheda ruhları o gün,  
Allahına ulaşacaklar!..

Kemal Fedai COŞKUNER



# Milliyetçiliğimiz

**Bizim milliyetçiliğimiz, şövanist saldırgan, başkalarını küçük, hakir gören bir milliyetçilik değildir**

**Yazan: İ. Hakkı YILMAZ**

Türk Milliyetçileri, Türkiye'yi bugünkü durumdan kurtaracak yegâne yolun; şuurlu, ölçülü bir milliyetçilik olduğuna adımız gibi inandığımız için; milletçe, topyekun, bu şuura sahip olamadıkça; ısrarla özlemimize rağmen, ileri, medenî, Garp milletleri seviyesine çıkabileceğimize inanmıyoruz... Bu şuurdan yoksun olarak yapılan bugüne kadarki gayret ve çabalarımızın sonuçlarına bakarak haklı olarak üzülmüyoruz... Biz milliyetçilere göre 120 seneyi bulan çabamıza rağmen; Garbın, fikir hürriyeti, ilmi zihniyeti, iş vazife ahlâkı, metodik çalışma ve şuurlu dayanışma prensipleri gibi ana kıymetlerine sahip olamamamız yüzünden; hakiki mânasıyla bir türlü garplılaşamadık.. Şimdiye kadar Garbın bizi terakkiye götürecektir, alınması güç, ana kıymetleri, ilmi prensipleri yerine, dans, balo, kokteyl ve karnaval misali, kolay, kötü taraflarını alarak; milli şuur ve benliğimizi unutmaya doğru gittiğimiz için Garbın şuarsuz basit mukallidi halinde kalıp; Batı medeniyetinde lâayık olduğumuz yeri alamadık... Bu, garplılaşacağız derken millî kıymetlerimizi ihmal etmemizin cezası değil midir?

Yüzünü Garba bizden 25 - 30 sene sonra çevirdiği halde, bugün, o, muazzam medeniyetin ana rükünlerinden biri sayılan Japonya'nın ilerleme sırrı da bunda; garplılaşırken kendi millî benliğini unutmama... Garpten aldığı ana kıymetleri millî şuur potasında eritmede olsa gerek..

Bizler millî kıymetler ve şuurun tam mânâsıyla kavranmasının ancak milliyetçilikle olacağına inandığımız için milliyetçiyiz... Bunu taktir etmeyen veya edemiyen zamanımız gençlik ve münevverinin büyük bir kısmı; bilhassa aydın geçinenlerin çoğunluğu :

"Her Türk milliyetçidir. Türk milliyetçileri diye bir grup olamaz. Bu zihniyet tefrik yaratır. Bizler milliyetçi değil miyiz? O zaman Laz, Kürt, Çerkes s. dye ayırma yapmak gerekir. Bu işe komünistlerin işine yarar. Bu gün, milliyetçilik de bir nevi komünist taktiğidir derler..."

Bir kısmı da Turancılıkla milliyetçiliği aynı saydıkları, veya karıştırdıkları için; Anadolu, harap, perişan, halimiz malûmken esir Türkleri kurtaracağız diye Rusya üzerine yürümek deliliktir" derler.. Kanaatımızca, bütün, bunlara sebep milliyetçiliğimizi yanlış anlamadır.. Saiki de ya milliyetçiliğimizin esaslarını bilmemek; ya da sayıları hayli kabarık olan milliyet ve din düşmanı, fikir kâlem, erbabının kasıtlı kötülerlerinin tesirinde kalmaktır.. Biz bunlara karşı tek kelimeyle Türk milliyetçiliği vatan aşkı, millet sevgisidir... Dedikten sonra yukarıda kısaca temas ettiğimiz iddiaları ayrı ayrı ele alıp karınca kaderince mücmelen cevaplandıracağız...

Her Türk, Türk tabiyetinden, Türk kanındandır ama Türk milliyetçisi değildir (1). Türk milliyetçisi terakki ve bekamızın milliyetçilik prensiplerinde olduğuna iman ederek, millî dinî kıymetleri yaymaya çalışan kendini bu ideale vakfetmiş misyoner ruhlu bir kimsedir.. Her Türk bunu yapıyor mu? Ah yapsa! Tanrı o günleri bir gösterse daha ne ararız...

Tefriğe gelince; Türk milliyetçiliği antropolojik ölçüleri değil, hiz-



met, benlik ölçüsünü ele alır (2). Hangi ırktan, hangi kandan gelirse gelsin. Aslı ne olursa olsun Türklük ülküsünü benimseyip; Türklüğe hizmet edeni Türk sayar... Kasıtlı iddiaların aksine; Çerkez, Laz, Tatar, Kürt v.s. ayırımı da yazmaz. Bunların hepsini adları Ahmet Mehmet Salih, Hasan ve Zekeriya gibi isimler olan kardeşler misali, kardeş Türk boyları sayıp, bir tutar... Fakat bugün biz Rum, biz Yahudi; biz Ermeniyiz diyerek Türklüğü benimsemeyen; kanunlarımızın devlet hukukuna göre Türk tebaası saydıklarının hepsini de şüphesiz Türk saymaz ve sayamaz.

Maceraperestliğe gelince, bu da milliyet, din düşmanı dejenere, dönme, mason ve soysuz kaemlerin iftiralarından başka birşey değildir.. Zamanımız akli başında hiçbir Türkçü ve milliyetçisi bu haimizle Rus ayısına hücum ederek esir kardeşlerimizi kurtaralım demez ve dememiştir...

Türk milliyetçilerinin ana gayeleri bugünkü millî hududlar dahilindeki aziz yurdumuzu her bakımdan ileri Garp memleketleri derecesinde, işleyip, güzelleştirme, kakındırmak, yolsuzluk suistimallerle mücadele, vatan millet sevgisi yurt ve ülkü için çalışmayı istisnasız bütün ruhlara aşılacak, her türlü tembellek kötülükle mücadele... Garphlaşalım derken kendi benliğimizi unutarak, basit gülünç garp mukallidi durumuna düşmemek için millî benlik ve şuurumuzu unutup inkâr etmemek... Büyük Gökalp'in pek güzel belirttiği gibi: "Türk milleti, islâm ümmeti ve Garp medeniyetinden olmaktır".

Bizim milliyetçiliğimiz, şövenist soldurgan başkalarını küçük, hakir gören yıkıcı bir milliyetçilik değil. Rahmetli Remzi Oğuz'un pek güzel ifade ettiği gibi "Milliyetçiliğimiz esası sevgi tolerans, çalışma idealistik ve Anadoluculuktur". Bu ise memleketimizin bugün her zamandan daha fazla muhtaç olduğu bir şey değil midir? Görülüyor ki bazılarının snadıkları veya din milliyet düşmanı olduklarından kasten, öyle, göstermek istedikleri gibi milliyetçilik zamanımızda modası geçmiş bir fikir ütopyası de değildir. Aksine pek muhtaç olduğumuz bekâ veya medeniyet meselemizle ilgili ana dâvalarımızdan biridir."

Milliyetçiliğimizin Turancılıkla ilgisine gelince, onu Büyük Gökalp pek veciz şekilde ifade etmiş "Turancılık milliyetçiliğin uzak gayesidir". Anadolumuzu istediğimiz gibi kalkındırırken; şüphesiz insan ve Türk olarak esir kardeşlerimizi de unutmıyacağız. Mümkün oldukça onları hazırlayıp, fırsat düştükçe politik yollarla dertlerini dile getireceğiz. Onlarla kültürel temaslarımızı arttıracacağız. Dâva ve dertlerini medeni milletlerin önlerine sereceğiz... Allah kısmet edip 50 - 100 milyon olunca, adam akıllı kuvvetlendikten sonra fırsat bulur bulmaz da yardımlarına koşacağız.. Bu mümkün olmaz bir şey değildir. Olmasaydı yüzyıllar sonra Yahudi devleti kurulmazdı... Yarının nelere gebe olduğunu kimse tahmin edemez... Garbin azmi karşısında Komünist belâsının yakında dünyadan tamamen silinmiyeceğini kim iddia edebilir..

Elbette Tanrı doğruların yardımcıdır. Tanrı Türkü koruyup ona yardım etsin...

1) Daha fazla malûmat almak isteyenler büyük Türkçü Ziya Gökalp'im, Türkleşmek - İslâmlaşmak - Muasırlaşmak eserine bakabilirler..

2) Rahmetli Remzi Oğuz'un

eserinde bu husus pek güzel ve

veciz surette izah edilmiştir..



# GÖNÜLLERDEKİ HEYKEL

**KEMAL GÖKSEL**

İskenderun'da patlayan bomba, derhal vatan sathının her zerresinde bütün şiddetiyle hissedildi.

Aynı anda, yurdun dört bucağını sarsan bir deprem azametindeki bu hâdisenin ifade ettiği bir tek kesin anlam vardır ki, o da, Türk milletinin yedisinden yetmişine kadar artık birer parça Atatürk kesildiğidir. Türk milleti baştan ayağa Atatürk sevgisi, Atatürk idealizmi ile meftur olduğu içindir ki, yurdun her köşesinde onunla ilgili olarak vukubulan en küçük bir olay saniyesinde, bütün milletin kolektif his ve heyecanına mal oluvermektedir.

İskenderun'daki, Atatürk heykelini tahrip etmek isteyenlerin kimler olduklarını henüz bilmiyoruz.

Ama, kat'i olarak bildiğimiz bir hakikat vardır ki, o da, bunların asla Türk olmadığı veya Türklükle en küçük bir alakalarının bulunmadığıdır.

Atatürk'ün heykeline el uzatmak cüretini gösterenler, ya kızıl uşakları, ya softa bozuntuları, ya da son zamanlarda Hatay için "İsterük" yaygarasını yeniden koparan Suriye türedileridir.

Türk milletinin Atatürk inkılaplarına en fazla bağlı olduğu bir zamanda, yobazların böyle bir teşebbüse kalkışacaklarına pek ihtimal vermediğimiz gibi, Moskof uşaklarının da aynı metoda başvurmaları için ortada pek ciddi sebepler göremiyoruz.

Fakat, hâdisenin İskenderunda vukubulması ve bundan bir müddet önce, Suriyeli kabadayıların Hatay dâvasından bahsetmesi, tecavüzün güneydeki komşularımızdan geldiği kanaatini daha çok tekviye etmektedir.

Hatay dâvasını böylesine menfur bir tecavüzle, kendi çıkarlarına yeniden ihya edeceklerini zanneden Arap komşularımız çok yanıyorlar. Acaba, onlar Türkiyenin içinde bulunduğu intikal devresinin bir huzursuzluk yarattığını zannederek bu fırsattan faydalanmak mı istiyorlar? Ne büyük gaflet. Tarih ile müsellemdir ki, Türk milleti kendisine yönelen bir tehlikeyi sezdiği anda, bulunduğu şartlar ne olursa olsun, derhal toparlanarak tam bir millî tesanüt halinde hareket etmesini bilecek basiret ve olgunluktadır.

Kaldı ki, bugün Türk milleti her za-

mankinden daha fazla bir millî beraberlik ruhu içinde bulunmakta ve Atatürk inkılaplarına bağlılığını her zamankinden daha büyük bir iman gücü ile teyit etmektedir.

Arap komşularımızın asıl böyle bir zamanda, değil, fiilen, sözde ve nazari olarak bile Hatay'a tecavüze yeltenmeleri, ateşle oynamaya kalkışmak istemelerinden başka anlama gelmez.

Atatürk'ün heykeline vaki tecavüz, hiç şüphe yok ki, bir âbidenin varlığında Türk milletinin bütünlüğüne vaki bir tecavüzdür.

Bu tecavüz, ister yobaz artıklarından ister kızıl ajanlardan, ister Suriyeli meczuplardan gelsin, netice pek fazla farketmez.

Çünkü Türk milletinin Atatürk'e olan bağlılığı, bunlardan hiçbir kuvvetin çözümeceği kadar sağlam ve kuvvetlidir. Zaten taştan, mermerden veya tunçtan yapılmış bir Atatürk âbidesini bomba veya dinamit veya tahrip kalıbı ile yıkmak, kırmak mütecavizlere ne kazandırır ki...

Atatürk gönüllerde heykelleşmiştir. İçimizde, kalbimizde âbideleşmiştir. İşte bu heykeli, bu âbideyi yıkmak değil, sarsmak veya incitmek yer yüzünde hiçbir faniye, hiçbir zaman nasip olmayacaktır.

## ORDUM

Seni unutamaz, unutamaz seni,  
Çanakkalenin, Dumlupınarın  
Taşı toprağı Kore'nin...  
Vız gelir...  
Binleri, yüzbinleri,  
Milyonları düşmanın.  
Titretir arzı  
Allah, Allah diyenlerin.  
Hazerde uysaldır, seferde arslan...  
"Ölmek var dönmek yok" diye,  
Azmettim bir kerre;  
Her ferdi bir kahraman.  
Tarihlerin insanlığın yıldızı,  
Var mı bir başka eşi?..  
"Mehmed" i dünyaya bedel  
Varlığının güneşi...  
Vathanın, namusun bekçisi  
Şanlı kahraman ordum.  
Seninle hayat bulur  
Ayakta durur yurdum.

Zübeyir KOÇ

Şeyhu Duman : Açık adresinizi  
bildiriniz, Z. Koç



# Turancı Damgası

Ziya HACALOĞLU

Bizde; dış Türklere bahseden herkese hemen Turancı damgası vurulur. Halbuki, Türklüğünü ve müslümanlığını bir tarafa bırakarak, bir insan olarak onların istiklâlini istemek için Turancılık olsun? Kalda ki Turancılık da bütün esir Türk illerinin istiklâlini kazanarak bir federasyon halinde tek bir dil (Türkçe), tek bir din (İslâmiyet), tek bir ideal etrafında birleşmeleri demektir. Bunun kötü tarafı nedir ?

Yıllardır Kızıl Moskof ve Çin emperyalizmi altında inim inim inleyen esir Türk illerindeki tutsak kardeşlerimiz için, Türklüğün son müstaklî kaleşi Türkiye-mizde de, yer yer, bazı çatlak sesler çıkmaktadır. Bunlardan biri, ilk gençlik çağlarında, Ziya Gökalp'in Turancılık fikrinin tesirinde kalarak "Yeni Turan" diye bir roman yazan, fakat bugün tamamen yüz seksen derecelik bir dönüşle aksini müdafaa eden Halide Edip Adıvar gelir.

Tarihi tahrif etmek isteyen, Türk boyları arasında ikilik çıkarmak, iftira etmek; Halide Edib'in bilgisizliğinden, cahilliğinden, tarih şuuru olmayışından, maksatlı propagandalara âlet olmasından menfaatperestliğinden, velhâsıl Türk ve İslâm düşmanlığından geliyor. Halide Edib'in nasıl bir Türk düşmanı olduğunu öğrenmek isteyenler, 1950 de Türk Gençlik Teşkilâtı tarafından çıkarılan "Tanrıdağ" mecmuasının dördüncü sayısında Darende-lioğlunun yazdığı makaleyi okumalıdır.

"Yahya Kemal'le Sohbetler" isimli eserinde Sermet Sami Uysal; Yahya Kemal'den naklen: "Halide Edib'in babası Edip Bey dönmedir." demektedir. Bu da bilindikten sonra ilk kocası merhum matematikçi Salih Zeki'nin bir takım çok mühim vesikalarını imha ettiği rivayeti de eklenince, ne derece Türklük ve Müslümanlık düşmanı olduğu bir kere daha açıkça belirmiş oluyor.

Masanın üzerinde, milliyetçi arkadaşla-

rumuzdan Hatunoğlu Kurt Târik, Halide Edib'in 1956 da yayınladığı: "Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri" adlı kitabında esir Türk elleri için yazdığı iftira ve ithamlara cevap veren: "Hayır! Prof. Adıvar, Esir Türk Elleri Kurtarılacaktır!" isimli çok kıymetli, tetkik mahsulü bir eseri bulunmaktadır.

116 sayfalık kitabında Kurt Târik, Adıvar'ın yalanlarını teker teker çürütmüş, dış Türklere misaller vermiş, bu arada kronolojik bir sıra takip etmiştir. Bilhassa dil meselesine önem verip, bütün Türklüğün dilinin Türkçe hem de İstanbul Türkçesine yakın bir Türkçe olacağını ve olması lâzım geldiğini ifade ediyor.

Tatlı bir üslûpla kaleme alınan bu çok kıymetli araştırmanın bir yerinde: "Kırk milyon Türk, Moskof esaretindedir. İkinci Cihan Harbinden sonra insanlık müstemlekecilige (Rus hâric) paydos dedi. Hattâ soyları yamyamlara dayanan Afrika zencileri dahi esaretten kurtularak (kurtarılarak) devletler kurdular. Peki yirminci asır ahlâkı, yamyama dahi hürriyetini verir de Türk'e için vermez?!. O Türklere ki, cihan padişahlarının torunları idiler. Şimdiki dünyada onlardan başka esir kalmadı. Moskof tarihi - millî sınırları içine atılmadıkça Türklüğün geleceği karanlıktır. Esir kardeşlerimize artık el uzatılm. Hür dnyayı ikaz ve ikna edelim. Bizden başka kimleri var ki?.." denmekte ve acı hakikat ortaya konulmaktadır.

Her cephesiyle bilinen Halide Edib'e çok güzel bir ders veren Hatunoğlu Kurt Târik'i, tebrik ederken, sözümüzü Ziya Gökalp'in bir beytiyle bitirelim:

"Bütün Türklere bir ordu: katılmayan  
kaçaktır.  
Yasamızda yazılı: Harpten kaçan alçaktır."  
tır."

"Hayır! Prof. Adıvar, Esir Türk illeri Kurtarılacaktır.", Kurt Târik Öz-Hân, Orkun Basımevi, Ankara, 1960, 116 sf. 300 Kr.



# Falsolu Bir Ses

Dr. Mehmet S. AYGEN

"Sosyalistlere yer yok!" başlıklı bir yazı yazan profesörden çıkan falsolu bir ses bizi hayret ve hattâ dehşet içinde bıraktı. Kurucu Mecliste sosyalist partiye bir tek sandalye bile ayrılmayışına üzülen profesör buna o kadar üzülmüş ki içini dökmek lüzumunu hissetmiş ve Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birisindeki köşesine şunları yazmış:

"Sosyalist partisi reisi şikâyet ediyor: — Bugün Kurucu Meclise temsilci gönderecek olan C.H.P. ile C.K.M.P., fikir ve prensip bakımından birbirinin aynı, birer şahıs ve ekip partisidirler. Anayasaya yeni bir fikir getiremeyecekleri aşikârdır. Bundan başka, mücadele usulleri de bir fikre dayanmadığı için, kapışmaları daima şahsî ve sert oluyor. Kurucu Mecliste sosyalist fikirlerinin, sembolik de olsa, temsil edilmesi, 27 Mayıs ruhuna daha uygun olurdu.

Partisinin bir şahıs ve ekip partisi olmadığını söyleyen Sosyalist Partisi liderinin adını zikretmeğe lüzum görmüyorum. Fakat görüşleri gayet doğru, sistemleri de gayet yerinde. Hakikaten, Kurucu Meclise girip Anayasa projesi hakkında fikir beyan edecek mevcut partilerimizin arasında dünya ve cemiyet görüşü bakımından kesin ve hattâ belli farklar yoktur. Bizim partilerimiz prensip ve programdan yana herhangi bir hususiyet taşımazlar. Halbuki Sosyalist Partileri, dünyanın her yerinde, ufak tefek nüans farkları ile, hep aynı gayeye yönelmiş siyasî topluluklardır: İçtimaî adalete dayanan bir cemiyet düzeni. Gerçi bizde de partiler, eskidenberi, millet bütününde sınıf ve zümre farkını kabul etmezler. Ancak bunun mânası: — Memlekette herkes kanun karşısında müsavidir, beylik, ağalık yoktur kabilinden hukukî bir eşitlik prensibinin ifadesidir. Bunun dışında, ekonomik eşitliğe doğru herhangi bir meyil, sermayeyi olduğu kadar insan gücünü de korumak ve değerlendirmek gayreti göze çarpmaz. Halbuki sosyalist partileri, vatandaşların birbirlerine düşman zümreler teşkil etmelerini önlemek gayesiyle, sermaye ile insan gücünü ahenkli bir muvazeneye tâbi tutmak isterler. Çalışan her insana, insanca yaşamak hakkını tanırlar ve bunun imkânlarını yaratırlar. Bu sebepledir ki, sosyalist görüşlerin hâkim olduğu memleketlerde kimse başka ideolojilerin peşinde koşmaz. Bizim Sosyalist Partisi liderinin kendi partisinden mümessil istenmemesini, 27 Mayıs ruhuna da aykırı bulması, gayet doğrudur. Zira 27 Mayıs'ta, yalnız sermayeye iltifat eden, orta hallileri süpürerek yalnız milyonerlerle fakirlerden mürekkep bir sun'î cemiyet kurmak isteyen, içtimaî adalet prensip ve tatbikatından habersiz bir rejim devrildi. Bu rejimi devirenler ise, münhasıran orta halli münevverlerdi. O halde nasıl olur da, bu inkılâpçıların hakikî dâvasını Kurucu Mecliste en iyi savunacak olan bir parti, böyle nazik bir devirde unutulur.

Sosyalist Partisi hakkı. Yok eğer bu partinin henüz yeni olduğu, kâfi taraftarı bulunmadığı düşünülürse, bu, şahıs ve ekip topluluklarından



"Sakabından biri bilse sırrını Hepsini kökünden keserdi hemen" Dalar namazdan namaza şahin gözleri Yeşil dualar dökülür dudaklarından. El pençe huzurunda cümle serhat beyeri El pençe cümle cihan Diyarı Bizansı düşünür fetihler üzre Padişahlar padişahı	Fatih Sultan Mehmet Han Yazılır gönderilir fetih ülkelerine Ferman üstüne ferman. Canından vaz geçer sözünden geçmez İçine işlemiş bir büyük iman Karanlık gecelerden nuri sabahlara dek Fetihler içinde uyur bir hâkan Fetihler içinde Sultan Mehmet han.
--	---

Yavuz Bülent Bakiler

vazgeçerek fikir ve prensip partilerini destekleyecek bir merhaleye henüz varmamış olduğumuzu gösterir. Hal böyle ise, istikbalin siyasî mücadeleleri, yine bir sensin - benim kaygası şeklinde cereyan edecek demektir. O halde, az gitmişiz, uz gitmişiz, dere tepe düz gitmişiz, bir de arkamıza bakmışız ki..."

Profesörün yazısı burada bitiyor. Aziz Nesin bile, Akşam gazetesinde yazdığı bir makalede, Türkiye Sosyalist Partisini kuşku ile karşıladığını âleme ilân ederken, bir profesörün tasvipkâr tavır takınmasını izah edemedik. Fikirilere karşı hürmetkârız. Fakat bu muhterem profesöre soruyoruz: Sosyalist Partinin, Anayasamıza getireceği yeni fikir nedir?.

Sosyalist Partilerinin dünyanın her yerinde içtimaf adalete dayanan bir cemiyet düzenini gaye edindiklerini yazdığına göre, bu içtimaf adaletin hangi memlekette tahakkuk ettirildiğini biliyor demektir. Acaba Rusyada mı, Komünist Çinde mi, Demirperde gerisi memleketlerde mi? Batı âleminde biz böyle bir şey hatırlamıyoruz.

Sosyalist Partilerin çalışan her insana, insanca yaşama hakkı tanıdığını iddia ediyor. Bu hak hangi memlekette tanınmıştır, Rusyada mı?

Yine sayın profesörün iddiasına göre, sosyalist görüşlerin hâkim olduğu memleketlerde kimse başka ideolojiler peşinde koşmamış. Bu memleket neresidir? Bugün sosyalizmin tatbik edildiği memleketler Rusya, Komünist Çin, Demirperde gerisi memleketlerdir. Bu memleketlerde ise insanların başka ideolojiler peşinde koşup koşmadıkları açıkça meydanda. Koşmazlar değil, koşamazlar üstadım. Çünkü oralarda insanlar hür değil, esirdirler. Bundan dolayı koşmak isteyenleri nyolu ya fırına, ya zindana, ya da Sibiryaya çıkar. Hele siyasî hayatımız hakkında iki düşünceler bizi büsbütün düğündürdü. Demek ki siyasî hayatımızı tanzim edecek yegâne parti, Sosyalist Partisi, öyle mi? Üstadım, biz bu kafada yürürsek, kendi tâbirinizle; az gider, uz gider, dere tepe düz gider, bir de arkamıza bakarız ki kızıl renge boyanmışız. Sizin eserlerinizi, tercümelerinizi, tiyatro kritiklerinizi ve yazılarınızı senelerce okudum. Fakat bu yazıyı nasıl yazdığınızı anlıyamıyorum. Buna karşı ben acizane şu fikri ileri sürüyorum: Batı, nasıl kızıla boyanmadan yükseldi ise, biz de aynı şeyi yapabiliriz. Zaten jeopolitik durumumuz, tarihimiz, din ve an'anelerimiz bunu emrediyor. Batının gittiği yoldan gidecek, kızıl rengin hiçbir çeşidine boyanmadan yükseleceğiz.



(Yurt sevgisiyle söylenmiş Destan)

27 Mayıs'tan bu yana büyük devrimin destanını şiirleştiren şairlerimizin eserlerini inceleyecek olursak büyük bir yekün tuttuğuna şahit oluruz. Bu milletçe yapılan asıl hareketin tarihimizdeki yeri elbette muazzam bir devreyi ihtiva etmekle kalmayıp, köhne bir devrin bitişi, aydınlık ve hürriyet adalet dolu bir devrin başlangıcı olarak geçecektir.

Biz bu yoldaki eserlerin hepsini büyük bir memnuniyetle takip eder ve incelerken bu gün bu yazımızda bu mevzuda bir eserden İsmail Ali Sarar'ın (Yurt Sevgisiyle Söylenmiş Destan) adlı kitabından söz açmak istiyoruz.

Şair gerçekten yurdunu, milletini sevmiş, bu sevgi ile kalemi eline almış destan düzmüş.

Karanlık ve istirap dolu günler, basın hayatımıza, kültür ve medeniyet hayatımıza yapılan baskı, gazetecilerin, fikir adamlarının hiç bir sebebe istinat etmeden zindanlara, hapisanelere atılışı, o günkü efkârı umumiye üzerindeki baskı bu kitabın ilk şiirinde ne güzel anlatılmış :

"Yurdumun üstünd egeceler karanlık,  
ağam"

"Alabildiğine uzun,"

"Germiş kolunu, kanatlarını, abanmış  
üstümüze"

"Kişiler yediden yetmişe kadar mahzun"

"Sarsılıp duran evren, çevremizde akan  
zaman"

"Dağlar, taşlar, ovalar, yiğit toprak  
dilsiz"

"Geçmiş kara yazı dudaklarımızda"

"Gelecektekden haber yok,"

"Sesi çıkmaz sonsuzun"

"Yediden yetmişe tümümüz ülkede"

"Söyleyemezsin, konuşamazsın bir kez"

"Nerde yazar kişi, ozan kişi"

"Teli parça parça, sesi çıkmaz kopuzun."

Bütün bu hâdiselerden sonra Üniversite gençliğinin hareketleri İstanbul'da 28 Nisan perşembe günü olan hâdiseleri şair Beyazıt, şimdiki Hürriyet Meydanının dilinden yazmış. Önce Hürriyet meydanının tarihini, geçmişindeki devreleri gözümüzün önüne bir bir seriyor, 508 yıldır bu

ocakda kurulmuş olan Üniversitenin yıllar boyunca geliştiğini, kollarını bu devre içinde Anadolu'nun içerilerine kadar ilerlediğini zikrettikten sonra :

"— Ben koca Beyazıt Meydanı"

"Bir korku, esen delice rüzgârdır"

"Uykumu bölen"

"Ne katar ordular"

"Delice atsüren, kılıç tutan atlılar"

"Gözlerimin önünden gelip geçen"

"Ben bütün geçmişe tanık"

"Geleceğe selâm veren"

"Uyku görmez gözlerim, yüreğim yanık!"

Evet koca Hürriyet Meydanının gözleri uykusuz. İnsan bu millî milletçe harekette nasıl uyuyabilir? İşte yine üçüncü parçadaki şiirde Hürriyet Meydanı konuşuyor. O gün 28 Nisan perşembe olduğunu, yer yerinden oynadığını, üstümüzdeki bulutların kat kat olduğunu, binlerce aydının toplandığını, hepimizin muhayyellerimizde unutamıyacağımız o acı günlerin panoromasını çiziyor. Mustafa Kemal burada imdada yetişiyor, gençliğe, ordulara yol gösteriyor. Bahusus 27 Mayıs sabahı ile orduların başında Mustafa Kemal ve Mustafa Kemaller olduğunu sabahın erken saatlerinde bütün dünyaya haykırıyor.

"Tümünün başında Mustafa Kemal"

BU YIL DA GEÇTİ

Bak geçti bu sene de geçti böyle..

Nedir kârın nedir, ey fani söyle?

Bir yokla hiç olan maddiyatını;

Tadabildin mi acep o rüyanın tadını,

Dünya bakı sanıp aptallaştın mı?

Bir hakikat görüp ondan kaçtın mı?

Fenahksa eğer bütün eserin

Nefret köşesidir kalpteki yerin

Gösterebilmişsen hür bir âdalet

Yanımdan geçmeğe korkar hecalet.

Bir de dönüp bak maneviyatları;

Nasibin ne olmuş ezeliyattan..

Hakikat nerede görmüşsen eğer,

Bir yıllık mesain dünyayı değer

Dikkatle geçtin mi geçen günleri,

Faziletle doldurdun mu dünleri?

Yeni girdiğimiz yıl, o da geçecek,

Gördünse söyle bana bir gerçek?

Kemal ÇORUH



"Orduların başında Mustafa Kemal'ler  
var"

Kitapta bu şiirlerden gayri Atatürk için yazılmış şiirler de var. Esasen eser iki kısımdan müteşekkil. Birinci kısım yukarıda anlattığımız gibi Hürriyet şiirlerini içine almakla, ikinci kısım Mustafa Kemal şiirlerini teşkil ediyor.

Ismail Ali Sarar günümüzün şairleri içinden kolaya kaçmayan ve şiirde ölçüyü, mısralar arasında kelimelerin ses benzerliğini müdafaa eden iyi bir şair. Bir de kendine mahsus şiir görüşünü kitabının başına koymuş. Bu yazısında muharrir gerçek şiirin asırlara seslendiğini her zaman okunduğunu ve kalıcı olduğunu söylüyor. Şiirin kendine mahsus bir lisanı, kelimelerin arasında ses benzerliği olması icap ettiğini ileri sürüyor. Ve şiirin ölçüsü, şekli ne olursa olsun bu hususiyetlerin bulunması gerektiğini misâller vererek gösteriyor. Biz Ismail Ali Sarar'ın bu eserini bütün tarafları ile beğendik. Kendisini bu muvaffakiyetinden dolayı tebrik ederken bu kadarla kalmamasını, ileride kendisinin genç olması dolayısıyla daha uygun ve üstün eserler vermesini bekleriz.

Serhan KULOGLU

#### BEKLEDİĞİM KUŞLAR

Malatyamız Anadolunun hareketli şehirlerinden biri. Fikre, sanata meyyal ve şairi bihayli bolca bir diyar...

1960 yılı içerisinde iki şiir kitabı birden yayınlandı bu Seydibattal diyarında. Biri si mümin ve idealist gençlerimizden Sabri KELEMEMEROĞLU'nun (Doğu Kınası) diğeri de içli şair hemşehrimiz Mehmet GÖNÜL'ün (Beklediğim Kuşlar) ıdır.

İşte biz (Toprak) ın aziz okuyucularına kısaca bundan bahsetmek istiyoruz.

Mehmet Gönül'ü, bilhassa Malatyalı sanatseverler, senelerce evvel neşredilen (Çadır) isimli bir şiir kitabından tanırlar. Genç şair daha o çocuk denecek yaşta bile nasıl içli bir şair olacağını vadeliyordu. O kitapta Orhan Türkdogan, Gökhan Evliyaoglu, galiba Mesut Yavuz Bilgin gibi yarının kıymetli fikir ve ilim adamlarıyla beraber imzasını tanıyan Gönül, bu defa yalnız kendisinin olan (Beklediğim Kuşlar) isimli şiir kitabıyla çıktı karşımıza.

Şairimiz Mehmet bey yalnız rahat söyleyen bir sanatkar değil, aynı zamanda mütevazidir. Kitabında :

Çiçek kurumuş dalda,

Ağu lezzeti balda,  
Bir arpa boyu yolda,  
Yıllardır koşuyorum...

diyor ama biz hayli yol katettiğine kanlız. Çünkü başka bir yerinde bir fikir uğruna kavgaya düşenlerden bizlere selâm getirecek kadar yol aldığı görülüyor.

Ulu çınar gibi kopmaz yerinden,  
Selâm kavgaların atsız erinden,  
Bu Toprağa sızan alın terinden,  
Her babayiğide sürülmez imiş.

Gönül gönlünü bir ideale de kaptırmış; Anadolucudur. Anadoluyu kendisine yar etmiştir :

Doğruya, doğru söylemiş,  
Namerde boyun eğmeyiş,  
Böyle garip garip deyiş,  
Bir yâr için, bir yâr için.  
Dağ olup sessiz oluşum,  
Saz olup telsiz oluşum,  
Anadan dilsiz oluşum,  
Bir yâr için, bir yar için.  
Yağız atlarla geçtiğim,  
Tunadan avuçla içtiğim  
Zaferlerle sevdiğim  
Bir yâr için bir yâr için.  
Bu yâr sensin Anadolun  
Sormaya yetmiyor kolum.

İşte böylece kölesi olduğu Anadolusunu cedleri Selçuklar ve Osmanogulları gibi İslâmiyete gönül vererek ihya eder inşallah. Gerçekten de Şehit kanlarıyla yüz yıllarda yağrulan bu mubarek Topraklar bizlere en sevgili yarlardan biri olmuştur. İman, İslâm uğrunda hayatını kahramanca feda eden yiğit Atalarımız yatıyor Anadolumuzda, şairi bu şiirinden dolayı ayrıca tebrik ederim..

Gönül, kitabını serbest vezinle de süslemiş ve muvaffak da olmuştur. İşte bir örnek :

#### KAPILAR

Bu kapı, aydınlığa açılır,  
Bu kapı yokiğe  
Bu kapı ümitsizlik kapısı  
Bu kapı ümit....  
İstedığın kapıdan git.

Biz şair hemşehrimizi (Allahın Rahmetinden ümid kesilmez) kapısından bekler, kendisini samimiyetle tebrik ederiz.

Beklediğim Kuşlar Fıatı 250 Kuruştur.

Malatya Mensucat Fb. Mehmet Gönül  
Adresinden istenebilir.

Mehmed S. SELÇUK



# Topraktan Haberler :

## İSTANBUL TÜRK OCAĞI RESİM SERGİSİ

24 Kasım 1960 günü Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü galerisinde İstanbul Türk Ocağı Resim Kolu başkanı Abdullah Çizgenin fırçasıyla hazırlanan Türk büyükleri ve tarihi abideleri mevzulu 41 adet tabloyu ihtiva eden sergi İst. Türk Ocağı Reisi Muzaffer İrdemin, güzide bir davetli kütlesine Ocak namına hoş geldiniz diyen kısa bir hitabesinden sonra H. Suphi Tanrıöverin san'at mevzuunda bir konuşmasıyla açılmıştır. Bu güne kadar 500 bin kişi tarafından ziyaret edilen sergi büyük bir muvaffakiyet kazanmıştır.

5 Aralık 1960 günü kapanan sergi ressamını ve Ocak idarecilerini tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz.

**DAVET :** 15 - 16 - 17 Aralıkta Paris'te toplanan Nato Konseyine gazeteci olarak dergimizden bir kişi davet edilmiştir. Davete maalesef icabet etmek mümkün olmamıştır.

**TEMYİZİN BOZDUĞU DAVA :** Aziz Nesin'le olan davamızda, Savcının değişmesiyle ishah edilen davayı temyiz lehimize bozmuştur. Fakat ihtilalle birlikte bütün basın davalarının düğmüş olması dolayısıyla davaya yeniden bakılmıyacaktır.

**YENİ NESİL :** Ankaralı genç milliyetçi arkadaşlarımız Yeni Nesil adında edebî bir dergi çıkarmağa başlamışlardır. Uzun ömürler dileriz.

**M. SAİD ÇEKMEGİL.** Sivasta tutuklu bulunan Said Çekmegil'in tahliye edildiğini memnuniyetle haber almış bulunuyoruz.

**MEVLANA GÜNÜ :** İst Türk Ocağının tertiplemediği Mevlâna gecesi, muazzam bir topluluk ve takdirle Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır. Ocaklı idarecileri teb-

rik ederiz.

**ŞEVKET KUTKAN :** Dergimiz okuyucularının yakından tanıdığı Kayanın Rüyası (Ergenekon Destanı) isimli eserin yazarı sayın Şevket Kutkan Adana Halk Bankasındaki vazifesinden ayrılarak TAR-SUS Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine tayin edilmiştir.

**MEHMET ATEŞOĞLU :** Milliyetçi öğretmenlerimizden Mehmet Ateşoğlu da Nevşehir Lisesinden Kayseri Lisesine nakledilmiştir.

**GENGİZ DAĞCI :** Halen Londrada bulunan Cengiz Dağcı dergimize müracaat ederek son eserinin de Toprak yayınları arasında çıkmasını arzu ettiğini bildirmiştir.

Dağcının eserinin müsveddeleri yakında adresimize gönderilecektir.

★

Öğrenci ve Öğretmen şairlerimizi tanımak maksadıyla bir (ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN ŞAIRLER ANTOLOJİSİ) hazırlamak için kısa biyografinizle şiirlerinizi bekler, tanıdığınız şair öğrenci ve öğretmenlerin bizimle temasa geçmeleri hususunda yardımlarınızı saygularıyla rica ederim.

A. Muhtafa Kulâber  
Öğretmen Okulu  
Arifiye - Sakarya

Not :

- 1) 3 - 5 tane şiir ile iki tane fotoğraf gönderilmesi
- 2) Şiirlerin konusu serbesttir
- 3) Antolojide en az iki şiir yer alabilmektedir.

## HÜR SÖZ

Fikir - Dâvâ Gazetesi:

Milliyetçi İlim Adamlarımızın Fikri susuzluğunuzu giderecek gazete:

## HÜR SÖZ

Erzurum'da intişar eden bu gazete 1 Ağustos 1960 gününden itibaren yeniden dört sahife çıkmaya başladı. Yıllık abonesi 5 lira. Okuyun! Okutun!

## AYLI KURT ROZETLERİ

Ankara'da milliyetçi gençlerin yaptırdığı Aylık Kurt Rozetleri 10 lira fiyatla satışa çıkmıştır. Adresimizden pul karşılığı veya ödemeli istenebilir.



# Ülküdaşların Sayfası

RUBAI

Bir nur ki sönen, hüznünü dünya anıyor,  
Gözlerle beraber nice kalpler kanıyor...  
Gün sönse cihandan, yine sönmezsin Atam;  
Tarih yanıyor, koskoca millet yanıyor!

Hasan Sami BOLAK

— YUVAYA DÖNÜŞ —

Taşlanmış güvercinler gibiyim.  
Kendi yuvamda  
Tedirgin ve ürkek,  
Kovulmuş usaklar gibiyim  
Kendi kapımdan  
Ölünceye dek.  
Ben bu yuvanın çocuğuyum  
Gitmem kovulsam bile.  
Ben bu kapının kuluyum  
Bana yapılan nafiye.  
Mukadderat demişim terk edilışıme  
Duymuyorum artık  
Ne gam ne keder  
Şuna inanıyorum: "Kaderim"  
İki kere iki dört eder.  
Göçmen kuşlar gibiyim bu gün ben  
Çıkışım buradan başlar.  
Sıcak iklimler, yeşil ovalar geçerim.  
Asırlar geçecek belki aradan  
Ve bir gün ummadığım bir akşam  
Gitmediğim yuvama dönerim.

M. Arif ÇUHADAR

BAHAR VE AŞK...

Gönlümün baharı geldi,  
Cıvıldaşan kuş sesleri...  
Maviler, yeşiller geldi,  
Denizin kıyı sesleri...  
"Maviler" dökülür gökten,  
"Yeşil" kaplar yeryüzünü...  
Topraktan fıskıran Lâle,  
Güler, ak eder yüzünü...  
"HURRIYET" eser çevrede,  
Bahar ve aşk, aşk ve bahar...  
Bu mefhumlar deva derde,  
Hürriyet, aşk veya bahar...

Mesut H. KESİFOĞLU

ON KASIM

Yazık olsun On Kasım doğan o günkü  
güneş,  
Nasıl kıydın Ata'ma bizlere saçtın ateş.  
Bin dokuz yüz otuz sekiz, saat dokuz beş.  
Türk'ün öksüz kaldığı unutulmadık bir  
gün.

Ahmet UZEL

TURKUM BEN

—Arkadaşım Turhan Kutluk'a—

Yeryüzünün her yerinde uygarlığım var,  
Benden aldı seslerini gürleyen sular;  
Türkülerim söyleniyor Asyaya kadar  
Çağlayanın seslerinden türküm var benim!  
Egemenlik hakkım deyip vuruşup ölen  
Bir ulusun çocuğuyum özgür Türküm ben,  
"Varlığım Türk varlığına armağan"

benden

Uğruna can vereceğim ülküm var benim!..  
Denizli — Tankut Tayyar ÇELİKKOL

BU RIHTIM

Gene mi?  
O kıpkızıl bandırayı;  
O eski palavrayı.  
Bu aydınlıklar size fırsat verdi sanmayın,  
Milli rubu rehavet, uyku gerdi sanmayın;  
Barındırmaz bu rihtim o kızıl bandırayı;  
Bırakın o yaveyi, o eski palavrayı  
Artık mefkûre güneşi ufuktan doğarken,  
Milli sınırlara o ışık, o nur yağarken;  
Barındırmaz bu rihtim o kızıl bandırayı;  
Bırakın o yaveyi, o eski palavrayı.

Trabzon — Recep ALIĞIL

ANADOLU'DA

Çam kokulu temiz hava  
Ciğerime dolsun  
İçime ateş serpsin  
Bu toprağı, bu vatan çocukları  
Terennüm etsin  
Aydında, Bolu Dağlarında efemin  
Sesi gürlesin  
Güzellik, bütün düşüncemin  
Üzerinde olsun  
ANADOLU'DA.

Artıye — Ömer YILDIZ

GENÇ ŞAIRLER ANTOLOJISI — IV

Hazırlamakta olduğumuz (Genç Şairler Antolojisi - IV) ve diğer kitaplarımız için mufassal biyografi ve beş adet şiiri, şair arkadaşlardan (Posta Kutusu: 111 Şişli - İstanbul adresine bir ân evvel göndermeleri rica olunur.



## Türk Milliyetçileri Kalemiiyle ATATÜRK kitabımız için

Atatürk'ün fikri ve siyasi akidesini tetkik ve tah-  
lil edenler, onun mutaassıp bir vatansever, şuurli bir  
Türkçü olduğunu asla inkâr edemezler. Bilhassa Mil-  
li Mücadeleden sonra kurulan devletimizin adına  
"TÜRK CUMHURİYETİ" deyişi, iktidarı boyunca  
Türk'ün dil ve tarihine büyük bir hassasiyetle ehem-  
miyet verişii, masonlara ve komünistlere karşı hare-  
ket ve beyanları onun inanan, gerçek ve büyük bir  
milliyetçi olduğunun küçük delilleridir.

Bu, böyle iken; son yıllar içinde her çeşit vatan-  
sızların - solcuların, Marksistlerin, hattâ müseccel  
komünistlerin - birer Atatürkçü olarak karşımıza  
çıkmaları, üstelik sureti haktan görünmek mahareti  
ile Türk milliyetçilerine mürteci, inkılâp düşmanı, A-  
tatürk düşmanı gibi âdi ve rezil iftiralarda bulunma-  
ları bu kitabı hazırlamamıza vesile oldu.

Atatürk'ün lânetlediği fikir ve ideolojilerin sa-  
hipleri, bu kitaptaki milliyetçilerin, Atatürk'e yakınlık  
ve hayranlığı karşısında suratlarındaki maskenin  
yırtıldığını hissetmeseler bile, onların ağılı ve azılı fi-  
kirlerine inanmış olanlar, yırtılan maskelerinin altın-  
daki sahtekârlığı elbette idrâk ve takdir edeceklerdir.

"Ne mutlu TÜRKÜM diyene" — "Türk âleminin  
en büyük düşmanı komünistliktir, her gördüğünü yer-  
de ezilmeli" — "Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan  
göğüsleri mel'un ihtiraslara karşı daima demirden  
bir duvar gibi yükselecektir." diyen, hayatını bu mil-  
letin kaderine bağlamış, varını yoğunu bu millete ter-  
ketmiş olan büyük ve müstesna bir vatanseverin ha-  
kiki hayranları, maskeli sosyalistler, solcular, komü-  
nistler değil, elbette TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ola-  
caklardır.

Onun için, onun büyük adını küçük ağızlarından  
düşürmemek suretiyle her fırsatta Türk milliyetçile-  
rine hücum etmeyi âdet ve itiyat haline getirmiş olan  
bir kısım muhterem(!) başyazar ve yamakların A-  
tatürkçülüğünden bilâkis bizler endişedeyiz.

Türk milliyetçileri elbette bu kitapta olduğu gi-  
bi, 30 veya 40 kişi değildir. Biz Türk milliyetçilerinin  
Atatürk ve inkılâp düşmanı olduğu tohmetine karşı  
ve sadece sembolik olarak bu isimleri rastgele sırala-  
mış bulunuyoruz.

35 milliyetçimizin düşünceleri

90 sayfa 125 kr.

ÇIKTI